

Parochiewijzer

PASEN 2023



PAROCHIEWIJZER PASEN 2023

Jaargang 11, nummer 1

Wilt u de Parochiewijzer blijven ontvangen?	2
Lente - van de redactie	3
Oorlog en natuurgeweld - van het pastorale team	4
Jesus Christ Superstar in Drunen	6
Heusden: stiltecentrum nadert voltooiing	6
Weer op bedevaart met Parochie Wonderbare Moeder?	8
29 mei: Oekraïens-Orthodoxe kerkdienst	9
Caritas Wonderbare Moeder	10

Uitneembare pagina – vieringen rond Goede Week en Pasen

Wilt u mee op bedevaart naar Dokkum?	12
In en om de Mariakapel in Elshout	13
Rozenkrans bidden in de Mariakapel	14
Vacature in het bestuur: Penningmeester	15
Mariagedachte	16
Wereldjongerendagen in Portugal	17
Leerlingen waarderen Paasverhaal enorm	18
Een dag niet gelachen...	20



Wilt u de Parochiewijzer blijven ontvangen? Laat het ons weten!



Al onze parochianen ontvangen twee keer per jaar de Parochiewijzer: net voor Pasen en Kerstmis. Behalve nieuws vanuit de parochie bevat het blad ook altijd de schema's van de vieringen rond deze twee belangrijke feesten. Het samenstellen, kopiëren, vouwen, nieten en uiteindelijk het bezorgen van dit blad – 7.300 exemplaren (!) – wordt gedaan door een grote groep vrijwilligers.

Denken aan de toekomst

De vaak gevorderde leeftijd van onze vrijwilligers, en gedachten over de kosten en het verantwoord gebruik van grondstoffen als papier en drukinkt, maken dat de redactie nadenkt over de toekomst van de Parochiewijzer. We zijn ons ervan bewust, dat niet alle ontvangers zich verbonden voelen met onze parochie – en het blad dus vaak ongelezen bij het oud papier belandt. Tijd om geleidelijk over te stappen op een beter en duurzamer systeem, vinden wij.

Dit jaar krijgt u de Parochiewijzer nog zoals u gewend bent, in de brievenbus. Vanaf 2024 komt daar verandering in.

Wilt u de Parochiewijzer in papieren vorm blijven ontvangen?

Dan bieden wij u een gratis abonnement aan. U hoeft zich alleen maar aan te melden. Dat kan op drie manieren:

- door de antwoordstrook ingevuld bij het secretariaat aan te leveren (in de brievenbus, of per post: Raadhuisplein 2, 5151 JH Drunen), of
- stuur een e-mail naar parochie@wonderbaremoeder.nl met als onderwerp 'PW papier' en vermeld uw naam en adres, of
- bel het secretariaat op 0416 – 37 22 15 en meld u aan als abonnee.

Wilt u de Parochiewijzer digitaal ontvangen?

Stuur dan een e-mail met als onderwerp 'PW digitaal' naar parochie@wonderbaremoeder.nl, en vermeld uw naam en adres. U ontvangt ons blad dan via e-mail in pdf-formaat, in kleur.

Horen wij niets van u?

Dan gaan we ervan uit, dat u geen prijs stelt op een (papieren) Parochiewijzer. Vergeet dus niet om u te abonneren, wanneer u er wél graag een ontvangt!

Parochiewijzer op de website

Ons parochieblad plaatsen we ook altijd op de website van de parochie. U kunt het vinden op www.wonderbaremoeder.nl.

ANTWOORDSTROOK

Ik wil graag de Parochiewijzer blijven ontvangen, in mijn brievenbus.

Naam: _____

Adres: _____

Plaats: _____

Hartelijk dank voor het doorgeven van uw keuze!

Lente!

- van de redactie

Terwijl ik dit voorwoord zit te schrijven, enkele weken voor Pasen, is het buiten koud en guur, met natte sneeuw en zeker nog geen lente. Helaas lijkt dit een beetje op deze tijd: de oorlog in Oekraïne, de problemen van veel mensen met energieprijzen en dure boodschappen en politiek gedoe over niet opgeloste kinderopvangtoeslag-, aardbeving- en stikstofproblemen. Maar de lente komt eraan, licht en warmte, energieprijzen dalen gevolgd door die van veel producten die iedereen nodig heeft.



De Goede Week is een goede symboliek voor deze dagelijkse problemen. Het lijden van Christus, de geseling, de doornenkroon gevolgd door de kruisiging. Heel jammer dat *The Passion*, die weer op tv wordt uitgezonden, en de vele uitvoeringen van de *Matthäus Passion* ophouden na de kruisiging. Het licht van Pasen is namelijk veel belangrijker, de verrijzenis en het ontsteken van de Paaskaars die het hele jaar weer mag blijven branden als symbool van het licht. Zo ook de lente die na Pasen echt zal doorzetten en voor ons zal zorgen voor warmte en licht uit de natuur.

Het Licht van Christus is met Pasen voor iedereen bestemd. Dit Lichtpunt en de lente hebben wij nodig om een optimistischer koers voor ons leven te bepalen. Het zal niet alle dagelijkse problemen helemaal oplossen, maar is

wel een houvast om de toekomst positief in te zien. Hierbij moeten wij zeker ook niet voorbijgaan aan de mensen die het moeilijk hebben door ziekte, eenzaamheid of andere problemen. Dat het Licht van Pasen en de lente ook voor u mag stralen.

Namens de redactie wens ik u een Zalig Pasen - en een mooie lente.

Jan Brok

Hartverwarmend geloof... Oorlog en natuurgeweld

De oorlog, zo dicht bij huis, slaat ons uit het evenwicht. De wereld blijkt veel minder 'op de goede weg' te zijn dan we dachten. Het kwaad veel minder beheersbaar dan we hoopten. Een aardbeving maakt huizen van duizenden gezinnen met de grond gelijk.



Mensen die dachten in hun eigen huis veilig te zijn, lopen ontredderd en verdwaasd rond op zoek naar overlevenden. Het eerste, oorlog, is een menselijk kwaad en tast ons gevoel van veiligheid aan. Het knaagt aan onze rijkdom. Het belast de gezondheid van de aarde. Het bedreigt de voedselsituatie in Afrika. De energievoorziening in Europa. Geen wonder dat het ook sporen nalaat in ons geloof.

Een paar keer hoorde ik mensen verzuchten dat ze nu, na het zien van alle wreedheden, niet meer in een goede God konden geloven. Ik begrijp dat. Ik begrijp het, maar ik vraag me tegelijkertijd af, of deze mensen niet een wat al te sinterklaasachtig beeld van God hebben gehad. Het vermoeden van God is immers juist geboren in de donkere uren van het leven en de ellendige jaren van de geschiedenis. Niet toen alles gladjes liep! Juist tijdens de uitzichtloze slavernij in Egypte, toen een handjevol zwervers tegenover de overmacht van Farao stond... Of in Jeruzalem dat met zeer harde hand door de Romeinen werd onderdrukt.... Te midden van wapengekletter, gekniel bij een gewonde, bij een stervend kind tussen de puinhopen of aan de rand van het graf: daar stond de wieg van de hoop.

Graf

Maria van Magdala had die nacht geen oog dichtgedaan. Het brute geweld van de Romeinse soldaten, de haat van de kerkelijke overheden en het opportunistische populisme van het volk zijn in haar hoofd blijven spoken. Ze zal ook iets van voldoening hebben gevoeld omdat haar Vriend uit zijn vreselijke lijden was verlost. Maar hoe moet ze verder?

Jezus was voor haar de man geweest die wist waarom Hij leefde, en hoe Hij moest leven. Die genezend, troostend en vergevend God op aarde was geweest.

Hebben de machten van het kwaad, de angst, de haat, de machtswellust en de hebzucht het laatste woord? Het had iets weg van een scheiding. Als je partner sterft dan verandert je toekomst in een woestijn, maar als hij of zij je plotseling verlaat, dan is ook het hele verleden een open wond geworden. Het eerste wat Maria doet, na een nacht woelen, is zijn graf bezoeken. Ze blijft Hem trouw. Hij mag het verloren hebben van de Romeinen en van zijn eigen overheden, maar de weg die Hij wees kan ze niet verlaten. Op dit moment ontstaat het Paasgeloof. Eerst bij Maria van Magdala, en dankzij haar bij de andere leerlingen.

De wieg van de hoop

Het is goed, dat we ons dit realiseren. Het geloof in Pasen is essentieel voor ons geloof. Als we echter over Pasen alleen kunnen vertellen in termen van het klassieke wereldbeeld, van een hemelkoepel boven de sterren en een ruimtevaartachtige reis van Jezus door een koud vacuüm, dan raken we dat geloof kwijt. Pasen is niet de voorstelling die men in de oudheid had van hemel en aarde, maar het gevoel, de overtuiging dat Jezus, vermoord door de mensen, toch zijn bestemming gevonden heeft bij God, als eerste van ons allen.

Het paasgeloof ontstaat uit onze hoop dat er ondanks alles gerechtigheid is. Die hoop is in de wanhoop van de tijd ontstaan. Ons leven lijkt soms chaotisch en vaak is iedere zin en betekenis ver te zoeken, maar het kan er bij de gelovige niet in, dat het bestaan in zijn totaliteit enkel blinde noodlottigheid is.

Wie de liefde heeft gezien, de barmhartigheid, het verlangen naar het leven, de edelmoedigheid waarvan mensen blijk kunnen geven, die krijgt steeds sterker het hartverwarmende gevoel dat het leven meer is dan vergankelijkheid. We hebben ook deel aan wat eeuwig is. Om de weg daarheen te gaan moeten we misschien ons eigen ego loslaten; om er te komen moeten we onszelf misschien verliezen in de liefde, om het te vinden moeten we een kruis gedragen hebben... maar het kan toch niet zijn dat Jezus eindigt in het niets!

Pasen wordt geboren in de ervaring van het wonder van het leven. Het groeit in de overtuiging van een rechtvaardige liefdevolle God. Het nestelt zich in onze hoop en in ons vertrouwen. Het nestelt zich in het binnenste van ons hart...

Zalig Pasen, mede namens het pastorale team,

Diaken Albert Soeterboek

Uitvoering op 2 april

Jesus Christ Superstar in Drunen

Op Palmzondag, 2 april brengt het koor Rainbow Swing uit Waalwijk de musical Jesus Christ Superstar ten gehore in de Sint-Lambertuskerk in Drunen. **Aanvang: 19.30 uur.**



Het lijdensverhaal wordt, met begeleidende muziek, door twee verhalenvertellers in het Nederlands verteld. Hierin zitten de Engelstalige originele nummers uit de musical Jesus Christ Superstar verweven.

De musical vertelt het verhaal van de laatste zeven dagen uit het leven van Jezus Christus en hoe zijn apostelen dit ervaren.



We beleven hoe Judas afstand van Jezus neemt als deze, volgens Judas, de aandacht te veel op zichzelf vestigt als zoon van God. Judas is bang dat het uit de hand gaat lopen.

We zien de hogepriesters die bang zijn hun gezag te verliezen als het volk steeds meer Jezus gaat volgen. Hoe Jezus voorgeleid wordt aan de heerser Herodes die hem beschimpt en Jezus wonderen wil zien verrichten en hem vervolgens doorstuurt naar Pontius Pilatus.

Pilatus ziet echter geen kwaad in de bedoelingen van Jezus, maar wordt door het volk gedwongen om Jezus te kruisigen.

De musical Jesus Christ Superstar werd al diverse malen met succes opgevoerd en de aanwezigen hebben de uitvoering als zeer indrukwekkend ervaren. Het koor Rainbow Swing heeft 18 leden en staat onder leiding van Crista Klerx-Zonneveld. In mei van dit jaar viert Rainbow Swing het 25-jarige jubileum.

Toegang is gratis – een vrijwillige bijdrage na de voorstelling wordt op prijs gesteld.

Opening op 13 mei

Heusden: stiltecentrum nadert voltooiing

De verbouwing van de voormalige Sint Catharinakerk tot 11 appartementen is inmiddels gereed en de meeste appartementen zijn dan ook bewoond. Daarom ben ik namens de redactie van de Parochiewijzer poolshoogte gaan nemen hoe ver de realisatie van het Stiltecentrum is gevorderd.

In Heusden aangekomen zie ik een keurig verzorgd binnenterrein met bestrating, parkeerplaatsen en juist aangelegde beplanting.

Het is nu nog even zoeken naar de ingang van het stiltecentrum, maar Jan Timmermans vertelt dat voor de officiële opening er de nodige borden geplaatst zullen worden.

Toon van Munster en Jan Timmermans zijn twee vrijwilligers die het meest betrokken zijn bij de inrichting van de bijzondere achtkantige ruimte van de voormalige doopkapel. Jan, geboren en getogen en nog steeds wonend in Heusden beschouwt zichzelf als 'het hulpje' van timmerman Toon van Munster, die na 45 jaar in Heusden te hebben gewoond en aan de restauratie van de stad heeft gewerkt, nu is verhuisd naar Drunen. Toon heeft ook het vorige stiltecentrum in de toren van de kerk mede ingericht en was meteen bereid aan de slag te gaan voor de verhuizing.

Er is al veel werk verzet in en rond de voormalige doopkapel die ter beschikking is gebleven voor onze parochie na de verkoop van de kerk. Zo is de toegang verplaatst van de straatzijde naar het binnenplein voor de appartementen, mede om mogelijk misbruik van de ruimte en vernieling te voorkomen. De ingang is ook voorzien van een automatische deur om de toegang voor rollators en scootmobielen gemakkelijk te maken. Door het splitsen van kerk en doopkapel is er een halletje ontstaan.

Tegen de wand tussen kerk en kapel is in de oude doorgang de meterkast gemaakt en in de doopkapel zijn de doopvont en de bankjes rondom verwijderd en is er een mooie tegelvloer gelegd. Vanuit het eerdere stiltecentrum onder de toren is het altaar aangepast en herplaatst om het beeld van de Heilige Maria van Heusden op te zetten. Achter het nog te plaatsen beeld is de omkadering al klaar, op de verlichting na. En in het halletje waar je binnenkomt wordt op dit moment de plafondschildering gemaakt.

Het nodige meubilair voor het stiltecentrum is nog opgeslagen in de kerk van Herpt. In de wanden van de kapel zijn een wijwatervat en enkele wijdingskruisjes ingemetseld. In de fraaie achtkantige ruimte heeft Toon van Munster al een lijst onder langs de koepel gemaakt met verlichting rondom. De inrichting en verbouwing is bedacht en getekend door Gijs de Bonth, die ook veel heeft bijgedragen aan de Elshoutse kapel.

Het stiltecentrum wordt voorzien van bankjes en een kaarsenbak achter een balustrade die binnenkort geplaatst gaat worden. Jan en Toon zijn erg content met de hulp van de aannemers die betrokken zijn bij de bouw van de appartementen. Deze zijn erg behulpzaam geweest bij bouwkundige werkzaamheden, het aanleggen van de elektriciteit en andere hand- en spandiensten. Onze parochiële 'alleskunner' Toon van Mook is nu ook betrokken om de laatste afwerking van het centrum mee te gaan verzorgen.

Ook is er regelmatig belangstelling van de bewoners van de appartementen. Enkele bewoners hebben zich al aangemeld als vrijwilliger om dagelijks even in het stiltecentrum te kijken of alles nog in orde is.

Nog even en de Parochie Wonderbare Moeder beschikt in Heusden over een vernieuwd stiltecentrum, hoewel er in de komende weken nog behoorlijk wat werk verzet moet worden.

De opening is vastgesteld op zaterdag 13 mei aanstaande, en begint om **16.00 uur** met een eucharistieviering in de **Sociëteit aan de Demer 2 in Heusden ('De Soos')**, waarna in processie naar het Stiltecentrum wordt gegaan voor de officiële inwijding en opening. Het wordt een prachtig devoot stiltecentrum wat, naast parochianen, ook behoorlijk veel bezoek zal ontvangen van toeristen die historisch Heusden bezoeken.

Jan Brok

Gespreksmiddag op 17 mei

Weer op bedevaart met Parochie Wonderbare Moeder?

Eindelijk kunnen we weer op bedevaart. Wat is er mooier dan samen op te trekken naar een heilige plaats en daar elkaar te ontmoeten, samen te bidden, te zingen en te leren van elkaar. En verder: dichter naar elkaar toe te groeien.

In de afgelopen jaren zijn we vanuit onze parochie een aantal malen op bedevaart geweest. De bedevaarten naar Lourdes, Israël en Banneux zijn mooie herinneringen aan geslaagde bedevaarten, maar ook de parochiebedevaart naar de Zoete Moeder van Den Bosch met ontmoeting op de Parade was een succes.



De projectgroep die deze bedevaarten organiseerde, wil haar werkzaamheden opnieuw opstarten. En wil graag weten of er in een behoefte wordt voorzien als er een bedevaart wordt georganiseerd. Wie wil er mee? Waar wil men heen op bedevaart? Dit zijn maar enkele vragen waar de projectgroep graag antwoord op wil. Op basis van de verkregen informatie gaat de projectgroep aan de slag met het organiseren van een bedevaart.

Helpt u de projectgroep aan antwoorden op deze vragen?

Wij nodigen u uit om hierover met ons in gesprek te gaan tijdens een gezellig samenzijn op **woensdagmorgen 17 mei a.s. van 10.00 tot 12.00 uur** in de Pastoor Vermeulenzaal in Drunen. Ook als u *niet* mee wil op bedevaart bent u van harte welkom (voor een kopje koffie) om uw mening met ons te delen.

Wilt u met ons meedenken? Meld u dan aan via het parochiesecretariaat, tel: 0416-37 22 15 of mail naar parochie@wonderbaremoeder.nl. Bent u minder mobiel? Laat het ons weten en we zorgen ervoor dat u wordt opgehaald en thuisgebracht.

Wij gaan graag met u in gesprek!
Namens de Projectgroep Bedevaarten,

Clasien de Leeuw

Elshout, 29 mei

Oekraïens – Orthodoxe Kerkdienst

In de komende meimaand vindt er in de kerk van Sint-Jan Evangelist in Elshout een voor onze parochie unieke viering plaats. Op 29 mei om 09.30 uur wordt een orthodoxe dienst gevierd als blijk van medeleven, troost en bemoediging voor alle Oekraïense vluchtelingen. Een orthodoxe priester, geassisteerd door een eveneens orthodoxe diaken en acoliet zullen voorgaan in deze dienst. Onze diaken Albert Soeterboek assisteert ook.



De viering wordt opgeluisterd door een 22-koppig Byzantijns koor uit Nijmegen en er wordt een zogenaamde Iconostase opgesteld in de kerk.

Waarom juist op 29 mei?

Meimaand = Moederdagmaand, Mariamaand, Bedevaartmaand en Pinkstermaand. Gedurende de meimaand staat Maria bij alle katholieke kerken in een bijzondere belangstelling. Maria brengt vreugde voor de treurende, is pleitbezorgster voor allen die onrecht lijden en is de troost voor vreemdelingen. Met Pinksteren herdenken we dat Jezus neerdaalde vanuit de hemel naar zijn volgelingen om daarmee te zeggen “Ik laat jullie niet alleen!” Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om samen met de andere kerkgangers een kop koffie te drinken.

Vragen?

Wilt u de viering graag bijwonen, maar heeft u geen vervoer? Of heeft u andere vragen? Neem dan gerust contact op met Connie van de Pol:

- telefonisch: 06 – 57 56 55 22, of
- via e-mail: connievandepol@gmail.com

Graag tot ziens op 29 mei!



CARITAS WONDERBARE MOEDER

Centrum voor Aandacht en Hulp

Binnen het katholieke geloof is 'gerechtigheid' een belangrijke waarde. Mensen die het niet breed hebben en kwetsbaar zijn moeten in die optiek beschermd en gesteund worden. Dat is niet eenvoudig in een samenleving waarin vaak het recht van de sterkste lijkt te gelden.

In Nederland is de afgelopen decennia binnen de katholieke kerk minder oog geweest voor de hulpbehoevenden, ook al omdat de overheid meer en meer deze hulp ging bieden. Toch is het ook voor ons, als parochianen, van belang directe aandacht aan de ander te geven. Pas zo krijgt het begrip 'gemeenschap' concreet inhoud.

De theoloog Henk Meeuws verwoordt het als volgt: "Willen we God zoeken, dan moeten we de werkelijkheid ingaan, de straat op, ons verbinden met het leven van de 'kleinen', de onaanzienlijken". Daarbij moeten we niet in onze eigen (katholieke) bubbel blijven hangen, maar ook actief in gesprek gaan met andersdenkenden over de kracht van christelijke waarden. Jacques Smeets, vicevoorzitter van Caritas Wonderbare Moeder (CWM), verwoordt dat verderop in een gedicht op treffende wijze.

Dat kunnen we in eigen kring vorm geven door serieus aandacht te geven aan buurtgenoten en bekenden die problemen ervaren, zodat zij zich niet alleen gelaten voelen. Alleen op die wijze creëren we de betrokkenheid die nodig is om van een groep mensen een echte gemeenschap te maken. Daarmee kan er hopelijk ook een einde komen aan de polarisatie en het gebrek aan respect voor elkaar dat we nu zoveel zien.

Vanuit CWM roepen wij u dan ook graag op 'het goede' te doen en op kleine schaal (in de eigen naaste omgeving) positieve aandacht te geven aan de ander, bijvoorbeeld door een praatje te maken of samen een kopje koffie te drinken en goed naar elkaar te luisteren.

In materiële zin kunt u zo mogelijk bijdragen door levensmiddelen aan te reiken in de portalen van de kerken In Elshout of Drunen (dat kan dagelijks).

Die producten komen dan ten goede van inwoners van onze gemeente die gebruik maken van de Voedselbank.

CWM wil kwetsbare plaatsgenoten waar nodig en mogelijk materieel en geestelijk helpen en de sociale rechtvaardigheid bevorderen. Wanneer u specifiek met iemand van de parochie of CWM over uw zorgen wilt spreken kunt u bellen met diaken Albert Soeterboek (tel: 0416-37 22 15) of mailen met caritas@wonderbaremoeder.nl.

Met een financiële bijdrage (NL 81 RABO 0334 5155 13 t.n.v. Caritas Wonderbare Moeder) hebben we uiteraard meer armslag om onze werkzaamheden op dit vlak ook goed uit te voeren.

Nu de vastentijd ten einde loopt kunnen we ons in alle rust voorbereiden op het belangrijkste christelijke feest binnen de kerk, Pasen: laten we dat vooral vieren door goed te doen voor een ander!

Harrie de Poot, interim-voorzitter

Maar, maar, maar ...

Ik zie je staan, maar ik ken je niet.
Ik wil je helpen, maar ik durf het niet.
Onze geloven of culturen vertellen een ander verhaal.
Spreken onze Goden dan niet dezelfde taal?

Maar, maar, maar ...
Wie ben jij eigenlijk?
Hoe heet jij eigenlijk?
Als jouw ogen zouden spiegelen in die van mij,
dan kende ik jou en jij kende mij?

Maar, maar, maar ...
Hoe komen we nader tot elkaar?
Hoe leer ik jou en jij mij kennen?
Geld alleen is niet genoeg.
We moeten elkaar gaan zoeken en aandacht geven.
Ook als er niemand om vroeg.

Maar, maar, maar ...
Ja, ja wacht nu maar!
Alles zal goed komen, als wij maar doen wat Jezus onsvertelt.
Liefde en aandacht is het enige dat echt telt.

Jacques Smeets, vicevoorzitter

Wilt u mee op bedevaart naar Dokkum? Nog een paar plaatsen beschikbaar!

Op zaterdag 20 mei 2023 organiseert de parochie een busreis naar Dokkum, naar het bedevaartsoord van H. Bonifatius. Onze oud-pastoor Ron van den Hout, sinds juni 2017 bisschop van Groningen-Leeuwarden, ontvangt ons daar en draagt de mis op ter ere van de heilige Titus Brandsma. Na de lunch gaat hij voor in de Kruisweg, die door Titus Brandsma is geschreven in de gevangenis te Scheveningen. We sluiten samen met de bisschop de bedevaart af met een buffet bij restaurant de Posthoorn in Dokkum.



Het programma ziet er zo uit:

- 07.45 uur Verzamelen bij Lambertuskerk Drunen; vertrek.
- 08.00 uur Reiszegen, vertrek. Ter hoogte van Zwolle korte koffie/toiletstop bij La Place wegrestaurant "de Vrolijkheid".
- 12.00 uur H. Mis in het Heiligdom van het Bonifatiuspark.
- 13.00 uur Lunch in het park (eigen lunchpakket meenemen).
Na de lunch volgt de Kruisweg. Daarna lopen we gezamenlijk naar de Posthoorn (ca. 650 meter).
- 15.30 uur: Warm keuzebuffet, inclusief 2 consumpties.
- 17.00 uur: Terugreis.
- 21.30 uur (Uiterlijk) terug in Drunen.

Dit zijn de kosten:

De bedevaart kost inclusief busreis en buffet € 50,- per persoon. Tussenstop voor eigen rekening.

Aanmelden kan tot en met zondag 2 april.

- Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar in de bus. Deelname op volgorde van aanmelding en aanbetaling. Gebruik hiervoor de antwoordstrook op de volgende pagina. Vul in, knip uit en doe deze in de brievenbus van de pastorie, Raadhuisplein 2 in Drunen.
- Of e-mail uw gegevens naar parochie@wonderbaremoeder.nl.
- De aanbetaling van € 25,- per persoon kunt u contant bij uw antwoordstrook doen, of overmaken op het bankrekeningnummer van de parochie: NL 05 RABO 0112 6040 64, onder vermelding van 'bedevaart Dokkum'.



Ja, ik / wij gaan mee op bedevaart naar **Dokkum** op zaterdag 20 mei 2023.
Ik betaal hierbij contant / per bankoverschrijving € 25,- euro per persoon.

Naam/namen:

.....

Adres:

Telefoonnummer (ook mobiel):

E-mailadres:

In en om de Mariakapel in Elshout

Nu vorig jaar de nieuwe kapel van de Wonderbare Moeder plechtig is ingezegend, betekent dat nog niet dat de werkgroep Maria Bedevaart met de armen over elkaar rustig zit te genieten van hun werk. Behalve de dagelijkse werkzaamheden in het kapelpark met behulp van de Onze Lieve Vrouwe Schuts en andere vrijwilligers zijn ook nieuwe initiatieven ontstaan en uitgevoerd.



Jos Geelen vertelt dat de meimaand kerkboekjes zijn vernieuwd, want ondanks de oproep deze te laten liggen na de Heilige Mis is meer dan de helft in de loop de jaren verdwenen uit de Elshoutse kerk. Ook is het programma van alle diensten in de meimaand, zie het middenblad van deze Parochiewijzer, weer helemaal compleet met in iedere dienst een koor, harmonie of een andere muzikale invulling en de komst van de nodige gilden uit de omgeving.

Rond de genadekapel is de werkgroep samen met vrijwilligers aan het werk geweest en is de bestrating aangepast. De kaarsenbak in de kapel is ook veranderd omdat er vooral in de meimaand te weinig ruimte was om alle devotiekaarsen te plaatsen.

Door enkele schenkingen werd het ook mogelijk om de ramen van het oude kapelgedeelte te vervangen voor nieuwe glas-in-lood kunstwerken, ingebed in dubbelglas. Deze vier ramen geven vier belangrijke gebeurtenissen in het leven van Maria weer. Het zijn: de aankondiging van de engel Gabriël dat Maria de moeder van de Verlosser zou worden, de opdracht van de Heer in de tempel (ofwel Maria Lichtmis), de bruiloft van Kana waar Maria de bedienden opdracht gaf naar Jezus te luisteren om water in de wijnvaten te doen om te veranderen in wijn, Zijn eerste wonder, en Maria onder het kruis van Jezus die de woorden sprak: "Vrouw, zie daar uw zoon" en tegen Johannes: "Zoon, zie daar uw moeder".

Uit deze giften wordt ook nog een aanpassing van de ronde achtermuur gerealiseerd. Door de regen die in de muur trekt, verweert deze sterk, is altijd nat en slaat groen uit. Er wordt een hardstenen afdekking aangebracht waardoor inregenen van boven niet meer mogelijk is en schade wordt voorkomen. Ook zijn de bomen gesnoeid en worden de voegen van het straatwerk rond de kapel voorzien van kunstharsvoegen, wat ervoor zorgt dat er geen mos en onkruid kan groeien tussen de stenen. Nieuw zijn straks ook een aantal borden bij de toegangswegen van Elshout die extra aandacht aan onze kapel geven.

Verder geeft Jos Geelen als vertegenwoordiger van de werkgroep nog aan dat er nog meer ideeën leven binnen de groep die nog verder vorm moeten krijgen. Anneke van Pelt is als nieuw lid toegetreden in de plaats van Piet Jonkers, die nog wel heel actief is in de uitvoering van allerlei werkzaamheden. Mooi te merken dat op deze manier de Mariadevotie in onze parochie levend blijft en dat uit de belangstelling en de giften blijkt dat velen dit waarderen en geloven in de steun van Elshouts Wonderbare Moeder.

Jan Brok

Rozenkrans bidden in de Mariakapel

Vanaf zaterdag 6 mei 2023 zal er 5 keer – telkens op de eerste zaterdag van de maand– gezamenlijk het rozenhoedje gebeden worden in de Mariakapel aan de Kapelstraat 45a in Elshout. De vervolgdata zijn 3 juni, 1 juli, 5 augustus en 2 september. Aanvang 10.00 uur.

Dit is een lekeninitiatief om gehoor te geven aan de oproep van Maria. De Vijf Eerste Zaterdagen-devotie werd voor het eerst geopenbaard aan de kinderen in Fatima, Portugal. Deze devotie is bijzonder verbonden met het Onbevlekt Hart van Maria.



Maria zegt: "Mijn Onbevlekt Hart zal jullie toevlucht zijn, tenslotte zal mijn Onbevlekt Hart triomferen." Iedereen is van harte welkom! Aanmelden is niet nodig.

Contactpersoon: Eugenie van Rinsum–Wolfs, tel. 06 - 81 98 12 97, e-mail: wolfs.jem@outlook.com.

Het parochiebestuur zoekt: **Penningmeester**



Omdat de tweede zittingstermijn van onze huidige penningmeester afloopt is het parochiebestuur **per 1 juli 2023** op zoek naar een nieuwe penningmeester. Het betreft een onbezoldigde functie.

Dit doet de penningmeester:

- Verzorgen van de financiële administratie (in Exact Online), samen met een medewerkster en vrijwilligers van de parochie;
- Bijwonen van de maandelijkse parochiebestuursvergaderingen;
- Financieel onderbouwen van (investerings-)beslissingen;
- Opstellen van begroting en jaarrekening;
- Aanspreekpunt zijn voor banken, verzekeraars en Belastingdienst;
- Verzorgen van de Actie Kerkbalans, samen met de werkgroep Kerkbalans.

Wat vragen wij:

- Ongeveer 4 uur tijd per week.
- Affiniteit met bovenstaande punten is een vereiste, kennis van Exact Online is een pre.

Interesse? Of misschien nog vragen over deze vacature?

Neem contact op met het secretariaat van de parochie. Dat kan telefonisch (werkdagen van 09.00 – 12.30 uur) op 0416 – 37 22 15.

Of stuur een e-mail naar secretariaat@wonderbaremoeder.nl.

Mariagedachte

Aan Maria

De kracht, die jou eens heeft bezielde
om bouwend op een visioen,
als vanzelfsprekend dat te doen,
wat onze toekomst open hield.

De kracht, die alle eeuwen door
de onderdrukten heeft bewogen
om, met een toekomstdroom voor ogen,
te blijven in 't gekozen spoor.
De kracht, die in miskennis, pijn,
de moed geeft om toch door te vechten,
je door geen macht te laten knechten,
in kwetsbaarheid juist sterk te zijn.

De kracht geeft jou identiteit:
een vrouw, een niemand, wordt getuige.
Je krijgt een stem, luid klinkt jouw juichen,
jouw lied over gerechtigheid.

Je spreekt niet voor jezelf alleen,
bezingt een kracht, die breekt de machten
in alle landen en geslachten;
kijk over eigen grenzen heen.

Ook nu nog gaan er vrouwen staan,
net als in Bijbelse verhalen.
Zo helpt de kracht, die zij uitstralen,
weer anderen om door te gaan.

Wij bidden tot diezelfde kracht:
geef naam al die vergeten vrouwen,
die ongezien een wereld bouwen,
waar liefde sterker is dan macht.

(J. Roelofs-van der Linden)

Namens de werkgroep Maria Bedevaart



25 juli t/m 9 augustus 2023:

Wereldjongerendagen in Portugal

Deze zomer vinden de Wereldjongerendagen (WJD) plaats in Lissabon, Portugal, het grootste jongerenevenement ter wereld. Honderdduizenden jonge mensen, van 16 tot en met 35 jaar uit de hele wereld komen samen om het katholieke geloof te vieren. Ook vanuit onze parochie zijn er, vanuit jongerengroep ALOHA, initiatieven om deel te nemen.

Het programma bestaat uit een 16-daagse busreis, die vanuit Jong Bisdom Den Bosch wordt gecoördineerd. De route leidt langs het Franse Taizé, een broedergemeenschap die is uitgegroeid tot een van de grootste kerkelijke ontmoetingsplekken voor jongeren. Verder worden Barcelona (met de beroemde kathedraal Sagrada Familia) en Toledo aangedaan. Deze laatste stad staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO en wordt ook wel de 'stad van de drie culturen' genoemd: het was namelijk ooit het hart van de wereldreligies christendom, jodendom en islam.



De Wereldjongerendagen zélf vinden van 31 juli t/m 6 augustus plaats in Lissabon. Jongeren kunnen deelnemen aan festivals met muziek en theater en aan (Nederlandstalige) catechese. Hoogtepunten zijn de verwelcoming van de paus, de kruisweg, een avondwake (én overnachting) onder de sterrenhemel en een indrukwekkende slotviering met paus Franciscus. Op de weg terug naar huis doen de jonge pelgrims het wereldberoemde plaatsje Fatima aan, waar Maria in 1917 zes keer aan herderskinderen verscheen. Hier staat deelname aan de lichtprocessie op het programma.

Marenthe Romeijn meldde zich meteen aan toen de inschrijving opende. In 2016 ging zij al mee naar de WJD in Krakau en weet dus uit ervaring wat voor unieke beleving dit evenement biedt. “Het was voor mij het begin van mijn verdieping in het geloof. En sindsdien is dat alleen maar sterker verankerd in mijn leven. Nergens anders dan bij de WJD wordt ‘samen geloven’ zo sterk gekoppeld aan samen feesten, samen vieren, het ontmoeten van jonge gelijkgestemden uit alle landen ter wereld”, aldus Marenthe.

Aan de zestiendaagse reis hangt wel een prijskaartje. Het bedrag van €1.139,- dekt alle kosten van vervoer, eten, deelname aan de activiteiten, reisbegeleiding, het voorprogramma voor vertrek én de reünie na afloop. “Niet iedereen kan dit gemakkelijk missen”, zegt Marenthe. “Daarom organiseren wij sponsoracties: met het geld dat we ophalen, kunnen we het reisbedrag voor jongeren wat verlagen. Zodat geld geen belemmering hoeft te zijn om deel te nemen.” Op Eerste Paasdag worden er in Drunen, na de H. Mis, kaarsen verkocht. En op Onzendag, 31 mei, gebeurt dat in Elshout.

Noteer in uw agenda: vrijdag 12 mei!

Dan organiseert jongerengroep ALOHA een gezellige sponsoractie-avond in de Pastoor Vermeulenzaal in Drunen. Vanaf 19.00 uur zijn alle parochianen van harte welkom om deel te nemen aan verschillende activiteiten. Denk daarbij aan een bingo, een veiling en: een speciale gast! Want onze oud-pastoor Dieter Hedeboom komt er speciaal voor vanuit Deurne. "Kom dus gezellig een glaasje doen met onze oud-pastoor, en help daarmee de jeugd richting Lissabon!", meldt Marenthe enthousiast.

Deelnemen aan de Wereldjongerendagen?

Neem voor alle informatie contact op met Ingrid van Zeeland (ALOHA): telefoon 06- 11 92 78 75, of per e-mail: ingridvanzeeland@hotmail.com.

Esther Romeijn

Leerlingen waarderen Paasverhaal enorm (Basis- en voortgezet onderwijs)

Op basisscholen en het d'Oultremontcollege mocht ik het Paasverhaal vertellen. Een paar collega's docenten levensbeschouwing gaven aan dat dit toch echt niet meer van deze tijd is. Nou, de praktijk leert anders! Of die collega's hebben het nog nooit uitprobeerde, of ze kunnen niet vertellen of wat dan ook; ze hebben het totaal mis. Tragisch eigenlijk, want ze onthouden hun leerlingen uiterst waardevolle informatie.



Genezing van de lamme op sabbat en boze Schriftgeleerde

Op basisscholen besprak ik de vraag waarom sommige mensen zó boos op Jezus waren dat ze Hem dood wilden. Daarom vertelde ik het verhaal van de genezing van de lamme op sabbat, waarbij een jaloerse Schriftgeleerde Jezus verwijt dit op sabbat gedaan te hebben. Jezus pareert deze verbale aanval knap door hem te vragen wat 'ie doet als zijn ezel op sabbat in een put valt. 'Dan trek ik mijn ezel er met mijn vrienden uit'. De meeste leerlingen glimlachen dan al, want ze snappen het direct. De Schriftgeleerde ook, maar in plaats van zijn gezeur en nederlaag toe te geven, wordt hij bozer en bozer, hij komt in de verbitterde strijdfase terecht: Jezus moet dood, en helaas is hem dat uiteindelijk gelukt. Leuke anekdote bij dit verhaal: een jongetje uit groep 5 (!) merkte op dat die Schriftgeleerde eigenlijk al veel eerder had moeten protesteren. Ik keek verbaasd en wist niet waar hij heen wilde. "Meneer Bill, die vrienden van de lamme man tilden hem toch met touwen boven op het dak en in het huis! Dat is toch veel harder werken?!".

Ontroerd besepte ik de waarheid van Jezus' uitspraak dat God de wijsheid aan kinderen heeft gegeven (Mattheus 11: 25).

*Bijna pastoor geschopt om GOEDE Vrijdag
(het begin van theologische interesse)*

Ook bespreek ik altijd Goede Vrijdag. Gelukkig weten nogal wat leerlingen dat Jezus op die dag is gemarteld en vermoord aan het kruis. Maar ze snappen echt niet waarom dat dan GOEDE Vrijdag heet: "Meneer, het is toch een ROT-vrijdag als ze iemand doodmaken?!" Ik begrijp hun verontwaardiging maar al te goed, want zo'n 52 jaar geleden schopte ik de pastoor bijna tegen zijn schenen, zo boos was ik toen hij na een goede vertelling over de lijdensweek zei: "De dag van Jezus' dood noemen we Goede Vrijdag". Gelukkig legde hij het direct goed uit.

Natuurlijk was het een Rot-vrijdag, maar wij christenen noemen het GOED, omdat Jezus – ondanks alle haat en pijn – GOED bleef.

Hij schold niet terug, hij schopte en sloeg niet, hij dreigde niet, maar ging zelfs bidden voor zijn moordenaars: "Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat ze doen".

Keiharde Romeinse hoofdman werd hierdoor diep geraakt: 'Zie de mens!'

Deze oneindige liefde van Jezus raakt de Romeinse hoofdman. Normaal stond hij volstrekt onbewogen bij een kruisiging van een gevluchte slaaf of opstandeling (Romeinse burgers mochten niet gegeseld of gekruisigd worden, niet-Romeinen werden als barbaren gezien, als minderwaardige mensen). Maar nu werd hij diep geraakt en zei in het Latijn: "Ecce homo", hetgeen vertaald betekent: "Zie de mens!" Al zijn Romeinse vooringenomenheden vielen hier van hem af en hij besepte dat deze niet-Romein méér mens was dan alle Romeinen bij elkaar. Toen Jezus stierf scheurde het voorhang van de tempel, ten teken dat het Joodse geloof zou dienen door te verwijzen naar de Messias. Op dat moment scheurde ook het Romeinse Rijk en werd het Christendom geboren.



**Tekening van Evelijn
Groep 4 BS De Duinsprong**

Steeds weer opnieuw je laten scheuren: christelijk rekenen: $7 \times 7 + 1$

Geloven in Goede Vrijdag en Pasen wil voor ons als christenen zeggen dat wij steeds bereid moeten zijn tot 'je laten scheuren'.

We zijn allemaal wel eens heel boos, gefrustreerd, soms zelfs woedend (eerlijk gezegd heb ik dat ook weleens, al komt het gelukkig steeds minder

voor). Dan is het zaak tot 8 en zelfs tot 50 te tellen. Onze zondag (de oorspronkelijke dag van het Paasmysterie, ons Paasfeest is van later datum) is de achtste (7+1) dag, de dag NA de sabbat.

Na de scheppingsweek, waarbij

- op de dag dat de mens geschapen werd JEZUS aan het kruis gedood wordt, en
- op de dag dat God uitrustte en genoot van zijn schepping JEZUS rust in het graf,

begint er iets NIEUWS: na de sabbat komt de ZON-dag. Zoals de zon een nieuw begin maakt na de nacht, zo maakt Jezus een nieuw begin voor de hele mensheid: 7+1, alles (7) komt in een nieuw licht te staan (+1).

Pasen als achtste dag wordt nog een keer extra symbolisch benadrukt door Pinksteren: Pasen in het kwadraat: $7 \times 7 + 1$. Of zoals een leerling (vwo-4) van me digitaal tekende (tel svp de puntjes):



Er is altijd een nieuwe kans. Voor de 'goede moordenaar', voor de Romeinse hoofdman, voor Petrus, voor ons allemaal. Graag wens ik u/ jou een Zalig Pasen toe.

Bill Banning

Een dag niet gelachen...

Mevrouw God

Ooit hoorde ik een verhaal over een jongetje. Hij stond op blote voeten voor een schoenenwinkel en tuurde trillend van de kou in de etalage. Een vrouw zag hem staan, liep naar hem toe en vroeg: 'Is er iets aan de hand?' Het kind keek op en antwoordde verlegen: 'Ik vroeg God om een paar schoenen.'



De vrouw nam hem bij de hand, liep met hem de winkel in en vroeg de verkoper om een teiltje met warm water. Daarmee waste ze de vuile voeten van de jongen. Met een handdoek droogde ze zijn voeten af. Toen vroeg ze aan de verkoper om een paar sokken en liet de jongen een paar schoenen uitkiezen. 'Zo, zitten ze lekker?' vroeg ze vriendelijk. 'Jazeker, mevrouw', zei het jongetje opgetogen. Toen ze de sokken en de schoenen had betaald keek het jongetje haar met verbaasde ogen aan en vroeg aan de vriendelijke dame: 'Bent u misschien de vrouw van God?'

Esther Romeijn



*... een Zalig en hartverwarmend
Pasen*

De verspreiding van dit blad
(nu nog huis-aan-huis
bij al onze parochianen)
gaat vanaf 2024 veranderen.

Lees er meer over in deze editie
van de Parochiewijzer.