

## FLITSEN – nr. 235 - mei 2023

### INHOUDSOPGAVE

GOD GEZIEN.....	1
OPENING STILTECENTRUM HEUSDEN 13 MEI.....	2
'ONZEN DAG' 31 MEI AFSLUITING MEIMAAND ELSHOUT.....	3
BETAALMOGELIJKHEDEN .....	4
CARITAS WONDERBARE MOEDER.....	4
MARIAGEDACHTE.....	4
ROZENKRANS BIDDEN IN DE MARIAKAPEL .....	5
VAN DE IDENTITEITSBEGELEIDER.....	5
VOOR DE KINDEREN .....	6
KLIEDERKERK.....	7
UIT DE OUDE DOOS .....	7
LIEF EN LEED.....	9
INFORMATIE VAN HET SECRETARIAAT.....	9

### GOD GEZIEN.....

In een kleuterklas vraagt de juffrouw aan de kinderen om de handjes te vouwen en de oogjes dicht te doen. Een slim meisje heeft een vraag: 'Waarom moeten we de ogen dicht doen?' Het antwoord van de juffrouw lijkt op het eerste gehoor logisch maar is dat allerm minst. 'We doen de ogen dicht', zegt ze, 'want God is onzichtbaar.' Deze opmerking boeit de kinderen enorm. Een onzichtbare God! Dat opent nieuwe vergezichten. Enkele kinderen zwaaien door de lucht alsof ze hem willen aaien. Een vijfjarig meisje wil iets zeggen. Zij had afgelopen week een broertje gekregen, Lukas. 'Juffrouw, ik ken iemand die God gezien heeft, Lukas! ....Maar nu zul je zien', voegt ze er wijs aan toe, 'tegen de tijd dat hij kan praten, weet hij het niet meer!' Dat is toch pure mystiek! Een pasgeboren kindje is net ontwaakt uit het anonieme, onbewuste leven van het heelal en van de moederschoot. Het is tot leven gekomen uit een chaos van energieën. Het is nog een onderdeel van een gigantisch mysterie – nog een deel van het goddelijk geheim. In die zin mag je misschien zeggen dat het in God bestaat; het kent God. Maar als het eenmaal kan spreken, als het begripen heeft en woorden, dan is het besef van eenheid met het mysterie opgeheven. Woorden isoleren ons van de wereld om ons heen. Ze nemen afstand. Het kind ontwikkelt een 'ik' en het weet niet meer dat het ooit uit het Goddelijk geheim is voortgekomen.



### Pinksteren

We vieren in deze tijd het feest van de Heilige Geest, Pinksteren. De Geest is God die in ons ademt. We kennen hem op het moment dat we beseffen dat we zelf heilig zijn. Ons leven is begrensd en

vergankelijk, maar het maakt deel uit van een groot wonder waaruit al wat is voortkomt. Het leven is ons als een geschenk in de schoot geworpen. Die geest werkt in onze nieuwsgierigheid, in onze wil om andere volkeren te leren kennen, in onze vreugde om met elkaar te dansen en te zingen, in ons spontane neiging om te delen en de pijn van anderen te milderen, om wie afdwaalt weer bij het grote geheel te betrekken.

Ons leven kan soms eenzaam zijn, zinloos en geschonden, maar wie aansluiting vindt bij het grote geheel en bij de gemeenschap van mensen, die voelt ook weer hoezeer hij bestaat uit de levenskracht van de Schepper.

### Zwemmer

Iemand (*David Steindl-Rast*) vergeleek de mens eens met een zwemmer die in een snelstromende rivier terechtgekomen is. Hij moet zich niet overgeven aan het water want dan verdrinkt hij; hij moet ook niet tegen het water rebelleren en zich verzetten, want dan zal hij na enige tijd uitgeput raken. Wat de zwemmer doet, is zijn spel spelen met het water; de kracht ervan ervaren en zijn eigen invloed daaraan toevoegen. Gods adem stroomt door ons heen. Het leven ontroert ons en stelt ons voor opgaven, de nood van een ander gaat ons aan. Het is de kunst om het leven niet als een zinloos toeval op te geven, en ook niet om met een lichtzinnig optimisme te denken dat we alle nood in een keer oplossen, maar we moeten ons laten inspireren door de oneindige liefde die door ons allen stroomt en die hier en nu werkelijkheid schept.

‘Ik weet iemand die God gezien heeft.’ De kleine meid had het over haar pasgeboren broertje dat nog geen enkele taal sprak, dat nog geen woorden had, maar dat voelde wat onder alle begrippen leeft, namelijk de goddelijke liefde die door hem stroomt en zijn weg naar de wereld zoekt. Daar zijn geen woorden voor nodig. Talen staan je eerder in de weg. Dat de toehoorders in Jeruzalem de boodschap verstonden was geen wonder in hun oren en ook niet in de mond van de verkondigers, het bestond in hun hart...

*Albert Soeterboek*

[Terug naar boven↑](#)

---

## OPENING STILTECENTRUM HEUSDEN 13 MEI

Op zaterdag 13 mei werd in Heusden de stiltekapel geopend in de voormalige Catharinakerk. Deze kerk werd eerder ‘aan de eredienst onttrokken’ en vervolgens omgebouwd tot een appartementencomplex. De voormalige doopkapel bleef bewaard en werd ingericht als stiltecentrum. Zo kunnen de inwoners van Heusden, gasten en passanten een moment van stilte, gebed en troost ervaren en een kaarsje aansteken bij Maria van Heusden.

De opening begon met een eucharistieviering in De Soos, aan de Demer in Heusden. Na de viering gingen de voorgangers, het St. Blasiusgilde, het koor en de aanwezige parochianen in processie naar het stiltecentrum. Daar werd, na het doorknippen van een blauw lint bij de ingang door waarnemend pastoor-deken Jos Verbraeken en diaken Albert Soeterboek, het stiltecentrum plechtig ingezegend en in gebruik genomen.

Onder het zingen van het lied van Maria van Heusden werd het eerste kaarsje opgestoken. Dat er maar veel mogen volgen...! Daarna zetten de feestelijkheden zich voort bij een kopje koffie en een lekker worstenbroodje in de Open Hof.





[Terug naar boven↑](#)

## 'ONZEN DAG' 31 MEI AFSLUITING MEIMAAND ELSHOUT

Woensdag 31 mei "Onzen Dag" wordt in Elshout de meimaand weer op traditionele wijze afgesloten. 's Avonds begint om 19.00 uur de sacramentsprocessie vanaf de kerk St. Jan Evangelist naar de Mariakapel en weer terug naar de kerk. Daarna volgt de afsluitende eucharistieviering in de kerk met dit jaar als hoofdcelebrant waarnemend pastoor – deken Jos Verbraeken.

Een aantal pastores van het dekenaat Heusden-Waalwijk-Zaltbommel, en van buiten de regio, neemt deel aan deze processie en loopt biddend tussen de mensen.

Aan processiegangers wordt gevraagd om hun rozenkrans mee te nemen en mee te bidden.

Om **19.00 uur** start de processie vanaf de kerk. Om ca. **19.30 uur** is er bij de Mariakapel een moment van aanbidding en bezinning. Er worden in het kapelpark banken geplaatst. Gelieve mindervaliden voorrang te geven bij het plaatsnemen in het kapelpark.



Bij terugkomst in de kerk wordt om ± 20.00 uur de eucharistieviering gehouden met Jos Verbraeken als voorganger in de heilige mis.

Als traditie staan langs de route vlaggen en versierde bloembakken. De werkgroep roept elk jaar de bewoners van de Kapelstraat en Kerkstraat op om vanaf 18.00 uur de blauw-witte Mariavlag uit te hangen en een Mariabeeld voor hun raam te zetten.

Na afloop van de eucharistieviering wordt er koffie en thee geschonken in gemeenschapshuis 't Rad.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Parochie Wonderbare Moeder, tel. 0416-372215 of kijk op [www.wonderbaremoeder.nl](http://www.wonderbaremoeder.nl)

*Werkgroep Mariabedevaart Elshout*

[Terug naar boven↑](#)

## BETAALMOGELIJKHEDEN

### Instandhouding Erediensten en pastoraat

Voor de instandhouding van de eucharistievieringen, kerkgebouwen en pastoraat collecteren we wekelijks in de weekendvieringen. Ook kunt u meerdere collectes bij elkaar tellen en dat bedrag overmaken naar

**NL05 RABO 0112 6040 64** t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder Drunen met vermelding 'collectebijdrage'.

### QR-code scannen

Op de binnentoegangsdeur van de kerk hangt en in de kerk staat deze QR-code die u kunt scannen. Met de **camera-app** op uw mobiele telefoon kunt een foto maken en dan krijgt u meteen de regel:

**[https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=n\\_BGlnz2TMmzNd89pyY1mQ](https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=n_BGlnz2TMmzNd89pyY1mQ)**

Als u daar op klikt wordt u gelijk doorgestuurd naar uw bankapp en volgt de rest vanzelf.

Ook kunt u voortaan kaarsjes digitaal betalen. Deze QR-codes vindt u bij de Mariakapel in Drunen, bij Maria in de kerk in Elshout, in de kapel aan de Kapelstraat en de Stiltekapel.



[Terug naar boven↑](#)



**CARITAS  
WONDERBARE MOEDER**

Centrum voor Aandacht en Hulp

### BLOEMENGROET

In de afgelopen weken was de bloemengroet voor:

- 23 april : Het secretariaat van de parochie Wonderbare Moeder
- 30 april: Pastoor Wil Smulders
- 7 mei: Piet en Mien Jonkers, Elshout
- 14 mei: Jan en Reg Timmermans, Heusden

[Terug naar boven↑](#)

## MARIAGEDACHTE

Gekomen is uw lieve Mei  
En op het veld de bloemensprei  
Bloemen, die wij plukken gaan  
Nu ze rijk te bloeien staan  
Ave, ave Maria  
Voor u, de vrouwe van de Mei.

Wij knielen 's avonds voor uw beeld  
U wijden wij ons onverdeeld  
Met de bloemen en de zang  
En wij bidden, zingen lang  
Ave, ave Maria  
Tot gij uw gunsten aan ons deelt.

Zo helder schijnt het witte licht  
Der kaarsen op uw lief gezicht  
Goedig ziet gij op ons neer





**Als een Moeder goed en teer  
Ave, ave Maria  
Uw ogen steeds op ons gericht.**

[Terug naar boven↑](#)

---

## ROZENKRANS BIDDEN IN DE MARIAKAPEL

Vanaf zaterdag 6 mei 2023 wordt er 5 keer – telkens op de eerste zaterdag van de maand– gezamenlijk het rozenhoedje gebeden worden in de Mariakapel aan de Kapelstraat 45a in Elshout. De vervolgdata zijn 3 juni, 1 juli, 5 augustus en 2 september. Aanvang 10.00 uur.

Dit is een lekeninitiatief om gehoor te geven aan de oproep van Maria. De Vijf Eerste Zaterdag-devotie werd voor het eerst geopenbaard aan de kinderen in Fatima, Portugal. Deze devotie is bijzonder verbonden met het Onbevlekt Hart van Maria. Maria zegt: "Mijn Onbevlekt Hart zal jullie toevlucht zijn, tenslotte zal mijn Onbevlekt Hart triomferen."

Iedereen is van harte welkom! Aanmelden is niet nodig.

Contactpersoon: Eugenie van Rinsum–Wolfs, tel. 06 - 81 98 12 97, e-mail: wolfs.jem@outlook.com.

[Terug naar boven↑](#)



---

## VAN DE IDENTITEITSBEGELEIDER

### Ha, heerlijk Hemelvaart

Op twee van onze katholieke basisscholen heb ik hele dag gastlessen mogen geven over Hemelvaart. Ter voorbereiding heb ik lang lopen denken: "Hoe kan ik Hemelvaart niet alleen gelovig uitleggen, maar ook pedagogisch als bijdrage aan het leven van die jonge kinderen?!". Daarbij schoot me de volgende spreuk te binnen: *Uit het oog, maar niet uit het hart*. Die spreuk schreef ik op het bord en ik vroeg aan de kinderen waar zij aan moesten denken. De verhalen kwamen spontaan. Verhalen over opa, oma, overgroot-omi, konijntje, hond, poes etc, die overleden waren. Met veel emotie en betrokkenheid over en weer werd dit verteld en gedeeld (en getroost).

Alle dierbare overledenen leven nog voort in ons hart, net als Jezus. Uit het oog, maar niet uit het hart. Hemel heb ik beschreven als het verbonden zijn over de grenzen van de dood heen. Dat idee hebben we concreet gemaakt door een heel groot hart op het bord te tekenen.

In dat hart kwamen alle namen te staan van allen die we missen (mensen en dieren en ook Jezus en vele andere heiligen). Dat was zo mooi, ontroerend zelfs. Toen ik vroeg wie wel eens een kaarsje had aangestoken voor een dierbare overledene, kwamen bijna alle vingers enthousiast omhoog. Bijna alle kinderen (en de juffen) waren wel eens in een kerk of kapel geweest om een kaarsje aan te steken. Enkele kinderen hadden thuis ook een soort 'heilig-hemel-plekje' met een foto en waxinelichtje of lampje erbij.

Als afsluiting waren we even heel stil om die oneindige verbondenheid te voelen over alle grenzen heen. De hemel als de gemeenschap van levenden en doden (zie de geloofsbelijdenis). Daarna hebben we een groot applaus gegeven voor alle dierbare overledenen die we zo missen maar waar we altijd van blijven houden.

### Ha, heerlijk Pinksteren: spiritueel rekenen

Ha, het is bijna Pinksteren (Pentecostes = 50), daar komt dat enthousiasme vandaan: Pinksteren: 49 én 1 = 50. Pinksteren is dus symbool van oneindige liefde en vergevingskracht. Het symbool staat voor een

extra kans en het bestaat uit 49 bolletjes (7 x 7). Dat betekent al oneindig, daarom de 'plus een', omdat oneindig nog steeds niet goed genoeg is (gemaakt door Floyd van de Veerdonk).



Enthousiasme komt uit het Grieks: en Jeos, ἐν θεος (*en = in theos = God*), in God. Met een beeldspraak: in (goddelijk) vuur en vlam.

Denk aan het Pinksterwonder, toen de bange apostelen opeens de KRACHT van de Heilige Geest kregen in de vorm van vurige tongen en wind in de rug.

De ooit zo bange Petrus (drie keer verloochende hij Jezus) kwam zo enthousiast naar buiten, dat men dacht dat hij dronken was: "Petrus toch, het is nog geen middag en je bent al dronken". "Dat klopt", zei Petrus, "ik ben dronken van Gods liefde".

Enthousiasme gaat zo diep, dat men dacht dat het van God kwam, men was als het ware 'bezeten' (maar dan in de goede zin, zoals wij zeggen dat we soms 'helemaal weg van iemand zijn').

In de lijn van Petrus ben ik graag soms even 'gek' en dolenthousiast. Toen ik een paar leerlingen over Pinksteren vertelde zij een van hen: "Nog veel succes met uw werk! Wat leuk dat u zo enthousiast bent voor Pinksteren."

En wonder boven wonder, de desbetreffende jongen heeft als achternaam: VAN PINXTEREN (met grote instemming van deze boomlange leerling uit vwo-4).

Viert u Pinksteren mee?

*Dr. Bill Banning - levensbeschouwelijk identiteitsbegeleider SCALA*

[Terug naar boven↑](#)

## VOOR DE KINDEREN



Hij was geen directeur achter een groot bureau.  
Hij had geen winkel waarin hij achter een toonbank stond.  
Hij woonde niet in een kasteel,  
ver van de mensen vandaan.  
Nee, hij was dicht bij hen,  
en hij wilde een vriend zijn  
voor de mensen die hij tegenkwam.

Dat gaat over Jezus, maar misschien hadden jullie dat al begrepen.  
Hij wilde voor de mensen een vriend zijn.

Dat zei Hij op de laatste avond van zijn leven.  
Hij zegt het ook tegen ons.  
En wat hoopt Hij?

Dat wij samen vrienden van Hem willen zijn,  
en dat wij van harte doen  
wat Hij als vriend van ons mag verwachten.

#### PUZZEL



Oplossing puzzel:  
"Wie mij lieft, zal door mijn Vader bemind worden."

[Terug naar boven↑](#)

## KLIEDERKERK

Datum kliederkerk:

De volgende Kliederkerk is op **zondag 4 juni**.

We beginnen om 13.00 uur. Het is weer in de Pastoor Vermeulenzaal, links van de St. Lambertuskerk in Drunen. We hopen weer veel kinderen te zien!

Voor meer informatie: kijk op Facebook of op Drunen4you.



[Terug naar boven↑](#)

## UIT DE OUDE DOOS

**Een eeuw oud, maar nog steeds actueel...**

**Gevonden: een gedichtje uit 1925**

Laatst kwam een parochiaan een doosje brengen met oude religieuze boekjes. In het midden van de vorige eeuw werden deze bundeltjes gelezen door de vrome jeugd. Ik bladerde ze even door om ze te controleren op jaartal en mogelijke zeldzaamheid. Glimlachend om de schrijfstijl, die -bij onze jeugd, in deze tijd- niet meer zo zou aanslaan.

Plotseling viel mijn oog op een prentje met een gedicht. Onderaan las ik 'Imprimatur J. Pompen, Vic.-Gen. Busc. die 10 Aprilis 1925', wat zoveel betekent dat het prentje is goedgekeurd door het bisdom, destijds.

Al is de stijl van schrijven ouderwets, de inhoud snijdt nog steeds hout. Daarom druk ik het nu af in de Flitsen. Eens kijken of u er hetzelfde over denkt...!

### ELK ZIJN KRUIS

Ieder krijgt zijn deel op aard,  
ieder heeft wat hem bezwaart;  
Ieder hart en ieder huis  
heeft zijn eigen smart en kruis.

Het ééne kruis is openbaar,

het andere wordt men niet gewaar;  
Het een is klein en 't ander groot,  
't een is van hout en 't ander van lood.

Deze heeft een éénig kruis,  
gene een driedubbel thuis;  
Maar dit is het wonderbaarst:  
iedereen vindt 't zijn het zwaarst.

Ook houdt bij 't zijne menigeen,  
zijn naasten kruis, al was 't er geen,  
En als het mocht en mogelijk waar,  
dan ruilden velen met elkaar.

Zag men echter op een rij,  
al die kruisen van nabij,  
Ieder koos voor zich en nam  
waar hij mee ter markte kwam.

't Kruis van een ander schijnt u licht,  
Maar gij bedriegt u in 't gewicht,  
En wie weet, of gij verdroegt  
Waar nu hun schouder onder zwoegt.

Niet aan ieders voorhoofd staat  
Hoe het hem van binnen gaat:  
Dikwerf heeft zoo menig hart  
Midden onder 't lachen smart.

Dus dragen wij, naar 's Heeren wil,  
Steeds met gelatenheid en stil:  
Gij uwe kruisen, ik mijn leed,  
Wijl God ons beider krachten meet.

Door zijnen duur drukt ons het kruis,  
Maar 't leidt ons eens naar 't Vaderhuis.  
Het wordt een brug, die van het strand  
Ons veilig voert naar d'overkant.

Mor dus niet, maar hoe het ga,  
Denk aan het kruis van Golgotha;  
En aan Hem, die kruis en kracht  
Geeft waar Hij het noodig acht.

Wees in geluk en tegenspoed,  
Met al wat God geeft welgemoed:  
Wat uit de hand der Godheid vliedt  
Is weldaad, al begrijpt met 't niet.

*Esther Romeijn*

[Terug naar boven↑](#)



