

FLITSEN – nr. 232 - januari 2023

INHOUDSOPGAVE

VRIEND EN VIJAND.....	1
AKTIE KERKBALANS 2023 IS VAN START!	3
BETAALMOGELIJKHEDEN	3
CARITAS WONDERBARE MOEDER.....	4
<i>VERKOOP CHOCOLADEMELK TIJDENS DICKENSFESTIJN.....</i>	4
MARIAGEDACHTE.....	4
VAN DE IDENTITEITSBEGELEIDER.....	5
STILLE ONGANG NACHT 18 – 19 MAART	6
BEDEVAART MET DE BUS NAAR DOKKUM	7
DOCAT	8
VOOR DE KINDEREN	9
LIEF EN LEED.....	9
INFORMATIE VAN HET SECRETARIAAT	10

VRIEND EN VIJAND....

Wandelend

Jezus zei: 'Heb je vijanden lief, en wees goed voor wie jullie haten...' We kennen die uitspraak wel. Typisch Jezus! Misschien hebben we hem zelf ook wel eens gebruikt. Als het ons goed uitkwam. Als verwijt naar anderen die ons onvriendelijk behandelden. 'Heb je vijand lief!' Als dat eens kon, in Iran, in China, in Colombia...in Rusland. De wereld zou op slag een stuk veiliger zijn. Of is het een utopie? Iets dat toch niet echt kan? Je vijand liefhebben! Is het niet een tegenstrijdigheid? Een Oosterse overdrijving? Zouden mijn grootouders het hebben gekund, pas getrouwd, met jonge kinderen, in de oorlog tijdens de bezetting? Hebben wij eigenlijk nog wel echte vijanden? Mensen die we niet mogen, zijn er genoeg. Misschien zelfs mensen waaraan we een hekel hebben. Een arrogant familielid... Een baas die ons gekleineerd heeft ooit... Een buurman die zijn hond uitlaat en de troep niet opruimt op mijn stoep... Irritant, maar 'n vijand..., nee toch?!



Rijdend

Ik kan wel eens schelden, vooral als ik alleen in de auto zit. Dan kan ik ook weleens vloeken. Ik durf het hier niet te herhalen. 'Stomme knuppel of tuthola', roept iemand van achter het stuur. Iets veel ergers roept hij of zij eigenlijk, een krenkend scheldwoord, een verwensing, een dodelijke ziekte. Je zou het nooit tegen iemand zeggen die tegenover je staat, maar met zoveel blik ertussen en met die snelheid op de weg, komen de frustraties er soms in enkele gemene woorden uit. Zeker als je de pijn op het gezicht van de ander niet ziet... 'Heb je vijand lief!'

Surfend

Veel erger dan op de snelweg schijnt het er op internet aan toe te gaan. Veel onderzoeken laten zien dat Nederlanders ver boven andere mensen uitsteken, als het om schelden en om beledigen gaat op de sociale media. 'A-sociale media' is misschien een beter woord! Vooral als iemand iets ten gunste van vluchtelingen publiceert of tegen zwarte Piet, dan zijn de doodsbedreigingen niet van de lucht. Ik ben benieuwd of er sinds de excuses voor het slavernijverleden van de regering iets is veranderd. Ineens worden vaak fatsoenlijke Nederlanders bloeddorstige zeerovers. De ene belediging lokt de volgende uit. Mensen proberen de ander zo hard mogelijk tegen de schenen te trappen. Ook in de politiek, landelijk



en regionaal. Ze horen en zien niet de pijn die zij bij de ander genadeloos veroorzaken. Iedereen doet het toch! De hele school doet het! Honderd, duizend, tienduizend verwensingen en haat-berichten volgen. Ieder gevoel voor wellevendheid lijkt verdwenen. 'Heb je vijand lief!' Wie een beetje bekend is met facebook en twitter, beseft hoever Jezus' oproep van de realiteit af staat, maar ook hoe dringend tegelijkertijd deze oproep is.

Schokkend?

Afgelopen jaar heeft in de krant Trouw een onderzoek gestaan naar het denken van gelovigen. Er blijkt een enorme kloof te bestaan tussen de opvattingen van kerkleiders en van de andere gelovigen. Driekwart van de katholieken vindt

dat vrouwen priester moeten kunnen worden en dat priesters moeten kunnen trouwen. Evenveel menen dat een relatie tussen vrienden of vriendinnen een kerkelijke zegen verdient. Bijna 70 procent wijst euthanasie niet af. Iedereen weet dat jongeren de kerk als een fossiel ervaren, en dat maakt het voor hen erg moeilijk om open te staan voor het evangelie. Je kunt van alles vinden van deze publicaties in de krant maar ze geven ons als Kerk wel te denken en ook te handelen.

Synode

Na het Tweede Vaticaans concilie begin jaren '60 is wereldwijd, en ook in ons bisdom, een krachtige poging gedaan om al het oude weer te herstellen. Uit behoudende hoek hoorde ik vaak de bewering dat de vernieuwingen van de zestiger jaren niet bij het volk leefden maar alleen bij de diocesane raden en diensten in Nederland. Toch hoor ik in onze parochie en ook daarbuiten andere geluiden. Paus Franciscus beseft dat de kerk een wereldbeweging is en dat sommige onderwerpen, zoals de rol van de vrouw, in Afrika anders worden beleefd dan in Europa. Er moet, vindt hij, beter met elkaar gepraat worden in de kerk, en geluisterd.



Gelovigen en kerkelijke leiders moeten het contact met elkaar zoeken. De paus heeft afgelopen jaar aan alle geledingen in de kerk deze vraag voorgelegd: hoe kan onze kerk meer synodaal worden? Hoe kan de stem van de gelovigen beter worden gehoord? Hoe kan gestimuleerd worden dat gelovigen met elkaar praten over hun overtuiging, ook met mensen die zich niet bij de kerk betrokken voelen. Dat proces is in het begin van vorig jaar ook in onze parochie gevoerd, middels gesprekbijeenkomsten en middels een digitale enquête. We hebben manieren gezocht om samen het gesprek aan te gaan, middels bijeenkomsten in kleine groepjes. De uitkomsten zijn naar het Bisdom van 's-Hertogenbosch gestuurd. Op basis van al het aangeleverde materiaal is het diocesane rapport 'Hoopvol luisterend naar Gods Geest' van het synodale proces in het bisdom van 's-Hertogenbosch gepresenteerd. In het synoderapport komen vijf aanbevelingen naar voren:

- Bevorder het gemeenschapsgevoel
- Extra focus op jongeren en vernieuwingen
- Hervorm de leiderschapscultuur
- Investeer meer in vorming en catechese

- Treed meer naar buiten

Het diocesane rapport is midden vorig jaar verzonden aan het secretariaat van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Vanuit daar is een Nederlands rapport gestuurd aan de Paus in Rome. In oktober van dit jaar staat nu de Algemene Bisschoppensynode in de eeuwige stad gepland. Het centrale thema van de Bisschoppensynode is 'Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio'. Paus Franciscus brengt wat Jezus zegt daadwerkelijk in praktijk en roept voor- en tegenstanders, vriend en vijand op om mee te praten over onze toekomst, over de Kerk van morgen...

Diaken Albert Soeterboek

[Terug naar boven↑](#)

AKTIE KERKBALANS 2023 IS VAN START!

Op 14 januari is het startsein weer gegeven voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke parochies en gemeenten hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Deze week valt ook bij u de brief met folder op de mat. Doet u dit jaar (ook weer) mee?

Na lastige jaren staan de deuren van de kerken nu gelukkig weer wagenwijd open. Als Parochie Wonderbare Moeder kunnen we weer op volle kracht vooruit. We willen een plek zijn en blijven waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving, die onze steun nodig hebben. We willen een parochie zijn, die hartverwarmend is. Hierbij kunnen we rekenen op de belangeloze inzet van heel veel trouwe vrijwilligers. Daar zijn we dankbaar voor! Maar uw financiële bijdrage is onmisbaar om hieraan ook in 2023 vorm en inhoud te kunnen geven.



Naast doneren, kunt u de Actie Kerkbalans ook ondersteunen door er aandacht voor te vragen in uw eigen omgeving. U kunt bijvoorbeeld dit bericht, de brief of de folder met anderen delen. Zo laat u weten dat u het werk van onze parochie belangrijk vindt.

De parochie kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul de machtiging ruimhartig in. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken op NL05 RABO 0112 6040 64 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder, onder vermelding van 'Actie Kerkbalans 2023'.

Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.

Werkgroep Kerkbalans

[Terug naar boven↑](#)

BETAALMOGELIJKHEDEN

Instandhouding Erediensten en pastoraat

Voor de instandhouding van de eucharistievieringen, kerkgebouwen en pastoraat collecteren we wekelijks in de weekendvieringen. Ook kunt u meerdere collectes bij elkaar tellen en dat bedrag overmaken naar

NL05 RABO 0112 6040 64 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder Drunen met vermelding 'collectebijdrage'.

QR-code scannen

Op de binnentoegangsdeur van de kerk hangt en in de kerk staat deze QR-code die u kunt scannen.

Met de **camera-app** op uw mobiele telefoon kunt een foto maken en dan krijgt u meteen de regel:



https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=n_BGlnz2TMmzNd89pyY1mQ

Als u daar op klikt wordt u gelijk doorgestuurd naar uw bankapp en volgt de rest van zelf.

Ook kunt u voortaan kaarsjes digitaal betalen. Deze QR-codes vindt u bij de Mariakapel in Drunen, bij Maria in de kerk in Elshout en in de kapel aan de Kapelstraat.

[Terug naar boven↑](#)



CARITAS WONDERBARE MOEDER

Centrum voor Aandacht en Hulp

VERKOOP CHOCOLADEMELK TIJDENS DICKENSFESTIJN

Tijdens het Dickensfestijn heeft Caritas Wonderbare Moeder bij de kerk warme chocolademelk verkocht. De chocolademelk die wij geschonken hebben werd gesponsord door 2 supermarkten in Drunen. Zo konden wij de gehele opbrengst van € 367,73 overmaken aan de voedselbank Den Bosch e.o., uitgiftepunt Drunen.

[Terug naar boven↑](#)

MARIAGEDACHTE

Dagen beginnen te lengen in stralen van licht
Vrieskou laat sloten nog ijzig dicht
De vallende sneeuw die de aarde bedekt
De morgenzon die de wereld wekt
De wind waait door het wuivend riet
Een speels karakter in een mooi gebied
Daar tussen in staat trots Uw huis
En velen voelen zich er thuis
Het maakt niet uit wie of wat we zijn
Al draagt men klompen of een hermelijn
Een bonte zakdoek of een hoed
We bidden hetzelfde Wees Gegroet
Om steun en sterkte alle dagen
Om te danken en gunsten te vragen
Voor ziekte, geluk en verdriet
En dingen, die je zomaar niet ziet
Maria weet altijd te geven
Zodat men getroost weer verder kan leven.



[Terug naar boven↑](#)

VAN DE IDENTITEITSBEGELEIDER

Hoe kon Zacheus in één middag tot bekering komen? Interpretaties van leerlingen

Zacheus, als jood een tollenaar in dienst van de Romeinse bezetter. Veracht door zijn eigen volk. Een hard man die zelfs 'onderaannemers' in dienst had die voor hem werkten. Hoe kan deze man die een soort NSB'er was in één middag 'genezen'? Dat vraag ik me al een leven lang af. Jezus had uiteraard geen toverstokje, alles was Hij deed, deed Jezus als mens. De eeuwige Zoon van God de Vader is immers MENS geworden. Het is dus terecht om naar de psychologie van dit verhaal te vragen. Deze kwestie heb ik begin dit schooljaar aan mijn vwo-5 leerlingen voorgelegd. Daarbij gaf ik een paar hulpvragen en tips. Hieronder twee – wat mij betreft – prachtige bijdragen van N. (jongeman), Beyza, Floor en Nayinthe. De Bijbel kan dus echt nog wel aanspreken (een volgende keer over hoe leerlingen met Jonas en de walvis omgaan).

Bill Banning – docent d'Oultremontcollege

Zacheus voelde zich voor het eerst echt geliefd (N.)

Tip 1: Vraag je af hoe deze man zo'n hard en gemeen mens geworden is dat ie ervoor koos om zijn volks- en geloofsgenoten af te zetten en een soort 'verrader' te worden?

De tollenaar was heel klein. Misschien voelde hij zich ook wel figuurlijk kleiner dan zijn medemensen. De Romeinen hadden de joden en hun steden verwoest. Hij pakte de mensen die hem gepest hadden als het ware terug door hen te verraden en af te persen. De tollenaar werd altijd buitengesloten en voelde zich klein, maar nu werd hij als het ware groter door zijn macht.

Tip 2: In het verhaal staat dat hij KLEIN VAN GESTALTE was, probeer hier op door te borduren. Hij was als kind al een 'kleintje'.....

Hij was klein van bouw, dus hij voelde zich minder dan de rest. Ze kunnen hem hiermee zijn hele leven al geplaagd of zelfs gepest hebben. Hij kreeg klein gevoel over zichzelf en voelde zich minder. Door die tol te heffen kon hij zich groter en belangrijker over zichzelf voelen, want belangrijk voelde hij zich niet. Hij voelt nu macht over hun, omdat hij mensen geld kon laten betalen voor tol.

Tip 3: Wat gaat er allemaal in Zacheus om, van vroeger en in zijn huidige functie én in zijn ontmoeting met Jezus?

Vroeger voelde Zacheus zich waarschijnlijk minderwaardig ten opzichte van de mensen om hem heen. Dit zorgde er natuurlijk voor dat hij wanhopig werd voor aandacht en vooral erkenning van zijn medemens-zijn. Zoals wij hebben geleerd is volgens de piramide van Maslow erkenning erg belangrijk voor een persoon.

Die wanhopigheid heeft er voor kunnen zorgen dat hij zijn functie als tollenaar nam en de macht die daarbij kwam misbruikte. Hij wilde waarschijnlijk simpelweg erbij horen, maar hij deed dat op een manier waarbij hij boven zijn medemens wilde komen te staan en anderen oplichtte.

Bij zijn ontmoeting met Jezus realiseerde hij zich misschien pas hoe erg iedereen hem haatte. Om in het goede rijtje te komen te staan bij Jezus en de mensenmassa die erbij stond, ging hij ineens heel aardig en gul doen. Hij gaf de helft van zijn geld weg en wilde zijn foute goed maken. De vraag is natuurlijk of hij echt goed wilde doen om mensen te helpen of dat hij ze voor de gek probeerde te houden.

Tip 4: De mensen verafschuwen hem en raden Jezus af om bij Zacheus op bezoek te gaan, toch doet Jezus dat met dit bijzondere effect: wat maakte die ontmoeting los bij Zacheus?

Zacheus voelde zich voor het eerst echt geliefd en belangrijk. Hij voelde hiervoor toch nog eenzaam ook al had hij zoveel macht. Jezus gaf aandacht aan hem. Zacheus voelde zich hierdoor belangrijk, als tollenaar voelde hij zich ook belangrijk maar was hij wel eenzaam. De eenzaamheid was over door Jezus. Hij had het licht in de duisternis gevonden door Jezus. (jongeman anoniem, vwo 5)

Je weet maar nooit wat voor licht in iemands hart zit (B.B., islamitische leerlinge)

Zacheüs voelde zich waarschijnlijk heel zijn leven al beledigd omdat hij best wel klein was voor de gemiddelde man. Ik denk dat hij daarom ook zijn macht misbruikte, omdat mensen heel zijn leven lang hem minachtten. Dat hij in de vijgenboom schulde was ook een teken dat hij bang was, hij was bang voor de mensen en wat ze van hem vinden, dit is een heel menselijk gevoel en schuilen is daarbij ook normaal. Waarschijnlijk voelde hij ook deels schaamte, omdat hij zich schuldig voelde over wat hij had gedaan terwijl hij Jezus wel wilde ontmoeten. Toch had Jezus hem hoop gegeven door hem in de

vijgenboom te zien en bij zijn huis te willen verblijven. Ik denk ook dat dat een van de redenen is waarom Zacheus de helft van zijn bezittingen aan de armen gaf, en alles wat hij had afgeperst viervoudig vergoedde: omdat Jezus zijn angsten losmaakte. Dit is ook een soort les voor iedereen, dat we niet alles moeten geloven en mensen moeten oordelen over wat ze hebben gedaan. Je weet maar nooit wat voor licht in iemands hart zit, het moet alleen geactiveerd worden. (B. B., vwo-5, moslima).

Dit heeft hem iets laten voelen wat hij allang niet meer gevoeld had (Floor en Nayinthe)

Het is mogelijk dat Zacheüs de laatste tijd begon te beseffen hoe hij zich tegenover anderen gedragen heeft en hoe verkeerd hij hen behandelde. De manier waarop hij dit deed was namelijk niet uit liefde voor de ander en alleen uit eigenbelang om bijvoorbeeld alleen maar rijker te worden.

Als jij lang genoeg en steeds weer opnieuw je medemens slecht behandelt, is het zeer waarschijnlijk dat zij dit op een gegeven moment gaan overnemen en hetzelfde terug doen bij jou.

Dit kan hem een slecht, verbitterd en hard mens gemaakt hebben.

Het zou kunnen dat Zacheüs door het gedrag van anderen tegenover hem inzag dat dit niet de juiste manier was om om te gaan met anderen en hierdoor een stukje zelfreflectie had.

Misschien dat hij juist naar Jezus kwam kijken in de hoop op verandering.

Jezus zegt zelf dat Hij is gekomen om afgedwaalde mensen te zoeken en teredden.

Zacheüs was afgedwaald van al het goede en leefde een slecht leven, dit bijvoorbeeld alleen vanwege de tien geboden. Dat Jezus bij hem thuis wou komen heeft aanzet gegeven tot het willen beteren van zijn leven en hem zoredding gebracht van zijn 'oude' leven.

Jezus ging toch bij hem naar binnen ondanks de menigte die Hem waarschuwde.

Jezus oordeelde Zacheüs niet op basis van zijn verleden, deze houding zou respect en liefde naar hem uit zou kunnen hebben gestraald en hem iets heeft laten doen voelen wat hij al lang niet gevoeld had.

Deze ervaring heeft hem veranderd en een ander beeld laten zien over zichzelf, wat maakte dat hij ook een stukje inlevingsvermogen heeft gekregen en het verkeerde recht wil zetten.

(Floor Freeman en Nayinthe van den Heuvel, vwo-5)

Bill Banning – docent d'Oultremontcollege en levensbeschouwelijk identiteitsbegeleider katholieke basisscholen SCALA in onze mooie gemeente Heusden.

[Terug naar boven↑](#)

STILLE ONGANG NACHT 18 – 19 MAART

Het thema voor deze editie zal zijn: “Levend Brood voor onderweg, in stilte getuigen.” Ook dit jaar willen we vanuit onze parochie met een bus naar Amsterdam om deel te nemen aan de Stille Omgang. Om 22.15 uur zal de H. Mis plaatsvinden in de Krijtberg, waar mgr. Ron van den Hout zal voorgaan in de Eucharistie. Aansluitend lopen we de route. De bus haalt ons na afloop weer op bij het Rokin.

Hieronder wat praktische informatie:



Aanmelden kan tot 1 maart 2023

- Schrijf uw naam, adres, telefoonnummer (ook mobiel) en e-mail-adres op een briefje en doe dit in de brievenbus van de pastorie, Raadhuisplein 2 in Drunen.
- Of e-mail uw gegevens naar parochie@wonderbaremoeder.nl.
- De opstapplaats en -tijd worden in januari bekendgemaakt.
- Deelname met busreis kost € 22,50 per persoon. Maak dit bedrag voor 1 maart 2023 over op NL 87 TRIO 0379 5677 17 te name van Gezelschap van de Stille Omgang, Regio Tilburg, onder vermelding van: Amsterdam 2023.

- Meer informatie? Bel Eugenie van Rinsum-Wolfs: 06-81 98 12 97 of kijk op www.stille-omgang.nl.

Opstapplaatsen en vertrektijden bus Stille Omgang zaterdag 18 maart

De bus vertrekt om:

1. 18.45 uur: Tilburg, Kerk Maria Margaretha Alacoque, Ringbaan 300
2. 19.00 uur: Tilburg, Kerk. H. Antonius, Groenlostraat1
3. 19.15 uur: Loon op Zand, parkeerplaats/ bushalte langs de snelweg
4. 19.25 uur: Kaatsheuvel, Kerk st.Jan, Hoofdstraat 36
5. 19.35 uur: Waalwijk, Vredesplein
6. 19.45 uur: Drunen, Rabobank, grotestraat 149
7. 19.50 uur: Elshout, Kerk st. Jan, Kerkstraat 37
8. 20.00 uur: Vliedberg, Burgemeester Van Houtplein
9. 20.10 uur: Vlijmen, Bruna, Oliemaat 10
10. 20.30 uur: Zaltbommel, ESSO pompstation Waluwe, Steenweg 2A

Aankomst Rokin: 21.30 uur

H. Mis: 22.15 uur, Stille Omgang: 23.15 uur, Vertrek Rokin: 00.15 uur

Bustijden bij benadering, zorg a.u.b. dat u direct in kunt stappen als de bus aankomt.

Zelf broodjes en drinken meenemen om onderweg in de bus te nuttigen.

Eugenie van Rinsum-Wolfs

[Terug naar boven↑](#)

BEDEVAART MET DE BUS NAAR DOKKUM

Op zaterdag 20 mei 2023 organiseert de parochie een busreis naar Dokkum, naar het bedevaartsoord van H. Bonifatius. Onze oud-pastoor Ron van den Hout, sinds juni 2017 bisschop van Groningen-Leeuwarden, ontvangt ons daar en draagt de mis op ter ere van de heilige Titus Brandsma. Na de lunch gaat hij voor in de Kruisweg, die door Titus Brandsma is geschreven in de gevangenis te Scheveningen.

We sluiten samen met de bisschop de bedevaart af met een buffet bij restaurant de Posthoorn in Dokkum. Iedereen is van harte welkom om mee te gaan! In de Parochiewijzer van Pasen 2023 volgt meer (praktische) informatie over de bedevaart.

Het programma ziet er zo uit:

- | | |
|------------|--|
| 07.45 uur | Verzamelen bij Lambertuskerk Drunen; vertrek. |
| 08.00 uur | Reiszeggen, vertrek. Ter hoogte van Zwolle korte koffie/toiletstop bij La Place-wegrestaurant "de Vrolijkheid". |
| 12.00 uur | H. Mis in het Heiligdom van het Bonifatiuspark. |
| 13.00 uur | Lunch in het park (eigen lunchpakket meenemen).
Na de lunch volgt de Kruisweg. Daarna lopen we gezamenlijk naar de Posthoorn (ca. 650 meter). |
| 15.30 uur: | Warm keuzebuffet, inclusief 2 consumpties. |
| 17.00 uur: | Terugreis. |
| 21.30 uur | (Uiterlijk) terug in Drunen. |

Dit zijn de kosten:

De bedevaart kost inclusief busreis en buffet € 50,- per persoon. Tussenstop voor eigen rekening.

Aanmelden kan tot 1 maart 2023 bij het parochiesecretariaat

- Er is plaats voor 48 personen in de bus.

- Deelname op volgorde van aanmelding en aanbetaling. Gebruik hiervoor onderstaande strook. Vul in, knip uit en doe deze in de brievenbus van de pastorie, Raadhuisplein 2 in Drunen.
- Of e-mail uw gegevens naar parochie@wonderbaremoeder.nl.

De aanbetaling van € 25,- per persoon kunt u overmaken op het bankrekeningnummer van de parochie: NL 05 RABO 0112 6040 64, onder vermelding van 'bedevaart Dokkum.

Eugenie van Rinsum-Wolfs

[Terug naar boven↑](#)

DOCAT

Diaken René de Weerd heeft in opdracht de Docat uit het Duits vertaald, het vervolg op de Youcat. De komende maanden vertelt hij hierover.

De sociale leer van de Kerk

Jezus zegt: "Wat je voor de geringste broeders hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan." Voor veel christenen is dit het hart van het evangelie. Vele heiligen, zoals Franciscus, Vincentius en Moeder Teresa hebben door deze uitspraak van Jezus hun leven radicaal veranderd.



Heb je als Kerk dan eigenlijk wel een sociale leer nodig? Is het niet voldoende om vanuit de bewegendheid van het hart te handelen, je gewoon in te zetten voor de armen, onderdrukten of ontheemden? Bij een leer denk je aan het hoofd, bij inzet aan het hart.

De behoefte om een sociale leer van de Kerk te ontwikkelen ontstond in de tweede helft van de 19^e eeuw. Die behoefte ontstond om twee redenen. Op de eerste plaats kwam er door de toenemende industrialisatie een meedogenloos kapitalisme op, waaruit een economie ontstond die de (kleine) mens letterlijk vernietigde. Arbeiders die 14 uur per dag moesten werken, en leefden in sloppenwijken. In Europa behoren deze toestanden grotendeels tot het verleden, maar buiten Europa maken ze in veel landen nog deel uit van de werkelijkheid: denk maar aan de *slums* of aan de arbeiders in Qatar.

Op de tweede plaats moest het christendom zich bezinnen op haar eigen identiteit. In dezelfde tijd ontstonden bewegingen met een eigen wereldbeeld of ideologie, zoals het socialisme en het communisme. Ook zij werden geraakt door het lot van de geringsten, maar vanuit andere beweegredenen en idealen. Zo voelde de Kerk de noodzaak om zich te bezinnen op haar eigen beweegredenen en idealen. Dat gebeurde voor het eerst in de encycliek *Rerum Novarum* van paus Leo XIII.

De sociale leer staat niet stil, is geen afgerond geheel. Onze maatschappij verandert voortdurend. Nieuwe problemen ontstaan en vragen om een gelovig antwoord. Zo schreef paus Franciscus in 2015 zijn encycliek *Laudato Sí*, die ingaat op de problemen van klimaat en duurzaamheid. En het gaat niet alleen meer om materiële problemen, maar ook bijvoorbeeld over ons omgaan met sociale media of wat nu eigenlijk het fundament van de samenleving is nu het gezin niet meer de stabiliteit biedt die opgroeiende mensen zo hard nodig hebben. Nadenken over deze problematieken kan richting geven aan het handelen. Dat is wat de sociale leer wil: uitgangspunten en idealen geven voor christelijk handelen, zodat iedere christen weet waarom.

De sociale leer geeft geen hapklare antwoorden op de sociale problemen. Maar hij helpt je wel om de antwoorden te vinden. Hij helpt je ontdekken wie je bent als christen, waar je roeping ligt in deze wereld en hoe je met de kracht van het evangelie de wereld werkelijk kunt veranderen.

VOOR DE KINDEREN



Beste jongens en meisjes,

In de advent wees Johannes de Doper de mensen naar Degene die komen zou. Hij zei: Maak de weg klaar voor de Heer. Nu Kerstmis voorbij is, komt Johannes de Doper terug. Jezus is geboren. Hij is opgegroeid thuis. En nu horen we opnieuw de stem van de Doper: Kijk, Jezus is er nu! Hij is gekomen om onze zonden en fouten weer goed te maken.

Johannes de Doper is zo belangrijk voor ons geloof, dat in elke mis zijn woorden opnieuw worden uitgesproken. Dat gebeurt vlak voordat we te communie gaan. De priester laat de heilige Hostie zien en zegt: "Zie het lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld".

Zo roept Johannes de Doper ook ons op, om naar Jezus toe te gaan.

PUZZEL



Oplossing van de puzzel :

"Zie het Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt."

Datum kliederkerk:

De volgende Kliederkerk is op **zondag 29 januari**.

We beginnen om 13.00 uur. Deze keer is het in de Pastoor Vermeulenzaal, links van de St. Lambertuskerk in Drunen. We hopen veel kinderen te zien!

Voor meer informatie: kijk op Facebook of op Drunen4you.

Noteer ook alvast de volgende data voor de kliederkerk in je agenda: 26 maart en 4 juni



[Terug naar](#)

[boven](#) ↑

LIEF EN LEED

In **Drunen** is de uitvaart geweest voor:

20 november	Dini Tielemans-van Drunen (86), Hugo de Grootstraat 64
15 december	Jan Tinnebroek (88), Hugo de Grootstraat 82
18 december	Dina Tausch-van Drunen (88), Zorgcentrum Andel
21 december	Bep de Hoogt-Lommers (86), Rooijackerserf 4
30 december	Truus van den Winkel-Hofmans (85), Zorgcentrum Sprang-Capelle
31 december	Aad Overgaag (97), Zorgcentrum Zandley
1 januari	René van den Hoven (67), Hudsonring 48
9 januari	Riet van Spijk-van Wezel (92), Bosscheweg 37

In **Elshout** is de uitvaart geweest voor:

27 december	Carin van Mook-de Man (66), Scheidingstraat 18
-------------	--

In **Drunen** is gedoopt:

4 december	Roxana en Ramona Komorowska, Doctor Dreesstraat 26
------------	--

In **Elshout** is gedoopt:

27 november	Tijn van Herpt, Populierstraat 4
-------------	----------------------------------

* * * * *



De Vincentiusvereniging komt op voor ieder mens in nood.
 U kunt ons voor hulpvragen bereiken via 06-13753058
 Of via het contactformulier op de website www.vincentiusheusden.nl
 De Vincentiuswinkel is gevestigd aan de Grotestraat 138a in Drunen
 Openingstijden en verdere informatie vindt u op
www.vincentiusheusden.nl

[Terug naar boven](#) ↑

INFORMATIE VAN HET SECRETARIAAT

Mistijden

Vanaf 1 september zijn de mistijden als volgt:

	<u>Drunen</u>	<u>Elshout</u>
zondag	11.00 uur eucharistieviering	09.30 uur eucharistieviering
maandag	18.30 uur Uur van stilte en gebed met aanbidding	
woensdag	14.30 uur woord- en communieviering Zandley	
donderdag		18.00 uur rozenkransgebed 18.30 uur woord- en communieviering 19.00 uur uitstelling Allerheiligste met aanbidding
zaterdag	19.00 uur eucharistieviering	

Heusden

