

## FLITSEN – nr. 234 - april 2023

### INHOUDSOPGAVE

FLITSEN – nr. 234 - april 2023 .....	1
MIJ GESCHIEDE.....	1
BRIEF VAN DE BISSCHOP OVER DE PASTORALE SITUATIE.....	2
OPENING STILTECENTRUM HEUSDEN 13 MEI.....	3
BETAALMOGELIJKHEDEN .....	3
CARITAS WONDERBARE MOEDER.....	4
<i>Bloemengroet</i> .....	4
<i>Wij zijn op zoek naar u</i> .....	4
MARIAGEDACHTE.....	5
ROZENKRANS BIDDEN IN DE MARIAKAPEL .....	5
PROJECTGROEP BEDEVAART .....	5
ORTHODOXE DIENST VOOR OEKRAÏNERS .....	6
GENADEVOLLE AVOND IN HELVOIRT OP DINSDAG 16 MEI 2023.....	6
VERSLAG STILLE ONGANG NACHT 18 – 19 MAART .....	7
ONTMOETINGSDAGEN VOOR JONGE MENSEN.....	8
VOOR DE KINDEREN .....	9
KLIEDERKERK.....	10
LIEF EN LEED.....	10
INFORMATIE VAN HET SECRETARIAAT .....	10
OVERZICHT VIERINGEN IN DE MEIMAAND 2023 .....	11

### MIJ GESCHIEDE.....

Drie doopnamen, waarvan een Maria-naam, kreeg ik bij mijn doopsel mee – Albertus Adrianus Maria – en sinds mijn vroegste jeugd kom ik al in Elshout. Het verhaal van de vlas-zaaiende boer raakte mij van jongs af aan. Maria verscheen juist aan deze Drunense boer, eenvoudig en hardwerkend. En de boer wist niet wat hij ermee aan moest maar wilde uit dankbaarheid een kapel ter ere van Maria bouwen.

Later leerde ik Maria kennen in Den Bosch, in Scherpenheuvel, in Lourdes, in Nazareth en haar laatste woonplaats Efeze (huidige Turkije). Ik wilde steeds dichter naar de bron. In Lourdes zag ik hoe Onze Lieve Vrouw mensen kracht gaf om vol te houden in moeilijke omstandigheden. Het was de Maria van het Magnificat, de lofzang die Maria aanheft nadat de engel Gabriël haar heeft aangekondigd dat zij zwanger is van Gods Zoon. Maria zingt uit dat God de kant heeft gekozen van wie arm en vernederd zijn.



De geboorte van Gods Zoon kondigt een nieuwe wereld aan. En Maria is vol vertrouwen dat ze daar deel aan mag hebben.

Als het leven anders loopt dan we dachten, als we geconfronteerd worden met kwetsbaarheid en uitzichtloosheid, mag het geloof van Maria en de vlas-zaaiende boer ons vertrouwen geven op nieuwe mogelijkheden, op licht in de duisternis. Met Maria durven we te zeggen: Mij geschiede naar uw woord.

Ik wens u van harte een gezegende en mooie Meimaand toe samen met uw dierbaren. We blijven als bedevaartgangers en pelgrims, als broeders en zusters samen onderweg en moge Maria, de Wonderbare Moeder van Elshout, ons daarbij vergezellen...

***'Ja' is mijn diepste antwoord***

*Kom binnen engel*

*En zeg het me toe dat ik begenadigd ben,*

*Me mag verheugen,*

*Want de Heer is met mij bezig.*

*Neem de vrees weg,*

*Die me overvalt als ik het niet begrijp.*

*Laat uw heilige Geest over me komen*

*Zodat al wat ik doe uit God geboren is*

*En ik steeds meer handel volgens zijn woord*

*Zodat 'ja' mijn diepste antwoord is.*

**Diaken Albert Soeterboek**

[Terug naar boven↑](#)

---

## BRIEF VAN DE BISSCHOP OVER DE PASTORALE SITUATIE

Aan de parochianen van parochie Wonderbare Moeder te Drunen,  
Elshout, Hedikhuizen, Herpt en Heusden

Broeders en zusters,

Al geruime tijd heeft uw parochie geen eigen pastoor. Terwijl u zo anders gewend was. Een eigen en vaste parochiepriester is belangrijk. Hij geeft dagelijks leiding en is als pastor aanspreekpunt.

Sinds het vertrek van pastoor Hedeboom is de realiteit van dit moment helaas anders. Er zijn in ons bisdom weinig priesters beschikbaar. Soms ook door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte.

De huidige situatie vraagt al enige tijd van diaken Albert Soeterboek, van de mensen op het parochiesecretariaat en van de leden van het parochiebestuur en de pastoraatsgroep veel extra inzet. Allen dank ik daar hartelijk voor. Ook dank ik de deken die in deze lastige periode uw waarnemend pastoor wil zijn. Dank u wel dat u uw schouders er extra onder zet. Ik zie dat en waardeer dat enorm.

Het bisdom – en het is goed dat u dat weet – zoekt naar een goede oplossing van de personele problemen binnen uw parochie. Wij hebben uiteraard regelmatig contact met de verantwoordelijken ter plaatse en wij beseffen hoe belangrijk het is dat er over niet te lange tijd



een goede oplossing komt. Maar de weg naar de vervulling van een vacature is vaak lastig en ingewikkeld.

Gelukkig zijn priesters uit de omgeving bereid om te helpen. Heel bijzonder noem ik uw waarnemend pastoor en de leden van zijn pastoraal team in Waalwijk. Voor de huidige realiteit heeft niemand gekozen. Ik ben blij dat zij bereid zijn deze periode te overbruggen.

In het Evangelie van vandaag is sprake van twee ontmoetingen met de levende Christus en twee maaltijden met Hem. Ook wij mogen in iedere Eucharistie met de Heer maaltijd houden en Hem herkennen in het breken van het brood.

Ik vraag tenslotte uw gebed voor alle betrokkenen en voor een fijne eigen parochiepriester voor uw parochie, binnen niet al te lange termijn. Moge Maria, de wonderbare Moeder van Elshout, daartoe onze voorspreekster zijn.

Houd allen goede moed en wees ook verzekerd van mijn gebed en blijvende aandacht voor uw parochie.

In Christus verbonden,

Mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop van 's-Hertogenbosch

(deze brief wordt voorgelezen in de dienst van het weekend van 22-23 april)

[Terug naar boven↑](#)

---

## OPENING STILTECENTRUM HEUSDEN 13 MEI

De afwerking van het stiltecentrum in Heusden nadert zijn voltooiing. Op **zaterdag 13 mei a.s. om 15.00 uur** zal de officiële opening zijn.

Om 15.00 uur beginnen we met een eucharistieviering in de Sociëteit aan de Demer 2 ('De Soos') in Heusden, waarna in processie naar het Stiltecentrum wordt gegaan voor de officiële inwijding en opening.

Het wordt een prachtig devoot stiltecentrum wat, naast parochianen, ook behoorlijkveel bezoek zal ontvangen van toeristen die historisch Heusden bezoeken.

Na afloop is er koffie in de Open Hof te Heusden.

[Terug naar boven↑](#)

---

## BETAALMOGELIJKHEDEN

### Instandhouding Erediensten en pastoraat

Voor de instandhouding van de eucharistievieringen, kerkgebouwen en pastoraat collecteren we wekelijks in de weekendvieringen. Ook kunt u meerdere collectes bij elkaar tellen en dat bedrag overmaken naar

**NL05 RABO 0112 6040 64** t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder Drunen met vermelding 'collectebijdrage'.

### QR-code scannen

Op de binnentoegangsdeur van de kerk hangt en in de kerk staat deze QR-code die u kunt scannen.

Met de **camera-app** op uw mobiele telefoon kunt een foto maken en dan krijgt u meteen de regel:



[https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=n\\_BGlnz2TMmzNd89pyY1mQ](https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=n_BGlnz2TMmzNd89pyY1mQ)

Als u daar op klikt wordt u gelijk doorgestuurd naar uw bankapp en volgt de rest vanzelf.

Ook kunt u voortaan kaarsjes digitaal betalen. Deze QR-codes vindt u bij de Mariakapel in Drunen, bij Maria in de kerk in Elshout en in de kapel aan de Kapelstraat.

[Terug naar boven↑](#)



## CARITAS WONDERBARE MOEDER

Centrum voor Aandacht en Hulp

### Bloemengroet

In de afgelopen weken was de bloemengroet voor:

19 februari:	Gerard en Tonnie Kouwenberg, Drunen
26 februari:	Dominee Bram Wassenaar, Drunen
6 maart:	Diny en Harrie Schoenmakers, Elshout
12 maart:	Jan en Maria Smits, Elshout
19 maart:	Jan Klerks, Elshout
26 maart:	Annie van Roosmalen, Herpt
2 april:	Ton Kemmere, Drunen
9 april:	Els van de Sanden, Drunen
16 april:	Jan en Diny Klomp, Drunen

### Wij zijn op zoek naar u

**Oproep:** Wie wil af en toe een kopje koffie drinken en een wandeling maken met een medeparochiaan uit Drunen? Deze meneer is slechtziend en vind het fijn af en toe bezoek te ontvangen en een wandelingetje te maken.

U kunt reageren via [caritas@wonderbaremoeder.nl](mailto:caritas@wonderbaremoeder.nl) of telefonisch met het secretariaat 0416 372215.

[Terug naar boven↑](#)

## MARIAGEDACHTE

### Zoete Lieve Vrouw

**O Moeder, zoete lieve vrouw  
Aanvaard onze liefde , eer en trouw  
Geef ons steeds weer levensmoed  
Zoals gij dat al eeuwen doet.**

**O Moeder, vol barmhartigheid  
Die leven schenkt en tederheid  
Hoop geeft aan wie daarom vraagt  
Maak dat Uw liefde niet vervaagt.**

**O Moeder , luister naar ons hart  
En deel onze vreugde en smart  
Begeleid ons de goede weg te gaan  
Om voor de ander steeds klaar te staan.**



[Terug naar boven↑](#)

---

## ROZENKRANS BIDDEN IN DE MARIAKAPEL

Vanaf zaterdag 6 mei 2023 zal er 5 keer – telkens op de eerste zaterdag van de maand– gezamenlijk het rozenhoedje gebeden worden in de Mariakapel aan de Kapelstraat 45a in Elshout. De vervolgdagen zijn 3 juni, 1 juli, 5 augustus en 2 september. Aanvang 10.00 uur.

Dit is een lekeninitiatief om gehoor te geven aan de oproep van Maria. De Vijf Eerste Zaterdagdevotie werd voor het eerst geopenbaard aan de kinderen in Fatima, Portugal. Deze devotie is bijzonder verbonden met het Onbevlekt Hart van Maria.

Maria zegt: “Mijn Onbevlekt Hart zal jullie toevlucht zijn, tenslotte zal mijn Onbevlekt Hart triomferen.”

Iedereen is van harte welkom! Aanmelden is niet nodig.

Contactpersoon: Eugenie van Rinsum–Wolfs, tel. 06 - 81 98 12 97, e-mail: wolfs.jem@outlook.com.

[Terug naar boven↑](#)



---

## PROJECTGROEP BEDEVAART

Eindelijk kunnen we weer op bedevaart. Wat is er mooier dan samen op te trekken naar een heilige plaats en daar elkaar te ontmoeten, samen te bidden, te zingen en te leren van elkaar. En verder: dichter naar elkaar toe te groeien.

In de afgelopen jaren zijn we vanuit onze parochie een aantal malen op bedevaart geweest. De bedevaarten naar Lourdes, Israël en Banneux zijn mooie herinneringen aan geslaagde bedevaarten, maar ook de parochiebedevaart naar de Zoete Moeder van Den Bosch met ontmoeting op de Parade was een succes.

De projectgroep die deze bedevaarten organiseerde, wil haar werkzaamheden opnieuw opstarten. En wil graag weten of er in een behoefte wordt voorzien als er een bedevaart wordt georganiseerd. Wie wil er mee? Waar wil men heen op bedevaart? Dit zijn maar enkele vragen waar de projectgroep graag antwoord op wil. Op basis van de verkregen informatie gaat de projectgroep aan de slag met het organiseren van een bedevaart.

### **Helpt u de projectgroep aan antwoorden op deze vragen?**

Wij nodigen u uit om hierover met ons in gesprek te gaan tijdens een gezellig samenzijn op **woensdagmorgen 17 mei a.s. van 10.00 tot 12.00 uur** in de Pastoor Vermeulenzaal in Drunen. Ook als u *niet* mee wil op bedevaart bent u van harte welkom (voor een kopje koffie) om uw mening met ons te delen.

Wilt u met ons meedenken? Meld u dan aan via het parochiesecretariaat, tel: 0416-37 22 15 of mail naar [parochie@wonderbaremoeder.nl](mailto:parochie@wonderbaremoeder.nl).

Bent u minder mobiel? Laat het ons weten en we zorgen ervoor dat u wordt opgehaald en thuisgebracht.

Wij gaan graag met u in gesprek!

Namens de Projectgroep Bedevaarten,  
Clasien de Leeuw

[Terug naar boven↑](#)

---

## **ORTHODOXE DIENST VOOR OEKRAÏNERS**

Op maandag 29 mei, 2<sup>e</sup> Pinksterdag, krijgt de Heilige Mis in Elshout wel een heel bijzonder karakter. Deze is op Oekraïens -orthodoxe leest geschoeid.

Zo zal er bij het altaar een iconostase worden opgetrokken, een wand met iconen. Nagenoeg de hele mis zal er worden gezongen. Ook zal het wierookvat worden gebruikt. Voor de gewone katholiek onbekend, voor de Oekraïeners moet de mis als een thuis voelen. Een speciale viering dus voor de vluchtelingen. Op deze manier willen we hen een hart onder de riem steken, dat de Kerk met ze meevoelt.

Vorig jaar in de meimaand zijn er ook Oekraïense vluchtelingen bij een viering in Elshout geweest. De Oekraïense vlag werd opgehangen en na de viering werd er in 't Rad een worstenbroodje gegeten en koffie gedronken. Daarna werd nog een bezoek gebracht aan de kapel. Ze vonden het geweldig.

Deze kerkdienst, in gang geschoten door de Werkgroep Mariabedevaart, is dus een vervolg. Maar met een andere dimensie. Ze spreken de taal niet, krijgen in de mis maar weinig mee. Deze keer is dat dus wel zo. Een orthodoxe priester, een diaken een altaarbediende van de orthodox-katholieke Sint Catharinakerk gaan voor. En er is een Byzantijns koor.

Aanvang van de viering is 09.30 uur.

Werkgroep Mariabedevaart

Diaken Albert Soeterboek en Anneke van Pelt

[Terug naar boven↑](#)

---

## **GENADEVOLLE AVOND IN HELVOIRT OP DINSDAG 16 MEI 2023**

Vanuit onze parochie zullen we gelegenheid bieden voor belangstellenden om bij deze bijzondere Mariale avond aanwezig te kunnen zijn. Het programma is als volgt: aanvang 18.00 uur, Eucharistische aanbidding, rozenkrans, H. Mis ter ere van Maria, koffie/thee, een speciale lezing en informeel samenzijn vanaf 21.30 uur. Zie ook flyers achter in de kerk. Er is ook biechtgelegenheid. Er zullen deze avond drie priesters aanwezig zijn.

Dit zal de eerste lezing zijn die Arrow Osborne buiten Amerika zal verzorgen. Er is een tolk en alles wordt vertaald. Op 8 september 2017 had Arrow een bijzondere ervaring, sindsdien is zijn leven enorm veranderd. Hij ontving de roeping om mensen naar Maria te brengen opdat Zij hen naar Haar Zoon Jezus kan leiden. Al snel ontstond er een internationale rozenkransgebedsgroep, inmiddels al in 19 landen, waaronder o.a. ook Spanje, Zwitserland, Frankrijk, België en Nederland. Arrow zal naar aanleiding van passages uit de Bijbel vertellen over de unieke rol van Maria in de Heilsgeschiedenis. Wij zullen een beter begrip krijgen van de voorname taak die God Haar heeft toebedeeld. Het zal een avond worden met mooie getuigenissen. Breng a.u.b. uw rozenkrans mee. U ontvangt een speciale zegen. Arrow reist daarna door naar Medjugorje, hij zal al onze intenties bij De Koningin van de Vrede brengen. Twee keer per jaar gaat hij met grote groepen Amerikanen op bedevaart naar Medjugorje, zelfs in Coronatijd gingen al deze bedevaarten gewoon door, hoe wonderlijk. Wees welkom, allemaal! Moge deze genadevolle avond een weldaad voor u zijn. Verzamelen voor de Lambertuskerk in Drunen en om 17.15 uur uiterlijk vertrek. Iedereen betaalt 4 euro aan de chauffeur bij het instappen. Aanmelden via onderstaande strook, via [parochie@wonderbaremoeder.nl](mailto:parochie@wonderbaremoeder.nl) of via een telefoontje naar de pastorie tot 12.00 uur: 04163-72215. Inlichtingen bij Eugenie van Rinsum-Wolfs via app of de voicemail inspreken, dan bel ik u terug. [Wolfs.jem@outlook.com](mailto:Wolfs.jem@outlook.com) of 0681981297. Aanmelden tot uiterlijk woensdag 10 mei i.v.m. indelen.

---

0 Ja, ik geef mij op als chauffeur en ontvang bij het instappen 4 euro per persoon.

Naam/ namen: .....

Ik kan nog .... andere personen meenemen.

Telefoonnummer: 06-

0 Ja, ik / wij rijden graag mee en betalen 4 euro aan de chauffeur tijdens het instappen.

Naam/ namen: .....

Telefoonnummer: 06-

[Terug naar boven↑](#)

---

## VERSLAG STILLE OMGANG NACHT 18 – 19 MAART

Op 18 maart met een volle bus vertrokken naar de hoofdstad om een stille tocht te lopen. In de bus een rozenkrans gebeden en naar een verhaal geluisterd over het Mirakel van Amsterdam.

Na een rit van ongeveer een uur zijn we met z'n allen naar de Krijtberg gelopen. Dit is een grote kerk recht tegenover de plaats waar de bus was gestopt.



Na de avondmis was het tijd om te vertrekken. Een stille tocht met veel mensen, waarvan zo'n 50 mensen uit onze regio, met verschillende culturen. Een stille tocht in een stad met veel lawaai. Onderweg van alles te horen gekregen. Veel beledigingen en vervloekingen met ziekten en van alles. Terugdenkend vond ik het een spannende, maar toch mooie avond.

Bij dezen wil ik iedereen bedanken die aanwezig was, en ook de organisatie en alle anderen die erbij betrokken waren om dit moment mogelijk te maken. Uiteraard ook de buschauffeur die ons veilig heeft gebracht en opgehaald.

Allen! Dankjewel voor deze avond! Tranen blijven niet gespaard!

Nogmaals veel dank, en een groet,  
Dennis

[Terug naar boven↑](#)

## ONTMOETINGSDAGEN VOOR JONGE MENSEN



### Ontmoetingsdagen voor jonge mensen tussen 30 en 50 jaar

In een meer ontspannen sfeer is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten voor gesprek, gebed en ook wandelingen in de mooie natuur van Zuid-Limburg.

***“Hebt zout in u !”***

(Mc 9,50) zijn de woorden van Christus die ons deze dagen als leidraad zullen dienen. Jezus vraagt aan ons om de kracht van het geloof sterk en zuiver in ons te bewaren en zo de vrede in deze wereld te brengen. Een mooie en belangrijke opdracht.



**Tijd:** van Hemelvaartsdag, 18 mei, 16 uur tot zondag 21 mei 2023, 16 uur  
**Plaats:** Bezinningshuis “Regina Carmeli” te Sittard, Kollenberg 2, 6132 AL Sittard  
[www.reginacarmeli.nl](http://www.reginacarmeli.nl)



**Kosten:** (volpension): € 195,00 voor 1-persoonskamer  
 € 180,00 per persoon voor 2-persoonskamer  
 (+ evt. € 2,00 voor handdoeken)

**Opgave en betaling** vóór 5 mei 2023 bij pastoor M. Otto, Limbricht  
 mail: [m.a.j.otto@hetnet.nl](mailto:m.a.j.otto@hetnet.nl), tel. 046 451 55 95

Na opgave wordt een programma voor deze dagen toegestuurd.

[Terug naar boven↑](#)

## VOOR DE KINDEREN



Het is maar goed dat de verhalen over Jezus worden doorverteld. Iedere dag opnieuw. Die verhalen zeggen ons hoe wij vandaag en morgen kunnen laten zien hoe de wereld nieuw kan worden: door het breken van het brood, door vriendschap van mensen met elkaar.

‘Daaraan zullen de mensen kunnen zien, dat jullie bij Mij horen: dat je van elkaar houdt’. Dat zei Jezus op de laatste avond van zijn leven, samen met zijn vrienden aan tafel. Van elkaar houden, zullen we het samen proberen? Dan wordt de wereld nieuw daar waar jij met anderen samen onderweg zult zijn. Veel geluk en goede reis.

Datum kliederkerk:

### PUZZEL

Spoor de volgende woorden uit het evangelie op :

VERSCHIJNING  
 HERKENNEN  
 SCHRIFTEN  
 VERREZEN  
 KLEOPAS  
 EMMAUS  
 JEZUS  
 BROOD



zk

Oplossing puzzel.



[Terug naar boven↑](#)

## KLIEDERKERK

De volgende Kliederkerk is op **zondag 4 juni**.

We beginnen om 13.00 uur. Het is weer in de Pastoor Vermeulenzaal, links van de St. Lambertuskerk in Drunen. We hopen weer veel kinderen te zien!

Voor meer informatie: kijk op Facebook of op Drunen4you.

[Terug naar boven↑](#)

---

## LIEF EN LEED

In **Drunen** is de uitvaart geweest voor:

15 februari	Dina van Loon-van Gorcom (99), Zorgcentrum Zandley
2 maart	Jos van Spijk (88), Zorgcentrum Zandley
6 maart	Marietje Keuninx-Versteijnen (96), Stationsstraat 17b
27 maart	Anton van Spijk (86), Zorgcentrum Zandley
3 april	Willy Rossen-Bressers (81), Zorgcentrum Zandley

In **Elshout** is de uitvaart geweest voor:

14 maart	Ad de Hart (96), Den Bosch
31 maart	Hein Wolfs (92), Zorgcentrum Liduina Boxtel

### Dankbetuiging

Bij het overlijden van mijn vrouw, onze moeder en oma Willy Rossen – Bressers, mochten wij vele blijken van medeleven ontvangen. We willen iedereen hier hartelijk voor danken, het steunt ons in het verwerken van het verlies van Willy.

Familie Rossen

[Terug naar boven↑](#)

---

## INFORMATIE VAN HET SECRETARIAAT

### **Bereikbaarheid**

Op werkdagen is het secretariaat 's morgens van 09.00 – 12.30 uur bereikbaar.

Pastorie: Raadhuisplein 2, 5151 JH Drunen

Telefoon: 0416 - 372215

E-mail: [parochie@wonderbaremoeder.nl](mailto:parochie@wonderbaremoeder.nl)

Website: [www.wonderbaremoeder.nl](http://www.wonderbaremoeder.nl)

### **Bankrekeningnummer voor kerkbijdrage**

Indien u zelf uw kerkbijdrage over wilt maken naar de parochie, dan kunt u dit doen op rekeningnummer NL17 RABO 0112 6053 03 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder.

### **Volgende uitgave:**

De volgende 'Flitsen' verschijnt weer in het weekeinde van 20-21 mei.

[Terug naar boven↑](#)

---

## OVERZICHT VIERINGEN IN DE MEIMAAND 2023

Datum	St. Jan Evangelist Elshout		
maandag 1 mei	19.00 uur Dameskoor		
	08.00 uur	09.30 uur	11.30 uur
zondag 7 mei	Viooltrio Leontien, Ruben en Femke	Gemengd Koor – O.L.V. Schuts	Elshouts AkKOORDje Gilde St. Barbara en Onze Lieve Vrouwe Schuts Vlijmen
zondag 14 mei	Viooltrio Leontien, Ruben en Femke	Gemengd Koor	Orkestje vioolschool Fiedelino Gilde St. Ambrosius Haarsteeg
donderdag 18 mei – Hemelvaartsdag	Harmonie Drunen: klarinet-ensemble	Cecilia Berndijk en St. Cecilia de Moer	Avondwakekoor
zondag 21 mei	Jan van Loon	Rainbow Swing Waalwijk	Fanfare E.M.M. Elshout
zondag 28 mei – 1 <sup>e</sup> Pinksterdag	Tamara Baar, harpiste	Gemengd Koor	Dorine en Kees Jaspers
maandag 29 mei – 2 <sup>e</sup> Pinksterdag	Jan van Loon	Byzantijns koor Nijmegen	Wiellander muzikanten
woensdag 31 mei “Onzen Dag”	19.00 uur: Afsluiting meimaand – Onzen Dag – Gemengd Koor – O.L.V. Schuts		

Iedere dinsdag is er om 18.30 uur rozenkransgebed en iedere donderdag is er om 18.30 uur een woord- en communieviering (vooraf rozenkransgebed om 18.00 uur) en is er aanbidding vanaf 19.00 uur tot 19.30 uur.

Rozenkransgebeden andere locaties:

maandag: 18.30 uur van stilte en gebed inclusief rozenkransgebed  
St. Lambertuskerk Drunen

woensdag: 14.00 uur in Zorgcentrum Zandley te Drunen

Op de **zaterdagen om 19.00 uur** en op **Hemelvaartsdag 18 mei** en **1<sup>e</sup> Pinksterdag 28 mei** is er in de **St. Lambertuskerk in Drunen om 11.00 uur** een viering. Op de andere zondagen bent u van harte welkom bij een van de vieringen in de St. Jan Evangelist in Elshout.



Op zaterdag om 17.00 uur is er een viering in Zorgcentrum St. Antonius te Heusden. Op de 3<sup>e</sup> zaterdag (20 mei) is deze viering in de Soos.

\* \* \*



De Vincentiusvereniging komt op voor ieder mens in nood.  
U kunt ons voor hulpvragen bereiken via 06-13753058  
Of via het contactformulier op de website [www.vincentiusheusden.nl](http://www.vincentiusheusden.nl)  
De Vincentiuswinkel is gevestigd aan de Grotestraat 138a in Drunen  
Openingstijden en verdere informatie vindt u op  
[www.vincentiusheusden.nl](http://www.vincentiusheusden.nl)