

FLITSEN – nr. 236 - juni 2023

INHOUDSOPGAVE

DIKKE PELGRIMSSTOK.....	1
AFWEZIGHEID DIAKEN	2
NIEUWS OVER DE PASTORALE BEZETTING	3
OPENINGSTIJDEN PASTORIE TIJDENS VAKANTIE	3
WERKGROEPEN EERSTE H. COMMUNIE EN KLIEDERKERK VRAGEN OM VERSTERKING!	3
PARKEREN BIJ STILTECENTRUM HEUSDEN	4
'ONZEN DAG' 31 MEI AFSLUITING MEIMAAND ELSHOUT.....	4
CARITAS WONDERBARE MOEDER.....	5
ROZENKRANS BIDDEN IN DE MARIAKAPEL	5
PAROCHIE-UITSTAPJE: Deurne, 26 augustus	6
VERSLAG PAROCHIEBEDEVAART NAAR DOKKUM	7
BETAALMOGELIJKHEDEN	7
VAN DE IDENTITEITSBEGELEIDER.....	8
VOOR DE KINDEREN	9
KLIEDERKERK.....	10
LIEF EN LEED.....	10
INFORMATIE VAN HET SECRETARIAAT.....	10
MISTIJDEN	11
VOLGENDE UITGAVE.....	11

DIKKE PELGRIMSSTOK....

In deze weken mag ik weer een deel van de bedevaartroute naar Santiago de Compostella bewandelen. Mijn reisgezel, bij wie ik aanhaak, is inmiddels al twee maanden onderweg vanuit Veldhoven. Als je op het Spaanse gedeelte, de Camino Frances, Castilië nadert dan kom je door de plaats Foncebadon. Pelgrims spreken er meestal met eerbied over.

Foncebadon... Het staat in iedere reisgids vermeld met een ernstige waarschuwing. In de vlakte rond het dorp zouden wilde honden dwalen die loslopende pelgrims zouden aanvallen. Misschien stond de waarschuwing al eeuwen in de pelgrimsboeken, met huiver generatie na generatie overgeschreven. 'Pas op voor de wilde honden van Foncebadon'. Honderd kilometer voor Foncebadon gaat de wandelaar zich wapenen. Hij voelt zich toch al zo kwetsbaar in het immense land. Hij is al zo overgeleverd aan de gastvrijheid of afwijzing van onbekenden, aan de vreemde taal, de verzengende hitte en de nachtelijke kou. En nu de wilde honden van Foncebadon. Hij zoekt een dikkere stok. Hij gaat er af en toe al eens mee oefenen en slaat er hard mee tegen een boomstam. Hij probeert zichzelf gerust te stellen. Maar het dorp komt dichterbij, over enkele dagen zal hij erdoorheen moeten. Toen ik destijds door Foncebadon liep, was er geen hond te bekennen geweest. Zelfs geen tamme.



In de greep van de angst

Dat komt vaker voor, dat je bang bent voor de wilde honden van Foncebadon, voor de gevaren die er niet zijn. Dat je angst voelt omdat je jezelf kwetsbaar weet en omdat je gewaarschuwd was. Pas op voor de Russen, die willen je ondergang en ze zijn niet te vertrouwen...! Pas op voor de Chinezen, die horen niet bij ons, die zijn tegen ons. Oude angst van eeuwen her. Oude waarschuwingen van vader op zoon. Bang voor onweer.

Generaties geleden diep in het hart gelegd toen eens een hele boerderij met vee en al verloren ging. Dus levenslang de seconden tellen tussen flits en donderslag als een magische bezwering. Angsten om de kinderen, angst voor sluipende ziekten, angst voor ondefinieerbare gevaren: er is enorm veel angst in een mens. We laten dat doorgaans niet zo merken, lopen met ernstige gezichten aan elkaar voorbij. Tieners verbergen hun angst soms achter stoer gedrag en grote smartphones. Oorverdovende geluiden in de disco's overstemmen de angst voor gesprek en intimiteit. Wapens en messen op zak. Grote grimmige honden aan de lijn, liefst Pittbulls en Rottweilers. Mensen tellen de stoeptegels waarover ze angstvallig lopen of de boomstammen langs de weg. Miljoenen pillen worden geslikt.

Wees niet bang!

Boeken zijn erover vol geschreven. Zo ook Monseigneur bisschop Tiny Muskens zaliger, begraven achter de kerk, in ons eigen Elshout. Waar komt die angst toch vandaan? Wat is de diepste angst die ergens schuilt in de ziel van ons allemaal? Wat is er de bron van? Zou de diepste angst niet zijn, de vrees dat we niet worden bemind? De angst om verstoten te worden door degenen van wie we afhankelijk zijn. Zou die diepste angst niet zijn dat we te veel zijn, niet de moeite waard? Zou die diepste angst niet zijn dat we het moeten opnemen tegen een kil meedogenloos heelal waarvan we het zeker zullen verliezen? In het evangelie lezen we hoe Jezus zijn leerlingen erop uit stuurt. 'Jullie kan hetzelfde te wachten staan wat mij wacht', waarschuwt hij. De leerlingen moeten op eigen benen baan staan. Ze kunnen niet langer de verantwoordelijkheid overlaten aan hun meester. Ze moeten onbekende wegen inslaan en vreemde mensen aanspreken. Het leven wordt ongewis en onzeker. En dat maakt bang. Zoals wanneer je naar een nieuwe school gaat. Of andere grote veranderingen zich aandienen. Een scheiding of overlijden maakt een eind aan een veilige verbintenis. Een nieuwe baan, een verhuizing, of een opname in een zorghuis. Grote veranderingen roepen angst op. Je ervaart je kwetsbaarheid, je realiseert je hoe vijandig de wereld kan zijn. Daarom zegt Jezus tot drie keer toe in het evangelie: 'Wees niet bang...' Wees niet bang! Die uitspraak erkent dat je bang mag zijn. We zijn allemaal verschrikkelijk bang voor de wispelturigheid van het leven, al slagen we er doorgaans goed in om het te verdringen. Maar af en toe grijpt het je naar de keel, en sommige mensen stikken erin.

Ik hou van je

'Wees niet bang', zegt Jezus, want er is een God die van je houdt. Hij laat nog geen mus van het dak vallen zonder de pijn ervan te voelen. Je leeft niet in verlorenheid. Dit heelal is veilig. Je kunt niet vallen uit God. Alle haren van je hoofd zijn geteld. Voor God is niets onbetekenend. Wees dus niet bang dat je onbemind bent. Wees niet bang voor de wilde honden van Foncebadon, voor de wolven op je pad. Gebruik de stok in je hand om erop te leunen of om je tent te bouwen; als wapen zul je hem niet nodig hebben. Trek de wereld in als mijn leerling. Neem een stok mee en verder niets.

Trek de wereld in om tot de mensen te zeggen: 'Wees niet bang! Ik ben er. Ik ben bij je, ik houd je bij de hand. Sluit je ogen maar. Ik hou van je. Wees niet bang.....!'

Diaken Albert Soeterboek

[Terug naar boven↑](#)

AFWEZIGHEID DIAKEN

Diaken Albert Soeterboek is van zaterdag 24 juni t/m zondag 2 juli a.s. een **week op pelgrimstocht** op de Camino naar Santiago de Compostella, samen met collega/priester Frank As uit Veldhoven.

[Terug naar boven↑](#)

NIEUWS OVER DE PASTORALE BEZETTING

We zijn blij goed nieuws te kunnen melden over pastoor Van Overbeek: hij kan op korte termijn weer aan de slag als parochiepriester. Na overleg met de bedrijfsarts is het besluit genomen dat priester Harold van Overbeek helaas toch niet naar onze parochie Wonderbare Moeder komt, maar over enige tijd een benoeming krijgt in een andere parochie.

Voor onze parochie is er ook goed nieuws. Van het bisdom hoorden we dat men bezig is om per 1 september een priester te benoemen. Daarmee hebben we weer een eigen parochiepriester. Vooralsnog blijft pastoor-deken Verbraeken waarnemend pastoor. We zijn hem daarvoor dankbaar.

Het parochiebestuur

[Terug naar boven↑](#)

OPENINGSTIJDEN PASTORIE TIJDENS VAKANTIE

Vanaf maandag 17 juli zal het secretariaat op de **maandagen gesloten** zijn. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we geopend van 09.00 tot 12.30 uur.

Voor dringende zaken, zoals een bediening of een uitvaart, belt u naar het gebruikelijke telefoonnummer (0416-37 22 15). Het antwoordapparaat vermeldt dan het noodtelefoonnummer wat u kunt bellen.

[Terug naar boven↑](#)

WERKGROEPEN EERSTE H. COMMUNIE EN KLIEDERKERK VRAGEN OM VERSTERKING!

Na zich vele jaren met hart en ziel te hebben ingezet, heeft een aantal vrijwilligers van de werkgroepen Eerste Heilige Communie en Kliederkerk aangegeven, ermee te zullen stoppen. De parochie is daarom op zoek naar nieuwe werkgroepleden. Bent u, of kent u iemand die ons zou willen helpen? Of heeft u vragen over deze 'vacatures'? Neem dan contact op met het parochiesecretariaat (tel. 0416-372215 of per e-mail: parochie@wonderbaremoeder.nl).

Werkgroep Eerste Heilige Communie

Deze werkgroep komt in de periode tussen januari en juni 5 keer bij elkaar, op een woensdagmiddag tussen half vijf en (maximaal) zes uur. Daarbij is het team aanwezig bij drie eucharistievieringen: de presentatieviering, de Eerste H. Communieviering en een dankviering voor de communicanten.

Werkgroep Kliederkerk

De Kliederkerk is een gezamenlijke activiteit van de protestantse en katholieke kerken, en is speciaal gericht op kinderen in de basisschoolleeftijd. Via knutselen, verhalen vertellen en samen eten komt op een laagdrempelige manier het geloof aan bod. Vijf zondagen per jaar, van 13.00 tot 15.00 uur wordt de Kliederkerk georganiseerd. Meer informatie over de Kliederkerk vind je via deze QR-code.



We horen graag van je!!

[Terug naar boven↑](#)

PARKEREN BIJ STILTECENTRUM HEUSDEN

Op 13 mei is het stiltecentrum, in de voormalige Catharinakerk in Heusden, feestelijk geopend. De aanwezige parochianen en ook de bewoners van het nieuwe appartementencomplex waren en zijn erg onder de indruk van hoe mooi de kapel is geworden.

De bewoners maken zich echter wel zorgen over de parkeerproblemen die zich, sinds de opening, voordoen. Sommige bezoekers van de kapel parkeren hun auto op de (voor de bewoners) gereserveerde parkeerplaatsen, en op het terrein zelf. Dit ondanks het parkeerverbod, dat met een bord aan het begin van het terrein bekend is gemaakt. Ook worden fietsen regelmatig her en der neergezet, wat de bewoners ook overlast bezorgt en een gevaar vormt voor de veiligheid rond het complex.

Bezoekt u het stiltecentrum? Parkeer dan uw auto of fiets niet op het terrein van het appartementencomplex. Hartelijk dank, namens de bewoners!



[Terug naar boven↑](#)

‘ONZEN DAG’ 31 MEI AFSLUITING MEIMAAND ELSHOUT

De Mariabedevoortmaand wordt zoals elk jaar afgesloten met Onzen Dag. Niet alleen een traditie, maar zeker ook een beleving, voor pelgrims en parochianen.

Na een korte samenkomst in de parochiekerk gingen we in processie naar de Mariakapel. Wat een speciaal gevoel om SAMEN met koor, gilde, fanfare, Het Allerheiligste (fijn te zien dat pastoor Harold van Overbeek de Heer mocht dragen), diverse pastores en vele gelovigen op weg te zijn naar de kapel.



De rozenkrans biddend en Marialiedjes zingen; het is zo vertrouwd, maar het blijft een bijzonder goed gevoel geven.

Ook bij de kapel waren al veel belangstellenden aanwezig om te luisteren naar een inspirerende overweging en de speciale zegen door de deken.

Devotie was merkbaar door de stilte (zowel in de processie als bij de kapel werd er weinig gepraat). Daardoor was er ruimte voor persoonlijk gebed en gedachte.

Bijzonder dit jaar was het optreden van Lia de Haas die het lied: *Ons lieve vrouwke* zong, dat door de aanwezigen zeer op prijs gesteld werd.

Terug naar de parochiekerk voor de afsluitende Eucharistieviering met als celebrant deken Jos Verbraeken.

Na afloop was er koffie/thee in het Rad en fijne ontmoetingen met de oud- pastores. Pastoor Dieter Hedebouw heeft vele handen moeten schudden.

Het is goed te zien dat velen zich inzetten om van Onzen Dag een speciale avond te maken.

Werkgroep Maria Bedevaart

Foto: Marc Bolsius

[Terug naar boven↑](#)



CARITAS WONDERBARE MOEDER

Centrum voor Aandacht en Hulp

BLOEMENGROET

De bloemengroet is de afgelopen weken bezorgd bij:

21 mei :Jan en Anne Marie Mackay

28 mei: Marga van der Linden

4 juni: John en Wilma Nederhof

11 juni: Marian Pijnenburg

18 juni: Dré van Delft

“VOEDSELBANK DRUNEN BLIJ MET DONATIES VIA ONZE KERKEN”

Elke week kunnen we vanuit Caritas Wonderbare Moeder 1 tot 2 kratten houdbare producten aanleveren bij de vestiging van de Voedselbank in Drunen. Die zijn afkomstig uit de kerken in Drunen en Elshout en het Stiltecentrum in Heusden.

Tijdens de openingstijden van de kerken en het Stiltecentrum kunnen de producten dagelijks in de daar geplaatste kratten worden gedeponeerd.

De Voedselbank heeft door de toegenomen armoede meer cliënten en kan dus beslist extra kratten gebruiken. Vandaar dat wij u vragen uw hart te laten spreken en zo mogelijk met enige regelmaat producten in de kratten te deponeren. **Deze moeten wel houdbaar zijn en beslist niet bederfelijk of over de uiterste houdbaarheidsdatum.**

Hopelijk kunnen wij zo samen het leed van degenen die het moeilijk hebben verzachten. Daarmee kunnen wij echt ‘goed’ doen!

[Terug naar boven↑](#)

ROZENKRANS BIDDEN IN DE MARIAKAPEL

Vanaf zaterdag 6 mei 2023 zal er 5 keer – telkens op de eerste zaterdag van de maand– gezamenlijk het rozenhoedje gebeden worden in de Mariakapel aan de Kapelstraat 45a in Elshout. De vervolgdata zijn 1 juli, 5 augustus en 2 september. Aanvang 10.00 uur.

Dit is een lekeninitiatief om gehoor te geven aan de oproep van Maria. De Vijf Eerste Zaterdagen-devotie werd voor het eerst geopenbaard aan de kinderen in Fatima, Portugal. Deze devotie is bijzonder verbonden met het Onbevlekt Hart van Maria.

Maria zegt: “Mijn Onbevlekt Hart zal jullie toevlucht zijn, tenslotte zal mijn Onbevlekt Hart triomferen.”

Iedereen is van harte welkom! Aanmelden is niet nodig.

Contactpersoon: Eugenie van Rinsum–Wolfs, tel. 06 - 81 98 12 97, e-mail: wolfs.jem@outlook.com.



[Terug naar boven↑](#)

MARIAGEDACHTE

Zoete Lieve Vrouw

O Moeder, zoete lieve vrouw
Aanvaard onze liefde , eer en trouw
Geef ons steeds weer levensmoed
Zoals gij dat al eeuwen doet.

O Moeder, vol barmhartigheid
Die leven schenkt en tederheid
Hoop geeft aan wie daarom vraagt
Maak dat Uw liefde niet vervaagt.

O Moeder , luister naar ons hart
En deel onze vreugde en smart
Begeleid ons de goede weg te gaan
Om voor de ander steeds klaar te staan.



[Terug naar boven↑](#)

PAROCHIE-UITSTAPJE: Deurne, 26 augustus

Iedereen die belangstelling heeft is van harte welkom om mee te gaan met het parochie-uitstapje. Op zaterdag 26 augustus a.s. gaan we naar de H. Willibrordus-parochie in Deurne, bij pastoor Hedeboom.

Programma:

- 8.15 uur: Verzamelen bij de Lambertuskerk in Drunen. Indeling auto's. Iedereen betaalt bij het instappen 6 euro aan de chauffeur.
- 8.25 uur: Reiszegen.
- 8.30 uur: Vertrek. Reistijd ca. 60 minuten. Adres invoeren in uw navigatiesysteem.
- 10.00 uur: H. Mis St. Willibrorduskerk, Markt 9, 5751 BE Deurne.
- 11.00 uur: Koffie of thee met lekkers in parochiezaaltje/ kapel.
- 11.45 uur: Rondleiding verzorgd door pastoor D. Hedeboom in de kerk en aansluitend Rozenhoedje bidden.
- 13.00 uur: Lunch bij Beekman en Beekman, Markt 8. Kleine kaart. Ieder betaalt voor zichzelf.
- 14.30 uur: Plechtig Lof met Kroontje van Barmhartigheid en zegen. Aansluitend gezamenlijke afsluiting met een drankje.

Aanmelden kan tot **uiterlijk 10 augustus** op de pastorie in Drunen: gebruik daarvoor het aanmeldingsformulier of stuur een e-mail (parochie@wonderbaremoeder.nl). Telefonisch aanmelden kan ook: 0416-37 22 15.

Misintenties: stop 10 euro in een gesloten envelop en schrijf de misintentie op de buitenkant ervan. Geef de envelop op 26 augustus om 8.15 uur voor de Lambertuskerk af aan Eugenie.

Huiswaarts in overleg met eigen chauffeur. Het streven is om tussen 17.00 uur en 17.30 uur terug in Drunen te zijn.

Meer informatie? Neem contact op met Eugenie van Rinsum Wolfs:

E-mail: wolfs.jem@outlook.com

Telefoon: 06 – 81 98 12 97

AANMELDINGSFORMULIER PAROCHIE-UITSTAPJE 26 AUGUSTUS

0 **JA**, ik/ wij ga/gaan mee. Ik ben chauffeur en kan nog personen meenemen. Ik ontvang 6 euro per persoon bij het instappen van de auto.

Naam/ namen: _____

06- nummer: _____

0 **JA**, ik/ wij ga/ gaan mee. Ieder betaalt 6 euro bij het instappen van de auto aan de chauffeur.

Naam/ namen: _____

06- nummer: _____

Inleveren/opsturen: pastorie Drunen, Raadhuisplein 2

[Terug naar boven↑](#)

VERSLAG PAROCHIEBEDEVAART NAAR DOKKUM

We moesten om 07:45 uur opstappen bij het kerkplein in Drunen. Diaken Anton van Diessen uit Waalwijk stapte daar bij ons in, en gaf ons in de bus de reiszegen. Bij Zwolle hielden we een sanitaire-/koffiestop. Daar aangekomen stond onze waarnemend pastoor Jos Verbraeken ons al op te wachten. Na een kop koffie en een toiletbezoek gingen we op weg naar Dokkum, onderweg nog met zijn allen de rozenkrans gebeden en wat liedjes gezongen. Bij aankomst in Dokkum werden we hartelijk verwelkomd door mgr. Ron van den Hout. De bisschop kende verschillende mensen nog bij naam.

In de kapel werd er een heilige mis opgedragen aan de H. Titus Brandsma. Daarna was het tijd voor de lunch, die we heerlijk buiten genuttigd hebben. Na de lunch hebben we samen met mgr. Van den Hout de kruisweg gelopen. Aan het einde van de kruisweg konden we nog even zitten, waarna we te voet naar Hotel-Restaurant De Posthoorn zijn gegaan. Na wat trappen klimmen, wat voor sommige bedevaartgangers niet zo makkelijk was, hebben we genoten van een overheerlijk buffet. Helaas geen lift, maar wel geweldige bediening en -eten.

Na het eten gingen we weer terug naar het heiligdom, om afscheid te nemen van mgr. Van den Hout; daarna de bus weer in (rond 17:00 uur) en zo begon onze terugreis naar Drunen.

Het was een geslaagde, gezellige bedevaart!

Miranda van der Leest

[Terug naar boven↑](#)

BETAALMOGELIJKHEDEN

Instandhouding Erediensten en pastoraat

Voor de instandhouding van de eucharistievieringen, kerkgebouwen en pastoraat collecteren we wekelijks in de weekendvieringen. Ook kunt u meerdere collectes bij elkaar tellen en dat bedrag overmaken naar

NL05 RABO 0112 6040 64 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder Drunen met vermelding 'collectebijdrage'.

QR-code scannen

Op de binnentoegangsdeur van de kerk hangt en in de kerk staat deze QR-code die u kunt scannen.

Met de **camera-app** op uw mobiele telefoon kunt u een foto maken en dan krijgt u meteen de regel:



https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=n_BGlnz2TMmzNd89pyY1mQ

Als u daar op klikt wordt u gelijk doorgestuurd naar uw bankapp en volgt de rest vanzelf.

Ook kunt u voortaan kaarsjes digitaal betalen. Deze QR-codes vindt u bij de Mariakapel in Drunen, bij Maria in de kerk in Elshout en in de kapel aan de Kapelstraat.

[Terug naar boven↑](#)

VAN DE IDENTITEITSBEGELEIDER

Leerlingen leren analytisch én magisch te denken

De wil om überhaupt dieren te willen helpen is magisch

De moderne tijd kenmerkt zich door sterk eenzijdig analytisch te willen denken, waarbij het magische aspect van het leven vaak over het hoofd wordt gezien. Jammer, want juist dat magische maakt het leven boeiend en spannend. Nu wil ik als docent levensbeschouwing niet pleiten voor minder analytisch-wetenschappelijk denken. Integendeel, juist vanuit een wetenschappelijke analyse pleit ik ervoor om tot een integratie te komen van het analytische én het magische.

Mijn vwo-5 leerlingen hebben zich daar afgelopen jaren in verdiept en zijn tot mooie beschouwingen over dit thema gekomen. Graag deel ik er een paar met u. Hopelijk ziet u het magische in de inzet en in het inzicht van deze jonge mensen. Moge het ook u stimuleren om analytisch met magisch denken / handelen te combineren (roeping noem ik dat zelf).

Dierenarts: magisch beroep

Bij magisch-analytisch denk ik aan de dierenarts. Het analytische betreft alle ontwikkelingen die wij hebben gemaakt op het gebied van onderzoek naar dieren en medische hulp aan dieren. Via de wetenschappen en de techniek hebben wij allerlei dingen gecreëerd om dieren te helpen. Bij het magische aspect gaat het over de dieren zelf. Dieren zijn prachtige en onschuldige creaties die op bijna iedereen wel een magisch effect hebben.

Het magische en analytische gaan mooi samen in de wil überhaupt om dieren te willen helpen en daarvoor heel veel te studeren. We helpen de dieren, omdat we ze lief en mooi vinden, maar ook omdat we weten dat ze belangrijk zijn voor de wereld. Samengevat, dieren zijn voor een dierenarts dierbaar!

Adam & Eva

Een goed voorbeeld van samengaan van magisch en analytisch vind ik persoonlijk de diepere betekenis van het verhaal van Adam & Eva. We kunnen dit verhaal theologisch analyseren en hierbij ook veel leren over de evolutie. Het is een oude mythe over de schepping van de aarde, de planten, de dieren en de mensen. Wonderlijk genoeg klopt de volgorde van de scheppingsdagen met de volgorde van de evolutie. De schepping van het licht op de eerste dag verwijst waarschijnlijk naar de Big Flash, de Big Bang, 14.5 miljard jaar geleden (door de Belgische priester en collega van Einstein, prof. dr. George Lemaître beredeneerd rond 1930 al - Einstein wou het eerst niet geloven).

Een van de favoriete magische voorbeelden voor mij is het eten van de appel door Eva en daarna Adam: ik vind het fascinerend dat dit de overgang van oeraap naar oermens uitbeeldt, nl. de ontwikkeling van het bewustzijn. Een soortgelijke ontwikkeling zie je ook bij hele jonge kindjes, eerst leven ze nog als het ware instinctief en naïef in een soort paradijs, gaandeweg ontwikkelen ze bewustzijn met alle verantwoordelijkheden die daarbij komen kijken. Dan is het paradijs voorbij.

Magische motivatie

Er is nog heel veel om in de ruimte analytisch te bestuderen. De ruimte is zo groot dat we minder dan 3% hebben onderzocht en er worden constant nieuwe ontdekkingen gedaan. Het magische zit erin dat we weten dat de ruimte geweldig is: de foto's van de sterren, de planeten, het is bijna magisch om ernaar te kijken, zelfs als je niet zo wetenschappelijk bent.

Dat de ruimte zo mooi is geeft de wetenschappers de motivatie om door te blijven gaan met hun analytische onderzoekingen en de uitkomsten daarvan die zijn vaak weer magisch. Zo is er een prachtige wisselwerking tussen het analytische, het magische en de motivatie.

Basisschoolleerlingen: de magie van Jonas en de walvis

Het valt me in toenemende mate op dat ook heel jonge kinderen (soms al in groep 1-2) zich met dit soort zaken bezighoudt en hier graag een gesprek over wil. Zo mocht ik vorige week op de Olof Palme met de groepen 1-2 het verhaal van Jonas en de walvis bespreken. Een aantal leerlingen vroeg zich af of dit wel kan. Toen mocht ik hen uitleggen dat dit hele verhaal gaat over het in een crisis terechtkomen: je intuïtie niet volgen, allemaal problemen hierdoor, uit je leefgroep gegooid worden, dreigen te verzuipen, het vinden van walvis-kracht, weer boven Jan komen (op het land gespuwd) en verrijkt en verdiept toch je intuïtie volgen - met succes dit keer). Kortom, een magisch crisisproces, dat ik in mijn eigen leven meermaals heb mogen doormaken.

Graag wens ik u veel magie toe in uw leven - naast gezond verstand en kritisch denkvermogen.

Dr. Bill Banning –

levensbeschouwelijk identiteitsbegeleider katholieke basisscholen en docent d'Oultremont College Drunen

[Terug naar boven↑](#)

VOOR DE KINDEREN



Beste jongens en meisjes,

Als er ergens in de wereld een ramp gebeurt, zien we dat al heel snel op de televisie. Mensen hebben honger, of door een watersnood of aardbeving hebben mensen hun huis verloren. Als we dat zien, krijgen we medelijden. Meestal beginnen er dan hulpacties. En dat is heel goed. Maar er is ook veel verborgen leed zonder dat andere mensen het zien. Misschien voel je je ook wel eens eenzaam of heb je veel verdriet, en niemand die het ziet.

Ook al zien de mensen niet het verdriet dat er om ons heen gebeurt, Jezus ziet het wel. Hij staat altijd klaar om te helpen. Daarom ging Hij tijdens zijn leven van plaats naar plaats om de mensen te genezen en

hen te helpen.

Jezus wil ook jou genezen en helpen. Verberg je daarom niet voor Hem. Laat je vinden, want Hij is op zoek naar jou om je gelukkig te maken.

PUZZEL



Oplossing puzzel :

„Wie heeft zoiets gehoord ? God helpt wie verdriet of pijn heeft of verdrukt wordt!“

[Terug naar boven↑](#)

KLIEDERKERK

De laatste kliederkerk was op 4 juni jl. en het was weer heel leuk. Maar we gaan nu even op vakantie en daarna melden we wanneer de volgende bijeenkomsten weer zijn.



[Terug naar boven↑](#)

LIEF EN LEED

In **Drunen** is de uitvaart geweest voor:

15 mei Tiny van Delft (87), Kleinestraat 27

27 mei Marga van der Linden-Overboom (83), Van Speijkstraat 12

In **Elshout** is de uitvaart geweest voor:

16 mei Anny Koks (86), Sprang-Capelle

12 juni Wim van Delft (93), Hendrik van de Geldplantsoen 7

In **Drunen** zijn gedoopt:

21 mei Cynthia Meijer, Louis Meijer en Jan Ijpma

18 juni Milou van der Beek

[Terug naar boven↑](#)

INFORMATIE VAN HET SECRETARIAAT

Bereikbaarheid

Op werkdagen is het secretariaat 's morgens van 09.00 – 12.30 uur bereikbaar.

Pastorie: Raadhuisplein 2, 5151 JH Drunen

Telefoon: 0416 - 372215

E-mail: parochie@wonderbaremoeder.nl

Website: www.wonderbaremoeder.nl

Bankrekeningnummer voor kerkbijdrage

Indien u zelf uw kerkbijdrage over wilt maken naar de parochie, dan kunt u dit doen op rekeningnummer NL17 RABO 0112 6053 03 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder.

MAG IEDEREEN ERBIJ?

Van harte deze wens voor elke mens
De enige droom die waard is gedroomd te worden
is de droom dat je écht zou leven terwijl je levend bent
en slechts dood zou zijn wanneer je gestorven bent.
De droom dat je mag liefhebben en geliefd zijn.
Dat je nooit je eigen kleinheid vergeet,
nooit het onuitsprekelijke geweld gewoon wordt
en niet went aan de grove ongelijkheid van het leven rondom jou.
Dat je vreugde zoekt, ook op de droevigste plaatsen,
en schoonheid nastreeft tot in haar verste schuilhoeken.
Dat je nooit versimpelt wat gecompliceerd is
of ingewikkeld maakt wat eenvoudig is.
Dat je kracht respecteert, maar nooit de macht.
En boven alles: dat je leert goed te kijken,
proberen te begrijpen.
Dat je nooit zou wegstaren en nooit,
nooit zou vergeten en nooit opgeven.

Arundhati Roy (een Indiase activiste)

[Terug naar boven↑](#)

MISTIJDEN

	<u>Drunen</u>	<u>Elshout</u>
zondag		09.30 uur eucharistieviering
maandag	11.00 uur eucharistieviering 18.30 uur Uur van stilte en gebed met aanbidding	
woensdag	14.30 uur woord- en communieviering Zandley	
donderdag		18.00 uur rozenkransgebed 18.30 uur woord- en communieviering 19.00 uur uitstelling Allerheiligste met aanbidding
zaterdag	19.00 uur eucharistieviering	
	<u>Heusden</u>	
zaterdag	17.00 uur woord- en communieviering in de kapel van zorgcentrum St. Antonius Op de 3 ^e zaterdag van de maand is deze viering in de Seniorensociëteit Demerhof ('Soos') te Heusden	

[Terug naar boven↑](#)

VOLGENDE UITGAVE

De volgende 'Flitsen' verschijnt weer in het weekeinde van 22-23 juli 2023.

* * *



De Vincentiusvereniging komt op voor ieder mens in nood.
U kunt ons voor hulpvragen bereiken via 06-13753058
Of via het contactformulier op de website www.vincentiusheusden.nl
De Vincentiuswinkel is gevestigd aan de Grotestraat 138a in Drunen
Openingstijden en verdere informatie vindt u op
www.vincentiusheusden.nl