

FLITSEN – nr. 237 - JULI 2023

INHOUDSOPGAVE

ZOMERTIJD.....	1
AFWEZIGHEID DIAKEN.....	2
NIEUWS OVER DE PASTORALE BEZETTING.....	2
OPENINGSTIJDEN PAROCHIESECRETARIAAT.....	3
CARITAS WONDERBARE MOEDER.....	4
ROZENKRANS BIDDEN IN DE MARIAKAPEL.....	4
MARIAGEDACHTE.....	5
PAROCHIE-UITSTAPJE: Deurne, 26 augustus 2023.....	4
BETAALMOGELIJKHEDEN.....	6
VAN DE IDENTITEITSBEGELEIDER.....	6
VOOR DE KINDEREN.....	7
KLIEDERKERK.....	8
LIEF EN LEED.....	8
INFORMATIE VAN HET SECRETARIAAT.....	8
GEDICHT.....	9
MISTIJDEN.....	9
VOLGENDE UITGAVE.....	10

ZOMERTIJD...

De meimaand ligt alweer enkele maanden achter ons. We mochten vele pelgrims ontvangen in ons mooie kerkje van Elshout vanuit de hele regio. Ook de vernieuwde Mariakapel was middelpunt van de Mariaverering. In Heusden mochten we 13 mei jl. een nieuw stiltecentrum, Maria van Heusden, openen.

Tijdens de Byzantijnse mis op Tweede Pinksterdag mochten we tachtig Oekraïense vluchtelingen uit de gemeente Heusden verwelkomen. Zij voelden zich thuis tijdens de



viering met Orthodoxe rituelen en gezangen. En daarna op 31 mei 'Onzen Dag' met zestien priesters en diakens die ons voorgingen in gebed terwijl Lya de Haas 'Ons lieve Vrouwke' voor een vol kapelpark zong. Veel om dankbaar voor te zijn. Onze parochie, met Elshout als centrum in de meimaand, is een plek van ontmoeting voor jong en oud, rijk en arm, gelovig of zoekend.

We zijn dankbaar dat Maria ooit een heel klein woordje heeft gesproken tegen de engel Gabriël. Het is een woordje dat de geschiedenis diep ingrijpend heeft veranderd. Niet alleen de grote wereldgeschiedenis, maar ook de geschiedenis van ons eigen leven. Dat kleine woordje was het antwoord dat Maria aan de engel gaf die haar kwam vragen om de moeder van Jezus te worden. Het was een simpel antwoord 'Fiat voluntas Tua'....'Ja, Uw wil geschiedde'. Het was

een simpel antwoord, in een eenvoudig huisje in het dorp Nazareth. Maar door dat 'ja' van Maria veranderde de wereld ten goede en werd de mensheid geheeld.

Deze zomer loopt een collega van mij de route naar Santiago de Compostella. Deze priester wilde via Lourdes lopen. Inmiddels is hij daar aangekomen. Het voelde voor hem als thuiskomen. Hij bidt bij Maria voor ons. Voor de bisschoppen, priesters, diakens en voor hen van het Godgewijde leven. Hij bidt met name voor hen die het moeilijk hebben. Hij bidt voor de intenties die hij heeft meegekregen op zijn pelgrimstocht. Hij bidt voor de Parochie Wonderbare Moeder en haar nieuwe priester en pastorale team. Moge Maria, de Wonderbare Moeder, hem op zijn tocht begeleiden...

*Goede God, de engel zei tegen Maria
Dat voor U niets onmogelijk is. In dat vertrouwen bidden wij:*

*Voor armen ver weg en dichtbij;
Dat er mensen zullen zijn die zich hun lot aantrekken
En met hen strijden voor gerechtigheid.*

*Voor rijken en voor hen die niets tekort komen;
Dat zij ontdekken dat delen
En investeren in gerechtigheid je rijker maken.*

*Voor hen die vernederd zijn;
Dat zij mogen ervaren dat zij een hoge plaats hebben bij U
En bij ons die in U geloven.*

*Voor onszelf;
Dat onze moeilijkheden ons niet neerslaan,
Maar dat wij hoop en kracht zullen vinden bij U
En onze medemensen.*

*God, U kent onze talenten.
Help ons om ze te gebruiken
Om samen te bouwen aan een nieuwe wereld.
Amen.*

Diaken Albert Soeterboek

[Terug naar boven↑](#)

AFWEZIGHEID DIAKEN

Diaken Albert Soeterboek is van 2 t/m 27 augustus op vakantie.

[Terug naar boven↑](#)

NIEUWS OVER DE PASTORALE BEZETTING

Beste parochianen,

Inmiddels heeft het bisdom ons gemeld dat pastoor Harold van Overbeek, in overleg met de bisschop, een andere benoeming heeft aangenomen.

Verder kunnen we u nu laten weten, dat we per 1 september een nieuwe priester in onze parochie mogen verwelkomen, die in de loop van september zijn intrek zal nemen in de pastorie van Drunen.

Het gaat over pastor Antony Rosario (37), een Indiase priester uit het bisdom Kottar. Hij is nu bijna een jaar in Nederland en spreekt inmiddels behoorlijk Nederlands.

De afgelopen maanden liep hij stage in de parochie Zalige Pater Eustachius van Lieshout te Laarbeek (Beek en Donk, Lieshout, Mariahout en Aarle-Rixtel). Dat heeft hij goed gedaan en hij is nu klaar om in onze parochie pastoraal werk als pastor-kapelaan te gaan doen.

Deken Jos Verbraeken blijft voor bestuurlijke zaken waarnemend pastoor van onze parochie. Diaken Albert Soeterboek zal samen met pastor Antony verantwoordelijk blijven voor het dagelijkse pastoraat.



In het weekend van 2 en 3 september zal pastor Antony zichzelf tijdens de eucharistievieringen aan u voorstellen. We hopen en bidden dat hij een mooie toekomst zal hebben in onze Parochie Wonderbare Moeder en wensen hem een goede woon- en werkomgeving toe.

Pastoraal team en bestuur
Parochie Wonderbare Moeder



Het nieuwe pastorale team: pastor Antony Rosario, diaken Albert Soeterboek en waarnemend pastoor/deken Jos Verbraeken

[Terug naar boven↑](#)

OPENINGSTIJDEN PAROCHIESECRETARIAAT

Het parochiesecretariaat in de pastorie van Drunen is voortaan op **maandag gesloten**. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we aanwezig van 09.00 tot 12.00 uur.

Voor dringende zaken, zoals een bediening of een uitvaart, belt u naar het gebruikelijke telefoonnummer (0416-37 22 15). Het antwoordapparaat vermeldt dan het noodtelefoonnummer wat u kunt bellen.

[Terug naar boven↑](#)



CARITAS WONDERBARE MOEDER

Centrum voor Aandacht en Hulp

De **bloemengroet** is de afgelopen weken bezorgd bij:

25 juni : De heer en mevrouw van de Wiel
2 juli: Toon en Corry van Munster
9 juli: Gijs de Bonth

[Terug naar boven↑](#)

ROZENKRANS BIDDEN IN DE MARIKAPEL

Vanaf zaterdag 6 mei 2023 zal er 5 keer – telkens op de eerste zaterdag van de maand– gezamenlijk het rozenhoedje gebeden worden in de Mariakapel aan de Kapelstraat 45a in Elshout. De vervolgdata zijn **5 augustus** en **2 september**. Aanvang 10.00 uur.

Dit is een lekeninitiatief om gehoor te geven aan de oproep van Maria. De Vijf Eerste Zaterdagdevotie werd voor het eerst geopenbaard aan de kinderen in Fatima, Portugal. Deze devotie is bijzonder verbonden met het Onbevlekt Hart van Maria.

Maria zegt: “Mijn Onbevlekt Hart zal jullie toevlucht zijn, tenslotte zal mijn Onbevlekt Hart triomferen.”

Iedereen is van harte welkom! Aanmelden is niet nodig.



Contactpersoon: Eugenie van Rinsum–Wolfs, tel. 06 - 81 98 12 97, e-mail: wolfs.jem@outlook.com.

[Terug naar boven↑](#)

PAROCHIE-UITSTAPJE: Deurne, 26 augustus 2023

Er hebben zich al deelnemers aangemeld voor het parochie-uitstapje naar Deurne, op 26 augustus. We gaan op bezoek bij pastoor Hedeboom in de Willibrordusparochie. Wilt u nog mee? Meld u dan even aan, dat kan **tot 10 augustus** bij de pastorie in Drunen. Gebruik daarvoor het aanmeldingsformulier of stuur een e-mail (parochie@wonderbaremoeder.nl). Telefonisch aanmelden kan ook: 0416-37 22 15.

Programma:

8.15 uur: Verzamelen bij de Lambertuskerk in Drunen. Indeling auto's. Iedereen betaalt bij het instappen 6 euro aan de chauffeur.

- 8.25 uur: Reiszegen.
8.30 uur: Vertrek. Reistijd ca. 60 minuten. Adres invoeren in uw navigatiesysteem.
10.00 uur: H. Mis St. Willibrorduskerk, Markt 9, 5751 BE Deurne.
11.00 uur: Koffie of thee met lekkers in parochiezaaltje/ kapel.
11.45 uur: Rondleiding verzorgd door pastoor D. Hedeboom in de kerk en aansluitend Rozenhoedje bidden.
13.00 uur: Lunch bij Beekman en Beekman, Markt 8. Kleine kaart. Ieder betaalt voor zichzelf.
14.30 uur: Plechtig Lof met Kroontje van Barmhartigheid en zegen. Aansluitend gezamenlijke afsluiting met een drankje.

Misintenties: stop 10 euro in een gesloten envelop en schrijf de misintentie op de buitenkant ervan. Geef de envelop op 26 augustus om 8.15 uur voor de Lambertuskerk af aan Eugenie.

Huiswaarts in overleg met eigen chauffeur. Het streven is om tussen 17.00 uur en 17.30 uur terug in Drunen te zijn.

Aanmelden:

Aanmelden kan via het parochiesecretariaat, tel. 0416-372215 of per e-mail: parochie@wonderbaremoeder.nl. Opgave van naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. Ook horen wij graag of u zelf rijdt en of er mensen met u mee kunnen rijden. Voor het meerijden ontvangt u € 6,00 per persoon.

Meer informatie? Neem contact op met Eugenie van Rinsum-Wolfs:

E-mail: wolfs.jem@outlook.com

Telefoon: 06 – 81 98 12 97

[Terug naar boven↑](#)

MARIAGEDACHTE

GENIETEN

Genieten van je vrije tijd
Op je vakantiebestemming
Een periode van vrijheid
Met volop genieten van Gods schepping
Van al het mooie dat hij ons heeft gegeven
Even je zinnen verzetten
En genieten van de bomen en de bloemen
Geen agenda waar je op moet letten.

Je gaat weg uit je vertrouwde omgeving
Waar je misschien niemand kent
Mogelijk kun je een kapelletje vinden
Waar je een kind van Maria bent
Denk ook in je vakantietijd
Aan hen die niet weg kunnen gaan
Voor hen is het vaak een tijd van eenzaamheid
Juist dan voelen zij zich alleen staan.



[Terug naar boven↑](#)

BETAALMOGELIJKHEDEN

Instandhouding Erediensten en pastoraat

Voor de instandhouding van de eucharistievieringen, kerkgebouwen en pastoraat collecteren we wekelijks in de weekendvieringen. Ook kunt u meerdere collectes bij elkaar tellen en dat bedrag overmaken naar

NL05 RABO 0112 6040 64 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder Drunen met vermelding 'collecte Drunen' of 'collecte Elshout'.

QR-code scannen

Op de binnentoegangsdeur van de kerk hangt, en in de kerk staat deze QR-code die u kunt scannen.

Met de **camera-app** op uw mobiele telefoon kunt een foto maken en dan krijgt u meteen de regel:



https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=n_BGlnz2TMmzNd89pyY1mQ

Als u daar op klikt wordt u gelijk doorgestuurd naar uw bankapp en volgt de rest vanzelf.

Ook kunt u voortaan kaarsjes digitaal betalen. Deze QR-codes vindt u bij de Mariakapel in Drunen, bij Maria in de kerk in Elshout en in de kapel aan de Kapelstraat.

[Terug naar boven↑](#)

VAN DE IDENTITEITSBEGELEIDER

Mijn levensbeschouwelijke activiteit: werken in de kerktuin!

Schoolopdracht leidt tot nieuwe inzichten

Voor mijn levensbeschouwelijke activiteit (examenonderdeel op het d'Oultremontcollege) heb ik – samen met vier vrijwilligers, waaronder mijn opa – de tuin van de katholieke kerk in Drunen een keertje bijgehouden. Van 09.00 tot 11.00 uur zijn we bezig geweest om blad weg te vegen en hebben we de grond bijgewerkt door middel van een stuk touw straktrekken boven de grond zodat de lijn die je maakt recht is.

Eerst de bladeren wegvegen met een bladhark en daarna met een schoffel de grond losmaken. Toen hebben we een stuk verwijderd met een kantensteker, zodat het gras weer een strakke vorm heeft. Daarna hebben we de stukken grond en bladeren in een kruiwagen gedaan en op de hoop achter de kerk gegooid, bij de rest van het tuinafval.

Deze activiteit is uitgevoerd bij de Parochie Wonderbare Moeder te Drunen.

Hoe deze activiteit heeft bijgedragen aan mijn persoonlijke en sociale ontwikkeling?

Wat ik heb opgestoken van deze activiteit is dat het erg leuk is om soms eens wat spontaan te doen wat je uit je eigen niet zo snel zou doen.

Voor mezelf hielp dit bij het beeld dat ik heb van oudere mensen. Dit klinkt misschien slecht, maar ik vind het erg knap dat deze vrijwilligers die allemaal rond de 70 of ouder zijn hun vrije tijd graag besteden in de tuin van de kerk.

Zelf heb ik ook meer respect gekregen voor de mensen die in tuinen werken. Het is niet altijd even prettig en je moet heel nauwkeurig werken om tot het perfecte resultaat te komen.

Ik vond het mooi om te zien hoe deze heren met elkaar om gingen. Rustig lekker aan de tuin werken zonder enig eigenbelang, gewoon puur omdat ze het leuk vinden om te doen; dat zie je niet vaak meer deze dagen.

Ik werd hier bewust van door de manier waarop je gewoon kon zien aan de heren dat ze ervan genoten om te doen wat ze deden. Ze zijn natuurlijk allemaal gelovig en daardoor kon je aan ze zien dat het ze goed deed wat ze deden en dat ze zelfs op deze leeftijd nog wat kunnen toedragen aan de gelovige gemeenschap die bij deze kerk komt.

Persoonlijk heb ik een beter band met opa gekregen, ik help hem vaker nu in de tuin en zo.

Sociaal heb ik meer respect gekregen voor de mensen die dat doen. Ik wist helemaal niet dat dat mensen waren van buiten de kerk. Bij het kantoortje ernaast werd ik keivriendelijk ontvangen en ik vond het keileuk om mee te helpen bij de parochie! Ik dacht meestal dat het een beetje van die doffe mensen waren, maar dat is totaal niet!



Met dank aan deze aardige leerlinge uit vwo-4 van het Oultremontcollege,

Dr. Bill Banning – haar docent.

[Terug naar boven↑](#)

VOOR DE KINDEREN

Beste jongens en meisjes,



Wat gemeen, hé? Een boze man zaaide 's nachts stiekem onkruid op een akker, waar een boer juist tevoren nog goed zaad had gezaaid. Toen de halmen opschoten, stond er dan ook onkruid tussen de tarwe. Toch trok de boer het onkruid niet eruit. Waarom? Anders zou het goede gewas tegelijk met het onkruid eruit getrokken worden. Pas bij de oogst haalde hij het goede en het kwade uit elkaar.

Misschien denk je wel eens: er zitten niet alleen sympathieke, maar ook heel lastige kinderen bij mij in de klas. Misschien zou je sommige kinderen het liefste eens flink de les lezen. En toch gaat alles zomaar verder, en zegt de leerkracht er niets over. Maar op het eind van het schooljaar worden de goeden beloond en degenen die niets deden, slagen niet.

Ook in de akker van je eigen hart komt goed en kwaad voor. Misschien ben je het ene moment heel lief voor je ouders en het andere ogenblik heel stout. Je ouders moeten soms heel veel geduld met je hebben.

Zo ook heeft onze Vader in de hemel heel veel geduld met ieder van ons. Hij ziet natuurlijk het liefste, dat we altijd goed doen. Toch wordt Hij niet kwaad op ons. Maar God zal wel eens het

Bankrekeningnummer voor kerkbijdrage

Indien u zelf uw kerkbijdrage over wilt maken naar de parochie, dan kunt u dit doen op rekeningnummer NL17 RABO 0112 6053 03 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder.

[Terug naar boven](#) ↑

GEDICHT

Van die dromen

Van die dromen die tot je komen
van een ladder in de nacht
zijn er om te weten
om niet te vergeten
wat je hoopt, wat je verwacht.

Engelen zweven in je leven
om je heen en op en neer.
Hun gefladder langs je ladder
is bij je, altijd weer.

En we krijgen als we stijgen
mooie ideeën in onze kop
en we halen met idealen
hogerop de hoogste top.



Je zal merken: het zal je sterken
bij iedere stap bij iedere sport
je gaat verkeren in hoger sferen
tot je er duizelig van wordt.

Eenmaal boven moet je eraan geloven
want je moet ook weer naar benede
langs de treden naar beneden
maar je engel daalt met je mee.

Terug op aarde blijft van waarde
wat je zocht en wat je vond.
Blijf daarvoor open, blijf daarop hopen
met beide benen op de grond.

Karel Eykman

Uit: 'Met open ogen, 100 bijbelse gedichten

[Terug naar boven](#) ↑

MISTIJDEN

Drunen

Elshout

zondag			09.30 uur eucharistieviering
	11.00 uur	eucharistieviering	
maandag	18.30 uur	Uur van stilte en gebed met aanbidding	
woensdag	14.30 uur	woord- en communieviering Zandley	
donderdag			18.00 uur rozenkransgebed 18.30 uur woord- en communieviering 19.00 uur uitstelling Allerheiligste met aanbidding
zaterdag	19.00 uur	eucharistieviering	

Heusden

zaterdag	17.00 uur	woord- en communieviering in de kapel van zorgcentrum St. Antonius Op de 3 ^e zaterdag van de maand is deze viering in de Seniorensociëteit Demerhof ('Soos') te Heusden
----------	-----------	---

[Terug naar boven↑](#)

VOLGENDE UITGAVE

Wegens vakantie van het secretariaat verschijnt de volgende uitgave van de Flitsen niet eind augustus, maar in het weekend van 9 -10 september.

* * *



De Vincentiusvereniging komt op voor ieder mens in nood.
U kunt ons voor hulpvragen bereiken via 06-13753058
Of via het contactformulier op de website www.vincentiusheusden.nl
De Vincentiuswinkel is gevestigd aan de Grotestraat 138a in Drunen
Openingstijden en verdere informatie vindt u op
www.vincentiusheusden.nl