

INHOUDSOPGAVE

PELGRIMS VAN HOOP.....	1
CARITAS WONDERBARE MOEDER.....	2
ASSISTENTIE GEVRAAGD IN ELSHOUT.....	3
... EN OOK IN DE PASTORIE VAN DRUNEN!.....	3
LAATSTE OPROEP VERLENGING GRAFRECHTEN DRUNEN	3
AKTIE KERKBALANS: geef vanuit uw hart!	4
MARIAGEDACHTE.....	4
LEREN VERANDEREN – dat is al eeuwenlang een enorme levenskunst	5
CLARAKAPEL ('CLARASTOK') IN DRUNEN: De stand van zaken	6
LIEF EN LEED.....	7
VOOR DE KINDEREN	7
KLIEDERKERK.....	7
BETAALMOGELIJKHEDEN	8
INFORMATIE VAN HET PAROCHIESECRETARIAAT	8
WEEKENDVIERINGEN KOMENDE PERIODE* * <i>wijzigingen voorbehouden, afhankelijk van beschikbaarheid voorgangers</i>	8
VOLGENDE UITGAVE.....	9

PELGRIMS VAN HOOP...

Inmiddels leven we in 2025, een Heilig Jaar. Paus Franciscus heeft er een bul voor geschreven met als thema 'Pelgrims van hoop'. Hoop zegt hij, is universeel, iets dat alle mensen kennen. Hoop beschrijft hij als een verlangen en een verwachting. Mensen hopen op mooi weer en op gezond oud worden.

Verschil tussen optimisme en hoop

Een optimist kijkt op het leven vooruit op basis van de ervaring van het goede leven dat hij probeert vast te houden. Het zoekt als vertrekpunt het verleden als zicht op de toekomst. Hier past het gezegde dat 'het glas niet half leeg is, maar half vol'. Hoop wordt daarentegen geboren in de ervaring van de leegte en de verlatenheid. Zij vertrekt vanuit een heden en verleden dat losgelaten moet worden om toekomstperspectief te vinden. Hoop is verwachtingsvol naar de toekomst.

Christelijke hoop

De christelijke hoop gaat nog wat verder. Die hoop koppelt de paus aan Gods liefde. Omdat God ons heeft liefgehad en altijd liefheeft, kunnen wij hopen op het eeuwige leven. Christelijke hoop heeft een naam: Jezus Christus. Jezus, een concrete mens, is onze hoop. Een leven dat evenwel in menselijk opzicht mislukt lijkt, is in christologisch opzicht juist gelukt. Kwetsbaren en armen lijken er in dat opzicht het beste vanaf te komen want Jezus kiest hen uit met wie Hij zich identificeert. Christelijke hoop wordt verbonden met gerechtigheid. Een gemeenschap waar hoop leeft is een gemeenschap waar gerechtigheid woont. De christelijke hoop reikt voorbij de dood naar het eeuwige leven.



Tekenen en wensen

Paus Franciscus schrijft vervolgens over de tekenen van de tijd. Hij noemt ze niet; hij nodigt ons uit om ze te zoeken. Zien wij, tegenover de onheilstekenen van oorlogen, klimaatverandering, politieke spanningen en toegenomen haat, ook tekenen van hoop? Zoals de bomen die uitlopen en de lente aankondigen?

De paus heeft ook wensen: Hij hoopt dat het Jubeljaar ons tot vrede-stichters maakt en dat we hoopvol naar de toekomst blijven kijken. Daaraan koppelt hij openheid voor het leven; het leven durven doorgeven en kinderen in liefde ontvangen. Daarvoor is het nodig het individualisme te overwinnen. Ook roept hij ons op om zelf tastbare tekenen van hoop te worden voor allen die in moeilijke omstandigheden verkeren; gevangenen, armen, sombere mensen, zieken, migranten, jongeren en senioren. Zoals wij hoop ontleen aan Gods liefde voor ons, zo mogen die mensen hoop vinden als zij onze liefde ervaren en daarmee op het spoor komen van Gods liefde.

Anker

Dit thema voor het Jubeljaar reikt ons de hoop aan als een betrouwbaar anker voor onze ziel. Dat anker haakt zich vast in de toekomst van Gods Koninkrijk. Wanneer we dat anker van de hoop binnenhalen, komen we steeds dichterbij die toekomst...

Diaken Albert Soeterboek

[Terug naar boven↑](#)



CARITAS WONDERBARE MOEDER

Centrum voor Aandacht en Hulp

De bloemengroet ging de afgelopen weken naar:

- 3 november: Nel Pulles
- 10 november: Annie en Harrie Lambregts
- 17 november: André en Joke van der Heijden
- 24 november: Ton van Hulsten
- 1 december: Riet Couwenberg
- 8 december: Frans en Rian Baars
- 15 december: Theo Ijpelaar
- 22 december: Piet en Mariet van der Bruggen
- 29 december: Johan van Arendonk
- 5 januari: Dhr. Verbruggen en mevr. Van de Wiel
- 12 januari: Ria Brekelmans



Nieuw bankrekeningnummer Caritas Wonderbare Moeder

Wilt u ons werk (blijven) steunen? Noteer dan even onze nieuwe IBAN:

NL 30 RABO 0388 1340 54, t.n.v. 'Parochie Wonderbare Moeder inzake Caritas'. Dank u wel!

[Terug naar boven↑](#)

ASSISTENTIE GEVRAAGD IN ELSHOUT...

Omdat koster en acoliet Gerard Vermeer na vele jaren trouwe dienst door gezondheidsredenen plotseling heeft moeten stoppen, zijn wij dringend op zoek naar versterking voor het verzorgen van de diensten op zondag in **Elshout**. Wij zoeken enkele parochianen die bereid zijn, een keer in de ongeveer drie weken als acoliet de kerkdienst mee te verzorgen. **Ook vrouwen zijn meer dan welkom** en voor de mensen die redelijk vaak de Heilige Mis in Elshout bezoeken, meld u aan!!! Voor inwerken wordt gezorgd en het geeft uw kerkgang een nog betere invulling en onze parochiegemeenschap is er erg mee geholpen.



U kunt zich opgeven na de mis op zondag bij de pastor, diaken of een van de acolieten, bij het secretariaat via parochie@wonderbaremoeder.nl of telefonisch bij Jan Brok, coördinator van de kerk in Elshout: 06-51274990.

[Terug naar boven↑](#)

... EN OOK IN DE PASTORIE VAN DRUNEN!

Vanwege langdurige afwezigheid van onze huishoudster hebben wij voor de komende maanden in de pastorie van Drunen dringend behoefte aan een **gastvrouw/gastheer**, die op **woensdagochtend** de volgende taken op zich wil nemen:

- het verzorgen van het 'koffiemoment' voor team pastorie en binnenlopende vrijwilligers;
- bij gelegenheid lichte huishoudelijke taken, zoals een keer een wasje draaien, en ervoor zorgen dat de pastorie er verzorgd uitziet (geen schoonmaakwerk);
- een warme maaltijd bereiden voor het pastorie- en pastorale team (5 personen).



Bent u degene die wij zoeken? Of kent u misschien een geschikte kandidaat? Neem dan even contact op met ons secretariaat: telefonisch op 0416 – 37 22 15 (di-vrij 09.00-12.00 uur), of stuur een e-mail naar parochie@wonderbaremoeder.nl.

[Terug naar boven↑](#)

LAATSTE OPROEP VERLENGING GRAFRECHTEN DRUNEN

Met ingang van 1 januari 2025 zijn alle grafrechten verlopen van de 104 nog aanwezige graven met grafmonumenten op het kerkhof aan de Schoolstraat in Drunen.

In januari 2024 zijn alle rechthebbenden aangeschreven. Men heeft de mogelijkheid gekregen om de grafrechten met 10 jaar te verlengen. In november zijn nog herinneringsbrieven verstuurd.

Tot op heden heeft de commissie RK Begraafplaats Drunen van 7 rechthebbenden geen reactie ontvangen. Hierbij doet de commissie **een laatste oproep** aan de rechthebbenden of nabestaanden om contact op te nemen met het secretariaat van de parochie, telefoon 0416-372215 of een mail sturen naar begraafplaatsdrunen@wonderbaremoeder.nl.

Het betreft de volgende graven:

4.02.03	Adrianus van de Wiel en Maria Mimpfen;
6.06.05	Johannes Merckx en Johanna Verheijden;
6.09.05	Wilhelmus van de Velden en Wilhelmina van de Ven;
6.11.10	Wilhelmus van de Vaan en Cornelia van Boxtel;
6.14.04	Adrianus Ketels en Johanna de Gouw;

6.15.09 Christiaan Lommers en Henriette Pulles;
6.17.11 Henrica Pelders en Antonius Leenen.

Na 1 maart worden de monumenten van de graven verwijderd waarvoor geen verlenging is aangevraagd.

Johan van Arendonk

[Terug naar boven↑](#)

AKTIE KERKBALANS: geef vanuit uw hart!

Actie Kerkbalans 2025 is van start!

Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke parochies en gemeenten hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Doet u dit jaar (ook weer) mee?

In onze kerken liggen folders over deze actie. Daarin kunt u lezen, waarom Actie Kerkbalans voor ons van vitaal belang is – om te kunnen (blijven) doen waar wij als parochie voor staan.

We willen een plek zijn en blijven waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving, die onze steun nodig hebben. Hierbij kunnen we rekenen op de belangeloze inzet van heel veel trouwe vrijwilligers. Daar zijn we dankbaar voor!

Uw financiële bijdrage is onmisbaar om hieraan ook in 2025 vorm en inhoud te kunnen geven. Samen zijn we een parochie: geef dus vanuit uw hart.



De parochie kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul de machtiging ruimhartig in. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken op een van de volgende rekeningnummers:

NL05 RABO 0112 6040 64 of NL52 RBRB 0660 6649 33

t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder, onder vermelding van 'Actie Kerkbalans 2025'. Alvast veel dank voor uw bijdrage!

Werkgroep Kerkbalans

[Terug naar boven↑](#)

MARIAGEDACHTE

VREDE

Geef ons vrede, Maria,
vrede in ons hart voor het nieuwe jaar.
Vrede in ons huis, waar we wonen en leven.
Geef dat er vrede van ons uitgaat,
voor licht en kracht over de hele wereld.
Geef dat wij mensen worden
die niet onverschillig zijn,
maar vrede en gerechtigheid willen.
Dat wij niet ophouden, wegen van vrede te zoeken
en onze voet te zetten
op de weg van waarheid en gerechtigheid.
Amen.



Werkgroep Mariabedevaart

[Terug naar boven↑](#)

LEREN VERANDEREN – dat is al eeuwenlang een enorme levenskunst

Aan het einde van vwo-5 schrijven leerlingen voor hun eindexamen levensbeschouwing een betoog of een beschouwing. De volgende bijdrage is van een jongedame die een betoog schreef aan de hand van onderwerpen die in vwo-5 aan bod kwamen: allemaal over omgaan met verandering. Met haar toestemming treft u hierbij haar betoog aan. U zult ongetwijfeld een paar Bijbelse verhalen herkennen en hopelijk kunt u het ook voor uw eigen leven herkennen.

Je vindt ineens een kledingstuk leuk, dat je nooit leuk vond. Je lust ineens iets wat je nooit lustte. Zo zijn er eindeloze veranderingen gedurende je leven. Je visie verandert en daarbij veranderen ook je ideeën, gevoelens en gedrag. Bovendien denkt iedereen weer anders over dingen. Soms veranderen mensen – helaas – op een negatieve manier, waarvan ik hieronder een paar voorbeelden wil geven. Maar gelukkig kan dit ook weer ten positieve veranderen, maar daarover later meer.

Negatieve veranderingen

- Denk aan het verhaal van Zacheus. Doordat hij waarschijnlijk als klein manneke gepest was, werd hij bitter en wraakzuchtig. Met hulp van de Romeinen nam hij wraak op zijn ‘medemensen’ door een veel te hoge tol te vragen aan mensen.
- De islamitische leerling die opstandig was en die de lessen verstoorde en totaal niet gemotiveerd was.
- De dochter die niks aan school deed en steeds zei: ‘Laat me maar!’
- De Romeinse hoofdman die alles en iedereen bestrafte en Jezus zelfs aan het kruis sloeg.
- Jonas die niet naar Ninevé wilde gaan en die uiteindelijk in een diepe zee belandde en werd opgeslokt door een walvis.
- De machtige farao die geteisterd werd door hele enge nachtmerries (u weet wel: met die zeven vette en zeven magere koeien).

Positieve ommekeer

Al deze mensen kregen of hadden een negatieve visie. Tegelijkertijd hadden ze allemaal iets gemeenschappelijk. Door een speciale interactie of een gebeurtenis of een moment van bezinning, realiseerden zij zich hun fouten en kregen ze een positieve verandering. Ze gingen zichzelf én anderen dieper / beter verstaan, anders gezegd: ze konden zich inleven in anderen en daardoor konden ze een ‘mentale spagaat’ ontwikkelen, namelijk: snappen wat een ander vindt of voelt.

- Zo kwam Jezus bij Zacheus eten en kon Zacheus uithuilen bij hem, waardoor hij weer een goed mens werd.
- De islamitische jongen mocht zijn bidden voor de klas laten zien, waardoor hij waardering voelde. Hierdoor raakte hij weer gemotiveerd en ging hij daarna als een speer (echt gebeurd op de vroegere basisschool De Wegwijzer).
- Die vader gaf toe zijn collega te hebben verraden (om er zelf beter van te worden) waardoor de band met zijn dochter herstelde. Hierdoor kon deze dochter weer gemotiveerd in het leven staan.
- De Romeinse hoofdman zag de liefde op het gezicht van Jezus en kwam tot bezinning: ‘Ecce homo, kijk, dat is waarlijk pas een echt mens’ (zeer bijzonder want voor Romeinen waren alle niet-Romeinen maar halve mensen en barbaren).
- Jonas beseftte in de buik van de walvis (dat is een beeldspraak voor diepe bezinning en diepe inspiratie / genezing) dat hij fout zat en ging alsnog – als een door die crisis getransformeerd mens naar Ninevé. En wonder boven wonder luisterde de onrechtvaardige koning naar hem. Logisch, want je laat je alleen transformeren door iemand die zelf eerst getransformeerd is.
- De farao werd verlost van zijn nare dromen, toen hij zijn zegelring aan Jozef gaf. Anders gezegd, hij leerde zijn macht te delen en daarom had hij die nare dromen waarin zijn almacht bespottelijk werd gemaakt, niet meer nodig.

Zo zie je maar weer dat al deze verhalen op elkaar lijken, van heel lang geleden en van nu. Je kunt deze verhalen letterlijk geloven of niet geloven. Maar je kunt ook de achterliggende gedachte ervan proberen te begrijpen. Ik geloof dat deze verhalen zo’n diepere betekenis hebben en dat ze je iets duidelijk willen maken. Of zoals Winston Churchill zei: ‘Wie niet leert van de geschiedenis, is gedoemd deze te herhalen’.

En dat is zo, want deze verhalen blijven terugkomen. Aan ons de taak ze proberen te begrijpen en toe te passen in ons eigen leven. Dan zullen we ten goede veranderen.

Is het niet geweldig dat een zeventienjarige jongedame zulke inzichten kan verwoorden en beter nog: kan doorleven? Met veel dank aan deze jongedame (die anoniem wil blijven).

Dr. Bill Banning

docent godsdienst – levensbeschouwing d'Oultremont College

[Terug naar boven↑](#)

CLARAKAPEL ('CLARASTOK') IN DRUNEN: De stand van zaken

Via de Flitsen houden we u op de hoogte van de vorderingen rond de realisatie van de Clarakapel in Drunen. Deze zal worden geplaatst aan de zijgevel van de Sint-Lambertuskerk in Drunen, aan de kant van het Raadhuisplein. Het wordt een plaats waar iedereen even kan zitten om te rusten, bezinnen en bidden. De werkgroep laat weten dat het project goed loopt, dankzij de enthousiaste inzet van de werkgroepleden en de positieve reacties vanuit de parochianen. Verwacht wordt, dat op korte termijn met de bouw kan worden gestart. Het uitgangspunt is dat de Clarakapel op 4 oktober van dit jaar kan worden ingezegend.

In de kerk van Drunen staat een banner waarop een afbeelding staat van de te realiseren kapel. Daar kunt u ook een noveenkaars van de Heilige Clara kopen (€ 5,-), waarvan de gehele opbrengst ten goede komt aan het kapelletje.

Help mee om een Clarakapel te bouwen in Drunen

Tot 1846 stond er, meer dan 200 jaar, in het centrum van Drunen een Clarakapelletje.

Nu willen wij een nieuw kapelletje bouwen aan de oost-zijde van de Lambertuskerk. Om de bouw daarvan te kunnen bekostigen hebben wij uw financiële ondersteuning hard nodig en die wordt zeer op prijs gesteld.

Door storting op bankrekening NL74 RABO 0380 9408 09 i.n.v. Parochie Wonderbare Moeder (ANBI-instelling) steunt u ons.

Scan deze QR-code met uw telefoon om uw bijdrage nog eenvoudiger te maken.

Scan bovenstaande QR-code voor de geschiedenis van de Clarakapel.

We zijn volledig afhankelijk van de financiële steun van onze parochianen. Helpt u ook mee? Maak uw bijdrage over op bankrekening NL 74 RABO 0380 9408 09, ten name van Parochie Wonderbare Moeder, onder vermelding van 'Realisatie Clarakapel'. Hartelijk dank!

Werkgroep Realisatie Clarakapel

[Terug naar boven↑](#)

LIEF EN LEED

In **Drunen** is de **uitvaart** geweest voor:

8 november Charel Verbunt (90)

6 december Joop Melse (95)

In **Elshout** is de **uitvaart** geweest voor:

2 januari Harry van Hout (70)

5 januari Jan Pulles (79)

In **Drunen** is gedoopt:

1 december James Lafleur

[Terug naar boven↑](#)

VOOR DE KINDEREN

Beste jongens en meisjes,

Als je feest viert, maar opeens blijkt dat er niet genoeg te drinken is... dat is me toch vervelend!

Jezus was eens op een bruiloft. Na een tijdje feesten raakte de wijn op. Maria zei tegen de tafeldienaars: Ga maar naar Jezus en doe wat Hij zegt.

Toen deed Jezus een wonder: Hij veranderde water in wijn. En die wijn was nog lekkerder dan de eerste. Wat was iedereen blij. Het was het eerste wonder dat Jezus deed. Zo is Jezus: Hij wil ons heel blij maken.

Je kunt misschien denken: ja maar, dat is al heel lang geleden. Er gebeuren nu geen wonderen meer. Maar dat is niet waar! Tijdens de eucharistieviering doet Jezus elke week een wonder voor ons. Hij verandert brood en wijn in zijn Lichaam en Bloed. Want Jezus wil heel dicht bij ons zijn. Als je te communie gaat, mag je heel blij zijn, omdat Jezus voor jou een wonder doet.



[Terug naar boven↑](#)

KLIEDERKERK!

Zondag 19 januari is het weer Kliederkerk in de Pastoor Vermeulenzaal, naast de kerk in Drunen. Jullie zijn daar weer om 13.00 uur van harte welkom om te komen knutselen en naar een mooi verhaal te luisteren: deze keer over de bruiloft van Kana! Ook is er limonade en iets lekkers. En koffie en thee voor je ouders of opa's en oma's!

Zetten jullie ook alvast de **volgende data** van de Kliederkerk in jullie agenda?

16 maart 2025 en 18 mei 2025



Voor meer informatie:
kijk op Facebook of op Drunen4you.

[Terug naar boven↑](#)

BETAALMOGELIJKHEDEN

Instandhouding Erediensten en pastoraat

Voor de instandhouding van de eucharistievieringen, kerkgebouwen en pastoraat collecteren we wekelijks in de weekendvieringen. Ook kunt u meerdere collectes bij elkaar tellen en dat bedrag overmaken naar

NL05 RABO 0112 6040 64 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder Drunen met vermelding 'collecte Drunen' of 'collecte Elshout'.

Geen contant geld bij u, maar wilt u wel deelnemen aan de collecte? Aan de collectemandjes is nu ook een QR-code bevestigd. Zo betaalt u tijdens de viering eenvoudig digitaal met uw mobiele telefoon. Open de **camera-app** op uw mobiele telefoon en richt deze op de QR-code. De rest wijst zich vanzelf.

Op de binnenkant van de toegangsdeur van de kerk hangt -en in de kerk staat- eveneens deze QR-code die u kunt scannen.

Ook kunt u voortaan **kaarsjes digitaal betalen**. Deze QR-codes vindt u bij de Mariakapel in Drunen, bij Maria in de kerk in Elshout en in de kapel aan de Kapelstraat, en in het Stiltecentrum (voormalige kerk) in Heusden.



[Terug naar boven↑](#)

INFORMATIE VAN HET PAROCHIESECRETARIAAT

Het parochiesecretariaat in de pastorie van Drunen is van dinsdag tot en met vrijdag bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur (maandag gesloten).

Voor dringende zaken, zoals een bediening of een uitvaart, belt u -ook buiten onze openingstijden- naar de pastorie op het gebruikelijke telefoonnummer. Het antwoordapparaat vermeldt dan het noodtelefoonnummer wat u kunt bellen.

Contactinformatie:

Pastorie: Raadhuisplein 2, 5151 JH Drunen
Telefoon: 0416 - 372215
E-mail: parochie@wonderbaremoeder.nl
Website: www.wonderbaremoeder.nl

Bankrekeningnummer voor kerkbijdrage

Indien u zelf uw kerkbijdrage over wilt maken naar de parochie, dan kunt u dit doen op rekeningnummer NL52 RBRB 0660 6649 33 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder.

[Terug naar boven↑](#)

WEEKENDVIERINGEN KOMENDE PERIODE*

* *wijzigingen voorbehouden, afhankelijk van beschikbaarheid voorgangers*

Datum	Tijd	Kerklocatie	Soort viering	Voorganger
Za 18-01	17:00	WZC Heusden	Eucharistie	Pastor Babu
	19:00	Drunen	Woord & Communie	A. Soeterboek
Zo 19-01	09:30	Elshout	Woord & Communie	A. Soeterboek

	11:00	Drunen	Eucharistie	Pastor Babu
Za 25-01	17:00	WZC Heusden	Woord & Communie	A. van Diessen
	17:00	Drunen	FAMILIEPASTORAAT	
	19:00	Drunen	Eucharistie	Pastor Babu
Zo 26-01	09:30	Elshout	Eucharistie	Pastor Babu
	11:00	Drunen	Woord & Communie	A. Soeterboek
Za 01-02	17:00	WZC Heusden	Woord & Communie	A. Soeterboek
	19:00	Drunen	Woord & Communie	A. Soeterboek
Zo 02-02	09:30	Elshout	Woord & Communie	A. Soeterboek
	11:00	Drunen	Eucharistie	Pater Jinu
Za 08-02	17:00	WZC Heusden	Woord & Communie	A. Soeterboek
	19:00	Drunen	Eucharistie	J. Verbraeken
Zo 09-02	09:30	Elshout	Eucharistie	N. Swagemakers
	11:00	Drunen	Eucharistie	N. Swagemakers
Za 15-02	17:00	WZC Heusden	Woord & Communie	A. Soeterboek
	19:00	Drunen	Woord & Communie	A. Soeterboek
Zo 16-02	09:30	Elshout	Eucharistie	J. Verbraeken
	11:00	Drunen	Woord & Communie	A. Soeterboek
Za 22-02	17:00	WZC Heusden	Eucharistie	J. Verbraeken
	17:00	Drunen	FAMILIEPASTORAAT	
	19:00	Drunen	Eucharistie	J. Verbraeken
Zo 23-02	09:30	Elshout	Woord & Communie	A. Soeterboek
	11:00	Drunen	Woord & Communie	A. Soeterboek
Za 01-03	17:00	WZC Heusden	Woord & Communie	A. van Diessen
	19:00	Drunen	Eucharistie	Pastor Babu
Zo 02-03	09:30	Elshout	Eucharistie	Pastor Babu
	11:00	Drunen	Eucharistie	Pastor Babu

Kerklocaties:

WZC Heusden: Woonzorgcentrum St. Antonius, Roomsche Kerkstraat 5

Drunen: Sint-Lambertuskerk, Raadhuisplein 4

Elshout: Sint-Jan Evangelist-kerk, Kerkstraat 37

[Terug naar boven↑](#)

VOLGENDE UITGAVE

De eerstvolgende **Flitsen** is een combi-nummer voor de maanden februari en maart en verschijnt in het weekend van 1 maart 2025.

Wilt u de Flitsen per e-mail ontvangen?

Stuur ook dan een mailtje naar parochie@wonderbaremoeder.nl.