

FLITSEN – nr 241 - Februari/maart 2024

INHOUDSOPGAVE

VOOROORDELEN.....	1
CARITAS WONDERBARE MOEDER	2
AFSCHEID ELY WINDAU, PAROCHIESECRETARIAAT.....	3
JAARLIJKS PAROCHIE-UITSTAPJE: 17 AUGUSTUS 2024	4
ROZENKRANSGEBED IN HEUSDEN EN ELSHOUT	5
STILLE ONGANG 2024: geen vervoer vanuit onze parochie.....	5
MARIAGEDACHTE.....	5
VAN DE IDENTITEITSBEGELEIDER.....	6
VOOR DE KINDEREN	6
KLIEDERKERK	7
SAM'S KLEDINGACTIE: inzameling zaterdag 13 april	7
LIEF EN LEED.....	8
BETAALMOGELIJKHEDEN.....	8
INFORMATIE VAN HET PAROCHIESECRETARIAAT	8
MISTIJDEN	9
VOLGENDE UITGAVE	9

VOOROORDELEN.....

Handig

Vooroordelen zijn heel handig in het leven van elke dag. Ik denk dat ze bij ons bestaan horen.

Dieren ontwikkelen ze ook. Er zijn ontroerende verhalen over honden die een weldaad van weleer nooit vergeten. En de ganzen van de vijver in het Mollerpark in Waalwijk, kan ik me herinneren, beschouwden enkele jaren geleden elke voorbijganger als een potentiële vijand omdat ze door wat opgroeiende jongetjes waren geplaagd. Stel je voor dat je bij elke ontmoeting en bij elke onderneming eerst moest onderzoeken of het wel veilig is! Of de vrucht die je wilt eten, het water dat je wilt oversteken, de voorbijganger die je tegenkomt, of die wel te vertrouwen zijn... Een mens leert van zijn eerdere ervaringen en die bepalen de kaders waarbinnen hij zijn verdere leven laat afspelen. Bij sommigen liggen die marges heel ruim. Ze zijn wel in voor een avontuurtje. Ze vinden het leuk om in de trein door een vreemdeling te worden aangesproken, ze beginnen een onbekende kat meteen te aaien, op een buitenlandse markt bijten ze graag in een onbekende vrucht en ze deinzen niet terug voor de meest verschrikkelijke achtbaan. Anderen hebben in het leven hardere lessen gehad. Ze stellen zich wantrouwend op als ze worden aangesproken op straat, en wat zij niet kennen, dat eten zij niet; als een buffelachtige koe tijdens de zondagse wandeling op het voetpad staat te herkauwen, dan keert hij of zij veiligheidshalve liever om. Hoe dan ook, zekere vooroordelen hebben we allemaal en dat is heel handig.



Verblindend

Het is handig, maar het beperkt ook ons leven. Waardevolle ontmoetingen, kostbare nieuwe ontdekkingen

onthouden we onszelf, we sluiten ons af. Door voor veilig te gaan, kan er nooit iets nieuws gebeuren. En in de tredmolen van alledag zijn het juist de onverwachte wendingen die het leven interessant en de moeite waard maken. Neem nou Samuel uit het Oude Testament van onze Bijbel. Samuel is profeet. Hij verdiept zich in de vraag wat de bedoeling van het leven eigenlijk is, en wat dat van ons vraagt. Israël worstelt op dat moment met de keuze of ze – net als de andere volkeren – een koning mogen aanstellen. Ze hebben hem nodig, want de vijand is machtig.

De stammen moeten samen een leger gaan vormen en daarvoor is een sterke man nodig. Samuel gaat er een zoeken bij Isaï. ‘Jesse’ zeiden we vroeger. Isaï heeft acht zonen. Nette, intelligente jongens. De oudste lijkt direct geschikt: groot, rijzig, iemand die ontzag inboezemt. De eer komt hem toe. Die nemen we! Zo werkt een vooroordeel. Een grote sterke slimme man dwingt gezag af. Maar zo kijkt God niet, weet Samuel. De tweede zoon dan maar. Ook een sterke knul, had vaak van zijn oudere broer gewonnen; maar Samuel weet: ook Abinadab is niet de keuze van de Allerhoogste. Dan wordt hem Samma voorgesteld. Op een of andere manier weet Samuel dat hij in het huis van Isaï de koning moet zoeken. We zingen daar met kerstmis nog steeds over: ‘Er is een roos ontsprongen.’ Dat betekent: ‘Er is een “reis” ontsprongen, een “loot” aan de oude stam Jesse! Maar Samma is ‘m ook niet, en zo passeren alle zeven zonen de revue. Ze voldoen aan de gebruikelijke vooroordelen, maar ze stemmen niet overeen met de keuze van de Eeuwige. ‘Zijn dat al uw kinderen?’ ‘Nou ja, de jongste, een kind nog, die is buiten bij de schapen.’ Het kind wordt gehaald. Een buitenbeentje. Rood haar en zo jong dat hij nog bijna een meisje lijkt, de stem nog niet gebroken, de baard nog niet in de keel. Maar Samuel weet: hij wordt de nieuwe koning, want God kijkt niet zoals de mensen kijken.

Het volk van Israël zal het nog dikwijls beleven. Gods redding komt uit een onverwachte hoek. De steen die de bouwlieden al hadden weg-gesorteerd is de hoeksteen geworden.

God zoekt zijn wegen tussen onze vooroordelen door en langs onze ingebakken opinies. Soms denk ik: dat is maar goed ook! Mijn vooroordelen voorspellen weinig goeds voor de wereld, maar wie weet! God kijkt gelukkig anders dan wij mensen...

Diaken Albert Soeterboek

[Terug naar boven↑](#)



CARITAS
WONDERBARE MOEDER

Centrum voor Aandacht en Hulp

Bloemengroet

De bloemengroet is de afgelopen weken gegaan naar:

7 januari:	Jan Govers
14 januari:	Mevrouw Nan van Bladel – van Dommelen
21 januari:	Joep en Ine Fluitsma
28 januari	Gonnie van de Wiel
4 februari	Jacques en Marij Vermeer – van Bokhoven
18 februari	Jan van Engelen
25 februari	Sjef van Dal

Vastenactie 14 februari – 30 maart 2024

Wat een ontspannen zomervakantie had moeten worden, veranderde voor veel mensen in een drama. Tienduizenden mensen moesten Rhodos ontvluchten vanwege de heftige bosbranden die het Griekse eiland teisterden. In Italië kregen

mensen in diezelfde week te maken met hagelstenen zo groot als tennisballen. Verbijsterende beelden van zwaar beschadigde auto's, campers en caravans gingen de wereld over. Andere delen van Europa gingen gebukt onder een ongekende hittegolf, waarbij het ene na het andere hittestatrecord werd verbroken.

VASTENACTIE

Verder weg is de situatie echter nog schrijnender. Daar beïnvloeden de veranderende weerpatronen het dagelijks leven zo hevig, dat de leefbaarheid in het geding komt. Daarom richten we ons tijdens de Vastenactie-campagne van 2024 op mogelijke manieren om om te gaan met deze veranderingen. We maken kennis met Thandekile Ncube uit Zimbabwe. Lange droge periodes, afgewisseld met heftige regens en overstromingen, dwingen Thandekile en de mensen uit haar gemeenschap te zoeken naar nieuwe manieren om voedsel te verbouwen.

We vertrouwen natuurlijk weer graag op uw steun tijdens de vastenperiode, zodat Thandekile en haar burens de weg naar een duurzame voedsel-voorziening in een veranderende wereld gemakkelijker kunnen afleggen. Maar ik nodig u ook uit om te kijken naar wat wij hier anders kunnen doen. Zodat we stapje voor stapje met elkaar toewerken naar een meer rechtvaardige wereld, waar voor iedereen een goede plek is om in vrede en voorspoed te leven.

Voor meer informatie over de Vastenactie en het project van 2024, kijk op www.vastenactie.nl.

[Terug naar boven](#) ↑

AFSCHIED ELY WINDAU, PAROCHIESECRETARIAAT

Op donderdag 22 februari nam Ely Windau na zo'n dertig jaar afscheid van het parochiesecretariaat. Velen maakten gebruik van de mogelijkheid om Ely te bedanken en haar het allerbeste te wensen in haar nieuwe levensfase. Collega's, parochianen, koor- en werkgroepleden, (oud-)pastores en Ely's naaste familieleden verzamelden zich daartoe in de Pastoor Vermeulenzaal.

Onder het genot van koffie met iets lekkers, een hapje en een drankje, werden herinneringen opgehaald en werd Ely lovend toegesproken door de pastoors Jos Verbraeken en Dieter Hedeboom. Het bestuur liet ook van zich horen in de persoon van Marie-Bernadette Stevens. Zij bood Ely namens het bestuur een mooi cadeau aan. Huishoudster Els sorteerde al voor op vele mooie vakanties met een prachtig gemaakt cadeau in de vorm van een tropische bestemming – compleet met strandstoelen en parasolletje. Het heeft Ely erg goed gedaan, liet ze met dit berichtje weten:

Lieve mensen,

*Op donderdag 22 februari was mijn afscheid bij de parochie. Het was een fantastisch feestje waar ik enorm van heb genoten. Ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken voor jullie aanwezigheid, voor de vele lieve kaarten en cadeaus en de mooie lovende woorden. Ik ben er nog een beetje beduusd van. Maar na bijna 30 jaar werkzaam te zijn geweest zit het er nu op en mag ik met pensioen. Ik heb mijn werk altijd met ontzettend veel plezier gedaan en wil dan ook met name alle vrijwilligers bedanken die dit mede mogelijk hebben gemaakt. Maar natuurlijk ga ik gewoon door met het vrijwilligerswerk bij de parochie dat ik al deed, dus we komen elkaar vast nog wel tegen. Nogmaals heel erg bedankt en tot ziens!
Hartelijke groet, Ely Windau*



V.l.n.r. p. Dieter Hedeboom, p. Jos Verbraeken, di. Albert Soeterboek, mgr. Ron van den Hout, Ely Windau, p. Harm Schilder, p. Harold van Overbeek, p. Antony Rosario

Met haar armen vol bloemen en cadeaus kon Ely gaan genieten van haar welverdiende pensioen. Vindt u het leuk om Ely nog even een berichtje te sturen? Stop dan een kaartje in de brievenbus van de pastorie, of stuur een e-mail naar parochie@wonderbaremoeder.nl.

JAARLIJKS PAROCHIE-UITSTAPJE: 17 AUGUSTUS 2024

Met pastor Antony Rosario naar Roermond

Dit jaar gaan we met alle belangstellenden binnen en buiten onze parochie naar een van de oudste bedevaartplaatsen van Nederland: *Onze Lieve Vrouw in 't Zand* te Roermond, op de laatste zaterdag van de zomervakantie van de scholen, 17 augustus. Voor de eerste keer zal onze kapelaan Antony Rosario meegaan. We gaan weer met auto's en hopen op voldoende chauffeurs. Dat is ieder jaar gelukt! Dit is de 31^e keer. Meestal zijn we met ongeveer 24 personen. Het zijn altijd zeer plezierige dagen waarbij we het nuttige met het aangename verenigen: een bedevaart met H. Mis, koffie met lekkers, lezing, lekkere lunch, rozenkrans en/of aanbidding, terrasje met drankje etc. Dit jaar gaan we in de namiddag naar Iconenatelier Geert Hüsstege in Linne, waar wij hartelijk worden verwelkomd door hem en zijn vrouw Angelique. Er wordt ons een fijn middagprogramma aangeboden. Geert maakt prachtige Iconen. Tevens wordt er koffie en thee met lekkers geserveerd. Er is gelegenheid voor het kopen van kerstkaarten en ook verschillende religieuze artikelen. We bidden het Kroontje van Barmhartigheid. Het wordt een dag van 8.00 uur tot 18.00 uur. De afstand is 100 km en de reistijd is 70 minuten.



Dagschema:

- 8.00 uur: Verzamelen voor de Lambertuskerk in Drunen.
Indeling auto's en reizegen.
Misintenties: 10 euro gepast geld in een gesloten envelop met op de buitenkant de misintentie en op de achterkant uw naam. Afgeven bij aankomst aan Eugenie.
Noveenkaars Wonderbare Moeder en bloemen worden aan 2 personen uitgereikt om mee te nemen.
- 8.15 uur: Vertrek. Iedereen betaalt bij het instappen 8 euro aan de chauffeur.
- 10.00 uur: H. Mis in de kerk/kapel O.L. Vrouw in 't Zand, Parklaan 1 in Roermond.
Aansteken noveenkaars bij aanvang H. Mis.
Bloemengroet na de H. Mis bij het genadebeeld.
Aansluitend koffie en thee met Limburgse vlaai in hotel-restaurant Parkzicht. Daarna lezing/ rondleiding in het heiligdom. Er is daar een bron. U kunt flesjes van thuis meenemen of daar kopen. Op internet kunt u ook informatie vinden.
We bidden een tientje van de Rozenkrans.
- 12.30 uur: Vertrek naar Linne, vlakbij Roermond (10 minuutjes rijden).
- 12.45 uur: Aankomst in restaurant De Lus te Linne aan de Maas.
Met mooie uitkijkpost.
Heerlijke lunch met keus uit verschillende opties inclusief koffie/ thee a € 15,- per persoon. Betalen op de pastorie in Drunen bij aanmelding a.u.b.

Aansluitend worden we verwacht bij atelier Hüsstege, Molenstraat 8 in Linne. Dat is op loopafstand. Geert en Angelique (zus van pastoor H. Schilder, onze vroegere kapelaan) kijken uit naar onze komst en zullen ons hartelijk verwelkomen.

Wie wil kan in overleg met eigen chauffeur nog een terrasje pakken bij mooi weer, als afsluiting. Het streven is om rond 16.45 uur te vertrekken, zodat iedereen die dat wil om 18.00 uur weer in Drunen bij de kerk is. Hartelijk welkom allemaal en alvast een mooie dag gewenst!

AANMELDEN: via telefoon, briefje, persoonlijk of mail op de pastorie van Drunen. Deelname op volgorde van aanmelding; betalen voor de lunch € 15,- tot uiterlijk 1 augustus 2024.

Info: Eugenie van Rinsum-Wolfs, 06-81981297 of wolfs.jem@outlook.com

ROZENKRANSGEBED IN HEUSDEN EN ELSHOUT

Eerste-zaterdag-devotie

Afgelopen jaar is van mei tot en met september, op elke eerste zaterdag van de maand, de rozenkrans gebeden in de Mariakapel in het Kapelpark in Elshout, ter voorbereiding op oktober-rozenkransmaand. Deze eerste-zaterdag-devotie in de Mariakapel in Elshout begint dit jaar weer op zaterdag 4 mei, gevolgd door 1 juni, 6 juli, 3 augustus en 7 september.

Dit jaar willen we dit ook in de stiltekapel in Heusden de rozenkrans bidden. Het gaat over de volgende zaterdagen, steeds om 10.00 uur:
2 maart, 6 april en 4 mei en 1 juni.

Wilt u graag aansluiten bij het bidden van de rozenkrans in Heusden? Laat het even weten bij het parochiesecretariaat. Bel op dinsdag t/m vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur naar (0416) 37 22 15. Of stuur een e-mail naar parochie@wonderbaremoeder.nl.

[Terug naar boven↑](#)

STILLE ONGANG 2024: geen vervoer vanuit onze parochie

In de Flitsen van januari informeerden we u over de mogelijkheden om vanuit onze parochie deel te nemen aan de Stille Omgang in Amsterdam, die plaatsvindt in de nacht van 16 op 17 maart. In verband met gebrek aan belangstelling zijn we helaas genoodzaakt om de bedevaartbus naar de Stille Omgang in Amsterdam te annuleren.



Wilt u toch deelnemen aan deze gebedstocht? Neem dan contact op met de heer Arno van Mullekom uit Tilburg (zie onderstaande contactgegevens). Hij zal zijn best doen om te kijken of het mogelijk is om met anderen mee te rijden indien er in de eigen parochie gebrek is aan een chauffeur.

We hebben onze uiterste best gedaan om deze goede oude traditie in stand te houden. Onze bisschop heeft aangegeven dat hij overweegt om vanuit het Bisdom een toekomstige mogelijkheid te realiseren.

Arnovanmullekom@ziggo.nl
Contactpersoon Stille Omgang 2024
Tilburg, Waalwijk en omstreken

[Terug naar boven↑](#)

MARIAGEDACHTE

VEERTIGDAGENTIJD

Maria, maak ons in deze vastentijd
Tot een werktuig van Uw vrede
Waar haat heerst, laat ons liefde brengen
Waar schuld is, vergeving
Waar tweedracht is, verzoening
Waar twijfel is, geloof
Waar droefheid is, vreugde
Waar duisternis is, licht
Waar oorlog is, vrede
Waar honger is, voedsel
Waar armoe is, kleding



Door aandacht aan de medemens

VAN DE IDENTITEITSBEGELEIDER

Hoe het ook kan! Vijf moeders en dertien kinderen bij elkaar over de vloer.

Drie keer in de week kwamen vijf moeders met hun dertien kinderen bij elkaar over de vloer. Soms met nog een moeder en zoontje erbij (de moeders kenden elkaar van zwangerschapsgymnastiek of als buurvrouw). Je zou denken: "Wat een toestand iedere keer met zoveel kinderen over de vloer". Bij navraag bleek het helemaal geen toestand te zijn. Het liep altijd relaxed en de kinderen speelden plezierig met elkaar zonder te zeuren of er een puinhoop van te maken. Het geheim? Alle moeders accepteerden van elkaar dat hun kinderen door iedereen gecorrigeerd werden, indien nodig. Met als effect dat corrigeren nauwelijks nodig was. De kinderen wisten immers waar ze aan toe waren. Ook een opa en oma kwamen geregeld op de koffie bij 'de bende'. En ook bij hen waren de kinderen gewend dat ze naar opa en oma moesten luisteren. En dat pakte goed uit: Opa en Oma Maas waren ieders opa en oma! Over orde houden werd nooit gesproken, het sprak gewoon voor zich. Mooi voorbeeld van de goede sfeer: bij een moeder stonden wel 100 kleine Underberg-flesjes op een rij. Een keer vroeg een kindje of ie er een mocht pakken. Ja, zei die moeder. Sinds die tijd speelden alle kinderen relaxed met al die flesjes. Er is er nooit een gebroken of beschadigd!

Helaas was er één moeder die alles goed vond van haar kinderen: haar kinderen waren al bij voorbaat heilig verklaard. Deze moeder kwam slechts heel af en toe en haar kinderen maakten dan flink stampij. De andere moeders zaten daar een beetje mee. Behalve als er een bepaalde vader bij was die soms thuis werkte. Die zei gewoon tegen deze kinderen: "Dit gebeurt gewoon niet bij mij in huis!". Als je dan het gezicht van betreffende moeder kon zien... Maar het had wel effect, want haar kinderen deden direct normaal en vonden het een aardige meneer!

Raar misschien, maar toch waar. Kinderen waarderen duidelijkheid en zitten er blijkbaar niet op te wachten om te pas en te onpas de hemel in geprezen te worden. Uit dit verhaal, en ondergetekende kan het aanvullen met duizenden lessen waarin hij de laatste 20 jaar er nog nooit één leerling uit heeft hoeven sturen ("Dank je wel, beste leerlingen"), uit dit verhaal blijkt dat jonge mensen en ook kinderen liever echtheid ondervinden dan heimelijk geslijm (vgl. pedagoge dr. Martine Delfos). Anders gezegd, wie de eerlijke 'confrontatie' bij voorbaat uit de weg gaat, roept de confrontatie op. Zou dit niet een zinvolle vertaling zijn van het onmogelijke Bijbelvers: "Wie zijn kinderen liefheeft, kastijdt hen"?

dr. Bill Banning – levensbeschouwelijk identiteitsbegeleider katholieke basisscholen SCALA

[Terug naar boven↑](#)

VOOR DE KINDEREN

Beste jongens en meisjes,
Volgens de wet moest men in de tempel schapen, runderen en duiven offeren. Herinner je je nog, wat Jozef en Maria offerden toen ze met Jezus naar de tempel gingen? Het waren twee duiven.

Je vindt dus bij de tempel heel wat handelaren, die offergaven verkopen aan de mensen die in de tempel een offer gingen brengen. En er zaten geldwisselaars.

Toen Jezus bij de tempel kwam, joeg hij alle kooplieden eruit. Is dat niet een beetje vreemd? Toch niet. Want mensen kunnen in en bij de tempel meer bezig zijn met hun geld en hun handel dan met God.

Ook als wij in of bij de kerk zijn, zijn we soms druk bezig met allerlei dingen of afleidingen, maar niet of nauwelijks met Jezus. Laat door Jezus orde brengen in jezelf. Maak van je gedachten en van je hart een tempel, netjes in orde en klaar voor Jezus. Als je in de kerk bent, ben je bij Jezus zelf. Hij is de levende tempel waarin wij wonen.



PUZZEL

Vervang de cijfers door letters :

0=e 6=d
1=v 7=o
2=m 8=r
3=t 9=g
4=s 10=n
5=w 11=a

5 0 0 4 9 0 9 8 7 0 3

2 7 0 6 0 8 1 11 10 9 7 6

Oplossing puzzel „mog van god“
„Wees gegroet,
moeder van God.“

[Terug naar boven↑](#)

KLIEDERKERK

Op 17 maart zijn jullie weer van harte welkom bij de Kliederkerk. Dit seizoen zijn we bij de Protestantse Kerk ‘de Open Hof’ aan de Vennestraat 57 in Drunen. Jullie zijn daar weer om 13.00 uur van harte welkom. De datum hierna is 2 juni. Dus zet die ook alvast in je agenda!

Voor meer informatie: kijk op Facebook of op Drunen4you.



[Terug naar boven↑](#)

SAM'S KLEDINGACTIE: inzameling zaterdag 13 april

Inzamelactie kleding en schoenen voor versterking basisonderwijs

Op **zaterdag 13 april a.s.** kunt u in Drunen kleding en schoenen inleveren bij de Sint-Lambertuskerk aan het Raadhuisplein 4. De vrijwilligers zijn van 09.00 tot 10.30 uur aanwezig om de goederen in ontvangst te nemen. Uw donatie komt ten goede aan het onderwijsproject van Cordaid in het Shabee Sombo district (Ethiopië).

Onderwijs is het machtigste wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen, het biedt toekomst.

Het krijgen van kwalitatief goed onderwijs is de beste manier om mensen uit extreme armoede te helpen. Kinderen die onderwijs krijgen kunnen hun eigen leven, maar ook dat van hun kinderen, aanzienlijk verbeteren. Ze krijgen zicht op het creëren van een betere toekomst en te ontsnappen aan de armoedecirkel.

Met uw donatie keren we het tij voor deze kinderen en kunnen we in het Shabee Sombo district kinderen kwalita-tief goed onderwijs bieden en hoop geven op een betere toekomst.

Wat mag u allemaal inleveren?

Om bovenstaande doelstelling te bereiken, mag u behalve uw donatie van kleding en schoenen ook speelgoed, knuffels en huishoudtextiel in de vorm van dekbedovertrekken (graag compleet met kussenslopen), lakens, handdoeken, theedoeken, vaatdoeken, washandjes en zakdoeken inleveren.



Graag separaat van de kleding verpakt in een gesloten plastic zak. Onze vrijwilligers nemen geen gordijnen, vloerbedekking, tuinkussens en tafelkleden aan.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het werk van Sam's Kledingactie of wilt u misschien zelf als vrijwilliger aan de slag? Kijkt u dan eens op www.samskledingactie.nl of neem gerust contact met ons op!

[Terug naar boven↑](#)

LIEF EN LEED

In **Drunen** is de uitvaart geweest voor:

19 januari	Christ de Peffer (87), Abraham Kampstraat 44
1 februari	Cor van Bladel- van Spijk (98), Zorgcentrum Zandley
12 februari	Mary van Delft (69), IJsselstein

In **Elshout** is de uitvaart geweest voor:

9 februari	Ans van Delft (78), 'De Taling', 's-Hertogenbosch
------------	---

[Terug naar boven↑](#)

BETAALMOGELIJKHEDEN

Instandhouding Erediensten en pastoraat

Voor de instandhouding van de eucharistievieringen, kerkgebouwen en pastoraat collecteren we wekelijks in de weekendvieringen. Ook kunt u meerdere collectes bij elkaar tellen en dat bedrag overmaken naar **NL05 RABO 0112 6040 64** t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder Drunen met vermelding 'collecte Drunen' of 'collecte Elshout'.

QR-code scannen

Op de binnentoegangsdeur van de kerk hangt -en in de kerk staat- deze QR-code die u kunt scannen. Open de **camera-app** op uw mobiele telefoon en richt deze op de QR-code. De rest wijst zich vanzelf.



Ook kunt u voortaan kaarsjes digitaal betalen. Deze QR-codes vindt u bij de Mariakapel in Drunen, bij Maria in de kerk in Elshout en in de kapel aan de Kapelstraat, en in het Stiltecentrum (voormalige kerk) in Heusden.

[Terug naar boven↑](#)

INFORMATIE VAN HET PAROCHIESECRETARIAAT

Het parochiesecretariaat in de pastorie van Drunen is van dinsdag tot en met vrijdag bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur (maandag gesloten). Voor dringende zaken, zoals een bediening of een uitvaart, belt u -ook buiten onze openingstijden- naar de pastorie op het gebruikelijke telefoonnummer. Het antwoordapparaat vermeldt dan het noodtelefoonnummer wat u kunt bellen.

Contactinformatie:

Pastorie:	Raadhuisplein 2, 5151 JH Drunen
Telefoon:	0416 - 372215
E-mail:	parochie@wonderbaremoeder.nl
Website:	www.wonderbaremoeder.nl

Bankrekeningnummer voor kerkbijdrage

Indien u zelf uw kerkbijdrage over wilt maken naar de parochie, dan kunt u dit doen op rekeningnummer NL52 RBRB 0660 6649 33 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder.

[Terug naar boven↑](#)

MISTIJDEN

Drunen

zondag	11.00 uur	eucharistieviering
maandag	18.30 uur	uur van stilte en gebed met aanbidding
woensdag	14.30 uur	eucharistieviering zorgcentrum Zandley
donderdag	18.30 uur 19.00 uur	rozenkransgebed * eucharistieviering *
zaterdag	19.00 uur	eucharistieviering

Elshout

09.30 uur eucharistieviering

Heusden

zaterdag	17.00 uur	eucharistieviering in de kapel van zorgcentrum St. Antonius
----------	-----------	---

*** Gedurende de wintertijd (tot 1 april 2024) vinden deze vieringen in Drunen plaats, in plaats van Elshout.**

[Terug naar boven↑](#)

VOLGENDE UITGAVE

De Parochiewijzer van Pasen ligt op 16 maart in onze kerken en wordt in de dagen daarna bezorgd bij onze abonnees.

De eerstvolgende Flitsen, die van april, verschijnen in het weekend van 19-20 april. Wilt u de Flitsen digitaal, per e-mail, ontvangen? Stuur dan een mailtje naar parochie@wonderbaremoeder.nl.