

FLITSEN – nr. 238 - augustus/september 2023

INHOUDSOPGAVE

PLAATS AFSTAAN.....	1
EVEN VOORSTELLEN: PASTOR ANTONY ROSARIO	2
EEN WOORD VAN (INMIDDELS) KAPELAAN HAROLD VAN OVERBEEK	3
CARITAS WONDERBARE MOEDER	5
<i>Vredesweek 2023: (on)vrede en nu?</i>	5
<i>Bloemengroet</i>	6
<i>Inzamelingsactie Voedselbank van 7 t/m 15 oktober 2023</i>	6
<i>Hulp gevraagd voor organiseren van een SamenMaalTijd op zondag 19 november</i>	6
ZATERDAG 7 OKTOBER: LEZING 'MARIA IN BEELD' EN BIJZONDERE EUCHARISTIEVIERING	7
OPROEP VAN ZANGGROEP CHANTEMBLE: BAS GEZOCHT!.....	8
PAROCHIE-UITSTAPJE NAAR DEURNE: 26 augustus 2023	9
LIEF EN LEED	10
MARIAGEDACHTEN.....	10
VOOR DE KINDEREN	11
KLIEDERKERK	11
BETAALMOGELIJKHEDEN	12
INFORMATIE VAN HET PAROCHIESECRETARIAAT	12
MISTIJDEN	12
VOLGENDE UITGAVE.....	13

PLAATS AFSTAAN....

Als je vroeger in de bus zat, dan stond je je plaats af aan een oudere die in de buurt stond. Ik heb het tientallen keren gedaan – en met plezier! –, maar ik heb het slechts één keer meegemaakt dat een jongere voor mij opstond, misschien lijk ik nog wel wat te jong.

Je leerde ook om dames voor te laten gaan. In de trein tilde je de koffer van een oudere in het bagagerek. Aan tafel leerde je eerst de anderen te bevragen voor je de laatste gehaktbal pakte. 'Kinderen die vragen worden overgeslagen' was het motto; en 'met de hoed in de hand kom je door het ganse land.' Opoffering en dienstbaarheid hoorden tot de deugden waarmee we werden opgevoed. Ergens in de jaren zeventig zagen we dat veranderen. Niet dat er geen beleefdheid meer was, maar ineens werd het belangrijker gevonden dat je voor jezelf kon opkomen. Iemand die zich wegcijferde werd met enig meelijden bekeken en naar een assertiviteitstraining gestuurd. In de reclamespotjes doken kinderen op die persé Bolletje wilden... zelfs moeders eisten het grootste stuk kaas voor zichzelf op. Bij huwelijks-problemen – zo leek het – werd scheiding als eerste optie geadviseerd. Leuzen klonken als 'baas in eigen buik' en 'eigen volk eerst'.



Dubbele moraal

Wat wij hebben meegemaakt in de afgelopen eeuw, dat is, dat de oude christelijke deugden van nederigheid en dienstbaarheid niet langer meer op de voorgrond stonden. De vooruitgang van de welvaart vroeg om zelfbewuste mensen die de marktwerking aankonden en die durfden te vechten voor zichzelf. De nonnen en paters verdwenen uit het straatbeeld.

De yuppies en de dinky's kwamen ervoor in de plaats. Bij mijzelf heeft dat geresulteerd in een dubbele moraal. Van de ene kant vind ik het mooi om te zien hoe kinderen en jongeren zich ontwikkelen en opgroeien tot zelfbewuste mensen. Ze moeten inderdaad leren om voor zichzelf op te komen en zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Tegelijk ontroert het me als ik zie hoe ze zich het lot kunnen aantrekken van armen in Zuid-Amerika bijvoorbeeld. Hoe ze bereid zijn om kennis te delen met minderbedeelden op aarde. Misschien is dit de kunst: om de balans te vinden tussen het eigenbelang en het belang van de ander. Die twee concurreren uiteindelijk niet met elkaar.

Als de rijke zich het lot niet aantrekt van de arme dan zal hij zijn rijkdommen vroeg of laat kwijtraken. Als wij in Europa en Amerika denken dat we ongestoord kunnen blijven wonen op een eiland van weelde dan worden we ooit onder de voet gelopen.

Balans

Jezus houdt zijn toehoorders vaak een spiegel voor. Als Hij zijn verhalen vertelt, wil Hij zijn toehoorders op het hart drukken dat ze de goede keuzes moeten maken in hun leven. Als je dood bent kun je het niet meer. Vóór je dood moet je je positie hebben bepaald en je liefde hebben gedeeld. Zijn verhalen zijn een dringend beroep op ons, om vandaag de keuze te maken voor de ander die tekort komt. En Jezus wil ons nog een andere zekerheid meegeven. Een zekerheid die voor balans zorgt. Jezus vindt dat God recht doet aan de mens. De arme die niets aan zijn leven heeft gehad, het kind dat jong sterft, de soldaat die sneuvelt voor zijn land.... moet je niet hopen dat er ergens ooit genoegdoening komt? Dat de Schepper recht doet aan zijn schepselen – hoe dan ook!? Hoe mooi zou het zijn als alles ooit weer in evenwicht komt...

Diaken Albert Soeterboek

[Terug naar boven](#) ↑

EVEN VOORSTELLEN: PASTOR ANTONY ROSARIO

Beste parochianen,

Een aantal van u heeft mij misschien al gezien: sinds 2 september ben ik actief als pastor binnen de parochie Wonderbare Moeder. Ik stel me graag even aan u voor.

Mijn naam is Antony Rosario, en ik kom uit Colachel, in de zuidelijke punt van India. Daar groeide ik op met mijn ouders, een oudere broer en een jongere zus. Na de middelbare school ging ik naar het seminarie, waar ik onder meer theologie en filosofie studeerde. Ik koos Engelse literatuur als extra vak.

In 2014 werd ik tot diaken gewijd, en mijn priesterwijding volgde op 3 mei 2015 in de kathedraal van St. Xavier in mijn thuisbisdom Kottar. In de jaren die daarop volgden was ik werkzaam als kapelaan in verschillende parochies, en vanaf 2018 werd ik pastoor in de kerk van de Aartsengel Michael in Mylaudy, en een jaar later in de kerk van Sint-Antonius in Chinnivilai. Van 2018 tot 2022 was ik tevens bisdom-directeur van de Binnenlandse Vissers Organisatie. Verder heb ik een YouTube-kanaal, 'Nambikkai



Nanban' ('geloofsvriend' in Tamil), waarop ik in mijn moedertaal getuig over het geloof van onze Kerk.

In 2021 koos monseigneur Nazarener Soosai, bisschop van Kottar, mij uit om naar Nederland te gaan, om in het bisdom van 's-Hertogenbosch actief te zijn als priester. Een hele uitdaging, en erg spannend... maar ik vind het belangrijk om verder te kijken dan binnen de grenzen van India om de Kerk te dienen. Op 31 oktober 2022 was het zover en werd ik in Den Bosch hartelijk ontvangen door monseigneur Gerard de Korte. Mijn eerste periode in Nederland bracht ik door bij de Fraters van Tilburg. Daar volgde ik mijn inburgeringslessen en leerde over de Nederlandse taal, cultuur en het vieren van de liturgie.

Vanaf afgelopen maart mocht ik in de parochie van de Zalige Pater Eustachius van Lieshout, met kerken in Beek en Donk, Aarle-Rixtel, Lieshout en Mariahout als priester aan het werk. In deze mooie omgeving, 'De Waterpoort van de Peel', mocht ik getuige zijn van de schoonheid van Gods schepping.

Terwijl ik nog in India woonde heb ik, in de Tamil-taal, een boek geschreven over het leven van de heilige Antonius van Padua, mijn naamheilige. Met de hulp van mijn Nederlandse parochie heb ik dit boek dit jaar mogen uitgeven, aangevuld met een introductie over de Zalige Pater Eustachius.

Sinds 2 september werd ik naar de parochie Wonderbare Moeder geroepen, om met nederigheid en waarheid te dienen en getuige te zijn van Christus met de voorspraak van de Wonderbare Moeder. Mijn persoonlijke spreuk komt uit Johannes 2:5 en luidt: 'Om te doen wat Hij zegt'. Dat is de leidraad in mijn leven.

Beste gelovigen in onze mooie parochie, ik wil u hartelijk danken voor de warme ontvangst die ik hier heb gekregen. Dat geeft aan mij uw liefde en belangstelling voor uw priester weer. Laten we elkaar leren kennen, en samen aan de Kerk bouwen! Heel graag tot ziens.

pastor Antony Rosario

[Terug naar boven](#) ↑

EEN WOORD VAN KAPELAAN HAROLD VAN OVERBEEK

Beste parochianen, beste mensen,

Op zondag 18 september 2022 zou ik door de bisschop van 's-Hertogenbosch tot pastoor worden geïnstalleerd van de parochie Wonderbare Moeder. Een half jaar eerder had ik reeds 'ja' gezegd op deze benoeming. Het was immers een plek die voor mij bekend terrein was. Van 2002 tot 2011 ben ik als kapelaan werkzaam geweest in Drunen en Elshout. Met de goede herinneringen aan deze jaren wist ik dus waar ik aan begon.



Echter mijn gezondheid gooide roet in het eten. Het bleek al snel dat ik kampte met een zware burn-out en dat mijn gezondheid het niet toeliet om aan de slag te gaan. Ik moest volledige rust nemen om te kunnen herstellen. Mijn ziekzijn bracht met zich mee dat taken verdeeld moesten worden onder collega's in het pastoraat: pastoor-deken Jos Verbraeken werd waarnemend pastoor, diaken Albert Soeterboek kreeg de pastorale verantwoordelijkheid voor de parochie en verschillende priesters en diakens uit de omgeving sprongen bij om de sacramenten en vieringen te verzorgen. Ook van het parochiebestuur, de pastoraatsgroep, het secretariaat en de vele vrijwilligers werd extra inzet én geduld gevraagd. Immers, mijn ziekzijn duurde langer dan verwacht.

Juist omdat de parochie mij zeer dierbaar is en blijft, ben ik blij dat er nu voor ons allen een einde is gekomen aan een onzekere periode. Vanuit de grond van mijn hart wil ik mijn oprechte dank

uitspreken aan alle mensen die zich in het afgelopen jaar voor méér dan 100 procent hebben ingezet om de parochie Wonderbare Moeder draaiende te houden!

Het afgelopen jaar is voor mij qua gezondheid een zwaar jaar geweest. In deze periode heb ik gewoond bij de zusters van het Kostbaar Bloed in Aarle-Rixtel. Zij hebben goed voor mij gezorgd en óók veel gebeden voor mijn herstel. Ook mocht ik het ondersteunend gebed ontvangen van veel lieve mensen uit de parochie, van mijn familie en vriendenkring. Veel kaarsjes zijn opgestoken bij de Wonderbare Moeder in Elshout, bij Maria in Ommel en op andere plekken. Het gebed en de voorspraak van Maria hebben mij geholpen! Daarom wil ik dan ook mijn hartelijke en oprechte dank uitspreken aan alle mensen die hun medeleven toonden, een kaartje stuurden, een bemoedigend woord spraken en voor mijn gezondheid hebben gebeden.

Hoewel het afgelopen jaar niet gemakkelijk is geweest, is het achteraf gezien toch een 'leerzaam' jaar geweest. Een belangrijk leerpunt is dat ik goed naar mijn gezondheid moet luisteren en deze ook voorop moet stellen. Alleen wanneer het goed gaat met mijn gezondheid kan ik als priester dienstbaar zijn in het parochiewerk. Met mijn gezondheid gaat het nu steeds beter, maar een goed herstel vraagt veel tijd.

Juist omdat ik goed naar mijn lichaam moet luisteren, is het momenteel niet verstandig om pastoor te worden. Als pastoor draag je de eindverantwoordelijkheid voor de parochie en het kost nu eenmaal de nodige energie om deze zware taak goed te vervullen. Omdat ik mijn energie óók nodig heb voor een goed herstel heb ik de keuze moeten maken om af te zien van het pastoorschap van de parochie Wonderbare Moeder, hoe jammer ik dat ook vind.

Per 1 september ben ik als kapelaan benoemd in de Heilige Odaparochie. Dat zijn de kerkdorpen: Sint-Oedenrode, Boskant, Olland, Nijnsel, Son en Breugel. Op de pastorie in Breugel ga ik wonen, de plek waar voormalig pastoor Dieter Hedebouw ook heeft gewoond. Ik mag er samenwerken met mijn priester-collega pastoor Bryan van de Mortel in de zorg voor de drie kerken binnen de parochie: de Martinuskerk in Sint- Oedenrode, de Antonius van Paduakerk in Nijnsel, de Genovevakerk in Breugel en daarbij ook de Ritakapel in Boskant.

Een belangrijke bijkomstigheid is dat ik nu dicht bij mijn ouderlijk huis in Best woon. In korte tijd kan ik dus bij mijn familie zijn; juist wanneer zij een beroep op mij doen. Dat feit geeft ook de nodige rust in mijn leven.

Het doet me goed dat er voor mij een opvolger is gevonden in de Indiase priester Antony Rosario. In de afgelopen weken hebben wij intensief met elkaar contact gehad en is er een warme en hechte band als priestercollega's onder elkaar ontstaan. Ik hoop en bid dat pastor Antony Rosario zich thuis mag voelen in zijn nieuwe parochie, dat hij er als priester gelukkig zal worden én dat hij ook de nodige ondersteuning en het begrip krijgt zoals ik dat zelf altijd heb mogen ontvangen en ervaren.



Hoewel ik na een jaar alweer vertrek, blijf ik in vriendschap en dankbaarheid met de parochie Wonderbare Moeder verbonden. Immers, een belangrijk deel van mijn priesterschap heeft zich afgespeeld in de tijd dat ik als kapelaan werkzaam was in de parochie; een tijd waarin ik als priester ben gevormd en veel mensen heb mogen leren kennen. In mijn gebeden bid ik om Gods + Zegen over het welzijn van de parochie. Moge daarbij de voorspraak van Maria, de Wonderbare Moeder van Elshout, u allen tot steun en troost zijn! Ik wens u en uw dierbaren alle goeds toe en wij zeggen, waar het ook zal zijn: tot ziens!

Kapelaan Harold van Overbeek
Sint Genovevstraat 16
5694 AG SON EN BREUGEL

[Terug naar boven ↑](#)



CARITAS WONDERBARE MOEDER

Centrum voor Aandacht en Hulp

Vredesweek 2023: (on)vrede en nu?

Vredesbeweging PAX is ervan overtuigd dat iedereen iets voor vrede kan doen. Daarom organiseert PAX ieder jaar in de derde week van september de Vredesweek. Met op donderdag 21 september de internationale dag van de vrede. Er worden verhalen gedeeld van moedige mensen in oorlogsgebieden, die ondanks alles toch blijven opstaan voor vrede. Om hun geluid te versterken. Om voor hen te bidden. Maar ook om in onze eigen omgeving actief bij te dragen aan een inclusieve en vreedzame samenleving.



PAX gaat uit van 'positieve vrede'. Positieve vrede, dat is meer dan alleen de afwezigheid van oorlog (de 'negatieve vrede').

Het schetst een situatie waarin burgers zich veilig weten – ook in economisch, sociaal en cultureel opzicht, en zich ten volle kunnen ontplooiën.

“Democratie is – letterlijk – niet gratis.” Premier Rutte zei het, februari jl., op een bijeenkomst van de Universiteit van Leiden. Om te vervolgen dat de regering daarom meer geld voor Defensie had uitgetrokken. Maar wapens alleen kunnen nooit vrede of democratie opleveren. Wie waarde hecht aan vrede en democratie, moet ook durven investeren in vrede en democratie. Met geld, maar ook met andere middelen.

Natuurlijk is Nederland nu niet een land in oorlog, maar juist omdat we uitgaan van de 'positieve vrede' en we in Nederland toename van hardnekkige problemen zien, zal PAX de komende jaren ook in eigen land aan vrede en democratie werken.

Dit jaar worden er door Caritas Wonderbare Moeder en de Open Hof geen activiteiten georganiseerd in de Vredesweek die van 16 t/m 24 september gehouden wordt. Pax organiseert in het hele land diverse activiteiten.

Voor informatie: www.paxvoorvrede.nl

Vredeswens

De vrede lijkt momenteel verder dan ooit, op grote en kleine schaal. De oorlog in Oekraïne is dagelijks in het nieuws, net als de vluchtelingenstromen. Daarmee verdwijnen andere, vaak al veel langere durende oorlogen meer naar de achtergrond. Maar er zijn nog zoveel brandhaarden in de wereld waar de vrede ver te zoeken is....

Wereldwijd zijn miljoenen mensen op de vlucht en ook in onze omgeving zoeken ontheemden een veiliger en menswaardig bestaan. Juist dat leidt soms tot polarisatie in onze directe omgeving. Mensen hebben een mening en willen die, soms zelfs agressief, naar voren brengen. Wie er anders over denkt wordt figuurlijk de oorlog verklaard. Vriendschappen staan op springen, buurten worden verdeeld en het wederzijds respect is soms ver te zoeken.

Laten we stelling nemen teen deze negatieve benadering en vanuit ons geloof in een betere en rechtvaardige wereld vol medeleven en compassie proberen de vrede te bewaren in onze eigen omgeving. Dat vraagt soms geduld, om zwijgen in plaats van spreken of juist om spreken als anderen zwijgen. Laat God ons ingeven hoe wij moeten handelen om in vrede met onszelf en anderen te leven. Amen.

Bloemengroet

De bloemengroet is de afgelopen weken gegaan naar:

27 augustus: Mevrouw Brok – de Wit

3 september: De heer en mevrouw Scheij

Inzamelingsactie Voedselbank van 7 t/m 15 oktober 2023

**“HELP ONS KWETSBARE PLAATSGENOTEN TE HELPEN,
ZEKER IN DEZE CRISISTIJD”**

CWM organiseert ook dit jaar met medewerking van de Parochie Wonderbare Moeder en de Protestantse Gemeente Drunen een inzamelingsactie ten behoeve van de Voedselbank Den Bosch en omstreken.

Deze actie onder het motto “HELP ONS KWETSBARE PLAATSGENOTEN TE HELPEN” zal plaatsvinden van **zaterdag 7 oktober tot en met zondag 15 oktober**. Er is gekozen voor de Voedselbank Den Bosch e.o., omdat vanuit deze organisatie

ook personen en gezinnen in de gemeente Heusden worden ondersteund. Met name door de energiarmoede en de sterk gestegen voedselprijzen is uw steun hard nodig!!



Iedereen kan in de aangegeven periode levensmiddelen voor de Voedsel-bank aanleveren. Er is vooral behoefte aan houdbare levensmiddelen zoals rijst, broodbeleg, koffie, thee, ontbijtkoek, macaroni, maaltijdsoep, spaghetti en aardappelpuree. Ook vlees, groenten en fruit in pot of blik zijn welkom. Dat geldt evenzeer voor wasmiddelen, tandpasta en/of shampoo.

Deze artikelen kunnen van 7 oktober t/m 15 oktober een half uur voor de die dagen te houden vieringen in de Lambertuskerk, Sint-Jan Evangelist en bij Zorglocatie Antonius Heusden (en de Open Hof) worden ingeleverd bij de ingang van de desbetreffende kerk (*u kunt overigens het hele jaar door ook overdag bij de kerken in Drunen en Elshout en het Stiltecentrum in Heusden terecht om uw gaven in de daar opgestelde kratten te deponeren*).

Op zondag 15 oktober 2023 wordt de inzamelperiode afgesloten. In het weekend van 7 en 8 oktober zal in de kerkvieringen aandacht worden besteed aan de actie. Een mooi moment om te laten zien dat u zich betrokken voelt bij onze plaatsgenoten die noodgedwongen de hulp van de Voedselbank moeten inroepen! Mocht u de actie een warm hart toedragen, maar niet in staat zijn zelf levensmiddelen aan te reiken dan kunt u voor de Voedselbank een donatie doen via NL 81 RABO 0334 5155 13 t.n.v. Caritas Wonderbare Moeder. Voor verdere informatie wordt verwezen naar de websites www.wonderbaremoeder.nl en www.kerkdrunen.nl.

[Terug naar boven ↑](#)

Hulp gevraagd voor organiseren van een SamenMaalTijd op zondag 19 november

Paus Franciscus heeft met de brief **MISERICORDIA ET MISERA**: Barmhartigheid en ellende - na de sluiting van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid, de Zondag van de Armen ingesteld. Deze dag is bedoeld om in de kerk stil te staan bij de wijdverbreide armoede in de wereld, dit jaar op zondag 19 november.

Het Bisdom heeft dit initiatief omarmd en parochies gevraagd dit niet alleen liturgisch te vieren maar ook met een feestelijke bijeenkomst. Juist mensen die niet zo vaak uitnodigingen voor een gezellig samenzijn ontvangen worden gevraagd deel te nemen aan de SamenMaalTijd.



Caritas Wonderbare Moeder wil dit initiatief graag vormgeven door belangstellenden na de mis van 11.00 uur niet alleen uit te nodigen voor het koffiedrinken in de Pastoor Vermeulenzaal, maar ook samen een kop soep en een broodje te eten. Hiervoor kunnen we extra handjes gebruiken. Wij willen dan ook graag een beroep doen op vrijwilligers die ons willen helpen.

Als u kunt en wilt helpen op zondag 19 november willen wij u vragen zich aan te melden bij het secretariaat van de parochie (telefoon: 0416-372215) of via het emailadres van Caritas Wonderbare Moeder (caritas@wonderbaremoeder.nl).

Namens Caritas Wonderbare Moeder,
Lieke Waarts en Harrie de Poot

[Terug naar boven ↑](#)

ZATERDAG 7 OKTOBER: LEZING 'MARIA IN BEELD' EN BIJZONDERE EUCHARISTIEVIERING

Op 7 oktober verzorgt monseigneur H.W. Woorts, hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht, een lezing met beeldpresentatie met als titel 'Maria in beeld'. Aan de hand van een Power-Point-presentatie volgt een overzicht van hoe en waarom Maria in beeld is gebracht, vanaf de 3e eeuw tot in onze tijd, in fresco's, mozaïeken, op iconen, schilderijen, in beeldhouwwerken en glas-in-lood. Aansluitend is er Eucharistische aanbidding met rozenkransgebed in de kerk.



Zeven oktober is de feestdag van de Rozenkrans. Maria zei in Fatima: "Mijn Onbevlekt Hart zal jullie toevlucht zijn" en ook: "Bid om vrede in de wereld te bekomen".

Deze middag is in plaats van de jaarlijkse avond met de gebedsgroep.

Dit jaar vieren we in onze parochie Wonderbare Moeder op 7 oktober 30 jaar Uur van stilte en gebed; 30 jaar Eucharistische aanbidding met vespers en rozenkransgebed, in vereniging met de Clarissen. Iedereen is van harte uitgenodigd en welkom!

Praktische informatie:

Plaats: Pastoor Vermeulenzaal, Drunen
13.15 uur: Inloop
13.30 uur: Aanvang lezing; halverwege koffie/thee met iets lekkers.
Aansluitend aanbidding (Eucharistisch lof) met verering van de relikwieën van H.H. Francisco en Jacinta, de Herdertjes van Fatima (heilig verklaard op 13 mei 2017 te Fatima door paus Franciscus); biechtmogelijkheid bij pastor Antony Rosario.
19.00 uur: Speciale eucharistieviering (meer informatie op de volgende pagina).

Graag aanmelden voor 4 oktober 2023!

Meld u aan bij de pastorie via een van de volgende mogelijkheden:

- schriftelijk, via een briefje in de brievenbus van de pastorie (Raadhuisplein 2 in Drunen);
- telefonisch via 0416 – 37 22 15 (dinsdag t/m vrijdag 09.00-12.00 uur);
- e-mail (parochie@wonderbaremoeder.nl).

En dan nog even dit...

Op donderdag 22 juni 2023 heeft onze paus Franciscus Lucia dis Santos - het oudste van de 3 herderskinderen uit Fatima - Eerbiedwaardig verklaard. Zij is op 97-jarige leeftijd overleden op 13 februari 2005.

De Zaligverklaring door de Kerk zal volgen na een goedgekeurd wonder op haar voorspraak.

Meer informatie over de lezing?

Neem contact op met Eugenie van Rinsum Wolfs:

- via e-mail: wolfs.jem@outlook.com, of
- telefonisch: 06- 81 98 12 97
- of beluister de podcast: surf naar <https://www.katholiekleven.nl/podcasts/geloven-hoe-zit-dat-podcasts/wat-betekent-maria-voor-jou-vijf-vragen-3>

Aansluitend: bijzondere eucharistieviering met mgr. Hurkmans!

Om 19.00 uur vieren we in de Lambertuskerk met onze hele parochie-gemeenschap Wonderbare Moeder de H. Mis uit dankbaarheid. Het is de eerste zaterdag van de maand en tevens de feestdag van de Rozenkrans. Maria - O.L. Vrouw van de Rozenkrans - zegt in Fatima: "Mijn Onbevlekt Hart zal uw toevlucht zijn" en ook "Mijn Onbevlekt Hart zal triomferen". Hoe hoopvol is dat.

Daarom hebben we sinds 6 mei j.l. tot en met 2 september 5x op de eerste zaterdag van de maand de rozenkrans gebeden in de kapel van Elshout, zoals Maria heeft gevraagd, om te bidden voor de wereldvrede.

Mgr. A. Hurkmans zal hoofdcelebrant zijn op deze feestelijke dag. Want we vieren tevens 30 jaar Eucharistische aanbidding met vespers en rozenkransgebed in vereniging met de Clarissen, ons wekelijkse "Uur van stilte en gebed" (maandagen om 18.30 uur), waarin Albert onze diaken voorgaat. Een delegatie van de Onze Lieve Vrouwe Schuts en ons Hubertusgilde zullen present zijn. Radio Maria zal de H. Mis opnemen en uitzenden. Priester Koos Smits van Radio Maria en geestelijk leidsman van Kinderen bidden voor Kinderen zal tijdens de plechtige intocht de relieken van H. Francisco en H. Jacinta binnendragen.



Eucharistieviering als geschenk voor de Clarissen

De Clarissen in Amerika vieren maandag 13 november hun 75-jarig stichtingsjubileum in hun moederklooster te Roswell, New Mexico, genaamd *Onze Lieve Vrouw van Guadalupe*. Kardinaal Burke komt bij hen de H. Mis uit dankbaarheid vieren. Dit is het klooster waar de Clarissen uit Elshout vandaan kwamen. Omdat zij de gelofte van armoede hebben afgelegd aanvaardden zij geen persoonlijke cadeaus. Daarom bieden wij vanuit onze parochie Wonderbare Moeder deze feestelijke Eucharistieviering ter ere van Maria aan uit dankbaarheid en bevestiging van onze vriendschap. Van deze 75 jaar zijn wij al 30 jaar verbonden in gebed.

Eugenie van Rinsum-Wolfs

[Terug naar boven ↑](#)

OPROEP VAN ZANGGROEP CHANTEMBLE: BAS GEZOCHT!

Heb jij een passie voor zingen?

Ben je een bas met een passie voor zingen? Hou je van gevarieerde koormuziek? Wil je deel uitmaken van een hechte en getalenteerde groep zangers? Dan is zanggroep Chantemble uit Drunen – met een zangtraditie van bijna 55 jaar – “misschien” iets voor jou!

Chantemble is op zoek naar een basstem!

We repeteren elke woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de St. Lambertuskerk in Drunen en zingen eenmaal per maand op zondagmorgen 11.00 uur tijdens de kerkdienst. We zingen naast mooie religieuze liederen ook een gevarieerd repertoire van oude en moderne composities, onder leiding van een ervaren en deskundige dirigent.



Als je interesse hebt in deze uitdaging en je hebt een midden - of lage mannenstem, sluit je dan aan bij onze rijke zangtraditie.

We kijken uit naar je reactie en hopen je snel te ontmoeten. Maar nog liever: Samen met je te zingen!

Reacties kunt u per e-mail verzenden naar secretariaat@chantemble.nl

[Terug naar boven](#) ↑

PAROCHIE-UITSTAPJE NAAR DEURNE: 26 augustus 2023

Zaterdag 26 augustus zijn we met 40 parochianen naar Pastoor Hedebouw in Deurne geweest. De kaars en bloemen voor Maria gaan mee.

Voor het vertrek, geeft Deken Verbraeken de reiszegen.

We waren met meerdere auto's voorspoedig bij de St. Willibrorduskerk aangekomen. Daar zijn we de kerk gaan bezichtigen en hebben een fijn plaatsje gezocht om ons voor te bereiden op de komst van pastoor Hedebouw.

Iets later komt pastoor Hedebouw op zijn gemakje, de kerk door het middenpad naar voren gelopen, kijkt met een glimlach, ziet dat wij er al zijn en maakt een praatje.

Deken Verbraeken gaat voor in de eucharistie, samen met pastoor Hedebouw, een mooie mis en bijzonder om samen als parochianen te bidden.

Te voet, lekker in het zonnetje, naar het naastgelegen verzorgingshuis, het zaaltje bij de kapel binnen gelopen, waar de geur van koffie en thee ons al tegemoet kwam, met overheerlijke koek en chocolade.

Pastoor Hedebouw maakt een rondje langs alle tafels, hoe het met iedereen gaat etc., het geeft meteen weer een heel betrokken, vertrouwd gevoel.

We maken onze teruggang naar de kerk, waar pastoor Hedebouw een gedreven, enthousiast, boeiend verhaal vertelt over de geschiedenis van de heilige Willibrordus en de St. Willibrorduskerk. Prachtig, ik zag in mezelf “ook een kleine Willibrordus”, ik bespaar jullie de verdere uitleg 😊

De ochtend werd afgesloten met de Rozenkrans, die door Deken Verbraeken heel fijn, warm en intens werd vorgebeden.



Met trek gaan we naar restaurant Beekman en Beekman, aan de overkant van de kerk, waar alles zo gesmeerd loopt, dat we gezamenlijk aan meerder tafels kunnen eten.

Pastoor Hedebouw zat bij de oude garde, mensen die in het verleden veel met hem gewerkt hebben; hoe mooi is dit, zij hebben de pastoor goed bijgepraat over het wel en wee van veel parochianen.

Toen was het persoonlijk afscheid nemen van pastoor Hedebouw, een stevige hand, voor iedereen een persoonlijk praatje en een bemoediging, tja zo was het altijd geweest bedenk ik me dan. We kunnen pastoor Hedebouw met veel dank achterlaten en met frisse moed uitkijken naar onze nieuwe kapelaan Antony Rosario.

Ons bezoek was voor pastoor Hedebouw een nieuwe ervaring, vertelt hij, meestal was hij degene die met het parochie-uitstapje meeging.

Met veel opgedane energie zijn we naar de kerk terug gegaan voor de eucharistische aanbidding en met veel devotie heeft Eugenie het Plechtig Lof met Kroontje van Barmhartigheid voorgebeden. Aan het einde van het eucharistische aanbidding ontvingen we de zegen met het Allerheiligste Sacrament. Enkele liefhebbers zijn nog even het terras in het zonnetje op gaan zoeken en met veel tevredenheid, zijn we weer wijzer en heelhuids thuis gekomen.

Dankjewel voor alle parochianen, Deken Verbraeken en Eugenie en Stephan.

P.S. in de auto bij deken Verbraeken zijn we goed bijgepraat over wie zijn kapper is en wat hij lekker vindt om te eten 😊

Els van Iersel

[Terug naar boven ↑](#)

LIEF EN LEED

In **Drunen** is de uitvaart geweest voor:

27 augustus Riet van Spijk-Oosterwaal (84), Burg. v.d. Heijdenstraat 1

In **Elshout** is de uitvaart geweest voor:

18 juli Trees Muskens-Hormann (90), Stationsstraat 15A

25 juli Dora Muskens-Mostermans (86), Oisterwijk

12 augustus Laurens Pullens (77), Kerkstraat 26A

[Terug naar boven ↑](#)

MARIAGEDACHTE

UW NAAM IS MARIA

Maria is de naam, zo wij U mogen noemen
Die wij stamelen in dagen van angst en pijn
Die wij juichend zingen in uren van vreugde
Moeder van God
Moeder van de kerk
Moeder van elk van ons
Deel in onze vreugde
Droog onze tranen en luister naar ons hart
Strooi uw glimlach uit naar al ons pogen
Begeleid ons op de weg naar het goede
Reik ons uw hand als wij struikelen
Neem ons op als wij vallen en bid voor ons
Dat wij nooit verloren lopen
Blijf ons nabij, Moeder



[Terug naar boven ↑](#)

VOOR DE KINDEREN



Beste jongens en meisjes,
In de tijd dat Jezus op aarde leefde, liet Hij aan de mensen zien wat goed leven betekent. Op een keer zei Jezus tegen zijn leerlingen: Als iemand iets doet dat verkeerd is en jij ziet dat, wat doe je dan? Ga je het onmiddellijk doorvertellen aan een ander? Of ga je hem aangeven bij de politie of de rechter? Nee, als je dat ziet, heb dan de moed om zelf naar die persoon toe te gaan. Praat met die persoon onder vier ogen. Doe dat omdat je van hem houdt. Dát is vergeving en echte liefde.

Het gaat erom dat de ander er beter van wordt. Als je zó doet dan ben je een mens van wie God houdt. Vraag regelmatig aan God zó te mogen worden. Bidt dan met tweeën of drieën want: 'Waar twee of drie in mijn naam samen zijn, daar ben Ik in hun midden'.

PUZZEL

Deze keer is de puzzel weer een geheimschrift. Wat staat hier? Je vindt de betekenis als je elke letter vervangt door de volgende uit het alfabet. De "Z" moet je vervangen door "A".

AHI GDS ZKSZZQ ADM ID UDHKHF

Oplissing puzzel:
"Bij het altaar ben je veilig."

[Terug naar boven ↑](#)

KLIEDERKERK

Datum kliederkerk:

Op 10 september gaan we weer starten met de Kliederkerk. De bijeenkomsten zullen het komend seizoen bij de Protestantse Kerk de Open Hof aan de Vennestraat in Drunen gehouden worden. Jullie zijn daar weer om 13.00 uur van harte welkom.

De data voor het komend jaar zijn: 10 september, 12 november, 21 januari, 17 maart en 2 juni. Dus noteer ze alvast in je agenda. Voor meer informatie: kijk op Facebook of op Drunen4you.



[Terug naar boven ↑](#)

BETAALMOGELIJKHEDEN

Instandhouding Erediensten en pastoraat

Voor de instandhouding van de eucharistievieringen, kerkgebouwen en pastoraat collecteren we wekelijks in de weekendvieringen. Ook kunt u meerdere collectes bij elkaar tellen en dat bedrag overmaken naar

NL05 RABO 0112 6040 64 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder Drunen met vermelding 'collecte Drunen' of 'collecte Elshout'.



QR-code scannen

Op de binnentoegangsdeur van de kerk hangt, en in de kerk staat deze QR-code die u kunt scannen.

Met de **camera-app** op uw mobiele telefoon kunt een foto maken en dan krijgt u meteen de regel:

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=n_BGlnz2TMmzNd89pyY1mQ

Als u daar op klikt wordt u gelijk doorgestuurd naar uw bankapp en volgt de rest vanzelf.

Ook kunt u voortaan kaarsjes digitaal betalen. Deze QR-codes vindt u bij de Mariakapel in Drunen, bij Maria in de kerk in Elshout en in de kapel aan de Kapelstraat.

[Terug naar boven ↑](#)

INFORMATIE VAN HET PAROCHIESECRETARIAAT

Het parochiesecretariaat in de pastorie van Drunen is voortaan op **maandag gesloten**. Van dinsdag tot en met vrijdag zijn we aanwezig van 09.00 tot 12.00 uur.

Voor dringende zaken, zoals een bediening of een uitvaart, belt u naar de pastorie op onderstaand telefoonnummer. Het antwoordapparaat vermeldt dan het noodtelefoonnummer wat u kunt bellen.

Pastorie: Raadhuisplein 2, 5151 JH Drunen
Telefoon: 0416 - 372215
E-mail: parochie@wonderbaremoeder.nl
Website: www.wonderbaremoeder.nl

Bankrekeningnummer voor kerkbijdrage

Indien u zelf uw kerkbijdrage over wilt maken naar de parochie, dan kunt u dit doen op rekeningnummer NL17 RABO 0112 6053 03 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder.

[Terug naar boven ↑](#)

MISTIJDEN

	<u>Drunen</u>	<u>Elshout</u>
zondag		09.30 uur eucharistieviering
maandag	11.00 uur eucharistieviering 18.30 uur Uur van stilte en gebed met aanbidding	
woensdag	14.30 uur eucharistieviering Zandley	
donderdag		18.00 uur rozenkransgebed 18.30 uur eucharistieviering 19.00 uur uitstelling Allerheiligste met aanbidding
zaterdag	19.00 uur eucharistieviering	

Heusden

zaterdag 17.00 uur eucharistieviering in de kapel van zorgcentrum
St. Antonius.
Op de 3^e zaterdag van de maand is deze viering in de
Seniorensociëteit Demerhof ('Soos') te Heusden

[Terug naar boven ↑](#)

VOLGENDE UITGAVE

De volgende 'Flitsen' verschijnt weer in het weekend van 21-22 oktober.

* * *



De Vincentiusvereniging komt op voor ieder mens in nood.
U kunt ons voor hulpvragen bereiken via 06-13753058
Of via het contactformulier op de website www.vincentiusheusden.nl
De Vincentiuswinkel is gevestigd aan de Grotestraat 138a in Drunen
Openingstijden en verdere informatie vindt u op
www.vincentiusheusden.nl