

FLITSEN – nr. 210 - september 2020

INHOUDSOPGAVE

NORMEN EN WAARDEN	1
CARITAS	2
WONDERBARE MOEDER	2
Centrum voor Aandacht en Hulp	2
<i>VREDESWEEK</i>	2
<i>VASTENACTIE EN CARITAS WONDERBARE MOEDER</i>	3
<i>"HELP ONS HELPEN, ZEKER IN DEZE CORONATIJD"</i>	3
MARIAGEDACHTE	4
JAARLIJKSE LEZING UUR VAN STILTE EN GEBED	4
BILL BANNING VIJFENTWINTIG JAAR IDENTITEITSBEGELEIDER	5
OKTOBER ROZENKRANSMAAND	7
VERSLAG "UITJE MET DE PASTOOR"	8
SAM'S KLEDINGACTIE	8
VOOR DE KINDEREN	9
THEATER: 'DWARS DOOR DE BIJBEL'	9
ONTMOETEN	10
LIEF EN LEED	11
DIGITALE MOGELIJKHEDEN IN CORONATIJD	12
<i>Een kaarsje laten aansteken</i>	12
<i>Collecte</i>	12
MISTIJDEN	12

NORMEN EN WAARDEN

Ik was getroffen door een artikel in de krant over Mexicanen die opgepakt werden in een drugslab op een bedrijfsterrein in de buurt van Den Haag. Mexicaanse drugscriminelen, ze zitten al in Nederland. Krijgen we in de toekomst ook hier Mexicaanse toestanden? Het lab was erin gespecialiseerd de extreem gevaarlijke drugs chrysal meth te produceren. Gruwelijk dat mensen zich inlaten met zo'n praktijken om heel veel geld te verdienen met spul dat mensenlevens kapot maakt, ook al doen ze er niet 'rechtstreeks' aan mee. Vergeef me dat ik het zeg maar het is jezelf in dienst stellen van de duistere machten en dan ben je vogel voor de kat. Ze lokken je met een lokaas, je geeft een pink en ze nemen langzaam je hele hand.



We kunnen ons de vraag stellen: waarom doen mensen zo iets? Natuurlijk is het makkelijk om vanuit onze comfortabele stoel deze vraag te stellen, voorzien van al het nodige om op een prettige manier in ons levensonderhoud te kunnen voorzien. Moesten die criminelen

onze kansen hebben gehad, hadden ze dat misschien niet gedaan. Maar het hangt niet alleen af van kansen krijgen of wel of geen armoedige jeugd hebben gehad. Het zit hem vooral denk ik in goede voorbeelden, in een goede omgeving waar je als kind en jongere de juiste waarden en fundamenten op overtuigende wijze meekrijgt. Geld verdienen is belangrijk, zeker. Kinderen en jongeren stimuleren om zich in te zetten zodat ze later zelf geld kunnen verdienen en zo een zelfstandig leven kunnen uitbouwen om eventueel een gezin te onderhouden is natuurlijk goed. Maar als geld verdienen heel veel eer krijgt, als mensen die voorbeelden moeten zijn voor kinderen en jongeren misschien wel zeggen dat geld niet het belangrijkste is maar eigenlijk in hun concrete leven wel zo leven, zijn kinderen dan later wel sterk genoeg om bij verleiding te blijven kiezen voor normen en waarden? Wat als je als kind en jongere de normen en waarden zo hebt aangeleerd dat ze eigenlijk slechts een vernislaag zijn, een manier om mensen te behagen om ze zo in je voordeel te kunnen gebruiken? Wat als je wel beleefdheid hebt geleerd, hoe je je moet gedragen, maar geen dieper fundament hebt meegekregen zodat deze normen en waarden slechts een oppervlaktelaag zijn wat kan weggespoeld worden bij onweer, bij beproevingen, bij verleidingen? Stel dat er iemand je aanbiedt om op een makkelijk manier veel, heel veel geld te verdienen? Want dat is vaak de sleutel om de deur naar de drugswereld binnen te gaan. En stel dat je het financieel moeilijk hebt, dat je tegenvallers hebt gehad in het leven? Waar ga je de innerlijke kracht en het licht vandaan halen om daar een afschuw van te hebben, om de geniepige verleidingen te doorzien, om te zeggen: neen, ik kies nog liever arm en berooid te blijven dan dat ik zo iets ga doen? Kinderen moeten niet alleen aangeleerd krijgen hoe ze zich moeten gedragen, wat wel en niet kan, maar vooral een fundament meekrijgen dat de diepste vervulling van een mensenleven de liefde is voor God en de naaste. Je leeft niet om voor jezelf te leven en in deze wereld tussen allemaal 'concurrenten' je eigen plekje te veroveren. Dat kan wel een begrijpelijk instinct zijn, maar het gaat erom dit te overstijgen, te leren dat de vreugde van het leven zit in je gave aan de ander en als gelovigen zeggen we aan de ander en de Ander.

We kunnen wel klagen over de drugsoverlast en allerlei maatregelen nemen in de hoop enkele criminelen op te pakken en hun duistere zaakjes op te doeken maar het is toch dweilen met de kraan open als we niet bouwen aan een innerlijk fundament. En willen we dat aan de volgende generaties meegeven dan moeten we daar eerst zelf van overtuigd zijn en beleven in het concrete van elke dag. De strijd tegen het kwaad begint bij onszelf en het oprechte gebed "en verlos ons van het kwade".

Pastoor Hedeboom

[Terug naar boven↑](#)



CARITAS

WONDERBARE MOEDER

Centrum voor Aandacht en Hulp

E-mail adres: caritas@wonderbaremoeder.nl

VREDESWEEK

Door de corona crisis zijn de activiteiten in de vredesweek (19 t/m 27 sept.) niet doorgegaan. In 2020 dus geen oecumenische viering en geen wandeling. Om wel aandacht te geven aan

de vredesweek met het thema “Vrede verbindt verschil”, dit jaar actueler dan ooit, is er in de viering van 20 september jl. aandacht besteed aan de vredesweek

VASTENACTIE EN CARITAS WONDERBARE MOEDER

CORONA SPELBREKER

Begin 2020 hebben de Vastenactie en Caritas Wonderbare Moeder (CWM) besloten rondom de vastentijd hun krachten te bundelen bij de werving van gelden. Daar waar de Vastenactie zich primair inzet voor hulp veraf gaat de zorg van CWM vooral uit naar degenen die binnen onze geloofsgemeenschap hulp nodig hebben. Voor de Vastenactie was dit een eerste proef. In de vastentijd heeft CWM samen met de Vastenactie een aansprekende folder uitgebracht waarin aandacht wordt gevraagd voor het project “Koken met buitenlandse gasten” (dichtbij) en het project “Werken aan je toekomst” in Zambia.

Door corona is de respons helaas beduidend lager uitgevallen dan gehoopt en moest de actie zelfs afgesloten worden met een klein financieel tekort. De Vastenactie was echter zo tevreden over de samenwerking met CWM dat zij besloten heeft CWM een bedrag van € 1000,00 te schenken om binnen de parochie hulp te bieden. Wij kijken naar wat er in deze lastige coronatijd mogelijk is.

“HELP ONS HELPEN, ZEKER IN DEZE CORONATIJD”

Inzamelingsactie Voedselbank van 9 t/m 18 oktober 2020

CWM organiseert ook dit jaar met medewerking van de Parochie Wonderbare Moeder en de Protestantse Gemeente Drunen een inzamelingsactie ten behoeve van de Voedselbank Den Bosch en omstreken.



Deze actie onder het motto “HELP ONS HELPEN” zal plaatsvinden van vrijdag 9 oktober tot en met zondag 18 oktober. Er is gekozen voor de Voedselbank Den Bosch e.o., omdat vanuit deze organisatie ook gezinnen in de gemeente Heusden worden ondersteund.

Met name in deze coronatijd is uw steun hard nodig!!

Iedereen kan in die periode levensmiddelen voor de Voedselbank aanleveren. Er is vooral behoefte aan houdbare levensmiddelen zoals rijst, broodbeleg, koffie, thee, ontbijtkoek, macaroni, maaltijdsoep, spaghetti en aardappelpuree. Ook vlees, groenten en fruit in pot of blik zijn welkom. Dat geldt evenzeer voor wasmiddelen, tandpasta en/of shampoo.

Deze artikelen kunnen van 9 oktober t/m 18 oktober een half uur voor de die dagen te houden vieringen in de Lambertuskerk, Sint Jan Evangelist en het Zorgcentrum Heusden (en de Open Hof) worden ingeleverd bij de ingang van de betreffende kerk (U kunt overigens het hele jaar door ook overdag bij de kerken in Drunen en Elshout terecht om uw gaven in de daar opgestelde kratten te deponeren).

Op zondag 18 oktober 2020 wordt de inzamelperiode afgesloten. In het weekend van 10 en 11 oktober zal in de kerkvieringen aandacht worden besteed aan de actie. Een mooi moment om te laten zien dat u zich betrokken voelt bij degenen die de hulp van de Voedselbank moeten inroepen!

Voor verdere informatie wordt verwezen naar de website: www.wonderbaremoeder.nl en www.kerkdrunen.nl

STEUN CARITAS WONDERBARE MOEDER EN KOOP EEN NOVEEMKAARS

Vanaf nu kunt u Caritas Wonderbare Moeder (CWM) Noveenkaarsen kopen. De opbrengst van deze kaarsen komt ten goede aan projecten die CWM ondersteunt zoals o.a. de

voedselbank, de ziekenbezoekgroep van de parochie, Stichting Ontmoeten, de advents- en de vastenactie.

Na afloop van vieringen waarin aandacht wordt gevraagd voor bovenstaande projecten en organisaties staan bestuursleden van CWM achter in de kerk om kaarsen te verkopen.

Bent u niet in de gelegenheid naar de kerk te komen dan kunt u ook per noveenkaars € 5,-- overmaken op bankrekeningnummer: **NL 81 RABO 033 451 55 13 t.n.v. Caritas Wonderbare Moeder. Vermeld uw naam en adres en wij bezorgen uw noveenkaars thuis.**

[Terug naar boven↑](#)

MARIAGEDACHTE

LEER ONS MARIA

**Maria, Leer ons
minder te praten om meer te zeggen ;
minder bezorgd te zijn om meer te hopen ;
minder verward te zijn om meer te geloven ;
minder te haten om meer te beminnen ;
minder gesloten te zijn om meer te openen ;
minder af te breken om meer op te bouwen ;
minder te discussiëren om meer te getuigen ;
minder geïsoleerd te zijn om beter te communiceren ;
minder gejaagd te zijn om meer rust te brengen ;
minder mijzelf te zoeken om meer anderen te vinden ;
minder te willen hebben om meer te kunnen geven.
Amen.**



[Terug naar boven↑](#)

JAARLIJKSE LEZING UUR VAN STILTE EN GEBED

Op maandagavond 5 oktober vieren we 27 jaar Uur van stilte en gebed voor alle belangstellende parochianen.

Broeder Hendrikus van der Wal van de Carmel uit Bierbeek (Blg.) komt een lezing verzorgen over hedendaagse Eucharistische wonderen en de huidige verering van het Heilig Aanschijn en bijbehorende geschiedenis. Zie de website: www.karmelgemeenschap-bierbeek.org

18.30 uur: Heilige Mis uit dankbaarheid.

19.30 uur: Koffie en thee met traktatie.

Aansluitend lezing met gelegenheid tot aankoop van boeken, devotionalia en kaarten.

21.30 uur afsluiting.

We zullen ook een kaart sturen naar de Clarissen met al onze namen erop.

Aanmelden t/m vrijdag 2 oktober: telefonisch via Secretaresse Ely. 0416 - 372215 of mailen naar parochie@wonderbaremoeder.nl

Informatie: Eugenie van Rinsum-Wolfs 06 81 981 297

[Terug naar boven↑](#)

BILL BANNING VIJFENTWINTIG JAAR IDENTITEITSBEGELEIDER

Vol van levensbeschouwelijke verhalen en dialogen op de scholen

Afgelopen vrijdag 18 september was dr. Bill Banning vijftientig jaar in dienst van onze stichting Levensbeschouwelijke Identiteitsbegeleiding (LIB, gemeente Heusden). In die jaren heeft hij talloze gesprekken met directies, teams, afzonderlijke leerkrachten gehouden binnen de katholieke SCALA-scholen (inclusief Athena, school voor hoogbegaafden). Maar zeker zo belangrijk: tijdens meer dan 2500 gastlessen heeft hij met leerlingen van groep 1-2 tot en met groep 8 de meest uiteenlopende zaken besproken. Hierbij valt te denken aan verhalen uit Bijbel (en Koran), uit het oude Egypte en uit hindoeïstische en boeddhistische tradities, maar ook verhalen die actuele kwesties bespreekbaar proberen te maken zoals pesten. Daarnaast was hij in de loop van die jaren een aantal keren tot steun bij hele verdrietige momenten op school, zoals bij het overlijden van een leerling of ouder. Op een geheel eigen wijze heeft hij zo de vroegere 'districtscatechese' weten te transformeren tot een vorm van levensbeschouwelijke identiteitsbegeleiding die binnen de scholen breed gewaardeerd wordt. We hopen dat hij – met zijn 61 jaar – nog heel wat jaren actief kan blijven voor onze stichting en voor het onderwijs in onze gemeente. In de onderstaande tekst geeft hij op ons verzoek uiting aan zijn beleving van dit jubileum.

Jan van Gils, Frans Baars en Albert Soeterboek (bestuursleden stichting LIB)

Dankbaar: met de Pinksterwind in de rug

Als er één beleving de boventoon voert bij mijn 25-jarig jubileum, is dat dankbaarheid. En wel om meerdere redenen. Dankbaarheid dat dit werk door de parochies en daarmee door de parochianen (Wonderbare Moeder en Augustinus) en de SCALA-scholengroep steeds weer mogelijk gemaakt wordt. Dankbaarheid ook vanwege de welwillende, geïnteresseerde houding van schoolleiders en collega-leerkrachten met betrekking tot de levensbeschouwelijke vorming van de leerlingen. Dankbaarheid ook bij uitstek vanwege de oneindig leuke reacties van leerlingen op de scholen: het enthousiast welkom geheten worden op schoolplein, gang en in de klas; de enorme interesse in de verhalen en thema's die ter sprake gebracht worden; het heerlijke meedenken, met regelmatig nieuwe en diepe inzichten die leerlingen me cadeau geven. Maar ook het geweldige oefenen en spelen van een Paasspel. Alsof het enthousiasme geen grenzen kent, alsof de Pinksterwind ons vooruit blaast.

Parochieblad

Al die jaren heb ik artikeltjes mogen schrijven voor de Flitsen en ook voor het Kerst- en Paasnummer. Dit heb ik altijd met veel plezier gedaan en zal ik – bij leven en welzijn, God en weder dienende – graag blijven doen. Soms leidt dit tot leuke gesprekjes. Dan kom ik op de pastorie of ergens in Drunen iemand tegen en ineens hoor ik: "Oh, bent u die meneer Bill Banning". Toen ik werd aangenomen door de toenmalige voorzitter meneer Cees Willemsen senior (zaliger gedachtenis, indertijd directeur van De Wegwijzer) vroeg hij of ik s.v.p. vijf à zes jaar wilde blijven, want er was veel verloop geweest. Nou, dat is dus iets uit de hand gelopen. Wat zeker meegespeeld heeft is het volgende: toen ik aangenomen was, liep ik de Lambertuskerk in om bij de Wonderbare Moeder een kaarsje aan te steken. Blijkbaar heeft dat geholpen. Nog regelmatig loop ik even binnen om even te bidden voor het welzijn van alle medewerkers en schoolkinderen binnen SCALA. En heel soms komen we met een klas of een halve of hele school naar de kerk, bijv. met Kerstmis.

Ontmoetingen

Onlangs vroeg een eersteklasser op het d'Oultremontcollege me in de gang: 'Meneer Bill, heeft u die fietsband nog?'. Deze leerling kwam van basisschool 't Kompas waar ik jaren geleden gastlessen mocht houden waarbij een fiets-BAND centraal stond (met dank aan een plaatselijke fietsmaker). Deze band wekte de interesse en al associërend kwam het thema op het hebben van banden met elkaar. Blijkbaar heeft deze BAND de tijd doorstaan, want deze leerling zei: 'Meneer, we hebben nog steeds een band, hé!' Of een leerling die me in vwo-5 vraagt om het verhaal van konijntje Pimmetje nog eens te vertellen (uit groep 1-2). Of het verhaal van Hans de Egelman of van Boeddha of Martinus met zijn halve soldatenmantel. Kijk, zulke ontmoetingen maken me zo oneindig blij.

Bijbelverhalen

Vierentwintig jaar geleden vroeg ik aan de basisscholen of ik eens een Bijbelverhaal mocht komen vertellen. De meest gehoorde reactie was toen: "Beste Bill, daar zitten de kinderen niet meer op te wachten". Waarop ik vroeg: "Mag ik het een keer komen proberen? En als het niks is, dan stuur je me de school maar uit, zonder probleem". "Nou, prima", kreeg ik als welwillend antwoord.



Gelukkig vonden de leerlingen en leerkrachten de Bijbelverhalen boeiend en duidelijk verteld, met goede vertalingen naar deze tijd (al waren de groepen 1-2 in het begin ongelooflijk wennen). Tegenwoordig worden de Bijbelverhalen super enthousiast ontvangen. Tot mijn grote vreugde vroegen een aantal scholen een paar jaren geleden om een nieuw Bijbelrooster te maken met de belangrijkste verhalen verspreid over de hele schoolperiode. Het is heerlijk om te zien hoe leerkrachten – af en toe in samenwerking met ondergetekende – hier gebruik van maken en plezier aan beleven. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat er heel vaak verbanden met de Koran worden gelegd, het heilige boek van de moslims, want Abraham = Ibrahim, Yusuf is Jozef, Mozes = Musa, Davut = David, Suleyman = Salomo, Jonas = Yunus, Isa = Jezus, Maria = Miriem, Zacharias = Zecheria en ga zo maar door.

Verbondenheid

Ten slotte, doorheen de banden met vele leerlingen, leerkrachten en schoolleiders spreekt een door de jaren heen gegroeide verbondenheid die onuitsprekelijk is. Die banden maken de volgende ervaring mogelijk die wetenschapper Marcie Boucouvalas (geciteerd door prof. Dr. Fred Korthagen) beschrijft als: *the experience of being part of a greater whole of personal, cultural and cosmic order....* Dan rest slechts dankbaar zwijgen.

Bill Banning

[Terug naar boven↑](#)

OKTOBER ROZENKRANSMAAND



Zonder snoer raken we leeg

We zijn een snoertjesgeneraties aan 't worden. Gsm, laptop, smartphone; zonder dat kleine oplaadsnoertje houden ze er vroeg of laat mee op. Een lichtje geef t je aan hoever je batterij nog opgeladen is. Wordt dit rood dan kunnen beeld en geluid plots wegvallen. Afgesneden van de wereld. Gelukkig komt dit niet vaak voor, opladen om de zoveel tijd doen we bijna automatisch.

De apostelen kwamen terug bij Jezus en ze vertelden Hem alles wat ze gedaan hadden en hoe ze onderricht gegeven hadden. Hij zei tegen hen: "Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en wat uit te rusten". Want er kwamen en gingen zoveel mensen, dat ze niet eens de gelegenheid hadden om te eten. Ze voeren met de boot weg naar een eenzame plaats, om daar alleen te zijn. (Mc 6,30-32)

Apparaten geraken leeg, maar mensen niet minder. Natuurlijk gaat het om heel wat anders. De Heer heeft ons geen batterij, maar een hart gegeven. Een hart dat bemind wil worden en wil beminnen, dat in vreugde met Hem en met de medemens wil leven. Dat hart moet ook van tijd tot tijd 'opgeladen' worden. Jezus geeft het voorbeeld door zijn leerlingen uit de drukte weg te halen en mee te nemen naar een eenzame plaats. Ze mogen uitrusten bij hem. Tijd nemen om bij God te zijn, zo laden we ons hart weer op.

Gelukkig geeft de Kerk ons daarvoor een 'oplaadsnoertje': de rozenkrans. Bij elk Weesgegroetje dat we bidden, wordt onze band met Jezus opgeladen. De rozenkrans bidden is in feite even naar een stille plaats gaan, ook al is het druk om ons heen. Met Maria verblijven we bij de Heer. Daarna zijn we weer klaar voor onze taak en de ontmoeting met medemensens.

Op hoeveel procent staat de batterij van mijn geloof? Dat is niet onbelangrijk want we weten dat als we een langere tijd niet opladen, we in het rood komen! Hopelijk grijpen we dan even vanzelfsprekend naar de rozenkrans als naar al die andere snoeren!

Jeroen Smith, priester

[Terug naar boven↑](#)

VERSLAG “UITJE MET DE PASTOOR”

De eerste week van school brak weer aan. Het normale leven pakte zich weer op. Het koude regenachtige weer was direct terug van weg geweest en de wekker ging vroeg deze ochtend zoals gewoon bij ons in huis met drie kinderen en wijzelf die ons klaar moesten maken voor de dag. Een bijzondere dag zo zou blijken. Paul en ik hadden, op Pauls initiatief, ons voor het eerst opgegeven voor het dagje weg met de pastoor.



Een dag vol gebed en klets zou ik later schrijven op Facebook. En dat was het, een heerlijke dag zijn we met een kleine groep van bijna 20 parochianen ondergedompeld geweest in een ritme van gebed en ontspannen ontmoetingen. De dag begon met de Mis. In verband met corona bleef het uitje dit keer dicht bij huis dus we zaten in de ons allen bekende banken van Drunen. In het zaaltje naast de kerk was een leuke koffietafel geregeld met drinken en wat lekkers, alles netjes op de 1,5 meter wat een beetje vreemd was, maar tegelijk zo fijn om eens na de mis wat na te praten, iets wat door de opgeschorte koffie nu al maanden niet kan.

Voor we naar de lunch gingen aan de overkant van het plein was er nog een rozenhoedje te bidden samen. Voor Paul was dit de eerste keer. Als nieuw gedoopte heeft hij nog niet alle gebruiken zich eigen gemaakt. Als vrouw van zag ik hoe het ritme van het monotone gebed hem rust en ruimte gaf in een anders druk hoofd.

De lunch was wat vreemd, het smaakte heerlijk, maar de onnatuurlijke afstand en het gebrek om even aan een ander tafeltje te gaan zitten halverwege maakte dat we allemaal extra ons best deden contact met elkaar te hebben.

De dag werd afgesloten met het gebed van barmhartigheid. Dit wordt ook op de rozenkrans gebeden en is een speciaal gebed ter overdenking van het lijden van Christus.

Aan allen die deze dag mogelijk maakten dank. Paul en ik kijken er dankbaar op terug. En om een vaste reiziger van het uitje met de pastoor te quoten "We hoeven dus helemaal niet ver weg om toch een mooie zegenrijke dag te hebben met elkaar".

Marijke Heuvelink

[Terug naar boven↑](#)

SAM'S KLEDINGACTIE

Ook dit jaar kunt u weer kleding inleveren voor de Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood.

De inzameling vindt plaats op:

Datum: zaterdag 3 oktober a.s.

Locatie: Raadhuisplein 2 (R.K. Sint Lambertus Parochie) te Drunen

Tijd: 09.00-10.30



Deze actie wordt lokaal georganiseerd door vrijwilligers. De opbrengst van de kleding gaat dit jaar naar Ethiopië waar ze dankzij uw gebruikte kleding en schoeisel ca. 5.000 mensen kunnen voorzien van schoon drinkwater en sanitair.
De kleding graag inleveren in gesloten plastic zakken.

[Terug naar boven↑](#)

VOOR DE KINDEREN



Beste jongens en meisjes!

Jullie gaan naar de kerk. We bidden in de kerk tot God. In de kerk hoor je ook dat God goed is. Hij vraagt daar aan ons, dat wij ook goed zijn voor elkaar. Wie "Ja" tegen God zegt, moet dat ook laten zien.

Als we dus uit de kerk komen, moeten we doen, wat we God beloofd hebben. Dan willen we vriendelijk en hartelijk zijn voor de anderen, blij en direct klaar om te helpen.

Als je echt gelooft, houd je van God en van de mensen! Je doet wat je God belooft.

PUZZEL



Opllossing puzzel :
"De tweede zoon kreeg spijt en ging toch. Hij was gehoorzaam."

[Terug naar boven↑](#)

THEATER: 'DWARS DOOR DE BIJBEL'



Dwars door de Bijbel

Alsnog: theater 'Dwars door de bijbel'
Donderdag 29 oktober komt Kees Posthumus ons alsnog laten genieten van zijn prachtige theatervoorstelling 'Dwars door de bijbel'. In ruim een uur bent u weer helemaal up-to-date met de Bijbel. Posthumus snelt van Genesis naar Openbaringen, en weer terug. In tientallen korte verhalen, samenvattingen en nieuwe liedjes gaat hij op reis door de Schrift. Het gaat hem daarbij vooral om de

'dwarse' verhalen, over dappere doorzetters en dwarsliggers.

De voorstelling wordt tweemaal opgevoerd, om 19.30 uur en om 21.00 uur. Beide voorstellingen worden gegeven in gebouw 'De Open Hof', Vennestraat 57, Drunen. Vanwege alle maatregelen in verband met het corona-virus zal het helaas niet mogelijk zijn koffie en thee te serveren. Vanwege diezelfde maatregelen is het aantal zitplaatsen beperkt. Wie voor de tweede voorstelling komt, wordt verzocht maximaal een kwartier van tevoren te komen omdat het niet mogelijk is eerder binnengelaten te worden.

Wilt u deze voorstelling bijwonen?

Meld u dan aan bij de scriba's van de Protestantse kerk in Drunen door te mailen naar scriba@kerkdrunen.nl onder vermelding van "Dwars door de Bijbel" Vermeld het aantal personen, of ze uit één huishouden komen en of er kinderen bij zijn. Ook aangeven of gekozen wordt voor de eerste of de tweede voorstelling of dat u geen voorkeur heeft voor een tijdstip (dat helpt ons bij een zo optimaal mogelijk gebruik van de beschikbare plaatsen). Aanmelden kan vanaf 7 oktober tot en met 21 oktober. Dit om alle leden van de verschillende kerken gelijke kansen te geven en om genoeg tijd te hebben om naar de plaats verdeling te kijken. Wie geen voorkeur voor een tijdstip heeft, krijgt zo snel mogelijk na 21/10 bericht over de indeling.

De toegang is gratis, maar het wordt zeer op prijs gesteld als u na afloop een bijdrage wilt geven ter bestrijding van de onkosten.

Deze avond wordt georganiseerd door de Protestantse kerken van Drunen, Engelen en Vlijmen, Focolare en de R.K. parochies Heilige Augustinus en Wonderbare Moeder.

Wij hopen u deze avond te kunnen begroeten.

Hanneke Steetskamp, Mario van der Grient, Wim Van Engeland, Bernadette Neissl, David Lebrun, Albert Soeterboek en Margo Trapman.

[Terug naar boven↑](#)

ONTMOETEN

Beste Ontmoet'ers,

Ontmoeten is ruim 10 jaar geleden start. In die tijd was er sprake van baanbrekend werk.

Problemen rondom eenzaamheidsgevoelens om wat voor reden dan ook werden toentertijd nauwelijks of niet in het openbaar besproken. Anno 2009 werd een projectgroep geformeerd met representanten uit zowel het



sociaal/maatschappelijk veld, de zgn. (semi) beroepskrachten, als vrijwilligers. Allen met hart voor de probleemstelling: Eenzaamheid.

Waarvan de meesten overigens - van begin tot nu toe - hun aandeel leveren.

Onder het motto "Je hoeft het niet alleen te doen" heeft Stichting Ontmoeten Heusden in de loop der jaren geprobeerd door middel van laagdrempelige, (*gewoon!*) gezellige activiteiten mensen bijeen te brengen.

Bijeenkomsten, die door het samenzijn saamhorigheid teweegbrachten. Met sociale contacten/ vriendenkringen/-schappen als mogelijk gevolg.

Mede door veranderingen in onze maatschappij op Sociaal/maatschappelijk/communicatief en informatief niveau zal Stichting Ontmoeten Heusden per 31 december 2020 geen verdere activiteiten ontplooien.

Gebrek aan tijd binnen de projectgroep, het vinden van nieuwe vrijwilligers/beroepskrachten EN zeker het aanbod aan activiteiten van derden in Heusden anno 2020 hebben mede geleid tot deze beslissing die genomen is met pijn in het hart.

Als projectgroep zijn we trots op alle deelnemers de afgelopen jaren.

Uw positieve - vaak intens gevoelige reacties - zijn bij ons steeds de drijvende positieve kracht geweest.

Voorlopig zijn we er nog t/m 31 december 2020.

We gaan uiteraard voor een - zoals u dat van Ontmoeten gewend bent - passende afsluiting. Een aantal activiteiten zullen worden overgenomen door andere organisaties in het Heusdense. Dáároveň EN over alle andere initiatieven binnen onze gemeente informeren wij u de komende tijd.

Tot de volgende Ontmoeting

Anja van Beek - Henk van Berkum - Josje van Hal - Ruud Jansen - Hedi van der Leeden - Rien Nagtegaal - Marieke van Rooy - Albert Soeterboek - Patty de Wit
STICHTING ONTMOETEN HEUSDEN

KOFFIELEUTE

2 oktober 2020

Vrijdag 2 oktober a.s. vindt een bijzondere KOFFIELEUTE plaats (10.00 - 12.00 uur) in de bibliotheek van Drunen. Het is dan Nationale Ouderendag met wederom een Nationale Voorleesverhaal, dat dit jaar geschreven is door Kees van Kooten en wordt voorgelezen door fotograaf Anki Leene. U bent van harte welkom. Een kopje koffie met gebak staan klaar.



INSCHRIJVING IS VERPLICHT! Mondeling aanmelden bij de service balie binnen kan ook. Vergeet niet UW TEL.NR. door te geven.

Gezien de Corona maatregelen wordt u gebeld als er geen plaatsen meer beschikbaar zijn.

[Terug naar boven↑](#)

LIEF EN LEED

In **Drunen** is de uitvaart geweest voor:

30 augustus Henriëtte Pijnenborg-van der Krabben (88), Zorgcentrum Zandley

In **Elshout** is de uitvaart geweest voor:

05 september Henk van Loon (89), Jac. V.d. Meijdenstraat 12
16 september Toon Rombouts (62), Wolfshoek 73

In **Elshout** is gedoopt:

13 september Fleur Smits, Rijnring 41

Er is een **crematie** geweest voor:

28 augustus Hans van der Staak (63), Pieter de Hooghstraat 7

[Terug naar boven↑](#)

DIGITALE MOGELIJKHEDEN IN CORONATIJD

Een kaarsje laten aansteken

Veel mensen hebben behoefte aan het opsteken van een kaarsje in onze parochiekerken of de Mariakapel in Elshout. In deze onzekere tijden wilt u misschien liever niet persoonlijk naar de kerk of kapel komen om een kaarsje op te steken. Daarom kunt u ons vragen om daadwerkelijk een kaarsje aan te steken in de St. Lambertuskerk in Drunen of de Mariakapel in Elshout. Dit wordt geregeld via een andere website kerkwinkel.nl, waarvan u de link op de homepage van onze website vindt (www.wonderbaremoeder.nl). Wij wijzen u er op dat u per bestelling € 0,50 extra betaalt voor de betalingskosten.

Collecte

Tijdens de vieringen in de kerk vindt steeds een collecte plaats. We mogen echter nu in deze coronatijd niet collecteren. U kunt nu wel digitaal bijdragen aan de collecte. Dat wordt eveneens geregeld via kerkwinkel.nl. Een link hiervoor vindt u ook op de homepage van onze website. Wij wijzen u er op dat bij elke collectebijdrage die u overmaakt er € 0,50 extra bijkomt voor de betalingskosten.

[Terug naar boven↑](#)

MISTIJDEN

Aanmelden vieringen:

Voor de viering van zondagmorgen 09.30 uur in Elshout moet men zich voorlopig nog aanmelden. Dit kan via de website, de mail of op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur telefonisch of persoonlijk op de pastorie.

Voor de doordeweekse vieringen hoeft u zich niet aan te melden.

In de St. Lambertuskerk is er plaats voor 140 mensen in Elshout voor 70. Bij binnenkomst wordt er geteld.

Wanneer u zich niet van tevoren aanmeldt kunt u wel naar de kerk komen. Mochten we echter al aan het maximaal aantal personen zitten dan zullen we u helaas de toegang moeten weigeren.

	<u>Drunen</u>	<u>Elshout</u>
zaterdag	19.00 uur	eucharistieviering
zondag		09.30 uur eucharistieviering
maandag	11.00 uur	eucharistieviering
	18.30 uur	Uur van stilte en gebed met aanbidding (event.

		eucharistieviering)	
dinsdag	08.15 uur	eucharistieviering	
woensdag	18.30 uur	eucharistieviering	
donderdag			18.00 uur rozenkransgebed 18.30 uur eucharistieviering 19.00 uitstelling Allerheiligste met aanbidding
vrijdag	18.30 uur	eucharistieviering	

Heusden

Op de 3^e zaterdag van de maand zal er weer maandelijks op zaterdag om 17.00 uur een eucharistieviering zijn in de Soos in Heusden.

Op zaterdag is er van 13.30 – 14.30 uur gelegenheid om te biechten in de St. Lambertuskerk. U kunt daarvoor aanbellen bij de biechtstoel.

Bereikbaarheid

Op werkdagen is het secretariaat 's morgens van 09.00 – 12.00 uur bereikbaar.

Pastorie: Raadhuisplein 2, 5151 JH Drunen
Telefoon: 0416 - 372215
E-mail: parochie@wonderbaremoeder.nl
Website: www.wonderbaremoeder.nl

Bankrekeningnummer voor kerkbijdrage

Indien u zelf uw kerkbijdrage over wilt maken naar de parochie dan kunt u dit doen op rekeningnummer NL17 RABO 0112 6053 03 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder.

Volgende uitgave:

De volgende 'Flitsen' verschijnt in het weekeinde van 24-25 oktober.