

FLITSEN – 192 - 23 september 2018

INHOUDSOPGAVE

BOZE BUREN	1
CARITAS WONDERBARE MOEDER	2
VOOR ALLE VRIJWILLIGERS.....	4
MARIAGEDACHTEN	5
LEZING DEKEN FELIE SPOOREN MAANDAG 1 OKTOBER 2018	6
ZONDAG 7 OKTOBER.....	6
VAN DE IDENTITEITSBEGELEIDER	7
VERENIGD IN GEBED VOOR DE VREDE.....	9
ALTIJDDURENDE AANBIJDING IN TILBURG	10
ALS KANKER JE RAAKT.....	10
HART DAT LUISTERT	11
VOOR DE KINDEREN	12
KINDERWOORDDIENST	12
BOEKENBEURS VINCENTIUSVERENIGING	13
VOLGENDE ACTIVITEITEN ONTMOETEN	13
LIEF EN LEED.....	14
MISTIJDEN.....	14

BOZE BUREN

Het is deze week de week van de vrede (en de week tegen pesten). Onlangs las ik in de krant een stuk over burenruzies welke de laatste jaren zijn toegenomen, ook in onze gemeente Heusden. Mensen hebben in deze tijd blijkbaar een korter lontje en zijn minder bereid last door een ander veroorzaakt te dragen of dit adequaat te kunnen oplossen of er tenminste op een passende wijze over te communiceren. Voor de praktische kant van deze kwestie kunnen we te rade te gaan bij specialisten in bemiddeling en communicatie, bij psychologen of juridische adviseurs.

Maar een probleem dat hiermee samenhangt is wel te situeren op het terrein van het geloof. Een probleem dat eronder ligt is namelijk de manier waarop we omgaan met boosheid omwille van een ander. En die boosheid heeft te maken met ons algemeen geluk en welbevinden. Het is belangrijk ons geluk niet af te laten hangen van de perfectie van andere mensen. Soms zijn we zo onvrij in die zin dat we ons geluk te veel laten bepalen door externe omstandigheden. Het geluk is dan niet afhankelijk van eigen deugden die we in ons hart beoefenen maar van wat de buurman doet, de politiek doet, de gemeente doet, de kerk doet, de media doet, het klimaat doet enz. Geluk is dan zeer kwetsbaar want het is een speelbal in handen van anderen. Maar als we een bron van geluk kunnen vinden in onszelf is dit een bevrijding. We zijn ten diepste zelf verantwoordelijk voor ons heil. We kunnen niet één op één de ander de schuld geven van onze boosheid.

Boosheid heeft eerder te maken met onze eigen houding en gedachten, veronderstellingen, percepties dan met wat de ander doet. Ik geef even een

overdreven voorbeeldje. Actie: een vriend kijkt mij niet aan op straat. (Onbewuste) gedachte: hij moet van mijn niets hebben daarom negeert hij mij, hij vertelt mij hierdoor dat ik waardeloos ben als persoon. Reactie: ik ga de vriend zelf negeren en contact opgeven. We zien hier hoe de boosheid wordt bepaald door de gedachte en niet zozeer door de actie zelf want de vriend kan bijvoorbeeld per ongeluk mij niet hebben gezien. Mag ik het voorbeeld van Nelson Mandela opvoeren? Als we hem zagen, zagen we een man die heel wat leed te verwerken heeft gekregen door anderen aangedaan. Maar hij was niet woedend, niet boos, integendeel. Hij bleef zijn innerlijke rust bewaren. Het was alsof hij zijn boosheid kon kanaliseren in een gezonde volhardende ijver voor rechtvaardigheid.

Boosheid is in de klassieke traditie van de kerk een gevaar voor onze ziel. Niet dat we nooit boos mogen zijn: we zijn mensen en boosheid is een emotie dat ons kan overvallen. Een emotie die ons heel wat over onszelf kan vertellen. Heel normaal en begrijpelijk, iets wat we moeten accepteren. Maar we mogen ons er niet door laten leiden. Want als we het binnenlaten gaat het moeilijk weer weg. Het vergiftigt ons kijken, denken en handelen. En dan bedoel ik niet alleen boosheid die zichtbaar naar buiten komt maar ook zoets als innerlijke boosheid welke men verstopt.

Als Christenen kunnen we nog een stap verder gaan. Want de bron van geluk die we in onszelf kunnen vinden is God zelf. Niet dat wij zelf God zijn of een deel van God zijn zoals we in sommige spirituele richtingen kunnen horen. Maar God heeft wel zijn huis in elke mens. Dat noemen we de ziel. We kunnen God in het diepste van onszelf vinden. Hij is Diegene die ons onvoorwaardelijk bemint en ons aanvaardt zoals we zijn, al wil dat niet zeggen dat dan ook alles goed is. Wanneer we ons geluk en ons welbevinden daarop richten zal de boosheid niet verdwijnen want we blijven mensen. Maar ze zal niet de leiding hebben, ze zal niet een oncontroleerbare kracht worden die ons neerdrukt en met ons de ander. Want de boosheid krijgt niet de kans om ons geheel te vullen daar we met iemand anders 'gevuld' zijn. Waar het hart vol van is loopt de mond van over.

Pastoor Hedeboom

[Terug naar boven↑](#)

CARITAS WONDERBARE MOEDER

Van Missiecentrum (MCD) naar Caritas Wonderbare Moeder (CWM)

In het afgelopen jaar is er hard gewerkt om Missionale en Diaconale activiteiten binnen onze parochie samen te voegen tot één parochiële caritas werkgroep: Caritas Wonderbare Moeder (CWM).

Met de oprichting van Caritas Wonderbare Moeder (CWM) was het minder logisch om het MCD als zelfstandige stichting voort te laten bestaan. Het bestuur koos ervoor om de taken van het MCD onder te brengen in een werkgroep die formeel onder de parochie Wonderbare Moeder gaat vallen.



In de praktijk worden de taken van het MCD door alle leden van Caritas Wonderbare Moeder uitgevoerd. De maandelijkse vergaderingen van het MCD worden vervangen door Caritas Wonderbare Moeder vergaderingen, waarbij alle onderdelen besproken gaan worden. De nieuwe leden hebben aangegeven – indien

nodig – mee te willen draaien in de MCD taken. Andersom kan ook. Hiermede is de basis gelegd voor “aandacht voor veraf en dichtbij”.

Met de oprichting van Caritas Wonderbare Moeder (CWM) is de samenstelling van de totale groep veranderd: Frans Baars (penningmeester) heeft afscheid genomen van het MCD en keert niet terug in Caritas Wonderbare Moeder. Zijn opvolger (als penningmeester) is Harrie de Poot. Jacques Smeets heeft zijn voorzitterschap neergelegd, hij wordt vicevoorzitter in (CWM).

We verwelkomen binnen (CWM) drie nieuwe leden:

Bernadette Geerman, Harrie de Poot en Rien Nagtegaal .

De heer Nagtegaal brengt veel kennis en ervaring mee van Open Hof Drunen.

Binnen het Caritas Wonderbare Moeder bestuur zijn de taken formeel verdeeld als volgt: Bernadette Geerman (voorzitter), Jacques Smeets (vicevoorzitter), Harrie de Poot (penningmeester), Lieke Waarts (secretaris). Diaken Albert Soeterboek is contactpersoon richting parochiebestuur en pastoraatsgroep.

De komende periode zal gebruikt worden om met elkaar een goede koers uit te gaan zetten voor de toekomst. We vinden het van het grootste belang dat we goede contacten gaan leggen met alle groepen en mensen binnen en buiten onze parochie. We denken hierbij specifiek aan de Vincentiusvereniging, de Voedselbank en andere sociale stichtingen die binnen onze parochie actief zijn.

Tenslotte, willen we alle donateurs bedanken die in het verleden het MCD gesteund hebben met een financiële bijdrage. Alle donateurs ontvangen persoonlijk bericht, waarin wij vragen de bijdrage te continueren.

Heeft U als parochiaan ideeën of suggesties, laat het weten aan het secretariaat.

Parochie zijn we samen!

Emailadres: caritas@wonderbaremoeder.nl

[Terug naar boven↑](#)

EIJSDEN HELPT SIMBRIAS

Ook dit jaar hebt u de mogelijkheid de inwoners van het Roemeense dorp Simbrias een kerst attentie te geven in de vorm van een voedselpakket.

U kunt vóór 28 september 2018 € 20,00 per pakket overmaken op rekeningnummer: NL69 RABO0115047700 T.N.V. de stichting: EIJSDEN HELPT SIMBRIAS. Vermeld uw eigen naam en adres, de werkgroep wil u graag bedanken. Zie ook de brief hierover op het prikbord achterin de kerk.

Er is dit jaar geen schoendozenactie.

[Terug naar boven↑](#)

MISSIO WERELDMISSIEMAAND 2018: ETHIOPIË

God is ons een toevlucht en een sterkte

Onder dit motto uit psalm 46 voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand. Deze zin uit de Bijbel is een bron van kracht voor christenen wereldwijd. In Ethiopië en hier bij ons in Nederland.

Katholieke minderheid

Ethiopië heeft een rijke cultuur, maar is nog steeds een van de armste landen ter wereld. Het is grotendeels afhankelijk van de landbouw. De Rooms-katholieke Kerk is ondanks haar kleine omvang van 0,7 procent van de bevolking zeer actief. Zij zet zich in voor scholing, zorg voor de armen en hulp aan vluchtelingen.

Steun voor koffieboeren

Ethiopië is de grootste koffieproducent van Afrika. In de regio Kaffa zijn de Menjas afhankelijk van de koffieverbouw. Deze bevolkingsgroep is erg klein, is arm en wordt gediscrimineerd. Vanuit hun gemeenschap in Wush Wush hebben de "Kleine Zusters van Jezus" zich het lot van de Menjas aangetrokken en proberen ze hun situatie te verbeteren.

Opvang van vluchtelingen

Ethiopië neemt na Oeganda het grootste aantal vluchtelingen op, ongeveer 900.000 mensen. In Gambella wonen vooral mensen uit Zuid-Soedan, gevlucht voor de oorlog. De priesters, zusters en catechisten die hier leven, gaan naar de vluchtelingenkampen, delen het armoedige leven en bemiddelen tussen vijandige etnische groepen.

Missiezondag

Missiezondag is vooral het feest van de solidariteit. We vieren dat we deel zijn van een wereldwijde gemeenschap van mensen die verantwoordelijkheid voor elkaar neemt.

Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 21 oktober of stort uw bijdrage op NL64 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te Den Haag.
Meer informatie: www.missio.nl

[Terug naar boven↑](#)

INZAMELINGSACTIE VOEDSELBANK

Van vrijdag 26 oktober t/m zondag 4 november is er in onze Parochie een inzamelactie voor de Voedselbank 's-Hertogenbosch e.o. waaronder Heusden valt. U kunt in deze week dagelijks in het kerkportaal houdbare voedingsmiddelen, toiletartikelen, wasmiddel etc. brengen. Meer informatie over deze actie, de inzameldatum en -plaatsen in de volgende Flitsen, of flyers en posters.

[Terug naar boven↑](#)

VOOR ALLE VRIJWILLIGERS

Van Marie-Bernadette Stevens (lid Parochiebestuur)

Wat zou de Parochie Wonderbare Moeder zonder vrijwilligers zijn?

Wat zou de maatschappij zonder vrijwilligers zijn?

Het bestuur van de Parochie Wonderbare Moeder kan het niet vaak genoeg zeggen, maar zij is ongelooflijk blij met alle vrijwilligers die zich zo belangeloos inzetten op vele gebieden in de parochie. Ieder jaar organiseren wij een dank-je-wel-dag voor alle vrijwilligers van de parochie, een manier om onze dankbaarheid tot uitdrukking te brengen.

De gemeente Heusden doet dit op een andere manier. Zij willen alle vrijwilligers in de gemeente hartelijk danken voor hun inzet op heel veel terreinen. Dit doen zij, net als vorig jaar, door workshops, lezingen etc. aan te bieden. Ook voor de vrijwilligers van de parochie zijn deze bedankdagen.

Hieronder treft u de brief van de gemeente aan. Het programma ligt achter in de kerk en op de site van het vrijwilligershuis kunt u ook het programma inzien en kunt u zich tevens inschrijven voor een activiteit. Wij hopen van harte dat er iets voor u bij zit. Leest u a.u.b. onderstaande uitnodiging:

Beste Vrijwilliger,



*De derde editie van 'Talenten van de Langstraat - bedankdagen voor en door vrijwilligers' zit er weer aan te komen. Van **3 tot en met 6 oktober** openen diverse (vrijwilligers)organisaties hun deuren voor alle vrijwilligers uit Waalwijk en Heusden. Vrijwilligers zetten hun talenten in om zo anderen te inspireren, wat te leren of een leuke beleving te bezorgen. Op locatie worden workshops verzorgd waarin deskundigheidsbevordering, persoonlijke ontwikkeling, ontspanning en ontmoeting centraal staan.*

Het volledige programma vindt u in de bijlage. Alle activiteiten tijdens deze dagen zijn gratis. Deelname aan meerdere activiteiten is mogelijk. Voor elke activiteit dient u zich aan te melden.

Aanmelden

Aanmelden kan tot maandag 24 september 12.00 uur. Vol = vol, dus wees er snel bij!

U kunt zich inschrijven:

- *per e-mail: door een mail te sturen naar tvlangstraat@contourdetwern.nl*
- *telefonisch: door te bellen naar de wij(k)diensten van ContourdeTwern: 0416 - 76 01 60. De wij(k)diensten zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. Vermeld hierbij de activiteit waaraan u wilt deelnemen, uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en de organisatie waar u vrijwilligerswerk doet.*
- *Of via de inschrijflink:
www.contourdetwern.nl
www.vrijwilligershuisheusden.nl*



Hopelijk tot ziens,

Met vriendelijke groet,

Eus van Beijsterveldt en Julie Meijers
Sociaal werkers ContourdeTwern Waalwijk
0416-333445

Balade 1 | 5142 WX Waalwijk
www.contourdetwern.nl

[Terug naar boven↑](#)

MARIAGEDACHTTE

*O Moeder, zoete lieve vrouw
Aanvaard onze liefde eer en trouw
Geef ons steeds weer levensmoed
Zoals U dat al eeuwen doet.*

*O Moeder, vol barmhartigheid
Die leven schenkt en tederheid
Hoop geeft aan wie daarom vraagt
Maak dat Uw liefde niet vervaagt.*

*O Moeder, troost in alle nood
Die ons geleid tot aan de dood
Smeek genadig van Uw Zoon
Dat we krijgen 't hemels loon.*

María, Moeder, zegen ons.



[Terug naar boven↑](#)

LEZING DEKEN FELIE SPOOREN MAANDAG 1 OKTOBER 2018

Op zondag 17 juni is onze oud- pastoor, Deken Felie Spooren, 65 jaar geworden. Hij heeft dit gevierd in de H. Willibrordkerk te Valkenswaard met een volle kerk van betrokken mensen, ook ter gelegenheid van zijn 40 jarig dienstwerk, zoals hij zelf schrijft in zijn vijfde uitgave van Spoortjes naar God: in augustus 2017 was het 40 jaar geleden dat ik als godsdienstleraar begon op de eerste R.K L.T.S. van Tilburg.

Aanmelden voor deze avond kan via de pastorie van Drunen door u telefonisch of per mailbericht aan te melden. Telefoon (voor de middag tot 12.00 uur) 0416-372215 of parochie@wonderbaremoeder.nl

Maandagavond 1 oktober 18.30 uur H.Mis Lambertuskerk Drunen. Om 19.30 uur koffie/thee met traktatie. 20.00 uur lezing pastoor F. Spooren. In de pauze en na afloop gelegenheid tot bezichtigen / kopen / bestellen van verschillende aangeboden boeken en artikelen zoals een gevelmadonna. Alle belangstellenden zijn van harte WELKOM!

Informatie: Eugenie van Rinsum Wolfs 06 – 81 981 297 of wolfs.jem@outlook.com

[Terug naar boven↑](#)

ZONDAG 7 OKTOBER

Op zondag 7 oktober is het Wereldmissiedag van de kinderen. Het is tevens 25 jaar geleden dat het Uur van stilte en gebed in onze parochie van start ging. Op verschillende momenten wordt hierbij stilgestaan.

Eucharistie 11.00 uur H Lambertuskerk Drunen

Tijdens de gezinsviering van 11.00 uur in de H. Lambertuskerk zal Monseigneur R. van den Hout voorgaan en het Kinderkoor zorgt voor de muzikale omlijsting. Er is voor de kinderen ook de Kinderwoorddienst waar aandacht besteed wordt aan de Wereldmissiedag voor de kinderen. Na de Kinderwoorddienst wordt de opbrengst van de inzamelingsactie van de scholen in Drunen bij het altaar gebracht.

De viering staat ook in het teken van 25 jaar geleden dat het Uur van stilte en gebed in onze parochie van start ging. Elke week komen parochianen bij elkaar om de rozenkrans te bidden. Ook het Hubertusgilde uit Drunen is tijdens de viering aanwezig. Na de viering brengt het gilde op het Raadhuisplein de vendelgroet. Waarna er koffie is in de Pastoor Vermeulenzaal.

Lunch 25 jaar Uur van stilte en gebed

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Uur van stilte en gebed is er voor alle belangstellenden een lunch bij Plein 13. De kosten voor de lunch bedragen € 12.50 per persoon te betalen na de lunch. U kunt zich voor deze lunch nog tot 1 oktober aanmelden op de pastorie van Drunen. Telefoon: 0416-372215 of parochie@wonderbaremoeder.nl.

Heilig Lof in H. Lambertuskerk in Drunen

Na de lunch zal Monseigneur R. Van den Hout voorgaan bij het Heilig Lof in de Lambertuskerk met Eucharistische aanbidding en rozenkransgebed. Er zal tevens gelegenheid zijn voor de verering van de relikwieën van H.H. Jacinta en Francesco, twee nieuwe voorsprekers in de Katholieke kerk.

[Terug naar boven↑](#)

VAN DE IDENTITEITSBEGELEIDER

Ouderen kunnen veel betekenen voor jonge mensen!

In mijn werk als docent godsdienst-levensbeschouwing en als identiteitsbegeleider kom ik in aanraking met veel jonge en ook hele jonge mensen. En zo af en toe vang ik daarbij iets op van leerlingen over hoe zij hun relatie tot ouderen beleven. Heel concreet: de relatie met opa en oma, een oudere buurman of buurvrouw of kennis. Zelfs overgrootouders passeren af en toe de revue. Tegelijkertijd merk ik dat ouderen niet altijd een goed beeld hebben van wat er bij de jeugd en kinderen speelt op een aantal gebieden. Dat merk ik bijvoorbeeld aan reacties op sommige artikeltjes van mij in de Flitsen bijvoorbeeld. Daarom geef ik hier graag een aantal uitspraken van die jonge mensen over met name hun opa en oma.

- Mijn opa en oma komen bijna altijd naar mijn wedstrijden kijken. We praten samen ook heel veel over sport, want mijn opa is ook helemaal gek van sport.
- Ik weet nog goed, hoe ik altijd met hem speelde, het was altijd zeer gezellig met hem in de buurt, ik als kleine jongen, hij als aardige opa. Trots was ik als hij in mijn buurt was. Ik kreeg altijd een voldaan gevoel als hij in de buurt was. Een van zijn laatste woorden was dat hij ons allemaal zou gaan missen. Hij zal altijd een plekje hebben in mijn hart.
- Overlijden van opa heeft een enorme impact op mij gehad. Toen ben ik pas gaan beseffen wat sterfelijkheid betekent.

- Ik heb veel respect voor mijn opa en oma, want zij hebben mij het geloof bijgebracht. Ze hebben op mij gepast, spelletjes met mij gespeeld, lekkernijen voor me gebakken.
- Oma liet me schilderen op haar schildersezal.
- Pas een half jaar nadat oma was overleden drong het ineens tot me door. Dat kwam toen heel hard binnen en ik heb er erg veel om gehuild.
- Oma gaat achteruit, daar heb ik het erg moeilijk mee. Want oma is altijd super zorgzaam voor ons geweest.
- De band met opa wordt steeds hechter, we gaan wandelen, praten samen, hij gaat mee naar wedstrijden. En als ik hem iets vraag, doet hij het, hij staat altijd klaar voor mij.
- Ik wilde graag bij de kerk horen, omdat oma en opa daar ook bij horen, ze vinden het daar erg fijn.
- Een keer heb ik een taart voor mijn lieve oma gebakken, ze heeft het er nu nog over.
- Dat vind ik zo leuk, gezellig kletsen met oma en / of opa, mee fietsen. Oma brengt altijd iets lekkers mee. En opa helpt altijd met bouwen en spullen die we nodig hebben.
- Opa is overleden. Ik ben heel gevoelig voor het verdriet van mijn moeder en mijn oma, ik leef heel erg met hen mee.
- Als ik mijn opa op zaterdagmiddag langs de lijn zie staan, ga ik automatisch beter spelen.
- Ik kan altijd bij mijn oma en opa terecht, ik mag altijd langskomen voor een praatje. En ze staat altijd klaar voor de hele familie.
- Vaak komen ze even langs en dan kunnen we gezellig praten met elkaar.
- Oma en opa maken ontzettend veel werk van onze bezoeken aan hen. We gaan altijd leuke dingen doen en ergens naar toe.
- Mijn opa en oma vragen altijd naar mijn schoolresultaten: ik krijg een appje, als ik een goed punt heb gehaald. En als ik een slecht punt haal, dan troosten ze me.
- Mijn opa en oma denken mee met mijn toekomst, ze stimuleren me enorm voor school.
- We hebben een hele lieve oma, we mogen alles eten en we mogen het ook zelf pakken.
- Mijn opa bakt van alles voor ons en heeft alles voor ons over.
- Oma was vroeger verslaafd aan roken en zij rookt nu al zes jaar niet meer. Daar ben ik door geïnspireerd, dat je overal doorheen komt.
- Ik heb geen goede band met mijn ene opa en oma. Ze zijn vaak negatief en tonen bijna nooit belangstelling. Gelukkig vraagt mijn andere oma altijd hoe het gaat op school en of wat we gedaan hebben.
- De ziekte en het overlijden van mijn opa heb ik als zeer heftig ervaren. Nu weet ik wat het betekent dat hij er niet meer is. Ik zag bovendien mijn vader vol verdriet, ik wist niet hoe ik hem troosten moest. En mijn oma was overstuurd.
- De invloed van mijn oma en opa op mij is dat ze altijd liefde geven. Ik voel me altijd fijn wanneer ik bij hen ben. Dat is ook meteen mijn invloed op hun. Zij geven mij liefde en ik geef mijn liefde terug aan hun.

Aan deze juweeltjes recht uit het hart heb ik eigenlijk niets toe te voegen. Nou ja, één ding wil ik nog kwijt: (over-)grootouders kunnen een voorname rustplaats zijn

in de hectische tijden van een scheiding (ik geef geen oordeel): de splitsing die zich dan ook voltrekt in de psyche van de kids wordt dan gelukkig nog omspannen door de omvattende liefde en geborgenheid van de grootouders.

Dr. Bill Banning – identiteitsbegeleider katholieke basisscholen SCALA en docent d'Oultremontcollege Drunen.

[Terug naar boven↑](#)

VERENIGD IN GEBED VOOR DE VREDE

Verenigd in gebed voor de vrede: jaar lang samen met de bisschoppen de rozenkrans bidden voor de vrede



De Nederlandse bisschoppen willen in het jaar 2018 samen met alle katholieken elke maand op een speciale dag de rozenkrans bidden met als intentie de vrede in de wereld. Iedere maand wordt in één van de bisdommen tijdens een bijzondere gelegenheid hiervoor gebeden en de

bisschoppen roepen gelovigen op om mee te doen, ieder op zijn of haar eigen plek, alleen of met anderen tezamen.

Op 13 oktober 2017 werd het 100-jarig jubileum van de verschijningen van de Heilige Maagd Maria in Fatima (Portugal) beëindigd. De oproep van Maria om in het bijzonder de rozenkrans te bidden tot intentie van de vrede, is dat echter niet; deze oproep is zeker ook in de wereld van nu van zeer actuele betekenis.

De bisschoppen schrijven in hun oproep aan de katholieken in hun bisdommen: *‘We willen bidden dat God de vrede in de wereld zal geven en dat Hij – indachtig een gebed van de Heilige Franciscus van Assisi (+ 1226) – onszelf tot een instrument van Gods vrede maakt. Het zou bijzonder mooi zijn als gelovigen daarvoor bijeenkomen en – zeker ook als u alleen bent – dat u weet dat u dit gebed bidt in vereniging met velen.’*

Ontvang elke maand een sms

Wie zich daarvoor aanmeldt, ontvangt elke maand een sms’je namens de bisschoppenconferentie als herinnering dat op die dag gebeden wordt voor de vrede, en ook waar het gebed in de speciale viering per bisdom zal plaatsvinden. Deelnemers kunnen dan die dag of rond het betreffende tijdstip meebidden en zich zo verbonden weten met elkaar en met de bisschoppen in het gezamenlijke gebed voor de vrede.

De bisschoppen sluiten met dit initiatief aan bij paus Franciscus die op 8 oktober 2016 tegen delegaties uit Mariabevaartsoorden heeft gezegd zo vaak mogelijk de rozenkrans te bidden, *‘omdat dit gebed helpt de aanwezigheid van Christus in ons leven te kunnen herkennen’*. Zijn aansporing sluit aan bij de Heilige Paus Johannes Paulus II die in zijn apostolische brief *Rosarium Virginis Mariae* (16 oktober 2002) schreef: *“Het rozenkransgebed, hoezeer hij ook betrekking heeft op de Maagd Maria, is eigenlijk een gebed dat ten diepste verband houdt met Christus. In de soberheid van zijn onderdelen heeft het gebed de diepgang van de*

volledige boodschap van het Evangelie, waarvan het tegelijkertijd ook een samenvatting is, in zich verenigd.”

De dagen in 2018 waarop de rozenkrans tot intentie voor de vrede nog gebeden zal worden, zijn:

7 oktober – Gedachtenis *Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans*

1 november – Hoogfeest *Allerheiligen*

8 december – Hoogfeest *Onbevleete Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria.*

[Terug naar boven↑](#)

ALTIJDDURENDE AANBIDDING IN TILBURG

Beste leden van de altijddurende aanbidding en belangstellenden,

Graag nodigen we u uit om op **zondag 14 Oktober** de heilige Mis in de Heuvelkerk te TILBURG te komen vieren. Deze begint om 11.30. Daarna zal er koffie/thee zijn met een broodje in het zaaltje van deze Kerk om elkaar te ontmoeten.

Tegen 13.15 zal kapelaan Bryan van de Mortel een lezing geven over de altijddurende aanbidding.

Daarna is er nog gelegenheid om met elkaar te spreken.

De bijeenkomst zal tegen 14.00 eindigen.

Als u er graag bij wilt zijn, kunt u me dat dan even laten weten via een mail naar richardenirmaspikker@gmail.com? Dit in verband met het aantal broodjes en drinken.

In Christus verbonden,

Namens de werkgroep altijddurende aanbidding, Tilburg

Luc en Ana Maria Houben, Irma Spikker

[Terug naar boven↑](#)

ALS KANKER JE RAAKT

Ontmoetingsdag in Brabant voor iedereen die geraakt is door kanker

Onder het thema **‘Zin in Leven?!’** organiseert de stichting *Als kanker je raakt* een kleinschalige ontmoeting voor iedereen die is geraakt door kanker. De insteek is laagdrempelig. Iedereen is welkom, ongeacht achtergrond of levensovertuiging, op **donderdag 4 oktober van 10.30 uur tot 15.30 uur in Beziingscentrum Emmaus, Udenhoutseweg 15, 5268 CG Helvoirt.**

Met deze ontmoeting wil de stichting mensen, die door kanker worden geraakt, ondersteunen aan de hand van het thema ‘Zin in Leven?!’ De dag heeft een afwisselend programma en staat in het teken van ontmoeting van lotgenoten, (h)erkenning en (geloofs)bemoediging. Er wordt gesproken over de vele levens- en

zingevingvragen die deze ziekte oproept. Vragen die opstapelen en die gaan over kwetsbaarheid, over sterfelijkheid, over hoe nu verder? Waarom overkomt mij dit? Waar is God? Hoe pak ik mijn leven weer op? Hoe geniet ik van het leven?

De dag wordt geleid door Bouwina de Haan. Het thema 'Zin in Leven?!' wordt in verschillende vormen uitgewerkt. Petra Sytsma verzorgt een creatieve workshop. De begeleiders zijn zeer deskundig en weten uit ervaring wat het betekent om te leven met kanker. Er is volop gelegenheid om elkaar, onder het genot van koffie/thee en een heerlijke lunch, te ontmoeten. Er is ruimte voor zo'n 12 deelnemers.

Meer informatie? Aanmelden?

We nodigen je uit om 4 oktober a.s. om 10.30 uur naar Bezinningscentrum Emmaus in Helvoirt te komen. Graag vooraf aanmelden op www.alskankerjeraakt.nl of stuur een e-mail naar ontmoeten@alskankerjeraakt.nl.

Over de stichting

De Stichting *Als kanker je raakt* is in 2011 opgericht op initiatief van ds. Arie van der Veer en geestelijk verzorger Rita Renema-Mentink en heeft als doel mensen te ondersteunen die geraakt worden door kanker d.m.v. ontmoeting, gesprek en (geloofs)bemoediging.

[Terug naar boven↑](#)

HART DAT LUISTERT

Een muziektheatervoorstelling over compassie

Hart dat luistert

Een programma over aandacht, luisteren, mededogen. Kwaliteiten die hard nodig zijn in onze wereld(politiek). Vaak worden ze betiteld als 'vrouwelijk'. Maar in deze voorstelling van muziektheater Carmina Ludens passeren vrouwelijke én mannelijk rolmodellen de revue. Mensen die leven vanuit een luisterend hart.

Maria als toonbeeld van luisterend leven

Als symbool voor deze compassievolle levenshouding zet Carmina Ludens een persoon centraal die al eeuwen tot de verbeelding spreekt: Maria. Zij is het toonbeeld van een krachtige vrouw die luistert naar de roep van haar bestemming en haar weg gaat, door obstakels en groot lijden heen. Ze laat zich bovendien raken door de wereld waarin zij leeft en hunkert naar de omkering van onrecht in maatschappelijke verhoudingen. In haar vlammende Magnificat klinkt revolutie: machthebbers worden van hun troon gestoten, zogenaamd 'waardelozen' boven als uitgetild.

Klankkleur van compassie

Muziek uit alle tijden en windstreken verklankt de weg van compassie. Driemaal klinkt Listen, luister, een korte compositie van John Tavener. Aandachtig luisteren is immers fundamenteel om de innerlijke stem te horen én om ten diepste de ander te horen. Steeds en overal blijken mensen te zoeken naar grenzen-loos mededogen,

naar een hart dat luistert en zich ontfermt, een oog dat zich niet afwendt van ellende en lelijkheid.

Krachtige aanzet tot liefde

The hope of loving van de jonge componist Jake Runestad (1986) is een compositie in drie delen. Teksten van soefimystica Rabia al Adawiyya (714-801), Franciscus van Assisi en Meister Eckhart zijn in dit stuk samengevoegd tot een spannend muzikaal geheel. Het tijdloze en universele visioen van liefde en vrede vormt de kern van de voorstelling. Maar vergis je niet: ook de 'wild forces' hebben daarin hun plek, en het publiek ontkomt niet aan de allerminst zoetsappige oproep om zélf Maria te zijn.

Zaterdag 29 september 2018 / aanvang 19.30 uur
Kapel Abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk, Abdijlaan 6

Reserveren is niet nodig. Toegang is gratis. Na afloop is een tegemoetkoming in de kosten zeer welkom.

Meer informatie op www.carminaludens.nl

[Terug naar boven↑](#)

VOOR DE KINDEREN

Op zondag 7 oktober a.s. vieren we Wereldmissiedag van de kinderen. Op de R.K. basisscholen in Drunen zijn de missiezakjes uitgedeeld en ingezameld. Deze zakjes zullen in de gezinsviering van 11 uur naar voren worden gebracht. Het kinderkoor zorgt voor de zang tijdens deze viering.

Dit jaar wordt er geld ingezameld voor de kinderen in Ethiopië. Missio zorg dat kinderen naar school kunnen gaan en een beroep kunnen leren.

Jullie kunnen meehelpen. Spaar wat van je zakgeld en doet dit in het zakje voor de kinderen in Ethiopië.

Meer informatie vind je op de site: www.missiokids.nl



[Terug naar boven↑](#)

KINDERWOORDDIENST

Elke zondag tijdens de viering van 11.00 uur is er voor alle kinderen kinderwoorddienst. Met de kinderen worden dan verschillende activiteiten gedaan die betrekking hebben op ons geloof. Kom jij ook gezellig meedoen?

Data kliederkerk:

De data voor de kliederkerk in het nieuwe schooljaar zijn ook weer bekend.

Jullie zijn weer allemaal van harte welkom bij de kliederkerk op de volgende zondagen

18 november



27 januari

31 maart

26 mei

Aanvang 13.00 uur in de aula van basisschool De Bolster.

[Terug naar boven↑](#)

BOEKENBEURS VINCENTIUSVERENIGING

In het laatste weekend van oktober vindt de 32e Boekenbeurs van de Vincentiusvereniging plaats op het terrein van Abdij Mariënkroon te Nieuwkuijk. De Boekenbeurs gaat op vrijdagavond 26 oktober van start, en wel van 19.00u-21.30u. Op zaterdag 27 en zondag 28 oktober is de Boekenbeurs geopend van 11.00u-17.00u. De entree bedraagt €1.- Pinnen is mogelijk.

Naast een zeer groot aanbod van boeken, gesorteerd naar categorie, is er ook een ruim aanbod van curiosa, lp's en cd's.

De Vincentiusvereniging zet zich in voor mensen in onze samenleving die in acute financiële of materiële nood geraakt zijn, door wat voor oorzaak ook, en die niet geholpen kunnen worden door andere instanties zoals overheid en maatschappelijke organisaties.

De opbrengst van de boekenbeurs wordt aangewend voor deze directe hulp van mens tot mens.

Voor meer informatie over de Vincentiusvereniging en de Vincentiuswinkel:

www.vincentiusheusden.nl Zie ook [facebook.com/boekenbeursvincentiusheusden](https://www.facebook.com/boekenbeursvincentiusheusden).

[Terug naar boven↑](#)

VOLGENDE ACTIVITEITEN ONTMOETEN

KOFFIELEUTE



Iedere 1e vrijdag in de maand KOFFIELEUTE in de bibliotheek van Drunen tussen 10 en 12 uur.

Iedere 2e vrijdagmiddag van de maand is er KOFFIELEUTE in de bibliotheek van Oudheusden en wel tussen 2 uur en half 4.

Iedere 2e zaterdagochtend van de maand bent u tussen half 11 en 12 uur van harte welkom voor een kopje koffie in de bieb van Vlijmen.

Er zijn geen kosten aan verbonden. Inschrijving is niet nodig. Gewoon komen!

Om elkaar te ontmoeten en voor de gezellige klets. Iedereen is van harte welkom.



SAAMPIES ETEN

30 september 2018

Op de laatste zondag van iedere maand is er SAAMPIES ETEN in de Zandley in Drunen.

Samen aan tafel voor een 3-gangenmenuutje. Het begint om 16.45 uur tot ongeveer 19.00 uur. Het is gezellig (na)praten tijdens SAAMPIES ETEN in de Zandley.

De prijs voor een 3-gangen menuutje met aansluitend (u aangeboden door Zandley) een kopje koffie of thee bedraagt € 9,07 p.p. exclusief consumpties en kan NIET contant worden voldaan.

Betaling kan op 3 manieren:

* met zgn. "Schakelring"-pas. U ontvangt dan korting op de menuprijs (gereduceerd tarief van € 8,16)



- * middels pinnen met eigen bankpas
 - * als u gebruik wenst te maken van een Heusden Pas rekent u contant € 4,55 af met de gastvrouw van ONTMOETEN, die vervolgens zal zorg dragen voor de financiële afwikkeling.
- Hiervoor is inschrijving noodzakelijk.

Inschrijving per mail/website is noodzakelijk. 

Ontmoetingscafé

30 september

Voor gezellige meezingers kom gezellig met z'n allen naar De Mand in Vlijmen op 30 september, waar het koor Brabants Bont ons muzikaal komt vermaken.

Het begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 u /16.30 uur.

Vanaf 13.30 uur staat de deur open.

De entree bedraagt 3 euro p.p. inclusief een kopje koffie/thee en een versnapering tijdens de pauze dan houden we tevens een kleine loterij.



Inschrijving per mail/website is noodzakelijk.

[Terug naar boven↑](#)

LIEF EN LEED

In **Drunen** is de **uitvaart** geweest voor:

2 september - Mart van de Wiel (74), Afrikalaan 39

In **Elshout** is de **uitvaart** geweest voor:

13 september - Harrie van Hulden (82), Heusdenseweg 12

In **Heusden** is de **uitvaart** geweest voor:

21 augustus - Piet Goorden (85), Gerard van Oostromstraat 15

7 september - Sien de Vaan-Slegers (90), Zorgcentrum Eikendonk



De Vincentiusvereniging komt op voor ieder mens in nood.

U kunt ons voor hulpvragen bereiken via 06-13753058

Of via het contactformulier op de website www.vincentiusheusden.nl

De Vincentiuswinkel is gevestigd aan de Grotestraat 138a in Drunen

Openingstijden en verdere informatie vindt u op

www.vincentiusheusden.nl

Ieder mens telt!

[Terug naar boven↑](#)

MISTIJDEN

	<u>Drunen</u>	<u>Elshout</u>
zaterdag	19.00 uur	eucharistieviering

zondag			09.30 uur eucharistieviering
	10.15 uur	zondagmorgengebed	
	11.00 uur	eucharistieviering	
maandag	18.30 uur	Uur van stilte en gebed met aanbidding (event. eucharistieviering)	
dinsdag	08.15 uur	eucharistieviering	
woensdag	18.30 uur	eucharistieviering in Zandley	
donderdag			18.00 uur uitstelling Allerheiligste met aanbidding 18.30 uur rozenkransgebed 19.00 uur eucharistieviering
vrijdag	18.30 uur	eucharistieviering	
	<u>Heusden</u>		
zaterdag	17.00 uur	eucharistieviering in de kapel van zorgcentrum St. Antonius Op de 3 ^e zaterdag van de maand is deze viering in de Seniorensociëteit Demerhof (Soos) te Heusden.	

Op zaterdag is er van 13.30 – 14.30 uur gelegenheid om te biechten in de St. Lambertuskerk. U kunt daarvoor aanbellen bij de biechtstoel.

Bereikbaarheid

Op werkdagen is het secretariaat 's morgens van 09.00 – 12.00 uur bereikbaar.

Pastorie: Raadhuisplein 2, 5151 JH Drunen
Telefoon: 0416 - 372215
E-mail: parochie@wonderbaremoeder.nl
Website: www.wonderbaremoeder.nl

Bankrekeningnummer voor kerkbijdrage

Indien u zelf uw kerkbijdrage over wilt maken naar de parochie dan kunt u dit doen op rekeningnummer NL17 RABO 0112 6053 03 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder.

Volgende uitgaven

De volgende 'Flitsen' verschijnt in het weekeinde van 20-21 oktober.