

FLITSEN – nr. 231 - november 2022

INHOUDSOPGAVE

TIJDELIJKE WAARNEMING DOOR PASTOOR JOS VERBRAEKEN	1
OECUMENISCHE WOORD- EN GEBEDSDIENST	2
AD LIMINA-BEZOEK VAN DE NEDERLANDSE BISCHOPPEN	2
BETAALMOGELIJKHEDEN	3
CARITAS WONDERBARE MOEDER	3
<i>ACTIE VOEDSELBANK GESLAAGD!</i>	3
<i>WONDERBARE MOEDER: HART ♥ VERWARMEND</i>	4
MEDITATIEMOMENT IN DE ADVENTSTIJD.....	4
11 DECEMBER: CONFETTI MARCANTO IN ELSHOUT.....	5
'GIVING TUESDAY' MET SAM'S KLEDINGACTIE	5
MARIAGEDACHTE.....	6
VOOR DE KINDEREN	6
KLIEDERKERK	7
LIEF EN LEED	7
ADVENTSACTIE VOOR DE BASISCHOLEN	7
INFORMATIE VAN HET SECRETARIAAT.....	8

TIJDELIJKE WAARNEMING DOOR PASTOOR JOS VERBRAEKEN

Beste parochianen van parochie de Wonderbare Moeder,

Sinds een paar maanden mag ik jullie (waarnemende) pastoor zijn om pastoor Van Overbeek tijdelijk te vervangen en hem zodoende de tijd te geven om goed te herstellen. Een korte introductie van mezelf is wellicht welkom.

Mijn naam is Jos Verbraeken (55 jr). Sinds 1996 priester van het bisdom 's-Hertogenbosch en nu pastoor-deken in de parochie St. Jan de Doper in Waalwijk/Waspik. U zult mij wellicht niet zo vaak zien, omdat mijn taak in de parochie meer bestuurlijk zal zijn en de pastorale zorg en het eerste aanspreekpunt in handen is van diaken Soeterboek. Die ik erkentelijk ben voor het vele werk dat er gedaan moet worden en hij weet dat hij altijd een beroep op mij c.q. ons kan doen.

Een spannende tijd voor onze parochies breekt aan, want het tekort aan priesters en andere -al dan niet gewijde- beroepskrachten wordt pijnlijk voelbaar. Maar we blijven vertrouwen houden dat het de Heer zelf is die ons de weg wijst. In Hem is verleden, heden en toekomst!



De advent gaat beginnen of is begonnen. We gaan ons voorbereiden op Kerstmis. Jezus wordt mens. God wordt mens. Een ongelooflijk mysterie waar we niet bij kunnen. Dat is ook het unieke aan het Christendom, aan ons Christelijk geloof. God heeft het niet beneden zijn waardigheid geacht om mens te worden. In Maria wordt Hij een mens van vlees en bloed en zal ons gaan verlossen. Hij zal geboren worden. Dat vieren we met Kerstmis! Maar in de advent hebben we een afwachtende houding op dit gebeuren. Want het is nog niet zover. Natuurlijk zijn we bezig met allerlei praktische voorbereidingen en die moeten ook gebeuren. Maar het belangrijkste is dat we Jezus ook in ons geboren laten worden. God moet in ons aan het werk kunnen. Hij is degene die het initiatief neemt en wil graag dat we Hem horen en naar Hem luisteren. Als we Jezus ook in ons hart geboren kunnen laten worden kan het Kerstfeest voor ons dit jaar veel meer gaan betekenen. Daarvoor is de tijd van de advent een hele geschikte tijd. Nooit komt een groot feest zomaar uit de lucht vallen. Daar is voorbereiding voor nodig. Om een kind op deze wereld geboren te laten worden bereiden ouders zich ook goed voor, zowel materieel als geestelijk. Zo hoop ik ook dat u zich goed kunt voorbereiden op het Kerstfeest. Dat Jezus ook in ons hart, in onze families, in onze parochie en onze dorpen geboren mag worden. Dat hoop ik van ganser harte voor iedereen.

Pastoor Jos Verbraeken

[Terug naar boven↑](#)

OECUMENISCHE WOORD- EN GEBEDSDIENST

In het weekend van 26 en 27 november vieren we de Eerste Zondag van de Advent. De viering om 11.00 uur in Drunen zal een oecumenische woord- en gebedsdienst zijn zonder communie-uitreiking. Het is voor het eerst dat onze parochie samen met de Protestantse kerkgemeenschap Open Hof uit Drunen samen een viering op de zondagochtend houdt. Zo willen we in woord en daad als broeders en zusters in Christus op weg zijn naar meer eenheid. Het is een opdracht van Jezus Christus zelf die zei: 'Opdat Gij allen één zijt...'

Wilt u graag dat weekend een eucharistieviering bijwonen, dan kan dat op zaterdagavond om 19.00 uur in Drunen, en op zondag om 09:30 uur in Elshout.

Werkgroep Oecumene Drunen

[Terug naar boven↑](#)

AD LIMINA-BEZOEK VAN DE NEDERLANDSE BISSCHOPPEN

De Nederlandse bisschoppen waren van 7 t/m 13 november op bezoek bij de Paus in Rome. Een "open, broederlijk gesprek", zo typeren de Nederlandse bisschoppen hun ontmoeting met paus Franciscus in een eerste reactie. De paus nam op vrijdagochtend langer dan gepland de tijd voor het gesprek, een uur en drie kwartier, zonder formele toespraken of ander ceremonieel. In een livestream vanaf het Sint-Pietersplein deelden enkele van de aanwezige bisschoppen hun eerste indrukken.



Vicinanza

Voorzitter van de bisschoppenconferentie mgr. Hans van den Hende vertelde hoe de paus meermaals de nabijheid had benadrukt, *vicinanza*, als opdracht aan de Nederlandse bisschoppen:

nabijheid tot God in het gebed, nabijheid tot elkaar in collegiale samenwerking, nabijheid tot de priesters en nabijheid tot alle gelovigen. “Hij nam alle tijd”, zei kardinaal Wim Eijk. “We hebben natuurlijk allerlei dingen aan hem voorgelegd die in onze kerkprovincie leven. Ook de moeilijkheden waarmee we worstelen. En ik moet zeggen: daar heeft hij heel serieus op gereageerd.”

Begrip en bemoediging

Ook de slechte cijfers uit het ad limina-rapport zijn met de paus gedeeld, bevestigde Eijk. “Wij zijn realisten, we houden niets achter.” De Paus toonde begrip voor de moeilijke situatie van de Nederlandse kerkprovincie, aldus bisschop Gerard de Korte, “maar benadrukte tegelijkertijd: heb geduld, de heilige Geest gaat met u mee, de toekomst tegemoet. In die zin was het ook heel bemoedigend.”

Gelezen in het Katholiek Nieuwsblad

[Terug naar boven↑](#)

BETAALMOGELIJKHEDEN

Instandhouding Erediensten en pastoraat

Voor de instandhouding van de eucharistievieringen, kerkgebouwen en pastoraat collecteren we wekelijks in de weekendvieringen. Ook kunt u meerdere collectes bij elkaar tellen en dat bedrag overmaken naar

NL05 RABO 0112 6040 64 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder Drunen met vermelding ‘collectebijdrage’.

QR-code scannen

Op de binnen toegangsdeur van de kerk hangt en in de kerk staat deze QR-code die u kunt scannen.

Met de **camera-app** op uw mobiele telefoon kunt een foto maken en dan krijgt u meteen de regel:



https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=n_BGlnz2TMmzNd89pyY1mQ

Als u daar op klikt wordt u gelijk doorgestuurd naar uw bankapp en volgt de rest van zelf.

Ook kunt u voortaan kaarsjes digitaal betalen. Deze QR-codes vindt u bij de Mariakapel in Drunen, bij Maria in de kerk in Elshout en in de kapel aan de Kapelstraat.



**CARITAS
WONDERBARE MOEDER**

Centrum voor Aandacht en Hulp

ACTIE VOEDSELBANK GESLAAGD!

Parochie Wonderbare Moeder, Open Hof en Basisscholen halen samen 80 kratten op

De actie die Caritas Wonderbare Moeder samen met de Open Hof in Drunen in de week van 17 oktober 2022 heeft gehouden om de Voedselbank Den Bosch en omstreken van extra houdbare levensmiddelen en andere belangrijke spullen te voorzien is mede door de inbreng van diverse basisscholen en gulle gevers bij de kerken en Open Hof een groot succes geworden.

Door de toegenomen armoede als gevolg van de hoge inflatie – ook in Heusden - is deze hulp meer dan ooit, hard nodig.

De kinderen (en ouders) van basisscholen Th. J. Rijken in Elshout, Jongleren, Wereldwijs, Olof Palme en de Duinsprong in Drunen hebben enthousiast meegewerkt en brachten in totaal 50 volle kratten bijeen. Mooi dat leerlingen en hun ouders en leerkrachten op deze wijze hun betrokkenheid bij kwetsbare plaatsgenoten lieten zien. Bij de kerken werden 30 kratten ingezameld, zodat er in totaal 80 kratten konden worden afgeleverd bij de Voedselbank Den Bosch en omstreken.

U kunt nog steeds bijdragen!

Mocht u de actie een warm hart toedragen, maar zelf niet de kans gehad hebben in die periode levensmiddelen aan te reiken, dan kunt u dat alsnog doen: in de portalen van de katholieke kerken in Elshout en Drunen kunt u doorlopend dagelijks tussen 09.00 en 17.00 uur uw gaven kwijt. Mocht u de Voedselbank financieel willen ondersteunen, dan kan dat door een bijdrage te storten op bankrekeningnummer NL 81 RABO 033 45 155 13 ten name van Caritas Wonderbare Moeder.

Caritas Wonderbare Moeder en Open Hof bedanken alle kinderen en ouders die mee hebben geholpen om deze Voedselbank actie een groot succes te maken.

WONDERBARE MOEDER: HART ♥ VERWARMEND

In het kader van het motto voor dit jaar

“Wonderbare Moeder: hart ♥ verwarmend”

wil Caritas Wonderbare Moeder (CWM) op 17 en 18 december in Drunen bij het Dickensfestijn met de verkoop van warme chocolademelk geld inzamelen voor cliënten van de Voedselbank. Wij willen er immers

voor zorgen dat iedereen er deze winter voldoende warmpjes bij zit. Daarom ook onze oproep op zulke dagen uw hart extra te laten spreken voor hen die het moeilijk hebben!

[Terug naar boven↑](#)

MEDITATIEMOMENT IN DE ADVENTSTIJD

Samen met de Protestantse Gemeente Drunen en Vlijmen organiseren we met de oecumenische werkgroep dit jaar ook in de Adventstijd een moment van meditatie. We luisteren met elkaar naar de korte overwegingen van de podcast ‘Bidden onderweg’.

De vorm is eenvoudig en verstillend. Eerst luisteren we naar muziek of een lied, dan volgt de Bijbellezing en een moment om daarover na te denken, weer afgesloten met muziek.

Net als in de Veertigdagentijd is het op de maandagavond. De locatie in de Adventstijd is De Open Hof, Vennestraat 57 in Drunen. Iedereen is van harte welkom op de maandagavonden 28 november en 5, 12 en 19 december. Aanvang 19.45 uur.

Wergroep Oecumene Drunen

[Terug naar boven↑](#)

11 DECEMBER: CONFETTI MARCANTO IN ELSHOUT

Meerstemmig koor Confetti Marcanto uit Elshout presenteert met trots haar uitgebreide kerstrepertoire onder leiding van Klaartje van Veen en begeleiding van Carla Bons. Wij verzorgen met medewerking van enkele blazers van Fanfare EMM een optreden in de RK kerk St. Jan Evangelist te Elshout op zondag 11 december 2022.

Aanvang 16.00 uur, u bent van harte welkom. De toegang is vrij, een vrijwillige bijdrage voor kerk en koor wordt gewaardeerd.

Wilt u na afloop nog nagenieten met een drankje, dan bent u welkom in 't Rad naast de kerk.



[Terug naar boven ↑](#)

'GIVING TUESDAY' MET SAM'S KLEDINGACTIE

29 november 2022 is het **GivingTuesday**, een wereldwijde GEEF-dag om samen meer goed te doen. Deze dag is bedoeld als tegenwicht voor Black Friday en Cyber Monday, dagen die gekenmerkt worden door kopen en (zelf) hebben.

Stichting Sam's Kledingactie heeft zich bij dit initiatief aangesloten en wil tijdens GivingTuesday zoveel mogelijk kleding en geld inzamelen ten behoeve van de noodhulpprojecten van o.a. Cordaid en het Armoedefonds.

Wil jij bijdragen aan onze #GivingTuesday-actie?



Kijk dan op www.samskledingactie.nl of op de social media kanalen van Sam's Kledingactie. Hier lees je wat jij kunt doen, wat jij kunt geven. Voor meer informatie over GivingTuesday en #GivingTuesdayNL ga je naar www.givingtuesday.nl

Elke daad van vrijgevigheid telt en iedereen heeft iets te geven!
Wat geef jij?

[Terug naar boven ↑](#)

MARIAGEDACHTE

Licht en Vrede in de Advent

In deze adventstijd,
bidden wij om licht en vrede.
Niet om een mooi woord
een holle klank in een lege ruimte.
Niet om het eigen gelijk,
dreiging tegenover dreiging,
macht tegenover macht.

In deze adventstijd,
bidden wij om licht en vrede.
Die vrede die leven geeft.
dat wij ontvankelijk
en aanspreekbaar mogen worden.
Barmhartig, geduldig, rechtvaardig,
zachtmoedig en trouw.

In deze adventstijd,
bidden wij om licht en vrede.
Voor allen om ons heen,
zoekend en tastend
naar een nieuwe weg die ons leidt
naar het Kind en zijn Moeder
In de stal van Bethlehem.



[Terug naar boven↑](#)

VOOR DE KINDEREN



Beste jongens en meisjes,

De laatste zondag van het kerkelijk jaar vieren we het feest van Christus, de koning van het heelal.

Al bij zijn geboorte kwamen koningen uit het Oosten om het kleine kind Jezus als koning hulde te brengen met geschenken. En nu, op het eind van het jaar, brengen wij allemaal eer aan Jezus, omdat Hij de koning is van alwat bestaat, van heel het heelal. Toch zijn er helaas nog veel mensen die Jezus niet erkennen, juist zoals de mensen bij het kruis, die Jezus bespotten. Maar de goede moordenaar wist waarom het ging: "Jezus, denk aan mij, als U in uw koninkrijk gekomen bent".

Wij sluiten ons aan bij zijn woorden. "Jezus, denk aan ons, nu U als koning over allen heerst"! Na deze zondag begint het nieuwe jaar in de kerk. Het is dan weer Advent.



[Terug naar boven↑](#)

KLIEDERKERK

De volgende Kliederkerk is op **zondag 27 november**.
We beginnen om 13.00 uur. Deze keer is het in de Pastoor Vermeulenzaal, links van de St. Lambertuskerk in Drunen. We hopen veel kinderen te zien!
Voor meer informatie: kijk op Facebook of op Drunen4you.



[Terug naar boven↑](#)

LIEF EN LEED

In **Drunen** is de uitvaart geweest voor:

20 oktober	Riek van Pinxteren-van Beurden (91), Zorgcentrum St. Antonius
23 oktober	Truus Verhoeven-Geurtz (94), Zorgcentrum Zandley
14 november	Dinie van de Wiel-Kelder (94), Ter Hunen 36, Drunen

In **Elshout** is de uitvaart geweest voor:

22 oktober	Pia Venninckx (72), Canadalaan 4
------------	----------------------------------

De **crematie** is geweest voor:

19 oktober	Ad Pulles (88), Zorgcentrum Zandley
------------	-------------------------------------

In **Drunen** is gedoopt:

6 november	Lucas Koster, Duizendblad 8, Vlijmen
------------	--------------------------------------

[Terug naar boven↑](#)

ADVENTSACTIE VOOR DE BASISSCHOLEN

Ook dit jaar willen we, samen met de basisscholen, weer meedoen aan de landelijke Adventsactie.

“Ieder kind een goede start!”

Met dit thema richten we ons op de DR Congo in Centraal-Afrika. Door burgeroorlog, corruptie en uitbuiting leven in dit land veel mensen in armoede. Ruim 30.000 –vaak getraumatiseerde– kinderen zwerven dag en nacht op straat. Voor 300 van deze kinderen willen wij het verschil gaan maken met praktische hulp, zoals kleding, voedsel, onderwijs en gezondheidszorg. Maar ook door psychische zorg en voorlichting over hoe ze gezond kunnen leven.



Ook Maria, Jozef en Jezus leefden lang op straat...

Daarom past dit thema zo goed in de Adventsperiode. Net als de straatkinderen waren zij afhankelijk van de hulp en gastvrijheid van anderen.

Wat gaan de basisschoolkinderen doen?

Zij gaan mooie, grote collages maken. Wij hebben hen gevraagd een straat uit te beelden, met aan het einde een (opvang)huis met een ster erboven. Kinderen, zowel van hier als daar, worden daarbij samen afgebeeld: zo gaan ze samen op weg naar Kerstmis, op weg naar vrede. In het weekend van 10 december zijn de werkstukken van de basisscholen te bewonderen in de St. Lambertuskerk in Drunen en de St. Jan Evangelist in Elshout. We kijken er weer erg naar uit!

Meer weten over dit project?

Bezoek via de QR-code de website van Vastenactie, daar vindt u alle informatie. We wensen iedereen een mooie Adventstijd toe!



Diaken Albert Soeterboek

Dr. Bill Banning, identiteitsbegeleider (namens de tekst- en werkgroepen Kindercatechese)

[Terug naar
boven ↑](#)

INFORMATIE VAN HET SECRETARIAAT

Mistijden

Vanaf 1 september zijn de mistijden als volgt:

	<u>Drunen</u>	<u>Elshout</u>
zondag		09.30 uur eucharistieviering
	11.00 uur	eucharistieviering
maandag	18.30 uur	Uur van stilte en gebed met aanbidding
woensdag	14.30 uur	woord- en communieviering Zandley
donderdag		18.00 uur rozenkransgebed
		18.30 uur woord- en communieviering
		19.00 uur uitstelling Allerheiligste met aanbidding
zaterdag	19.00 uur	eucharistieviering of woord- en communieviering
	<u>Heusden</u>	
zaterdag	17.00 uur	woord- en communieviering in de kapel van zorgcentrum St. Antonius Op de 3 ^e zaterdag van de maand is deze viering in de Seniorensociëteit Demerhof (Soos) te Heusden

Bereikbaarheid

Op werkdagen is het secretariaat 's morgens van 09.00 – 12.00 uur bereikbaar.

Pastorie: Raadhuisplein 2, 5151 JH Drunen

Telefoon: 0416 - 372215

E-mail: parochie@wonderbaremoeder.nl

Website: www.wonderbaremoeder.nl

Bankrekeningnummer voor kerkbijdrage

Indien u zelf uw kerkbijdrage over wilt maken naar de parochie, dan kunt u dit doen op rekeningnummer NL17 RABO 0112 6053 03 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder.

Volgende uitgave:

Rond half december wordt de Parochiewijzer weer aan huis bezorgd.

De volgende 'Flitsen' verschijnt weer in het weekeinde van 21-22 januari 2023.



De Vincentiusvereniging komt op voor ieder mens in nood.

U kunt ons voor hulpvragen bereiken via 06-13753058

Of via het contactformulier op de website www.vincentiusheusden.nl

De Vincentiuswinkel is gevestigd aan de Grotestraat 138a in Drunen

Openingstijden en verdere informatie vindt u op

www.vincentiusheusden.nl