



Pastorie: Raadhuisplein 2, 5151 JH Drunen. Tel. 0416-372215

FLITSEN – nr. 216 - mei 2021

INHOUDSOPGAVE

HEF JE HANDEN	1
START RENOVATIE EN UITBREIDING MARIAKAPEL	2
MARIAGEDACHTE.....	2
NIEUWE MAATREGELEN IN CORONATIJD.....	3
BETAALMOGELIJKHEDEN IN CORONATIJD	3
CARITAS WONDERBARE MOEDER.....	3
VAN DE IDENTITEITSBEGELEIDER.....	4
VOOR DE KINDEREN	5
LIEF EN LEED In Drunen is de uitvaart geweest voor:	6
MISTIJDEN	6

HEF JE HANDEN

Stel je voor: je bent een klein kind van drie jaar en je vader neemt je mee naar een shopping center. Hij draagt je op de arm want het is nogal druk (we doen even of corona voorbij is). Je komt binnen en je bent heel enthousiast over alles wat je ziet. Alles is nieuw en mooi, lichtjes hier, felle kleuren daar. Allerlei dingen die je graag wil vastnemen of wil proeven. Maar je besluit dat zelf te doen. Je wil niet in die armen. Je wil het zelf bekijken op je eigen voeten. Geen vader, geen armen. Lekker zelf. Op begin is het heel leuk en vol zelfvertrouwen ga je wat je ziet tegemoet. Maar dan valt het toch tegen. Het is zo vreemd omdat je alles ziet vanuit kikkerperspectief: al die lange benen die plots en zo snel links en rechts aan je voorbijgaan. Je ziet vooral lange poten van tafels zonder te weten wat er op de tafels ligt. Het uitzicht wordt zo verwarrend en vreemd en je raakt zoals kleine kinderen doen in lichte paniek. Je keert je om naar vader, houd je armen in de lucht en hij neemt je op de arm. Plots is het perspectief heel anders. Ten eerste voel je je veilig. Ten tweede zie je veel meer en in het juiste perspectief. Alles klopt. Van de lange tafelpoten kan de aandacht nu veel meer gaan naar al het interessante wat er op de tafels ligt. De lange benen zijn niet zomaar benen maar behoren tot interessante gezichten en sommigen kijken je zelfs heel vriendelijk en grappig aan.

Dit verhaaltje heeft te maken met Pinksteren. Naar elkaar toe zijn we volwassenen. De kleutertijd hebben we gehad en we zijn uitgegroeid tot autonome mensen. We kunnen gelukkig zelf op onze benen staan en we hebben de vrijheid de wereld vanuit ons perspectief te bekijken. En dat is natuurlijk goed. Echter, naar God toe zijn en blijven we als kleine kinderen. We zijn niet gemaakt om alleen te wandelen, alleen te leven, alleen te overleven maar om gedragen in de armen van de Heilige Geest geleid te worden en alles om ons heen te zien in Gods perspectief. Maar we moeten onze handen durven heffen in gebed en vragen of Hij ons wil dragen en leiden. Soms door achter ons te lopen, soms door ons echt vast te nemen.

Zeker in deze verwarrende tijden worden we als kerkgemeenschap op de proef gesteld. We hebben Gods perspectief nodig. Durven wij onze handen in de hoogte te houden en te smeken om Gods Heilige Geest?

Zalig Pinksteren

Pastoor Hedebouw

START RENOVATIE EN UITBREIDING MARIAKAPEL

Zoals u waarschijnlijk al gehoord zult hebben uit de plaatselijke krant of in de brochure wordt in Elshout de Mariakapel gerenoveerd en uitgebreid. Voor de aanvang zijn er al veel zaken geregeld maar vanaf **1 juni** gaan we echt van start met de renovatie / uitbreiding.

De Elshoutse Mariakapel is een van de weinige in Brabant waar een verschijning en een legende aan ten grondslag ligt. Met het uitbreiden van de Kapel willen wij de voorwaarden scheppen, voor het doorgeven van deze mooie bedevaarttraditie.



Voor alles wat we eerder hebben vernieuwd in het Kapelpark is dat gelukt met vrijwilligers en vele donaties. We hebben er alle vertrouwen in dat dit nu ook gaat gebeuren.

Voor een bijdrage aan de renovatie heeft de werkgroep een eigen rekening. Deze staat onder controle van de penningmeester van de Parochie en valt daardoor dan ook onder de ANBI regeling.

Een donatie kan overgemaakt worden op rekening nr.:

NL92 RABO 0112605214 t.n.v.

Vrienden van Mariabedevaart Elshout

of via de bijgaande QR-code.

Doneren in contanten kan natuurlijk ook. Voor meer informatie kunt u terecht bij de voorzitter van de werkgroep Mariabedevaart, de heer Jos Geelen, via ons emailadres: vrienden@wonderbaremoeder.nl en tel. 0416-372215 (pastorie).



Sluiting Mariapark vanaf 1 juni tot de renovatie klaar is. Voor een bezoek aan het Mariabeeld en het aansteken van een kaarsje kunt u terecht bij de kerk van Sint-Jan Evangelist, Kerkstraat 37 te Elshout. Dagelijks open van 8.00 – 17.00 uur (zondag tot 18.00 uur).

Werkgroep Mariabedevaart Elshout

[Terug naar boven↑](#)

MARIAGEDACHTE

Wonderen

**Maria, geef mij een geopend oog
voor al die gewone dingen
waar soms een ander niet aan denkt
help mij mijzelf bewust te dwingen
tot aandacht voor mijn medemens.
Juist in die hele kleine zaken
leer mij op de geringste nood
toch diep bewogen in te haken ...
Laat mij er voor de ander zijn
en help mij zó te reageren
dat ik door wat ik zeg en ben
een sfeer van liefde zal creëren.
Dan wordt mijn kleine leven groots
en zal de ander kunnen merken
dat U door zwakke mensen heen
nog steeds Uw wonderen wilt bewerken.**



[Terug naar boven↑](#)

NIEUWE MAATREGELN IN CORONATIJD

RESERVEREN

Vanaf 29 april jl. mogen we meer mensen bij de vieringen toelaten. In Drunen kunnen we 70 mensen plaatsen in Elshout 40. Voor de vieringen op de zondagen moet u nog wel blijven reserveren. Voor zaterdagavond is dit niet meer nodig.

Reserveren kan 's morgens van 09.00-12.30 uur telefonisch (0416-372215) of persoonlijk op de pastorie, via de mail (parochie@wonderbaremoeder.nl) maar kan ook via de homepage van onze website www.wonderbaremoeder.nl.

Bij de doordeweekse vieringen bent u zonder aanmelding welkom.

Gastheren en gastvrouwen zijn in het weekend bij de ingang van de kerk aanwezig om u wegwijs te maken. Volg hun aanwijzingen op.

MONDKAPJE

Een van de nieuwe maatregelen is ook dat u in de kerk een mondkapje moet dragen dat alleen afgedaan mag worden bij het ontvangen van de H. Communie.

VIERINGEN BIJWONEN VIA LIVESTREAM

Vanaf zondag 11 oktober a.s. is het weer mogelijk om een viering vanuit onze parochie bij te wonen via de livestream. Elke week wordt op zondag de viering van 11.00 uur in de Lambertuskerk in Drunen live uitgezonden via internet. U vindt hiervoor een knop op de homepage van onze website (www.wonderbaremoeder.nl)

[Terug naar boven↑](#)

BETAALMOGELIJKHEDEN IN CORONATIJD

Instandhouding Erediensten en pastoraat

Voor de instandhouding van de eucharistievieringen, kerkgebouwen en pastoraat collecteren we wekelijks in de weekendvieringen. Om ook in deze Coronatijd te kunnen geven, kunt u meerdere collectes bij elkaar tellen en dat bedrag overmaken naar **NL05 RABO 0112 6040 64** t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder Drunen met vermelding 'collectebijdrage'.

De normale weekendcollectes in juni zijn: 5/6, 12/13, 19/20 en 26/27 juni

Het eerste weekend (5/6) hebben we altijd een extra collecte met het rode mandje speciaal voor het onderhoud van de kerken.

De kerk heeft uw gift hard nodig. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift.

[Terug naar boven↑](#)



**CARITAS
WONDERBARE MOEDER**

Centrum voor Aandacht en Hulp

STICHTING ONTMOETEN STOPT; PAROCHIE NEEMT TWEE ACTIVITEITEN OVER

Vorig jaar is Stichting Ontmoeten gestopt met haar activiteiten. Caritas Wonderbare Moeder heeft, samen met de protestantse kerk de Open Hof, twee van de activiteiten van Ontmoeten overgenomen.

- Ontmoeten de wijk in: Voor deze activiteit organiseren wij een bijeenkomst op een centrale plek in de wijk waarbij wijkbewoners worden uitgenodigd om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee met iets lekkers erbij. Deze activiteit vindt in de zomermaanden buiten plaats met gebruikmaking van partytenten, tafels en stoelen.

- Gast aan tafel: Voor deze activiteit koppelen wij mensen die met de kerstdagen alleen zijn aan gastgezinnen zodat zij samen een gezellige kerstmaaltijd kunnen vieren

ONTMOETEN DE WIJK IN

Allemaal kunnen we ons wel eens eenzaam voelen en behoefte hebben aan gezelschap. Even bijkletsen. Samen op het "leugenbenkske". Samen eten. Samen wandelen. Er zijn tal van mogelijkheden om een sociaal netwerk uit te breiden. De woonomgeving kan daarbij van groot belang zijn.

Wilt u ZELF weleens wat meer gezelligheid in de buurt? OF: Wilt u ZELF weleens wat meer gezelligheid brengen voor anderen in de buurt? OF: Wilt u als buurtvereniging/wijkcomité iets extra's doen om eenzaamheid tegen te gaan?

Graag denken wij met u mee en wij komen naar u toe met onze FLEX Ontmoetings-plek.

Datum: 3 juni
Tijd: 13.30 – 15.30
Plaats: Van Speijkstraat

[Terug naar boven↑](#)

VAN DE IDENTITEITSBEGELEIDER

Leerlingen denken diepzinnig na over de dood

Ieder jaar bespreek ik met derdeklassers een hoofdstuk over ziekte, sterven en al dan niet leven na de dood. Het is altijd weer boeiend om te lezen wat leerlingen vinden over dit onderwerp. Hieronder een aantal reacties van leerlingen. Zelf heb ik hier heel veel respect voor, want op hun leeftijd kon ik nog niet over die dingen praten (en dacht er eerlijk gezegd eigenlijk ook nooit over na). Het Raam der Herinnering op het d'Oultremont en de soms kleine maar zeer waardevolle gedenkplekjes op de basisscholen zijn een mooi teken van leren leven met dit pittige onderwerp.

Tegenwoordig merk ik dat zelfs kinderen op de basisschool (ook de lagere klassen) – mits goed begeleid – heel goed over dit moeilijke onderwerp kunnen praten (je kunt zelfs van hen leren!). Gelukkig maar, want niets is erger dan met de dood geconfronteerd worden en je hart niet kunnen luchten. Graag wens ik iedereen die op de een of andere manier met de dood te maken heeft heel veel sterkte en wijsheid toe.

Bill Banning – identiteitsbegeleider katholieke basisscholen SCALA en docent d'Oultremontcollege

Erg verschillend

Ik vind dit hoofdstuk een meeslepend hoofdstuk. Vooral voor mensen die het zelf wel eens hebben meegemaakt dat een dierbare geliefde van hun overleed. In het hoofdstuk kwamen verschillende onderwerpen aan bod. Het rouwproces en alles over rouwen vond ik het interessantste. Vooral omdat rouwtijd per persoon erg verschillend is. Je kunt niet zeggen: 'Ik ga een week rouwen en daarna niet meer'. Dat kan je niet bepalen, want de tijd die daarvoor nodig is, is verschillend. Dat vind ik goed dat dat zo is.

Toen heb ik alles laten gaan

Mijn opa is in april gestorven en dat heeft, vind ik, met dit hoofdstuk te maken. Het was best een shock, want de ene dag ging het goed en de andere dag lag hij aan de morfinepomp vanwege de pijn. En een dag later was hij er niet meer. Eerst merkte ik er niet veel van, maar toen merkte ik het wel. Als iets niet lukt werd ik gelijk boos op mezelf. En als ik even nadacht, miste ik hem en moest ik af en toe een traan weghalen. Eén avond was ik met vrienden en toen besepte ik het echt. Hij was er niet meer, ik zou hem nooit meer zien. Toen heb ik alles laten gaan en heb ik gehuild. Gelukkig heb ik

goede vrienden die mij goed getroost hebben toen. Nu zit ik er minder mee. Alleen als ik echt aan hem denk, doet het nog steeds pijn.

Ik denk dat er iets komt na de dood

Niet iedereen heeft hetzelfde rouwproces en sommigen zullen dus bepaalde rouwfases niet meemaken. Dit ligt eraan hoe de band was met de overledene. Mijn eigen mening over de dood is dat als het tijd is voor iemand om te overlijden, dus bijv. door leeftijd of een ziekte, zal het rouwproces korter duren dan bij iemand die jong is of plotseling dood ging. Ik denk dat er iets komt na de dood omdat ik zelf dagelijks mijn opa zie, terwijl die is doodgegaan voordat ik was geboren. Door deze dingen is mijn kijk op de dood anders geworden. Wat ik van de dood heb geleerd is dat als hij komt je niet bang moet zijn, omdat het daarna goed komt.

Hoe katholieken afscheid nemen

De eerste keer dat ik de dood meemaakte was toen mijn Opa overleed. Hij was katholiek en geloofde sterk in God. Toen hij stervende was, bezochten wij (de hele familie) hem om afscheid te nemen. Dit was tijdens de ziekenzalving. Het enig dat ik me daar van kan herinneren is dat er een priester aanwezig was die Opa insmeerde met de speciale olie en dat hij voorlas uit de Bijbel. Toen hij overleden was en wij (de kleinkinderen) de kist naar voren droegen, werd de kist met heilig water besprenkeld en met wierook omringd. Ik heb hiervan geleerd hoe de katholieken afscheid nemen met behulp van ziekenzalving en hoe een uitvaart eruit ziet.

De tweede keer was het mijn Oma die op bed lag als stervende. Zij werd bezocht door de priester en had geen ziekenzalving. Ze had er vrede mee en had daar geen behoefte aan. Met mijn Oma beleefde ik het anders dan met mijn Opa. Ik was 7/8 toen mijn Opa overleed en 12 toen mijn Oma overleed. Ik beleefde alles veel bewuster. Oma's dood was meer 'bijzonder'. Oma had een klok en die klok stond stil om half 12 in de avond. Een week later ongeveer overleed ze precies om half 12. Dit was heel apart, vond ik zelf, en ik ging meer geloven dat er IETS was, niet per se een God, maar wel dat er IETS was. De volgende dag toen wij 's avonds thuiskwamen, brandde er ineens een hele felle ster die er nooit eerder was. Zo typisch dat dit gebeurde, misschien was het toeval, misschien niet, maar ik geloof sindsdien dat het zeker mogelijk is dat er meer is dan dit. Maar de enige vraag is: wat?

Emotie in controle

Ik heb veel geleerd van dit hoofdstuk. Het schrift waarbij ik alles in moest zetten heeft me veel goeds gedaan en zeker vanwege mijn moeder, want, die heb ik het schrift laten lezen en we hebben daar ook om moeten huilen. Want mijn schrift was voor mij de beste manier om mijn emotie in controle te kunnen houden en hoop dat dit ook gaat lukken met mijn opa, want ik heb een paar dagen geleden gehoord dat een ernstige ziekte heeft. Bedankt!"

Overal over praten

Ik vind het goed om het in de LB lessen te hebben over de dood. Velen zullen dit vaak lastig vinden (ik zelf ook), maar met u als docent kun je overal over praten (o.a. ook in vertrouwen).

[Terug naar boven↑](#)

VOOR DE KINDEREN

Beste jongens en meisjes,

Op de vijftigste dag van Pasen vieren we Pinsteren. Dit is de dag waarop de heilige Geest is neergedaald over Maria en de apostelen. Jezus had voordien aan zijn leerlingen beloofd, dat Hij de heilige Geest als Helper zou zenden.

Maar toen Jezus eenmaal geleden, gestorven en begraven was, werden de leerlingen heel bang. Ze hadden de deur op slot gedaan. Maar Jezus kan door gesloten deuren heen. Jezus zendt zijn bevrijdende Geest naar bange, gesloten deuren en harten.



En wat doe nu de Heilige Geest? Hij heeft de apostelen kracht gegeven om te getuigen van wat ze gezien en geleerd hebben van Jezus. Ze breken naar buiten, en vertellen aan alwie het maar horen wil, dat Jezus leeft en dat Hij heel veel van iedereen houdt. Ben niet bang om uit te komen voor je geloof. De Heilige Geest zal je wel helpen en sterken.

[Terug naar boven↑](#)

LIEF EN LEED

In Drunen is de uitvaart geweest voor:

- 24 april - Jan Verhoeven (83), Heusdenseweg 4, Herpt
- 29 april - Johan van Rooij (83), Julianastraat 26
- 7 mei - Jo van Belkom (94), Zorgcentrum St. Janshof
- 11 mei - Johan Jansen (89), Zorgcentrum Zandley

In Elshout is de uitvaart geweest voor:

- 28 april - Thea Klijn-van Beurden (82), Zorgcentrum Zandley
- 2 mei - Ton van Sluisveld (52), Pr. Hendrikstraat 18
- 3 mei - Herman Vrijhoeven (82), Grotestraat 167
- 12 mei - Riet van Delft-Pennings (88), H. v.d. Geldplantsoen 7

In het crematorium hebben we afscheid genomen van:

- 21 februari - Lenie van Nimwegen (91), zorgcentrum St. Antonius

In het rouwcentrum Aalburg hebben we afscheid genomen van:

- 12 april - Harrie van den Heuvel, Bloklandhof 14, Wijk en Aalburg

[Terug naar boven↑](#)

MISTIJDEN

Aanmelden vieringen:

Voor de vieringen op zondagmorgen in Drunen en Elshout moet u zich van te voren aanmelden. Dit kan via de website, de mail of op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur telefonisch of persoonlijk op de pastorie.

Voor de doordeweekse vieringen hoeft u zich niet aan te melden.

Het maximum aantal is voor Drunen 70 personen per viering en voor Elshout 40. Bij overschrijding van dit aantal kunnen wij u helaas geen toegang meer geven tot de viering.

En bij verkoudheid, koorts of griep blijft u thuis.

	<u>Drunen</u>		<u>Elshout</u>
zaterdag	19.00 uur	eucharistieviering	
zondag			09.30 uur eucharistieviering
maandag	11.00 uur	eucharistieviering	
	18.30 uur	Uur van stilte en gebed met aanbidding (event).	

dinsdag	08.15 uur	eucharistieviering)	
donderdag		eucharistieviering	18.00 uur rozenkransgebed
			18.30 uur eucharistieviering
			19.00 uitstelling Allerheiligste met aanbidding
vrijdag	18.30 uur	eucharistieviering	

Op zaterdag is er van 13.30 – 14.30 uur gelegenheid om te biechten in de St. Lambertuskerk. U kunt daarvoor aanbellen bij de biechtstoel.

Bereikbaarheid

Op werkdagen is het secretariaat 's morgens van 09.00 – 12.00 uur bereikbaar.

Pastorie: Raadhuisplein 2, 5151 JH Drunen
 Telefoon: 0416 - 372215
 E-mail: parochie@wonderbaremoeder.nl
 Website: www.wonderbaremoeder.nl

Bankrekeningnummer voor kerkbijdrage

Indien u zelf uw kerkbijdrage over wilt maken naar de parochie dan kunt u dit doen op rekeningnummer NL17 RABO 0112 6053 03 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder.

Volgende uitgave:

De volgende 'Flitsen' verschijnt in het weekeinde van 26-27 juni