

FLITSEN – NR. 217 - juni 2021

INHOUDSOPGAVE

OVERVLOED AAN BROOD, MAAR HOE ZIT HET MET ONS GELOOF....	1
RENOVATIE EN UITBREIDING MARIAKAPEL.....	2
MARIAGEDACHTE.....	3
NIEUWE MAATREGELEN IN CORONATIJD.....	3
BETAALMOGELIJKHEDEN IN CORONATIJD.....	4
PAROCHIEFEEST: 10 OKTOBER.....	4
CARITAS WONDERBARE MOEDER.....	4
KLIMAATGEDACHTE.....	5
JAARLIJKSE UITSTAPJE MET DE PASTOOR zaterdag 4 september 2021 naar H. Oda.....	6
JAARLIJKSE AVOND UUR VAN STILTE EN GEBED maandagavond 4 oktober 2021	6
VOOR DE KINDEREN	7
LIEF EN LEED.....	8
MISTIJDEN.....	8

OVERVLOED AAN BROOD, MAAR HOE ZIT HET MET ONS GELOOF...

Zo aan het begin van de zomer moet ik altijd denken aan het verhaal van de broodvermenigvuldiging. Zeker als ik mensen zie picknicken langs de kant van de weg, in de natuur, op een parkeerplaats... We hebben door de versoepelingen van de Coronamaatregelen weer wat meer mogelijkheden. Al gaat het nu naar mijn mening wel erg hard. We hopen dat we daarvoor na de zomervakantie de tol niet hoeven te betalen.

Jezus trekt er in het evangelie met zijn leerlingen op uit. Ze hebben een megagrote picknick gehouden in het open veld. De grootste hitte was voorbij, de menigte had overvloedig gegeten en de zon begon langzaam te zakken, die namiddag van de broodvermenigvuldiging. De leerlingen hadden, samen met een aantal enthousiaste vrijwilligers uit het publiek, de boel wat opgeruimd en twaalf grote korven met broodresten gevuld. Jezus zelf had zich in stilte op de berg teruggetrokken. 's Avonds, bij het vallen van de duisternis, voer Hij met de leerlingen, per boot terug naar Kafarnaüm.



Het verhaal over dat teken dat Jezus had gedaan ging als een lopend vuurtje rond en de mensen waren ervan overtuigd dat God nu toch eindelijk die lang verwachte Messias had gestuurd. Niemand zou nog honger moeten lijden en die gehate Romeinen zou Hij in de kortste tijd verdrijven. Die man moesten ze kost wat kost tot koning kronen, dan zou alles goed worden. Dus gingen de mensen op zoek naar Jezus, maar noch Hij, noch zijn leerlingen, waren te vinden. Dan maar naar Kafarnaüm, want, zo wisten ze, daar woonde rabbi Jeshua. Uiteindelijk vonden ze Hem bij de oever van het meer. Jezus zag hoe blij en opgelucht ze waren omdat ze Hem hadden gevonden, maar Hij kende hun bedoelingen en zei tot hen: Jullie hebben mij nu gevonden, Oké, het zij zo, maar je hebt de boodschap die ik jullie met dat teken wilde geven niet begrepen. Je hebt me gezocht omdat je mee van die broden en vissen hebt gegeten en volledig verzadigd waart. Lieve mensen, wat je helemaal niet hebt begrepen, is waar het Mij eigenlijk om ging. Jullie lichaam mag dan wel verzadigd zijn, en dat is goed, maar jullie geest blijft

nog altijd met de honger zitten. Jullie moeten je niet zozeer inspannen voor het eten van elke dag. Want dat zal alleen maar bederven wanneer je het te lang bewaart. Je moet je vooral inspannen voor iets wat blijft, voor voedsel dat je geest voedt en goed is voor het eeuwige leven.

Is dat niet de zware ziekte van de mens, ook in onze tijd? Alles draait om het materiële. Om eten, drinken, luxe en amusement. Wij willen allemaal een goed en een rijk leven waarin alles alleen maar om ons draait. En als er dan iets gebeurt waardoor we zouden moeten delen, dan slaat de angst ons om het hart. Wanneer ik moet delen dan heb ik zelf minder...! En dat is voor velen niet te verdragen. Afstand nemen van het materiële is voor velen het moeilijkste wat er bestaat. En toch voelen we vandaag, in deze moderne tijd, ook meer en meer aan dat ook onze geest voedsel nodig heeft. Niet voor niets schieten allerlei spiritueel ogende organisaties als paddenstoelen uit de grond. Boeddhisme, Ayurveda, Yoga of Mind-fullness. Mensen verlangen naar geestelijk voedsel en zoeken naar de zin van het bestaan. Allerlei Goeroes, psychologen en geestelijke gezondheidswerkers verdienen er zelfs een goed belegde boterham mee.

Jezus wijst ons op het feit dat we dringend ook iets voor ons geestelijk leven en onze geestelijke ontwikkeling moeten doen. Ook onze geest heeft voedsel nodig. En juist dat voedsel biedt Jezus ons aan. Hem kunnen we vertrouwen, want God zelf heeft meerdere keren zijn vertrouwen over Hem uitgesproken. Op de vraag van het Joodse volk wat ze moeten doen om Gods wil te volbrengen antwoordt Jezus: 'Wat God van U vraagt is dat ge gelooft in diegene die door Hem werd gezonden.' Jezus' woord en leer is het nieuwe brood dat God uit de Hemel laat neerdalen om opnieuw leven in de wereld te brengen. Wanneer wij ons in ons leven aan Jezus' woord houden, dan hebben we voldoende voedsel voor ons geestelijk leven, dan zullen we geen honger meer kennen en geen dorst meer lijden.

Ik hoop dat u deze gedachten eens overweegt als u misschien deze zomer op een mooie dag, op anderhalve meter afstand, met familie en vrienden bij een barbecue zit of uit een picknickmand broodjes smeert, thee of koffie schenkt en geniet van onze mooie natuur...

Diaken Albert Soeterboek

[Terug naar boven↑](#)

RENOVATIE EN UITBREIDING MARIAKAPEL

Even een korte impressie van de stand van zaken: Vanaf 1 juni zijn we gestart met veel vrijwilligers en in de week van 28 juni zijn we al op het hoogste punt.

Zelfs de vader en grootvader, van een van de huidige metselaars, heeft mee gewerkt aan de bestaande kapel uit 1964. Dus de traditie wordt voortgezet in deze ambachtelijke werkwijze. Elke steen van de gebogen ramen is in 3 fases op maat gezaagd.

De kerkbanken uit Herpt zijn al aangepast, geschuurd en vernist door Mien Jonkers, en staan klaar om in het nieuwe gedeelte van de kapel geplaatst te worden.

Voor a.s. maandag 28 juni staat de dakbedekking gepland.



We hopen nog wel enkele steentjes bij te krijgen want ze zijn bijna opgebruikt. Een donatie kan overgemaakt worden op rekening nr.: **NL92 RABO 0112605214** t.n.v. Vrienden van Mariabedevaart Elshout of via de bijgaande QR-code.

Doneren in contanten kan natuurlijk ook. Voor meer informatie kunt u terecht bij de voorzitter van de werkgroep Mariabedevaart, de heer Jos Geelen, via ons emailadres: vrienden@wonderbaremoeder.nl en tel. 0416-372215 (pastorie).



Mocht het streefbedrag onhaalbaar zijn, dan past de werkgroep er een mouw aan. We waren van plan om alles rondom het kapelletje opnieuw te bestraten. Maar dan pakken we dat zelf op, met de oude stenen.

Kortom, Maria kan erop rekenen dat ze terugkeert op haar plaats. Mooier en intiemer.

Het Mariapark is vanaf 1 juni gesloten tot de renovatie klaar is. Voor een bezoek aan het Mariabeeld en het aansteken van een kaarsje kunt u terecht bij de kerk van Sint-Jan Evangelist, Kerkstraat 37 te Elshout. Dagelijks open van 8.00 – 17.00 uur (zondag tot 18.00 uur).

Werkgroep Mariabedevaart Elshout

[Terug naar boven↑](#)

MARIAGEDACHTE

VOORBEELD

**Maria, wees mijn voorbeeld
van overgave en inzet.
Verkrijg voor mij
een hart dat eerlijk is en zuiver,
een hart dat ruimte biedt aan allen,
een hart dat moedig en groot is
om de moeilijkheden te overwinnen.
Een hart dat nederig genoeg is
om steeds opnieuw te beginnen.
Wees altijd onze moeder,
onze hoop, onze troost op aarde
U bent ons voorbeeld, Maria**



[Terug naar boven↑](#)

NIEUWE MAATREGELEN IN CORONATIJD

RESERVEREN NIET MEER NOODZAKELIJK

Bij het ter perse gaan van deze Flitsen zijn de nieuwe maatregelen vanuit de bisschoppenconferentie nog niet bekend. We gaan er van uit dat er vanaf 26 juni niet meer vooraf plaats gereserveerd hoeft te worden maar moet u zich aanmelden bij binnenkomst in de kerk. Gastheren en gastvrouwen zijn in het weekend bij de ingang van de kerk aanwezig om u wegwijs te maken. Volg hun aanwijzingen op. Bij verkoudheid, koorts of griep blijft u thuis.

MONDKAPJE

Ook de mondkapjesplicht is nog niet bekend. Op dit moment draagt u nog een mondkapje dat afgedaan mag worden bij het ontvangen van de H. Communie. Hou de mededelingen aan het eind van de viering hierover in de gaten.

VIERINGEN BIJWONEN VIA LIVESTREAM

Ook is het mogelijk om een viering vanuit onze parochie bij te wonen via de livestream. Elke week wordt op zondag de viering van 11.00 uur in de Lambertuskerk in Drunen live uitgezonden via internet. U vindt hiervoor een knop op de homepage van onze website (www.wonderbaremoeder.nl)

[Terug naar boven](#) ↑

BETAALMOGELIJKHEDEN IN CORONATIJD

Instandhouding Erediensten en pastoraat

Voor de instandhouding van de eucharistievieringen, kerkgebouwen en pastoraat collecteren we wekelijks in de weekendvieringen. Om ook in deze Coronatijd te kunnen geven, kunt u meerdere collectes bij elkaar tellen en dat bedrag overmaken naar **NL05 RABO 0112 6040 64** t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder Drunen met vermelding 'collectebijdrage'.

In de maand juli hebben we normale weekendcollectes.

De kerk heeft uw gift hard nodig. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift.

[Terug naar boven](#) ↑

PAROCHIEFEEST: 10 OKTOBER

DE CORONAMAATREGELEN VOORBIJ

De corona is op zijn retour. We zien aan de cijfers dat het de goede kant op gaat. Minder besmettingen, minder mensen in het ziekenhuis, minder mensen op de IC en minder sterfgevallen en daarnaast versoepelingen van de maatregelen.

We zijn het allemaal zo beu en zitten al zo lang te wachten tot het een en ander versoepeld kon worden en gelukkig is dat nu het geval.

We mogen weer uit eten, meer mensen thuis ontvangen, met meer mensen naar de kerk, noem maar op.

De parochie wil dit ook graag vieren. Het bestuur van de Parochie Wonderbare Moeder is voornemens om op 10 oktober a.s. een parochiefeest te organiseren. We vieren dan dat de coronamaatregelen voor een groot deel voorbij zijn. De mis zal, net zoals in de Sint Jan 2 jaar geleden, opgeluisterd worden door een gelegenheidskoor o.l.v. Frans van de Hoven. Tevens zullen ook de kinderen en jongeren hierbij betrokken worden.

Helaas kunnen we niet in de toekomst kijken, en moeten we in ieder geval een slag om de arm houden, maar we hopen dan dat we met z'n allen de mis kunnen bijwonen en na afloop gezamenlijk een kopje koffie kunnen drinken op het Raadhuisplein. De details hoort u later maar houdt in ieder geval deze datum vrij om samen te vieren dat we weer samen naar de kerk kunnen gaan.

[Terug naar boven](#) ↑



CARITAS
WONDERBARE MOEDER

Centrum voor Aandacht en Hulp

ONTMOETEN DE WIJK IN

Allemaal kunnen we ons wel eens eenzaam voelen en behoefte hebben aan gezelschap. Even bijkletsen. Samen op het "leugenbenkske". Samen eten. Samen wandelen. Er zijn tal van mogelijkheden om een sociaal netwerk uit te breiden. De woonomgeving kan daarbij van groot belang zijn.

Wilt u ZELF weleens wat meer gezelligheid in de buurt? OF: Wilt u ZELF weleens wat meer gezelligheid brengen voor anderen in de buurt? OF: Wilt u als buurtvereniging/wijkcomité iets extra's doen om eenzaamheid tegen te gaan?

Graag denken wij met u mee en wij komen naar u toe met onze FLEX Ontmoetings-plek.

De eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdagochtend 13 juli, 10.30 uur in de speeltuin in Herpt. Verdere bijzonderheden worden via flyers bekend gemaakt.

Wij zien u graag! Tot 13 juli.

SAMEN IN ACTIE TEGEN CORONA! GEEF OOK ANDEREN EEN KANS.

Is het geen mosterd na de maaltijd om nou nog in actie te komen tegen het coronavirus? De pandemie lijkt immers dankzij de vaccinaties in Nederland gelukkig op een einde te lopen. Caritas Wonderbare Moeder (CWM) en de Open Hof Drunen menen dat er alle reden is om dankbaar te zijn dat we hier de mogelijkheid gehad hebben om (gratis) gevaccineerd te worden. Er zijn echter nog miljarden mensen in derde wereldlanden die zich dat financieel niet kunnen veroorloven. De rijke landen hebben begin juni 2021 toegezegd daarvoor in totaal 1 miljard vaccins beschikbaar te stellen, maar dat is helaas bij lange na niet genoeg om in de vraag te voorzien.

Het zou toch prachtig zijn als iedereen die (gratis!) gevaccineerd is deze minder bedeeden in staat zou stellen ook een vaccin te krijgen. Een gift van € 10,- per gevaccineerd persoon zou daartoe een mooi gebaar zijn. Daarmee dragen wij er ook zelf aan bij corona de wereld uit te krijgen. U kunt daartoe geld overmaken op bankrekeningnummer NL81RABO0334515513 ten name van Caritas Wonderbare Moeder. Samen met de Open Hof zorgen wij ervoor dat uw geld via Giro 555 op de goede plek terecht komt!

[Terug naar boven↑](#)

KLIMAATGEDACHTE

Snot

Wij mensen komen om in onze eigen troep,
Komt ervan als we geen oog hebben voor de natuur.
Veel produceren, lekker goedkoop, niet duur.
De natuur produceert snot, morgen alleen poep.

Ach hoe ver moeten we nog gaan, hoeveel waarschuwingen nog in de wind slaan?
Maar vissen kunnen niet praten en mosselen gaan niet protesteren.
En wij mensen doen alsof we ongestraft kunnen blijven profiteren.
Maar helaas, snot overspoeld de Turkse stranden en komt overal vandaan.
Snot, snot, de wereld zit op slot. Geen virus dit keer maar snot.
De dieren snikken en braken het uit. De zee huilt.
Stop mensen, doe iets, anders gaan ook wij mensen kapot.

Snot op het strand, snot in het water, snot op de boot
We kunnen niet ademen, help ons in onze nood.
God redt de aarde, de zee en de vissen,
anders gaan we allemaal dood.

Jacques Smeets
07-06-2021

Meer informatie op: <https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5235034/zeesnot-turkije-slijm-natuur-bedreiging-natuur-zeewater>

JAARLIJKSE UITSTAPJE MET DE PASTOOR

zaterdag 4 september 2021 naar H. Oda

Voor de 26e keer gaan we dit jaar op bedevaart met onze pastoor. De eerste keren gingen we met pastoor F. Spooren via de Clarissen in Eindhoven o.a. naar Wittem en Kevelaer. Daarna met pastoor R. van den Hout - na de H. Mis in de kapel aldaar - naar Moresnet bij Vaals en naar Uden, naar het museum voor religieuze kunst. En nu alweer jaren met pastoor D. Hedeboom: naar Meggen, Handel, Peerke Donders in Tilburg en in België naar St. Jozef te Kapellen en Hermanneke Wijns in Merksem.

Voorheen gingen we altijd eerst naar de Clarissen in Eindhoven, maar na 25 jaar Nederland zijn zij in 2015 helaas door verschillende omstandigheden weer teruggegaan naar Amerika en Gent (België). Hoewel dat voor hen zowel als allen die een band met hen hadden opgebouwd erg jammer was, houden we toch het vuurtje graag brandend, zelfs met de oceaan ertussen gaan we vertrouwd door met deze mooie traditie. Het zijn altijd vreugdevolle dagen, waarbij we het nuttige met het aangename verbinden.

H.Oda was de dochter van een Schotse koning, Eugenatius VII genaamd. Zij werd blind geboren. Op bedevaart naar Luik in België verscheen aldaar H. Lambertus (Bisschop en Martelaar) aan haar en kon zij weer zien. Als kluizenares leefde zij daarna in St Oedenrode om zich geheel aan Christus te geven. Zie voor meer informatie: heiligen.net (via google op internet). H. Oda stierf in 720 en haar feestdag wordt gevierd op 13 december. De Feestdag van H. Lambertus is op 17 september, tevens ook de feestdag van de H. wonden (Stigmata) van H. Franciscus.

Voor degenen die thuis geen computer en/of printer hebben zal ik de informatie over H. Oda op 4 september meebrengen en uitdelen. Dan kan iemand het in de auto voorlezen onderweg.

Het programma van 4 september, tevens eerste zaterdag ter ere van het Onbevlekt hart van Maria:

- 8.45 uur: Verzamelen voor de Lambertuskerk van Drunen. Indeling auto's bekendmaken. Iedereen betaalt bij het instappen 5 euro aan de chauffeur graag met gepast geld
- 8.50 uur: Reiszegen door pastoor Hedeboom. Misintenties à 12 euro in gesloten envelop met gepast geld overhandigen aan pastoor. Op de buitenkant van de envelop thuis al duidelijk de intentie opschrijven
- 9.00 uur: Vertrek. Adres: Sint Martinuskerk, Kerkplein 47A, 5492 AN Sint Oedenrode. Reistijd 35 minuten. Als chauffeur thuis al de TomTom of GSM routeplanner inschakelen. Of route thuis van te voren uitprinten.
- 9.35 uur: Aankomst met gelegenheid tot toiletgebruik. Kaarsje opsteken in de kerk en plaats kiezen.
- 10.00 uur: H. Mis door onze pastoor en Kapelaan Bryan van de Mortel zal concelebreren.
- 10.45 uur: Koffie, thee met traktatie, met mooi weer in de tuin. Anders tegenover de kerk in een gepaste gelegenheid.
- 11.30 uur: Rondleiding met uitleg over H. Oda.
- 12.30 uur: Lunchroom rond de kerk of op het Odaplein. Kleine kaart. Iedereen bestelt naar eigen believen en betaalt na de lunch bij voorkeur met pin of gepast.

[Terug naar boven](#) ↑

JAARLIJKSE AVOND UUR VAN STILTE EN GEBED

maandagavond 4 oktober 2021

Ter gelegenheid van 28 jaar Uur van stilte en gebed zal er op 4 oktober om 18.30 uur een H. Mis uit dankbaarheid worden opgedragen door onze pastoor D. Hedeboom. Al vele jaren offert hij zijn vrije avond op om hierbij te kunnen zijn, wat door iedereen zeer op prijs wordt gesteld. Mooi dat deze avond dit jaar weer op 4 oktober valt, de feestdag van H. Franciscus. We beleven deze avond en ieder

Uur van stilte en gebed in vereniging met de wereldkerk en de Clarissen in Amerika en Gent, waarmee we nog steeds goede contacten onderhouden. We bidden voor elkaar en alle intenties wereldwijd.

Na een moment van Eucharistische Aanbidding en een tientje van de Rozenkrans gaan we na de plechtige zegen met het Allerheiligste sacrament naar de pastoor Vermeulenzaal voor koffie, thee en traktatie. Er is gelegenheid om de boekentafel en devotionalia te bekijken en aan te schaffen.

Om 20.00 uur vangt de lezing aan. Onze gastspreker is dit jaar Broeder Hendrikus van der Wal uit de Carmelgemeenschap in Bierbeek, België. De lezing zal gaan over hedendaagse waarachtige Eucharistische wonderen en het Heilig Aanschijn van onze lieve Heer. Het zal een deugddoende ervaring zijn om te mogen beseffen dat Jezus daadwerkelijk midden onder ons leeft en dit kenbaar maakt door onweerlegbare tekenen. We ronden de avond af rond de klok van 21.30 uur.

Aanmelden bij mevrouw Ely Windau; het secretariaat in Drunen tot vrijdag 1 oktober. Per mail parochie@wonderbaremoeder.nl of telefonisch: 0416372215 of een briefje in de brievenbus van de pastorie in Drunen via onderstaande aanmeldstrook.

Alle parochianen en ook mensen daarbuiten die belangstelling hebben zijn allemaal van harte welkom! Deelname op volgorde van aanmelding (i.v.m. dan geldende richtlijnen aangaande maximaal aantal personen. Dank voor uw begrip). Het zal fijn zijn om elkaar weer te mogen ontmoeten in de vertrouwde gezellige sfeer van samenzijn!

Wie weet is er in 2023 gelegenheid - zo God het wil - om een dag op bedevaart te gaan naar Gent i.v.m. 30 jaar Uur van Stilte en gebed. In het Clarissenklooster aldaar staat de stoel van H. Coleta, een machtige voorspreekster, evenals H. Clara, H. Franciscus, H. Antonius en H. Pater Pio.

Informatie: Eugenie van Rinsum-Wolfs. Telefoon: 0681981297 of mail: wolfs.jem@outlook.com

.....

Ja, ik kom naar de jaarlijkse avond met Persoon / personen.

Naam:

Telefoonnummer:

[Terug naar boven↑](#)

VOOR DE KINDEREN

Beste jongens en meisjes,

Op 29 juni denken we bijzonder aan de heilige Petrus en Paulus. Het waren twee apostelen, die werden doodgemarteld. Ze schaamden zich niet voor Jezus, toen ze overal rondtrokken en het evangelie vertelden aan alle mensen. Ze werden zwaar vervolgd, omdat ze niet zwegen over wat Jezus gedaan had.

Petrus stierf in Rome, vermoedelijk in het jaar 64; ook Paulus werd gedood in Rome, waarschijnlijk het jaar 67.



De graven van Petrus en Paulus zijn bewaard in Rome. Boven het graf van Petrus staat nu de grote kerk van de paus: de Sint Pieter. En op het graf van Paulus werd de kerk Sint Paulus buiten de Muren gebouwd.

Petrus en Paulus hebben in hun leven een sterke band met elkaar gehad. Daarom vieren wij hun feest samen op een dag.

PUZZEL



[Terug naar boven↑](#)

LIEF EN LEED

In **Drunen** is de uitvaart geweest voor:

- 5 juni - Antoon van Weert (84), Rossinistraat 8
- 19 juni - Ad van Grunsven-van Dongen (79), Torenstraat 44

In **Elshout** is de uitvaart geweest voor:

- 30 mei - An Hesselmans-Pulles (93), Zorgcentrum Zandley
- 31 mei - Ad Kijn (75), Zorgcentrum Zandley
- 15 juni - Jan Knippels (77), Zorgcentrum Zandley



De Vincentiusvereniging komt op voor ieder mens in nood.

U kunt ons voor hulpvragen bereiken via 06-13753058

Of via het contactformulier op de website www.vincentiusheusden.nl

De Vincentiuswinkel is gevestigd aan de Grotestraat 138a in Drunen

Openingstijden en verdere informatie vindt u op

www.vincentiusheusden.nl

Ieder mens telt!

[Terug naar boven↑](#)

MISTIJDEN

Aanmelden vieringen:

Bij het ter perse gaan van deze Flitsen zijn de nieuwe maatregelen vanuit de bisschoppenconferentie nog niet bekend. We gaan er van uit dat er vanaf 26 juni niet meer vooraf plaats gereserveerd hoeft te worden maar moet u zich aanmelden bij binnenkomst in de kerk. Maar bij verkoudheid, koorts of griep blijft u thuis.

	<u>Drunen</u>		<u>Elshout</u>
zaterdag	19.00 uur	eucharistieviering	
zondag			09.30 uur eucharistieviering
	11.00 uur	eucharistieviering	
maandag	18.30 uur	Uur van stilte en gebed met aanbidding (event. eucharistieviering)	
dinsdag	08.15 uur	eucharistieviering	
woensdag	14.45 uur	eucharistieviering in Zandley (alleen voor bewoners)	
donderdag			18.00 uur rozenkransgebed 18.30 uur eucharistieviering 19.00 uitstelling Allerheiligste met aanbidding
vrijdag	18.30 uur	eucharistieviering	
	<u>Heusden</u>		
zaterdag	17.00 uur	eucharistieviering in de kapel van zorgcentrum St. Antonius (alleen voor bewoners)	

Op zaterdag is er van 13.30 – 14.30 uur gelegenheid om te biechten in de St. Lambertuskerk. U kunt daarvoor aanbellen bij de biechtstoel.

Bereikbaarheid

Op werkdagen is het secretariaat 's morgens van 09.00 – 12.00 uur bereikbaar.

Pastorie: Raadhuisplein 2, 5151 JH Drunen
Telefoon: 0416 - 372215
E-mail: parochie@wonderbaremoeder.nl
Website: www.wonderbaremoeder.nl

Bankrekeningnummer voor kerkbijdrage

Indien u zelf uw kerkbijdrage over wilt maken naar de parochie dan kunt u dit doen op rekeningnummer NL17 RABO 0112 6053 03 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder.

Volgende uitgave:

De volgende 'Flitsen' verschijnt in het weekeinde van 24-25 juli