

FLITSEN – 199 - juni 2019

INHOUDSOPGAVE

KIJKEN OF DOEN.....	1
LAUDATO SI MET MGR. GERARD DE KORTE.....	3
INZAMELING VOOR VOEDSELBANK.....	3
EINDE STAGE ERIK BUSTER 30 JUNI 2019.....	4
PAROCHIEBEDEVAART NAAR BANNEUX 13-14 SEPTEMBER 2019.....	4
PAROCHIEBEDEVAART ST. JAN DEN BOSCH.....	5
MARIAGEDACHTE.....	6
UITSTAPJE NAAR ONZE LIEVE VROUW VAN HANDEL.....	6
VAN DE IDENTITEITSBEGELEIDER.....	7
VOOR DE KINDEREN.....	9
VOLGENDE ACTIVITEITEN ONTMOETEN.....	10
LIEF EN LEED.....	11
MISTIJDEN.....	11

KIJKEN OF DOEN

Sport kijken. Het is een hobby van vele mensen. En zeker in deze tijd van wielrennen en voetbal is er heel wat te zien. Niet alleen bij de heren maar ook bij de dames. Maar er zijn ook mensen die er niet zo van houden. Die doen liever zelf aan sport dan naar iemand anders te kijken die sport beoefent. Je hebt een namiddag vrij en het is mooi weer: dan ga je toch niet naar anderen kijken die bewegen, dan ga je toch zelf lekker eropuit, zeggen die mensen. Voor beiden is er wat te zeggen, ieder zijn eigen voorkeur. Sport kijken is opgaan in andermans strijd maar ook in andermans glorie. En het is mooi om andere mensen topprestaties te zien neerzetten of te zien knokken in de strijd. Maar tegelijkertijd is het toch passief, je doet zelf niet mee.

Maar wat als we die houding van 'kijken naar een ander' meenemen naar de Mis? Wat als we naar de Mis gaan om stil te zitten en te kijken naar wat een ander doet of zegt, hoe een ander bidt? Bij velen is het vroeger zo geleerd als je naar de Mis kwam: stt...stilzitten en kijken. Passief dus. Men zit te kijken en hoopt misschien om iets te beleven, iets te ontvangen.

Het punt is niet in de eerste instantie dat we iets krijgen, al krijgen we heel veel. Het gaat om wat we geven. We zijn in de Mis om een offer te brengen, we zijn er niet om simpel de priester te zien bidden. Hoezo een offer brengen? Twee euro in de collecteschaal?

Als u af en toe naar de Mis gaat kent u wel dat moment in de Mis waar de priester zegt: *"Bidt broeders en zusters dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God*

de almachtige Vader.” En we antwoorden dan: *“Moge de Heer het offer uit onze handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, en tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.”* Wat we hier zeggen, daar gaat de Mis over: een offer dat we geven opdat God wordt geëerd.

God geëerd? Heeft hij dan onze eer nodig? Is Hij anders boos of slecht gezind en moeten wij Hem goed stemmen met onze offers? Neen. God heeft onze eer niet nodig. Zonder die eer is Hij evengoed God, even liefdevol, even barmhartig. Maar het punt zit hem bij ons. Wij hebben het nodig om onze Schepper te eren, te danken en te loven. Doen we dat niet, dan vervallen we tot onszelf, dan geven we ons eigen ‘Ik’ of ‘wij’ de voorkeur, dan stellen we onze Schepper niet meer centraal maar onszelf. En de hoofdregel van ons geloof is: bovenal bemin God en de naaste als jezelf. Bovenal, dus nog boven onszelf. Maar het bijzondere is dat als we God centraal stellen en Hem eren, we eigenlijk ook bezig zijn met ons eigen heil en geluk daar wij in God geworteld zijn. Het brengt ons tot ons diepste zelf, tot ons eigen wezen als kind van God.

En de grootse eer die we de Vader kunnen brengen is de eer die Zijn Zoon Hem gegeven heeft tijdens zijn aardse leven. Vooral toen Hij werd mishandeld en gedood door mensen en toch zelfs in die situatie steeds koos voor Zijn Vader en de mensen. Jezus is het Lam Gods dat Zichzelf totaal geeft aan zijn Vader, wat er ook gebeurt, zelfs tot op het kruis. Dat offer van Jezus hoeft niet meerdere keren worden gedaan. Toch heeft Jezus de Eucharistie ingesteld om dat ene offer door de Heilige Geest telkens opnieuw present te stellen omwille van ons. Hij heeft gezegd: Blijft dit doen om Mij te gedenken. Blijft dit doen. Jezus vraagt van ons: doet dit om eer te brengen aan de Vader, om zo ook heil en genezing te ontvangen, om verlossing te ontvangen: *“tot lof en eer van zijn naam, en tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk”*. De priester doet het dus niet alleen, wij allen samen brengen dat offer als gedoopten. Alleen is de priester door God geroepen om de gedoopten daarin voor te gaan en te leiden.

Laten we dan niet passief in de kerk zitten en maar zitten kijken, wachtend op een beleving, inspiratie of educatie. Proberen we actief mee te doen door ons leven aan God toe te vertrouwen en te verbinden met het ene offer van Jezus. En we mogen daarna Jezus zelf ontvangen als Gods grootste geschenk aan ons om zo vervuld te worden van Hem en samen een te worden tot lichaam van Christus.

Pastoor Hedeboom

[Terug naar boven↑](#)

LAUDATO SI MET MGR. GERARD DE KORTE



Op dinsdag 25 juni om 20.00 uur komt mgr.dr. Gerard de Korte spreken in de Open Hof in Drunen. Laudato Si is een encycliek van paus Franciscus die gaat over een verantwoorde omgang met onze aarde. Het is een oproep aan alle mensen van goede wil om de zorg voor de aarde serieus te nemen en een halt toe te roepen aan de cultuur van verspilling. De klimaatcrisis, de vervuiling van het milieu en sociaal-economische ongelijkheid vragen om een globalisering van barmhartigheid en solidariteit.

Met zijn pleidooi voor een integrale ecologie verbindt Franciscus micro-ethiek, sociale ethiek en het thema van de duurzaamheid. Bisschop de Korte zal spreken over de encycliek en wat dit voor ons concreet kan betekenen.

Mgr. dr. Gerard de Korte is theoloog, historicus en bisschop-referent voor Kerk en samenleving. De lezing is vrij toegankelijk.

Aanmelden is vereist en kan via parochie@wonderbaremoeder.nl of telefonisch 0416-372215 (op werkdagen tussen 09.00 uur en 12.00 uur).

[Terug naar boven↑](#)



**CARITAS
WONDERBARE MOEDER**

Centrum voor Aandacht en Hulp

E-mail adres:

caritas@wonderbaremoeder.nl

INZAMELING VOOR VOEDSELBANK

Vanuit de Parochie Wonderbare Moeder richt Caritas Wonderbare Moeder (CWM) zich nadrukkelijk op de zorg voor kwetsbare plaatsgenoten. In deze tijd waarin het individualisme hoogtij lijkt te vieren vindt het bestuur van CWM het belangrijk dat we omzien naar elkaar. Omdat er, ook in onze parochie, nog altijd veel stille armoede is wil CWM via de Voedselbank Den Bosch e.o. plaatsgenoten een steuntje in de rug geven. Met de Voedselbank Den Bosch e.o., waartoe onze parochie behoort, is afgesproken dat CWM in de katholieke kerken van Drunen en Elshout en het Stiltecentrum Sint Catharina in Heusden een permanent inzamelpunt gaat inrichten voor de inzameling van houdbare levensmiddelen en toiletartikelen.

Iedereen die de Voedselbank een warm hart toedraagt kan daar dagelijks tijdens de openingstijden van de kerken (09.00-16.00 uur) houdbare levensmiddelen afgeven. In de kerken en in het Stiltecentrum wordt een duidelijk gemarkeerd inzamelpunt ingericht.

CWM zorgt er voor dat ingezamelde levensmiddelen bij de Voedselbank Den Bosch e.o. terecht komen. Vanaf zaterdag 29 juni 2019 zijn deze inzamelpunten geopend.

[Terug naar boven↑](#)

EINDE STAGE ERIK BUSTER 30 JUNI 2019

Op zondag 30 juni a.s. neemt Erik Buster, priesterstudent van het Bisdom van 's-Hertogenbosch afscheid als stagiair van onze parochie. Erik liep sinds 4 februari jl. stage in onze parochie. Daarvoor had hij al een half jaar stagegelopen in het JBZ-ziekenhuis in Den Bosch.

Erik heeft op verschillende terreinen kennis gemaakt met het pastoraat. Hij heeft deelgenomen aan vergaderingen van de pastoraatsgroep, het parochiebestuur en verschillende werkgroepen. Inleidingen en overwegingen verzorgd tijdens vieringen, organiseerde een attentie voor de zieken in de parochie, participeerde in de Werkgroep Mariabedevaart en organiseerde een lezing samen met bisschop de Korte over de groene encycliek Laudato Si. Erik zal het komend jaar zijn Master-studie vervolgen aan de Theologische Faculteit in Utrecht en Tilburg. Het was goed om Erik in onze parochie te hebben. We zijn dankbaar voor zijn roeping tot het priesterambt in onze kerk. Wij wensen hem veel succes en vooral Gods zegen toe voor de toekomst.



Na de mis van 11.00 uur te Drunen op zondag 30 juni a.s. is er gelegenheid om afscheid te nemen van Erik in de Pastoor Vermeulenzaal onder het genot van een kop koffie of thee.

Diaken Albert Soeterboek (werkbegeleider van Erik)

[Terug naar boven↑](#)

PAROCHIEBEDEVAART NAAR BANNEUX 13-14 SEPTEMBER 2019

Op **vrijdag 13 en zaterdag 14 september 2019** gaat Parochie Wonderbare Moeder op bedevaart naar **Banneux**, een bekend Mariabedevaartsoord in de Belgische Ardennen.

Het ontstond nadat de twaalfjarige Mariette Beco (25 maart 1921 - 2 december 2011) verklaarde dat Maria haar tussen 15 januari en 2 maart 1933 acht keer was verschenen en dat Maria zich toen de *Vierge des Pauvres* ('Maagd van de Armen') had genoemd. Ook zou zij om de bouw van een kapel gevraagd hebben; deze werd nog in hetzelfde jaar op de plaats van de Mariaverschijningen, de voortuin van het huis van de familie Beco, gebouwd en ingezegend.

Programma

Vanuit Drunen vertrekken we naar Banneux. Na de lunch verzamelen we bij het beeld van Maria ter opening van de bedevaart. In de middag vieren we de eucharistie en is er een rondleiding over het Heiligdom.

Wij dineren en overnachten in hotel Chaityfontaine op loopafstand van het Heiligdom.

De tweede dag starten we met een eucharistieviering en krijgen we nadere uitleg over het Heiligdom. Na de lunch bidden we de Kruisweg en hebben we een Marialof. Na het afscheid van Banneux rijden we naar het restaurant voor een afscheidsdiner.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deelname **tot 1 augustus 2019**. De kosten voor deelname aan deze tweedaagse bedevaart bedragen 149,00 euro per persoon.

In deze prijs is inbegrepen:

- Reis per luxe touringcar
- Verblijf op basis van tweepersoonskamer en volpension
- Nederlandstalig programma

Aanmelden voor deelname kan door het invullen van een aanmeldingsformulier. Dit formulier is verkrijgbaar bij de pastorie in Drunen, Raadhuisplein 2. Aanmelden kan ook via de website van VNB, www.vnb.nl, reisnummer BA1901.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat: e-mail: parochie@wonderbaremoeder.nl of telefonisch: 0416-372215 (tussen 9.00 en 12.00)

[Terug naar boven↑](#)

PAROCHIEBEDEVAART ST. JAN DEN BOSCH

Op zondag 27 oktober aanstaande gaan we met de hele parochie Wonderbare Moeder op bedevaart naar de Zoete Moeder in de Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Om 11.45u zal de Mis in de Sint-Jan worden gevierd door ons pastoraal team, ondersteund door acolieten, misdienaars en lectoren uit onze parochie. De Mis zal muzikaal worden opgeluisterd door een groot projectkoor onder leiding van Frans van den Hoven dat inmiddels gestart is met repeteren. Ook de verschillende gilden uit onze parochie zullen acte de présence geven. Voor de kinderen zal er een kinderwoorddienst gehouden worden. Na de Mis is er een gezellig samenzijn in café Silva Ducis met koffie, thee en een Bossche bol. Die zondag zal in onze parochie alleen in Elshout een Mis zijn (9.30 uur). Om iedereen in de gelegenheid te stellen mee naar Den Bosch te gaan, zullen er bussen rijden vanuit de verschillende plaatsen. Daarvoor wordt een kleine eigen bijdrage gevraagd. Opgeven kan via het parochiesecretariaat, graag vóór 15 september a.s. (tel: 0416-372215, e-mail: parochie@wonderbaremoeder.nl) Wij hopen dat er een grote groep parochianen mee gaat.



Projectgroep bedevaart Zoete Moeder van Den Bosch

[Terug naar boven↑](#)

MARIAGEDACHTE

VAKANTIE

Vakantie is het verlaten
van de alledaagsheid van het leven.
Op zoek naar een stukje paradijs
met diepblauw water
en een eindeloze blauwe lucht.
Sommigen zoeken het ver weg,
naar culturen die eeuwen oud zijn.
Anderen blijven dichtbij
en genieten van de rust, de stilte
en de schoonheid van de natuur.
Het schone licht soms zo dichtbij,
de tover van zonsopgang,
het spetterende van zonsondergang.
Het zijn onvergetelijke momenten.
Er is zoveel om van te genieten ;
Bloemen, vogels, vlinders in kleuren en
geuren.
Je kunt elke dag een ontdekkingsreis maken
en nieuwe mensen ontmoeten.
De vakantie is een geschenk
vol verrassingen.



[Terug naar boven↑](#)

UITSTAPJE NAAR ONZE LIEVE VROUW VAN HANDEL

Verslag van het jaarlijks uitstapje met onze pastoor

Dit jaar zijn we met onze pastoor op zaterdag 18 mei op bedevaart geweest naar Onze lieve vrouw van Handel. We verzamelden zoals altijd voor de Lambertuskerk en nadat onze pastoor het reisgebed en de reiszeggen had uitgesproken vertrokken we met drie chauffeurs en 11 deelnemers. Pia kwam met de taxi en zo hadden we een mooie groep met elkaar. Om 10.00 uur begon de dag met een mooie H. Mis in de sfeervolle kerk aldaar, waar mevrouw van der Wiel bij aanvang – ook namens alle mensen die niet meekonden – een noevenkaars aanstak van de wonderbare Moeder en deze werd op het altaar geplaatst. Na de H. Mis gingen we naar hotel Handelia voor een lekkere kop koffie met traktatie. We mochten plaatsnemen in de tuin en genieten van het zonnetje en een prachtig uitzicht. Na enige tijd arriveerde priester Stefan Schevers en hij verzorgde voor ons een interessante uiteenzetting over het ontstaan en de geschiedenis van dit bedevaartsoord. De kapel van Handel werd rond 1220 gesticht toen een wonder in de hei plaatsvond. Er werd een houten Mariabeeldje gevonden in een meidoorn. Toen er tijdens de bouw van de kapel

gebrek had aan water, deed Maria een put ontstaan met heilzaam water. Deze is nog steeds in gebruik. Als u belangstelling hebt kunt u alle informatie vinden via internet. Ook vertelde hij over zijn priesterroeping en welke rol Maria daar specifiek in heeft gehad. Het was een mooi persoonlijk getuigenis. Omdat we met een kleine groep waren kreeg iedereen de gelegenheid om te vertellen wat Maria voor ieder betekent. Ook onze pastoor vertelde uitgebreid over zijn persoonlijke ervaring met Maria in verband met zijn priesterroeping. Ondertussen ging een hele oude icoon, die pastor Schevers speciaal voor deze gelegenheid had meegebracht van persoon tot persoon. Aansluitend hebben we genoten van een heerlijke lunch aan een mooi gedekte lange tafel. Daarna zijn we via de kerk in processie naar het processiepark gegaan. Na een bloemenhulde voor Maria was er een plechtig lof en uitstelling van het Allerheiligste Sacrament. We baden aldaar het kroontje van barmhartigheid. Ook mocht het originele Mariabeeldje met ons mee uit de kluis en iedereen heeft het om de beurt mogen dragen tijdens het rozenkransgebed door het park, waar de vogeltjes naar hartenlust floten en de zon zalig scheen. Iedereen was ervan onder de indruk. Maar aan elke mooie dag komt ook weer een eind. Het werd tijd om onze pastoor uit te zwaaien, i.v.m. de H. Mis in Heusden. We hebben deze zonovergoten dag afgesloten op een terrasje tegenover de kerk en zijn tegen 17.00 uur dankbaar huiswaarts gekeerd.

Volgend jaar hopen we in juni naar de H. Oda in St. Oedenrode te pelgrimeren. Zij was de dochter van de Schotse koning Eugenius VII en ze was blind geboren. Oda ging op bedevaart naar Luik en daar verscheen H. Lambertus aan haar en zij werd aldaar van haar blindheid genezen. Zij overleed als kluizenares in 726, nadat zij haar verdere leven aan Christus had gegeven.

[Terug naar boven↑](#)

VAN DE IDENTITEITSBEGELEIDER

Leerlingen havo-4 over het sacrament van het heilig Doopsel

In de vierde klas (havo) bespreek ik op het einde van het jaar altijd de symboliek van het Doopsel. De meeste kinderen weten nog wel dat bij de doop water gebruikt wordt, maar dan houdt het ook ongeveer op. Des te mooier om stil te staan bij de diepere betekenissen van de symboliek. U weet nog wel waarschijnlijk dat een sacrament de genade van God geeft via de symbolische / rituele uitbeelding. Die symboliek is dus van groot belang, logisch, want anders zou het met woorden alleen af kunnen. Die symbolen betrekken de mens tot in de diepte van zijn ziel, psychologisch gezegd, tot in zijn of haar archetypische diepte om héél de mens met de goddelijke liefde te doordringen.

Kort samengevat komt de symboliek op twee betekenislagen neer. *Ten eerste* worden de verwekking en de geboorte uitgebeeld door de doopsymboliek zoals die plaatsvindt tijdens de Paaswake-dienst. Dit ritueel maakt duidelijk dat het kind van de ouders óók Gods kind is, door God bemind en tot een eigen leven geroepen. *Ten tweede* maakt de symboliek duidelijk dat het kind er zo nog niet is: je bent dan wel kind van je ouders en kind van God, maar dan begint de diepere symboliek pas. Hierover gaan de volgende bijdragen van drie sympathieke en ijverige leerlingen (namen met toestemming). Let wel, het eerste stuk tekst is van een moslim-meisje dat een hele bijzondere 'ontdekking' doet. Veel leesplezier en hopelijk gaat u nog

meer leven vanuit het sacrament van het Doopsel, Bill Banning (docent d' Oultremontcollege).

'Ik vind katholieke dopen erg goed en mooi'

Iemand zit in een crisis en heeft problemen. Doordat diegene gedoopt wordt in de doopvont, zal er een heel proces komen. Men wordt gedoopt in het doodswater en dat betekent dat ooit het water tot je lippen zal komen. Dat staat symbool voor een moeilijk moment / een moeilijke periode in je leven, dus symbool voor crisis. Het moment dat je wordt vastgehouden in de doopvont en dat je uit het water gehaald wordt, laat zien dat iemand je altijd zal helpen en altijd aan je zij staat. Door de paaskaars zul je steun en licht in je duistere periode ontvangen, bijv. iemand die je helpt zoals Jezus ooit mensen hielp. Dan zul je goed door je crisis heen kunnen komen en je kunt je dan herboren voelen (je wordt opnieuw geboren). Door het doopsel ben je dus voorbereid op alles wat komen gaat. Ik als moslima vind dit heel erg mooi, ik wist nooit zo goed waarom mensen gedoopt werden, maar nadat ik het wist vind ik het katholieke dopen erg goed en mooi. En vooral alle symbolen en wat erachter speelt aan betekenissen (Manal, havo-4).

'Om leren gaan met je problemen'

Als je in een crisis zit, is het moeilijk om daar zelf uit te komen. Je hebt dan steun nodig. De paaskaars symboliseert de steun die je nodig hebt. Het geeft je een lichtpuntje, als is het nog zo klein, dat helpt in het donker. De doopvont is een manier om uit te beelden dat je opnieuw geboren kunt worden, ook al heb je nog zoveel problemen. Je kunt hier de term doodswater toepassen, je 'verdrinkt' namelijk bijna in je problemen. De paaskaars 'bevrucht' het doodswater, waardoor het doodswater transformeert in levengvend water: je leert omgaan met je problemen en je voelt je nu als een vis in diezelfde situatie. Anders gezegd, je voelt je herboren en je kunt weer helemaal opnieuw beginnen met een schone lei (Charlotte van den Berk, havo-4).

'Mensen houden je vast en steunen je om uit de put te komen'

In een crisis zit je met een of meer ernstige problemen. Die problemen worden gesymboliseerd door de doopvont vol duister doodswater; dit is dan het nog onzegende water. Die problemen wil je graag oplossen, je wilt graag weer wat licht aan het einde van de tunnel, gesymboliseerd in de Paaskaars. Net als bij het dopen word je in het echte leven ook ondergedompeld in het doodswater. Maar mensen houden je vast en helpen je hieruit waardoor het eigenlijk levenswater wordt. Als je hieruit geboren bent, ben je eigenlijk 'bevrucht' want je bent geholpen door een ander (of anderen), die een lichtpuntje (paaskaars) voor je wilden zijn. Hierdoor kun je dus opnieuw geboren worden en kan je dus opnieuw beginnen met het leven. Als je gedoopt bent, ben je dus niet alleen een kind van je ouders, maar ook een kind van God. Bovendien ben je zelf als het ware ook opnieuw geboren – door je crisis heen. Het dopen heeft dus eigenlijk twee betekenissen bij een crisis zoals een crisis ook twee kanten heeft. Een negatieve: je wordt ondergedompeld en je zit dus eigenlijk in een put waar je uit wilt. De positieve kant: mensen houden je vast en helpen en steunen je om uit die diepe put te komen en zo kun je over een crisis heenkomen (Dave van Dijk, havo-4).

[Terug naar boven↑](#)

VOOR DE KINDEREN

In december 1988 vond er in Armenië in Rusland een grote aardbeving plaats. Duizenden mensen werden bedolven onder het puin. Zo ook moeder Susanna Petrosjan met haar vier-jarig dochtertje Leninakan. Ze lagen helemaal in de duisternis onder een betonnen plaat. Ze hadden niets om te eten of te drinken, behalve een potje jam. Maar toen dat op was, klaagde Leninakan dat ze zo'n dors had. Toen sneed moeder Petrosjan met een glasscherf in haar vingers. Op die manier liet zij meerdere dagen haar dochtertje drinken van haar eigen bloed. Na acht dagen werden ze bevrijd.



Zo hield zij haar kind in leven met haar eigen bloed. Na acht dagen werden ze leven uit het puin bevrijd. Het feest van deze zondag, 23 juni, is Sacramentsdag. Dat is het feest van het Lichaam en Bloed van Christus. Jezus heeft niet alleen – zoals moeder Petrosjan – een enkel mensenkind een tijdje lang in leven gehouden met zijn Bloed, maar Hij geeft ons allemaal en voor altijd zijn Lichaam en Bloed.

PUZZEL



Oplossing van de puzzel :

Jezus voedde iedereen met wat brood en vis !

Kinderwoorddienst

Elke zondag tijdens de viering van 11.00 uur is er voor alle kinderen kinderwoorddienst. Met de kinderen worden dan verschillende activiteiten gedaan die betrekking hebben op ons geloof. Kom jij ook gezellig meedoen?

Voor de vakantie is het nu nog 1 keer op zondag 30 juni. Na de vakantie beginnen we weer op 25 augustus met de kinderwoorddienst.

Data kliederkerk:

Het duurt nog wel even voor we weer beginnen maar na de vakantie zijn jullie zijn weer allemaal van harte welkom bij de kliederkerk op de volgende zondagen. Noteer ze alvast in je agenda:

- 23 september
- 24 november
- 26 januari 2020
- 29 maart
- 17 mei

Aanvang 13.00 uur in de aula van basisschool Wereldwijs (voorheen de Bolster).



[Terug naar boven↑](#)

VOLGENDE ACTIVITEITEN ONTMOETEN



KOFFIELEUTE

Iedere 1e vrijdag in de maand 5 juli, KOFFIELEUTE in de bibliotheek van Drunen tussen 10 en 12 uur.

Iedere 2e vrijdagmiddag van de maand 12 juli, is er KOFFIELEUTE in de bibliotheek van Oudheusden tussen 2 uur en half 4.

Iedere 2e zaterdagochtend van de maand 13 juli, bent u tussen half 11 en 12 uur van harte welkom voor een kopje koffie in de bieb van Vlijmen.

Er zijn geen kosten aan verbonden. Inschrijving is niet nodig. Gewoon komen!

Om elkaar te ontmoeten en voor de gezellige klets. Iedereen is van harte welkom.



ONTMOETEN

SAAMPIES ETEN

30 juni en 28 juli 2019

Op de laatste zondag van iedere maand is er **SAAMPIES ETEN** in de Zandley in Drunen.

Samen aan tafel voor een 3-gangenmenuutje. Het begint om 16.45 uur tot ongeveer 19.00 uur. Het is gezellig (na)praten tijdens SAAMPIES ETEN in de Zandley. De prijs voor een 3-gangen menuutje met aansluitend (u aangeboden door Zandley) een kopje koffie of thee bedraagt € 9,50 p.p. exclusief consumpties en kan **deels** contant worden voldaan.

Inschrijving per mail/website is noodzakelijk. 





NU ALVAST NOTEREN IN UW AGENDA!!!!

ONTMOETEN Fiets-/Scootmobiel tocht
23 augustus 2019 vanaf ca. 10.15 uur

Meer info volgt nog!

[Terug naar boven↑](#)

LIEF EN LEED

In **Drunen** is de **uitvaart** geweest voor:

- 6 juni - Piet Leijtens (88), Pr. Irenestraat 46
- 13 juni - An van der Sanden-van Son, Churchillstraat 1

In **Elshout** is de **uitvaart** geweest voor:

- 18 juni - Wout Klijn (88), Stationsstraat 21b

In crematorium **Maaslanden** is de crematie geweest voor:

- 4 juni - An Klerks-de Kort (84), Hoofdstraat 33

In **Elshout** zijn getrouwd:

- 7 juni - Maaïke Smits en Luuc van Zeeland, Prinses Beatrixstraat 20



De Vincentiusvereniging komt op voor ieder mens in nood.

U kunt ons voor hulpvragen bereiken via 06-13753058

Of via het contactformulier op de website www.vincentiusheusden.nl

De Vincentiuswinkel is gevestigd aan de Grotestraat 138a in Drunen

Openingstijden en verdere informatie vindt u op

www.vincentiusheusden.nl

Ieder mens telt!

[Terug naar boven↑](#)

MISTIJDEN

	<u>Drunen</u>		<u>Elshout</u>
zaterdag	19.00 uur	eucharistieviering	
zondag	10.15 uur	zondagmorgengebed	09.30 uur eucharistieviering

	11.00 uur	eucharistieviering	
maandag	18.30 uur	Uur van stilte en gebed met aanbidding (event. eucharistieviering)	
dinsdag	08.15 uur	eucharistieviering	
woensdag	18.30 uur	eucharistieviering in Zandley	
donderdag			18.00 uur uitstalling Allerheiligste met aanbidding 18.30 uur rozenkransgebed 19.00 uur eucharistieviering
vrijdag	18.30 uur	eucharistieviering	
	<u>Heusden</u>		
zaterdag	17.00 uur	eucharistieviering in de kapel van zorgcentrum St. Antonius Op de 3 ^e zaterdag van de maand is deze viering in de Seniorensociëteit Demerhof (Soos) te Heusden.	

Op zaterdag is er van 13.30 – 14.30 uur gelegenheid om te biechten in de St. Lambertuskerk. U kunt daarvoor aanbellen bij de biechtstoel.

Bereikbaarheid

Op werkdagen is het secretariaat 's morgens van 09.00 – 12.00 uur bereikbaar.

Pastorie: Raadhuisplein 2, 5151 JH Drunen
Telefoon: 0416 - 372215
E-mail: parochie@wonderbaremoeder.nl
Website: www.wonderbaremoeder.nl

Bankrekeningnummer voor kerkbijdrage

Indien u zelf uw kerkbijdrage over wilt maken naar de parochie dan kunt u dit doen op rekeningnummer NL17 RABO 0112 6053 03 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder.

Volgende uitgaven

De volgende 'Flitsen' verschijnt in het weekeinde van 20-21 juli