



Pastorie: Raadhuisplein 2, 5151 JH Drunen. Tel. 0416-372215

FLITSEN – nr. 218 - juli 2021

INHOUDSOPGAVE

LIVESTREAM	1
RENOVATIE EN UITBREIDING MARIAKAPEL	2
MARIAGEDACHTE.....	3
NIEUWE MAATREGELEN IN CORONATIJD	3
BETAALMOGELIJKHEDEN IN CORONATIJD	4
PAROCHIEFEEST: 10 OKTOBER	4
CARITAS WONDERBARE MOEDER	4
VAN BIJBEL NAAR LEVEN	5
JAARLIJKSE UITSTAPJE MET DE PASTOOR	6
JAARLIJKSE AVOND UUR VAN STILTE EN GEBED.....	7
VAN DE IDENTITEITSBEGELEIDER.....	7
VOOR DE KINDEREN	9
LIEF EN LEED	9
MISTIJDEN	10

LIVESTREAM

Wat zijn we blij met de techniek die ons de afgelopen coronatijd uit de brand heeft geholpen. De livestream is een wonderlijk instrument om wat niet kan toch enigszins mogelijk te maken: we zijn ergens fysiek niet bij maar toch zijn we erbij. En dat geldt voor vergaderingen, catechese, lezingen maar vooral voor de zondagsmis in onze parochie. Maurits Dijkmans is de man die ons uit de brand kwam helpen toen corona maart 2020 alles in de war bracht. Hij heeft uit eigen beweging zijn talenten als geluidstechnicus geheel vrijwillig en kundig ingezet om onze gemeenschap te ondersteunen en dat doet hij nog steeds. Het is echt een bijzondere prestatie waar we hem heel dankbaar voor zijn. Zeker als je weet dat het verzorgen van een livestream van een dienst zijn actieve aanwezigheid vraagt plus alle tijd die hij nodig heeft voor de voorbereidingen en afbouw naderhand.

Bijna anderhalf jaar verder moeten we constateren dat corona nog altijd onder ons is. 'Dansen met Janssen' was een 'inschattingfout' van de overheid met al de consequenties van dien. Maar goed, hoe vervelend ook, het is gelukkig te overzien bij de ziekenhuizen. De kwetsbaren zijn gevaccineerd. En als het moment aanbreekt dat iedereen (met uitzondering van een aantal) gevaccineerd is zal het er toch allemaal hopelijk wat beter uitzien.

Wat de maatregelen betreft ziet het er voor het kerkbezoek nu al wat beter uit. U hoeft zich niet meer op voorhand in te schrijven en de kerk van Drunen kan 140 mensen hebben en Elshout 70 mensen. Dat maakt de noodzaak van de livestream minder urgent. Er is ruimte genoeg, u kunt op een goede afstand van de ander plaats nemen en de protocollen helpen

elkaar het fysieke contact veilig te houden. De kerk is daardoor een veilige plek. Zeker als we weten dat de meeste bezoekers al geheel gevaccineerd zijn.

Zodoende hebben we besloten om de livestream niet meer elke zondag aan te bieden. Dit ook om Maurits Dijkmans te ontlasten en ruimte te geven. Maar daar gaat het niet alleen om. Hoe mooi en waardevol de livestream ook is, toch is geen enkele uitzending vergelijkbaar met de persoonlijke deelname of kan ze deze vervangen. Het is toch noodzakelijk voor het gemeenschapsgevoel dat we fysiek aanwezig zijn. Als velen thuisblijven zakt het kerkbezoek in elkaar. Maar vooral is onze fysieke aanwezigheid in de H. Mis het teken dat we op Jezus uitnodiging in willen gaan, Hij die tot ons zegt: "doet dit tot mijn gedachtenis". Jezus nodigt ons uitdrukkelijk uit fysiek op bezoek te komen. God wil Zich in Zijn Zoon aan ons geven op fysieke werkelijke wijze. Een virtuele aanwezigheid is eigenlijk niet voldoende.

Natuurlijk kunnen we door ziekte, lichaamsbeperkingen of andere ernstige redenen niet in staat zijn bij de H.Mis fysiek aanwezig te zijn. In die gevallen is een livestream ideaal en een goede oplossing naast de tv-mogelijkheden. Zodoende willen we de livestream niet ontmantelen. Eén maal in de maand willen we op zondag uitzenden. We moeten nog afspreken welke zondag dat wordt.

Ook zal de livestream ter beschikking zijn voor families die een uitvaart, huwelijk of jubileum willen houden in de kerk. Zij kunnen dan Maurits Dijkmans inhuren om deze service mogelijk te maken.

Laten we hopen dat we snel weer tot de gewone orde kunnen komen. U begrijpt dat ik u graag weer zie in de kerk. U bent van harte welkom!

Pastoor Hedeboom

Livestream komende tijd:

Deze maand loopt de livestream nog en ook op zondag 1 augustus. De bisschop zal dan de H. Mis celebreren in Drunen. Daarna stopt de livestream. In september zullen we één zondag uitzenden. U hoort nog welke zondag dat zal zijn.

[Terug naar boven↑](#)

RENOVATIE EN UITBREIDING MARIAKAPEL

Tot heden de stand van zaken; de volgende keer kunnen wij weer meer melden (en laten zien).



Onze vrijwilligers mogen binnenkort genieten van een welverdiende vakantie.

En namens de werkgroep Mariabedevaart wensen wij alle donateurs, vrienden en vrijwilligers een heel fijne vakantie toe.

Een donatie kan worden overgemaakt op rekeningnr.: NL92 RABO 0112605214 t.n.v. Vrienden van Mariabedevaart Elshout of via de bijgaande QR-code.

Doneren in contanten kan natuurlijk ook. Voor meer informatie kunt u terecht bij de voorzitter van de werkgroep Mariabedevaart, de heer Jos Geelen, via ons emailadres: vrienden@wonderbaremoeder.nl en tel. 0416-372215 (pastorie).



Werkgroep Mariabedevaart Elshout

Het Mariapark is vanaf 1 juni gesloten tot de renovatie klaar is. Voor een bezoek aan het Mariabeeld en het aansteken van een kaarsje kunt u terecht bij de kerk van Sint-Jan Evangelist, Kerkstraat 37 te Elshout. Dagelijks open van 8.00 – 17.00 uur (zondag tot 18.00 uur).

Werkgroep Mariabedevaart Elshout

[Terug naar boven↑](#)

MARIAGEDACHTE

WIJ ZIJN OP ZOEK

Moeder Maria,
Wij zijn op zoek
naar wegen om te leven
om lief te hebben
en elkaar te zien.
Wij zijn op zoek naar God,
die ons wil horen,
ons niet vergeet
ons niet verlaten wil.

Moeder Maria,
Wij zijn op zoek
naar de rechtvaardigheid
naar recht en krom
en naar wat wijs is.
Zo zoeken wij het licht
in onze duisternis
terwijl ons duister
licht wordt in Zijn licht



[Terug naar boven↑](#)

NIEUWE MAATREGELEN IN CORONATIJD

RESERVEREN NIET MEER NOODZAKELIJK

Met de nieuwe regels die nu gelden hoeft er niet meer vooraf plaats gereserveerd te worden maar moet u zich aanmelden bij binnenkomst in de kerk. Gastheren en gastvrouwen zijn in het weekend bij de ingang van de kerk aanwezig om u wegwijs te maken. Volg hun aanwijzingen op. Ook mondkapjes zijn niet meer noodzakelijk. Bij verkoudheid, koorts of griep blijft u thuis.

[Terug naar boven↑](#)

BETAALMOGELIJKHEDEN IN CORONATIJD

Instandhouding Erediensten en pastoraat

Voor de instandhouding van de eucharistievieringen, kerkgebouwen en pastoraat collecteren we wekelijks in de weekendvieringen. Om ook in deze Coronatijd te kunnen geven, kunt u meerdere collectes bij elkaar tellen en dat bedrag overmaken naar **NL05 RABO 0112 6040 64** t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder Drunen met vermelding 'collectebijdrage'.

In de maand juli hebben we normale weekendcollectes.

De kerk heeft uw gift hard nodig. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift.

[Terug naar boven↑](#)

PAROCHIEFEEST: 10 OKTOBER

DE CORONAMAATREGELEN VOORBIJ

De corona is op zijn retour. We zien aan de cijfers dat het de goede kant op gaat. Minder besmettingen, minder mensen in het ziekenhuis, minder mensen op de IC en minder sterfgevallen en daarnaast versoepelingen van de maatregelen.

We zijn het allemaal zo beu en zitten al zo lang te wachten tot het een en ander versoepeld kon worden en gelukkig is dat nu het geval.

We mogen weer uit eten, meer mensen thuis ontvangen, met meer mensen naar de kerk, noem maar op.

De parochie wil dit ook graag vieren. Het bestuur van de Parochie Wonderbare Moeder is voornemens om op 10 oktober as. een parochiefeest te organiseren. We vieren dan dat de coronamaatregelen voor een groot deel voorbij zijn. De mis zal, net zoals in de Sint Jan 2 jaar geleden, opgeluisterd worden door een gelegenheidskoor o.l.v. Frans van de Hoven. Tevens zullen ook de kinderen en jongeren hierbij betrokken worden.

Helaas kunnen we niet in de toekomst kijken, en moeten we in ieder geval een slag om de arm houden, maar we hopen dan dat we met z'n allen de mis kunnen bijwonen en na afloop gezamenlijk een kopje koffie kunnen drinken op het Raadhuisplein. De details hoort u later maar houdt in ieder geval deze datum vrij om samen te vieren dat we weer samen naar de kerk kunnen gaan.

[Terug naar boven↑](#)



CARITAS WONDERBARE MOEDER

Centrum voor Aandacht en Hulp

Bericht 1 van Caritas Wonderbare Moeder:

Ontmoeten de wijk in

Dinsdag 13 juli jl. is onze Flex-ontmoetingsplek neergestreken in de speeltuin van Herpt. Twaalf dames en heren ontvingen wij met een koffie, thee en een luisterend oor. In het Brabants Dagblad verscheen een mooi artikel over deze ontmoetings-activiteit.

De volgende stop voor onze Flex-ontmoetingsplek is op dinsdag 3 augustus a.s. bij de Schakel in Oudheusden van 10.30 tot 12.00 uur. De buurtbewoners worden door middel van een flyer hiervoor uitgenodigd.

Vredesweek 2021

Van 18 tot en met 26 september organiseert PAX de jaarlijkse vredesweek met als thema 'Wat doe jij in vredesnaam?'

Caritas Wonderbare Moeder en de Open Hof sluiten zich in de vredesweek aan met twee activiteiten.

WAT DOE JIJ IN
VREDESNAAM?



Vredeswandeling:

Datum: zaterdag 18 september 2021
Aanvang: 10.00 uur
Locatie: Hubertuskapel aan de Steegerf
Duur van de wandeling: Ongeveer 1 ½ uur
Naast wandelen is er ruimte voor bezinning, stilte en ontmoeting

Oecumenische viering:

Datum: vrijdag 24 september 2021
Aanvang: 19.00 uur
Locatie: Open Hof, Vennestraat 57

Wandelt, viert en bidt u komende vredesweek met ons mee?

Afscheid Stichting Ontmoeten



Deze foto is op vrijdag 16 juli genomen bij het afscheid van Stichting Ontmoeten Heusden (van links naar rechts staand: Josje van Hal, Hedi van der Leeden, Rien Nagtegaal, Albert Soeterboek, zittend: Marieke van Rooij, Henk van Berkum en Patty de Wit).

Als afscheidscadeau heeft Ontmoeten aan de Voorste Vennen in Drunen een 'Ontmoetings-bank' geschonken die een plaatsje heeft gekregen op het chique binnenplein.

Caritas Wonderbare Moeder en Open Hof Drunen nemen het stokje over en organiseren samen 'Ontmoeten-de-wijk-in' en 'Gast-aan-tafel'. Zo blijven we samen werken aan minder eenzaamheid in onze geloofs- en leefgemeenschappen. Nadere info via flyers in de wijk, onze website en deze flitsen.

[Terug naar boven ↑](#)

VAN BIJBEL NAAR LEVEN

De corona heeft vele zaken van het parochieleven stil gelegd of tot een minimum herleid. Langzaam aan zijn we zaken weer aan het oppakken. Zo ook de bijeenkomsten 'van bijbel naar leven'.

Soms zijn Bijbelteksten heel moeilijk en vinden we niet de sleutel om ze toe te passen voor ons leven. De bijeenkomsten 'van bijbel naar leven' zijn bedoeld om inzicht te krijgen in Bijbelteksten en de relevantie voor ons dagelijks leven te duiden. Iedereen is welkom en de bijeenkomsten vinden plaats in een open sfeer waar u vragen kunt stellen en opmerkingen met anderen kunt delen maar zonder dat dit moet.

Kennis van de bijbel is geen voorwaarde. U hoeft ook geen bijbel mee te nemen en u hoeft zich ook niet op voorhand in te schrijven.

De eerste volgende bijeenkomst willen we houden op woensdag 25 augustus. Het vindt plaats in de pastoor Vermeulenzaal in Drunen (links naast de kerk) van 19.30 uur tot 21.00 uur.

[Terug naar boven↑](#)

JAARLIJKSE UITSTAPJE MET DE PASTOOR

Op **zaterdag 4 september 2021** gaan we voor de 26^e keer op bedevaart. We gaan dit jaar naar de Heilige Oda te St. Oedenrode:

8.45 uur: Verzamelen voor de H.Lambertuskerk in Drunen. Indeling auto's bekendmaken. Iedereen betaalt bij het instappen 5,- euro aan de chauffeur, graag met gepast geld.

8.50 uur: Reiszegen door pastoor Hedebouw. Misintenties a 12,- euro in gesloten envelop met gepast geld overhandigen aan pastoor. Op de buitenkant van de envelop thuis al duidelijk de intentie opschrijven.

9.00 uur: Vertrek. Adres: St. Martinuskerk, Kerkplein 47A, 5492 AN St. Oedenrode. Reistijd 35 minuten. Als chauffeur thuis al de Tom Tom of GSM Routeplanner inschakelen, of route thuis uitprinten.

9.35 uur: Aankomst met gelegenheid tot toiletgebruik, kaarsje opsteken in de kerk en plaats kiezen.

10.00 uur: H. Mis door onze pastoor en kapelaan Bryan van de Mortel als concelebrant.

Aansluitend: Koffie/thee met keuze uit 4 soorten gebak, tegenover de kerk bij "De Pastorie". Bij mooi weer op het terras. Betalen met pin of contant.

Daarna: Rondleiding in en om de kerk over H.Oda door de heer Richard de Visser. Hij is jarenlang voorzitter van de Heemkundekring geweest aldaar en zeer bevolgen om dit ook voor ons te doen.

12.30 a 13.00 uur: Lunch in het Koetshuis van "De Pastorie". Kleine kaart. Betalen met pin of contant.

Vervolgens: Eucharistische aanbidding in de kerk, met gezamenlijk bidden van het Kroontje van Barmhartigheid.

Afsluiting: koffie, thee, fris op terras voor de kerk bij mooi weer. Ieder bespreekt met eigen chauffeur hoe laat men vertrekt. In goed overleg kunnen enkele personen eerder met de pastoor mee terug.

17.00 uur: Aankomst bij H. Lambertuskerk Drunen.

Aanmelden voor 27 augustus bij secretariaat mevrouw Ely Windau, telefonisch, per mail of antwoordstrook. 0416372215 of parochie@wonderbaremoeder.nl

Informatie: Eugenie van Rinsum Wolfs 06-81981297 of wolfs.jem@outlook.com

.....

Ja, ik ga mee naar H. Oda op zaterdag 4 september 2021 en betaal bij instappen 5,- euro aan de chauffeur.

Naam / Namen:

Aantal personen:

Telefoonnummer:

0 Ik ben Chauffeur en kan nog personen meenemen (0 zwart maken aub)

[Terug naar boven↑](#)

JAARLIJKSE AVOND UUR VAN STILTE EN GEBED

maandagavond 4 oktober 2021

Ter gelegenheid van 28 jaar Uur van stilte en gebed zal er op 4 oktober om 18.30 uur een H. Mis uit dankbaarheid worden opgedragen door onze pastoor D. Hedeboom. Al vele jaren offert hij zijn vrije avond op om hierbij te kunnen zijn, wat door iedereen zeer op prijs wordt gesteld. Mooi dat deze avond dit jaar weer op 4 oktober valt, de feestdag van H. Franciscus. We beleven deze avond en ieder Uur van stilte en gebed in vereniging met de wereldkerk en de Clarissen in Amerika en Gent, waarmee we nog steeds goede contacten onderhouden. We bidden voor elkaar en alle intenties wereldwijd.

Na een moment van Eucharistische Aanbidding en een tientje van de Rozenkrans gaan we na de plechtige zegen met het Allerheiligste sacrament naar de pastoor Vermeulenzaal voor koffie, thee en traktatie. Er is gelegenheid om de boekentafel en devotionalia te bekijken en aan te schaffen.

Om 20.00 uur vangt de lezing aan. Onze gastspreker is dit jaar Broeder Hendrikus van der Wal uit de Carmelgemeenschap in Bierbeek, België. De lezing zal gaan over hedendaagse waarachtige Eucharistische wonderen en het Heilig Aanschijn van onze lieve Heer. Het zal een deugddoende ervaring zijn om te mogen beseffen dat Jezus daadwerkelijk midden onder ons leeft en dit kenbaar maakt door onweerlegbare tekenen. We ronden de avond af rond de klok van 21.30 uur.

Aanmelden bij mevrouw Ely Windau; het secretariaat in Drunen tot vrijdag 1 oktober. Per mail parochie@wonderbaremoeder.nl of telefonisch: 0416372215 of een briefje in de brievenbus van de pastorie in Drunen via onderstaande aanmeldstrook.

Alle parochianen en ook mensen daarbuiten die belangstelling hebben zijn allemaal van harte welkom! Deelname op volgorde van aanmelding (i.v.m. dan geldende richtlijnen aangaande maximaal aantal personen. Dank voor uw begrip). Het zal fijn zijn om elkaar weer te mogen ontmoeten in de vertrouwde gezellige sfeer van samenzijn!

Wie weet is er in 2023 gelegenheid - zo God het wil - om een dag op bedevaart te gaan naar Gent i.v.m. 30 jaar Uur van Stilte en gebed. In het Clarissenklooster aldaar staat de stoel van H. Coleta, een machtige voorspreekster, evenals H. Clara, H. Franciscus, H. Antonius en H. Pater Pio.

Informatie: Eugenie van Rinsum-Wolfs. Telefoon: 0681981297 of mail: wolfs.jem@outlook.com

.....

Ja, ik kom naar de jaarlijkse avond met persoon / personen.

Naam:

Telefoonnummer:

[Terug naar boven↑](#)

VAN DE IDENTITEITSBEGELEIDER

Polyfoon katholiek!

Dialogoog in lijn van katholieke kerk

Alle katholieke scholen waar ik voor werk hebben aandacht voor de multiculturele en multireligieuze dialoog. Al in de jaren zestig heeft de katholieke kerk tijdens het Tweede Vaticaans Concilie het belang daarvan benadrukt voor alle gelovigen en ook voor katholieke scholen (al tientallen jaren voordat het begrip burgerschapsvorming in zwang kwam!). Kort samengevat, een goede katholiek kan alleen een goede katholiek zijn wanneer hij aan een dubbele opdracht wil voldoen. Enerzijds dient hij de eigen katholieke traditie op zijn eigen manier vorm te geven, anders moet een katholiek willen leren van andersdenkenden. Zo kan en moet een katholiek leren van joden en moslims, maar ook van hindoes, boeddhisten en zelfs van atheïsten (en hopelijk gebeurt dat *vice versa*). Als God namelijk de wereld geschapen heeft (en via de evolutie verder heeft laten ontwikkelen), dan kan ieder stukje van de schepping iets van de oneindige God weerspiegelen en ons inspireren. En juist in die dialoog met elkaar openbaart zich de communicatieve Liefde van God als Vader, Zoon en Heilige Geest. Zo pleitte de vorige paus Benedictus voor een meerstemmig, polyfoon katholiek onderwijs dat in dialoog staat met alle stemmen in de buitenwereld, als waren het eigen stemmen. Ook zijn er de laatste tijd veel documenten vanuit Rome verschenen over het belang van een brede multiculturele insteek. Katholiek betekent niet voor niets: *kata olos*, het geheel betreffende (Grieks: *κατά ὅλος > καθ' ὅλος* (oorspronkelijk kerkelijke betekenis: de kerk verspreid over de hele wereld).

Heilige kuil en knielen

Dagelijks mag ik met kinderen van groep 1-2 tot met achttienjarigen omgaan en levensbeschouwelijke thema's bespreekbaar maken. Hierbij heb ik prachtige 'dingen' mogen beleven waardoor ik het onderwijs in mijn streek 'wonderwijs' ben gaan noemen. Of zoals een jochie uit groep 3 laatst tegen me zei toen hij de zitkuil inging waar we buiten les zouden hebben: 'Meneer, dit is een heilige kuil.' Hierna zijn we daar heel lang op door gegaan. Waarbij alle kinderen hun verhaal konden doen, katholiek, protestant, islamitisch, andersgelovig of niet-gelovig. Toen ik inbracht dat we met al deze gesprekken de diepte ingingen behoefde dat even uitleg, maar ook dat snaptten ze met een groot applaus voor elkaar ten besluit. Ja, we stonden met zijn allen even op heilige grond, knielden allemaal even en keken omhoog naar een prachtige oneindig blauwe hemel met fel stralende zon boven ons. Een teken?

Alle leerlingen doen hun verhaal: polyfoon

In de lessen die ik mag geven komen veel stemmen – polyfoon – aan het woord: alle leerlingen kunnen hun verhaal doen, katholiek, protestant, islamitisch, andersgelovig of niet-gelovig. Deze gesprekken leiden tot een heerlijke en diepe verbondenheid. Moslimleerlingen geven aan dat ze op onze katholieke school nog meer leren van hun geloof dan thuis: *Hahaha, het lijkt net alsof u meer weet van de Islam dan dat ik weet (leerlinge havo-4, RK, moslima)*. In groep 4 vertellen kinderen enthousiast over hun Eerste Heilige Communie (waar kun je met dat verhaal tegenwoordig nog terecht?). Een moslima-leerlinge gaf naar aanleiding van mijn uitleg van het Pinksterverhaal aan: "Ik vind het een mooi verhaal en vooral de link met de hedendaagse coronatijd heel erg bijzonder. Zo zie je maar weer dat oude Bijbelse verhalen altijd blijven terug komen in het hedendaagse leven. En ook het deel dat Petrus als teken voor respect voor Jezus op een andere manier gekruisigd wilde worden, omdat hij zich minder voelde." Een andere moslima-leerlinge chatte me na een les over de betekenissen van voornamen: "God heeft gewild dat dat uw doopnaam is omdat het bij u past." Is dat niet een prachtige vorm van interesse in elkaars geloof?

Zo zei een leerling naar aanleiding van Jezus en zijn opdracht "Heb uw vijanden lief": "Hz. Isa (Jezus) heeft gezegd: 'Heb je vijanden lief. Bidt voor hen die jou vervolgen'. Ik denk dat hij daarmee bedoelt dat je je vijanden respect en liefde moet geven en dat je ervoor moet zorgen dat het je vijanden niet meer worden. In de Islam wordt er gezegd: 'Man jaa bialhasanati

falahu khayrun minha waman jaa bialssayyi-ati fala yujza allatheena AAamiloo alssayyi-ati illa ma kanoo yaAAamaloona'. Daarmee wordt gezegd, dat wie goede dingen doet ook goede dingen terug kan verwachten en wie slechte dingen doet slechte dingen kan terugverwachten." (Mustafa B., havo 3).

"Meneer, dat is karma", riep een andere leerling door de klas. "Maar dat is toch van Boeddha?" ging het door de klas. "Boontje komt voor zijn loontje", riep een ander weer. "Wie zijn kont brandt, moet op de blaren zitten, zegt mijn vader altijd", bracht de volgende in.

Het mooie van onze katholieke scholen is dat zij open staan voor het mysterie tussen hemel en aarde (op welke manier je dat ook ziet, alle visies vullen elkaar aan). Dat maakt het mogelijk dat leerlingen ook hun gelovige belevingen durven in te brengen. En dat is net zo belangrijk als het kunnen praten over je sportieve of creatieve ervaringen. Een katholiek staat dus open voor heel de wereld en voor heel de mens: een bont, meerstemmig geheel. Kortom, polyfoon.

Bill Banning – identiteitsbegeleider katholieke basisscholen SCALA & leraar godsdienstlevensbeschouwing d'Oultremontcollege

[Terug naar boven↑](#)

VOOR DE KINDEREN



PUZZEL

Deze keer is de puzzel een geheimschrift. Wat staat hier?
Je vindt de betekenis als je voor elke letter de voorafgaande uit het alfabet neemt:

JL XJM VJULPNFO WPPS NJKO HFMPPG

Oplossing van de puzzel: „Ik wil uitkomen voor mijn geloof“.

[Terug naar boven↑](#)

LIEF EN LEED

In **Drunen** is de uitvaart geweest voor:

- 2 juli - Kees Verhoeven (97), Kleinestraat 41
- 19 juni - Ad van Grunsvan-van Dongen (79), Torenstraat 44

In **Elshout** is de uitvaart geweest voor:

- 28 juni - Jet van Drunen-Couwenberg (94), Hoofdkorfweg 9
- 4 juli - Anneke Fittes-Merkx (94), Hoofdstraat 4, Herpt
- 9 juli - Nellie Beaat-Moors (90), Schoolstraat 2A-14

In het **crematorium** hebben we afscheid genomen van:

- 4 juli - Bertus Merkx (85), Zorgcentrum Zandley

In **Elshout** is gedoopt:

- 18 juli - Teun van Engelen

De Vincentiusvereniging komt op voor ieder mens in nood.
U kunt ons voor hulpvragen bereiken via 06-13753058
Of via het contactformulier op de website www.vincentiusheusden.nl
De Vincentiuswinkel is gevestigd aan de Grotestraat 138a in Drunen
Openingstijden en verdere informatie vindt u op
www.vincentiusheusden.nl

Ieder mens telt!

[Terug naar boven](#) ↑

MISTIJDEN

	<u>Drunen</u>		<u>Elshout</u>
zaterdag	19.00 uur	eucharistieviering	
zondag			09.30 uur eucharistieviering
	11.00 uur	eucharistieviering	
maandag	18.30 uur	Uur van stilte en gebed met aanbidding (event. eucharistieviering)	
dinsdag	08.15 uur	eucharistieviering	
woensdag	14.45 uur	eucharistieviering in Zandley (alleen voor bewoners)	
donderdag			18.00 uur rozenkransgebed 18.30 uur eucharistieviering
		19.00 uitstelling Allerheiligste met aanbidding	
vrijdag	18.30 uur	eucharistieviering	
	<u>Heusden</u>		
zaterdag	17.00 uur	eucharistieviering in de kapel van zorgcentrum St. Antonius (alleen voor bewoners)	

Op zaterdag is er van 13.30 – 14.30 uur gelegenheid om te biechten in de St. Lambertuskerk. U kunt daarvoor aanbellen bij de biechtstoel.

Bereikbaarheid

Op werkdagen is het secretariaat 's morgens van 09.00 – 12.00 uur bereikbaar.

Pastorie: Raadhuisplein 2, 5151 JH Drunen
Telefoon: 0416 - 372215
E-mail: parochie@wonderbaremoeder.nl
Website: www.wonderbaremoeder.nl

Bankrekeningnummer voor kerkbijdrage

Indien u zelf uw kerkbijdrage over wilt maken naar de parochie dan kunt u dit doen op rekeningnummer NL17 RABO 0112 6053 03 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder.

Volgende uitgave:

De volgende 'Flitsen' verschijnt in het weekeinde van 21-22 augustus