



Pastorie: Raadhuisplein 2, 5151 JH Drunen. Tel. 0416-372215

FLITSEN – 223 - januari 2022

Inhoudsopgave

SYNODALE KERK.....	1
BETAALMOGELIJKHEDEN	4
RENOVATIE EN UITBREIDING MARIAKAPEL.....	4
MARIAGEDACHTE.....	5
CARITAS WONDERBARE MOEDER	6
Bestuurswisseling	6
Vastenactie 2022	6
Wandeltocht ter nagedachtenis van pater Frans van der Lugt.....	7
Vogels in de (v)lucht	7
VAN DE IDENTITEITSBEGELEIDER.....	7
KERKTAXI: OOK IN DRUNEN?	9
VACATURE	9
VOOR DE KINDEREN	10
KLIEDERKERK.....	10
LIEF EN LEED.....	10
CORONAMAATREGELEN VOOR DE KERK.....	11
MISTIJDEN	11

SYNODALE KERK

UITNODIGING

- meepraten over de Kerk van morgen

In oktober 2021 opende de paus de synode over synodaliteit, oftewel 'samen op weg zijn', voor de wereldkerk. Onze bisschop heeft de diocesane fase van de synode vervolgens geopend op 17 oktober. Alle gelovigen zijn uitdrukkelijk uitgenodigd om samen in gesprek te gaan om te ontdekken hoe we meer een synodale kerk kunnen zijn, een kerk 'samen (syn) op weg (odos)'. Niet enkel om

binnenkerkelijk op een andere manier tot beslissingen te komen, maar vooral om door het werken van de Heilige Geest, welke in iedere persoon en in de gemeenschap als zodanig plaatsvindt, samen beter de zending van de kerk te leven en te beleven. Na een proces in de



bisdommen wereldwijd, zullen in de fundamentele fase bisschoppen uit de gehele wereld in 2023 in een gewone algemene vergadering van de Bisschoppensynode bijeenkomen in Rome om samen over de resultaten uit de wereldkerk na te denken en conclusies te trekken. Deze fase zal gevolgd worden door de uitvoeringsfase waarbij opnieuw de lokale kerken betrokken zullen worden. Paus Franciscus zal uiteindelijk na al deze raadplegingen een eindconclusie schrijven die een leidraad zal zijn voor de toekomst.

Als bisdom en parochies willen we deze gesprekken zo open mogelijk houden. Er is vanuit het bisdom een werkgroep samengesteld (synodewerkgroep), die via o.a. de bisdom-website (www.bisdomdenbosch.nl) materiaal aanreikt om door middel van gebed, Bijbelse inspiratie en gesprekken samen na te denken over de weg die onze Kerk moet gaan bewandelen. Vanuit de input door de parochies, andere groepen en gremia zal de werkgroep, samen met de bisschop, het uiteindelijke bisdom-rapport vormgeven en publiceren. Met uw inbreng als parochianen kunnen we samen bouwen aan een synodale Kerk, wereldwijd, landelijk en lokaal in onze Parochie Wonderbare Moeder.

Hoe pakken we het aan?

Voorlopig hebben wij als projectgroep van onze parochie een tweesporenbeleid uitgedacht:

1) Enquêteformulier (individueel)

We zullen ervoor zorgen dat u via onze parochie-website (www.wonderbaremoeder.nl) en via enquêteformulieren (straks ook digitaal) achter in onze kerken uw gedachten individueel kunt weergeven. Goed om te weten dat er door ons, het bisdom en de kerkprovincie niet gecensureerd zal worden. Dus spreek of schrijf vrijuit! U kunt uw bijdrage per mail naar parochie@wonderbaremoeder.nl sturen. Indien gewenst kunt u uw bijdrage ook (eventueel anoniem) in de brievenbus van de pastorie te Drunen doen (Raadhuisplein 2).

2) Gespreksbijeenkomst (live in kleine groepjes)

Een tweede spoor is om met mensen in onze geloofsgemeenschap in gesprek te gaan, door een gespreksbijeenkomst te organiseren, fysiek en toch corona-proof in kleine groepjes, onder leiding van een gespreksleider en een verslaglegger.

De data zijn: donderdag 3 februari, dinsdag 8 februari, donderdag 17 februari en dinsdag 22 februari a.s. Tijdstip: 20.00 uur – 21.30 uur.

Aanmelden

In principe zijn de gespreksbijeenkomsten allemaal hetzelfde. U kunt u zich dus slechts voor 1 bijeenkomst aanmelden via e-mail parochie@wonderbaremoeder.nl, per telefoon 0416-372215 (ma-vrij 9.00 – 12.00) of per post: Raadhuisplein 2, 5151 JH Drunen. **Of via het aanmeldstrookje op de achterzijde van deze Flitsen.**

De bijeenkomsten zijn in Drunen in de Pastoor Vermeulenzaal en in Elshout in het Mariahuys. Groepsgrootte: maximaal 5 personen op 1,5 meter afstand.

NB: Tot 1 mei zijn wij in de gelegenheid om onze bijdragen bij het bisdom van 's-Hertogenbosch in te sturen. Als er behoefte is kunnen in maart en april nog enkele gespreksbijeenkomsten plaatsvinden.

Vanuit het synodese Secretariaat in Rome zijn er 10 thema's aangereikt die passen bij het thema van de synode 'Voor een synodale kerk: Communio, participatio, missio.' De Nederlandse bisschoppen hebben hieruit 3 thema's gekozen die zij voor onze kerkprovincie het meest relevant achten. De thema's zijn:

- 1) Vieren
- 2) Medeverantwoordelijkheid in de missie
- 3) Dialoog in kerk en samenleving

Deze thema's bieden, naast het algemene thema van de synode 'Samen op weg', veel mogelijkheden. Vragen die gesteld worden ter verdieping:

- Wat betekent voor u het samen vieren van ons (katholiek) geloof?
- Hoe inspireert gebed/meditatie/eucharistie u?
- Krijgt u door het vieren zin om 'samen op weg te gaan', om Kerk te zijn?
- Bent u tijdens een viering wel eens geraakt door het Woord van God? Hoe neemt u dit mee in uw dagelijkse leven?
- Hebben we oog voor wat er rondom ons (als Kerk) gebeurt?
- Welke noden ziet u in het huidige Nederland en de wereld?

Het kan natuurlijk zijn dat na de bijeenkomst de behoefte ontstaat om verder te praten over een onderwerp. Dit moedigen wij van harte aan! Dit kan in de privésfeer op de pastorie of tijdens een huisbezoek, maar een vervolg georganiseerd door onze parochiegemeenschap is natuurlijk ook een optie.

Wij wensen u en onze parochie een goede synodale weg toe en willen eindigen met het synodegebed. Het gebed, in het Nederlands vertaald met 'Wij staan voor U, Heilige Geest', is een oud gebed. Het wordt toegeschreven aan de heilige Isidorus van Sevilla (560 – 636) en is in de loop van de eeuwen vaak gebeden bij kerkelijke bijeenkomsten zoals synodes. Elke sessie van het Tweede Vaticaans Concilie begon met het gebed tot de Heilige Geest.

- meepraten over de Kerk van morgen

Gebed

Wij staan voor U, Heilige Geest,
terwijl wij bijeenkomen in uw naam.
U alleen hebben wij om ons te geleiden,
maak dat U thuis bent in ons hart;
leer ons de weg die wij moeten volgen
en hoe wij deze moeten gaan.
Wij zijn zwakke mensen en zondaars;
laat niet toe dat wij de wanorde bevorderen.
Laat onwetendheid ons niet op de verkeerde weg brengen,
noch partijdigheid ons handelen beïnvloeden.
Maak dat wij in U onze eenheid vinden,
opdat wij samen kunnen gaan naar het eeuwige leven
en ons niet verwijderen van de weg van de waarheid

en van wat juist is.
Dat alles vragen wij U,
die overal en in iedere tijd werkzaam bent,
in de gemeenschap van de Vader en de Zoon,
in de eeuwen der eeuwen.
Amen.

*Pastoor Dieter Hedebouw en diaken Albert Soeterboek
Namens Projectgroep Synode Wonderbare Moeder*

[Terug naar boven↑](#)

BETAALMOGELIJKHEDEN

Instandhouding Erediensten en pastoraat

Voor de instandhouding van de eucharistievieringen, kerkgebouwen en pastoraat collecteren we wekelijks in de weekendvieringen. Ook kunt u meerdere collectes bij elkaar tellen en dat bedrag overmaken naar

NL05 RABO 0112 6040 64 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder Drunen met vermelding 'collectebijdrage'.

QR-code scannen

Op de binnentoegangsdeur van de kerk hangt deze QR-code die u kunt scannen.

Met de **camera-app** op uw mobiele telefoon kunt een foto maken en dan krijgt u meteen de regel:



https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=n_BGlnz2TMmzNd89pyY1mQ

Als u daar op klikt wordt u gelijk doorgestuurd naar uw bankapp en volgt de rest van zelf.

De kerk heeft uw gift hard nodig. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift.

[Terug naar boven↑](#)

RENOVATIE EN UITBREIDING MARIAKAPEL

Onderweg naar een nieuwe meimaand!

Het opknappen van het Mariapark en het straatwerk rond de Mariakapel is in voorbereiding. Maria heeft sinds december 2021 alweer vele bezoekers/pelgrims mogen ontvangen in haar nieuwe kapel.

Twee nieuwe banken, vóór buiten bij de kapel hebben we geschonken gekregen, waarvoor dank!



Dus ook buiten kunt u weer heerlijk zitten en genieten van de rust, bij mooi weer.

Nu de inrichting van het park nog, zodat we dit jaar een extra mooie meimaand en hopelijk de processie weer mogen beleven.

Een donatie kan worden overgemaakt op het volgende rekeningnummer:



NL92 RABO 0112605214 t.n.v. Vrienden van Mariabedevaart Elshout of via de QR-code.

Doneren in contanten kan natuurlijk ook. Voor meer informatie kunt u terecht bij de voorzitter van de werkgroep Mariabedevaart, de heer Jos Geelen, via ons emailadres: vrienden@wonderbaremoeder.nl en tel. 0416-372215 (pastorie).

Werkgroep Mariabedevaart Elshout

[Terug naar boven↑](#)

MARIAGEDACHTE

SAMEN ALLEEN

**We moeten contacten vermijden
In de chaos waarin we ons bevinden.
Terwijl we juist in deze moeilijke tijd
Met elkaar willen verbinden.**

**We zijn alleen, maar voelen samen
Op afstand zijn we bij elkaar
Er is behoefte aan verbinding
En dat valt velen ontzettend zwaar.**

**We willen troosten met een knuffel
Of het vasthouden van een hand
Want die energie werkt helend
En schept vooral een hechte band.**

**We hopen op een betere toekomst
Dat we het virus kunnen overwinnen
Zodat we het nieuwe jaar
Toch een beetje positief beginnen.**



[Terug naar boven↑](#)



CARITAS WONDERBARE MOEDER

Centrum voor Aandacht en Hulp

Bestuurswisseling

In de laatste vergadering van 2021 hebben we als bestuur afscheid genomen van Ineke van Riel die CWM helaas gaat verlaten. We zijn haar erkentelijk voor het vele werk dat zij de afgelopen jaren voor CWM en het Missiecentrum Drunen heeft verricht.

Ook Priscilla Kroes, die in 2020 aanhaakte als aspirant-lid, heeft in 2021 afscheid genomen van CWM.

Vastenactie 2022

‘Je land is je leven’ is het thema van de komende Vastenactiecampagne. Inheemse volken wonen al generaties lang op de gronden van hun voorouders. Toch worden hun rechten

vaak met voeten getreden als het gebied waar ze wonen wordt opgeëist door grote bedrijven of overheden. Vastenactie 2022 staat daarom in het teken van landrechten. Het is een belangrijk onderwerp dat grote invloed heeft op mensen, maar ook op natuur en milieu.

VASTENACTIE

In **Guatemala** steunt onze lokale partner drie Maya-gemeenschappen die opkomen voor hun rechten. In de voor de gemeenschappen belangrijke rivier worden waterkrachtcentrales gebouwd. Dat betekent dat de toegang tot water beperkt wordt en kostbare landbouwgrond verdwijnt. Onze lokale partner steunt de dorpen bij het opbouwen van duurzaam watermanagement, leert ze wat hun rechten zijn en hoe ze die kunnen verdedigen. Drie leiders die dreigen gevangenisstraf te krijgen vanwege hun verweer tegen de landonteigeningen, krijgen juridische bijstand.

In **Libanon** leven 884.000 Syrische vluchtelingen. Ze hebben geen eigen plek om te wonen in hun nieuwe land. Bijna 90% van hen leeft op de armoedegrens. In de kampen is het leven hard en zwaar. Er is onvoldoende eten, slechte huisvesting, geen school voor de kinderen en geen werk voor de volwassenen. We steunen via Vastenactie 250 gezinnen in tentenkampen in de Bekaa-vallei bij het opbouwen van een beter, menswaardig bestaan.

De kleine boeren in het noordoosten van **Brazilië** staan voor verschillen-de uitdagingen. Er is een groep die voldoende voedsel produceert, maar die zijn producten nauwelijks kan verkopen. Daardoor zijn hun inkomsten laag en is hun sociaaleconomische positie zwak. Veel mensen, vooral jongeren, trekken daarom naar de stad, om daar van de regen in de drup te belanden. Er zijn ook families zonder landrechten. Zij produceren onvoldoende voedsel: ze kunnen nauwelijks investeren in goed materiaal en zaaigoed, omdat ze ieder moment verdreven kunnen worden. Deze groepen leven van dag tot dag en verbouwen alleen enkele snelgroeien-de gewassen. Ondervoeding ligt daardoor op de loer.

Via Vastenactie krijgen 60 families uit beide groepen ondersteuning: ze ontvangen kassen, bassins voor wateropvang, gereedschap, zaaigoed én training en begeleiding.

Wandeltocht ter nagedachtenis van pater Frans van der Lugt

Ter nagedachtenis van pater Frans van der Lugt die in 2014 in Syrië werd vermoord organiseert zijn nichtje, Anne-Claire van der Lugt, van 5 t/m 10 april 2022 een wandeltocht van Amsterdam naar 's-Hertogenbosch. De laatste etappe loopt op zondag 10 april van Heusden naar 's-Hertogenbosch, waar afsluitend om 16.30 uur in de Sint Jan een gebedsdienst wordt gehouden waarin Mgr. de Korte voorgaat.

U kunt zich voor deze dienst aanmelden wanneer u € 15,- doneert voor deze 'Walk for Homs' via <https://www.walkforhoms.nl/evenement/samen-herdenken-en-stil-staan-bij-2022>

Als u dat vóór 1 maart 2022 doet ontvangt u bij binnenkomst in de Sint Jan een mooi aandenken.

[Terug naar boven↑](#)

Vogels in de (v)lucht

*Kijk goed naar de vogels in de lucht,
hoe mooi ze vliegen en bewegen,
Ze vliegen massaal samen,
en vormen vaak de mooiste patronen,
golvend van links naar rechts
kunnen wij mensen veel leren van vogels in vlucht.*

*Houd maximaal 7 eenzame mensen in de gaten.
Geef ze aandacht, volg ze en beweeg met ze mee, spiegel je gedrag.
Alleen zo maken wij mensen net als vogels samen een geweldige vlucht.*

Jacques Smeets

[Terug naar boven↑](#)

VAN DE IDENTITEITSBEGELEIDER

Een BOOSTER ervaren in de teleurstelling. Wat we kunnen leren van verwoesten van de tempel, ballingschap en van leerlingen

Met mijn leerlingen op het d'Oultremontcollege bespreek ik ieder jaar het verhaal van de verwoesting van de joodse tempel in Jeruzalem in het jaar 589 voor Christus door de Babylonische keizer Nebukadnezar (ook toen kende machtsmisbruik al geen grenzen). De belangrijkste Joden werden toen naar Babel gedeporteerd en zaten daar – zoals hitzanger van de zeventiger jaren Boney M. zong – 'down, on the rivers of Babylon'. Ze waren in alle opzichten diep teleurgesteld: sociaal verwoest, maar ook gelovig verwoest. Hun heilige plek, de tempel was verwoest, ze konden niet meer tot hun God bidden (dachten ze, BB). Ze waren gedesillusioneerend, want hun God IHWH had heb blijkbaar niet kunnen beschermen tegen de Babylonische goden.

In het verre Babylon herinnerden een paar Joden zich – godzijdank – een oud verhaal: hoe duizend jaar eerder Mozes met Gods hulp de Joden had bevrijd uit de Egyptische slavernij. Zou dat misschien nu ook kunnen gebeuren, een nieuwe Exodus? Hoop doet leven en deze hoop gaf hen weer wat lucht. Wat zeggen we? We krijgen weer wat lucht? Hé, dat is God die ons nieuwe adem inblaast (een soort Pinksteren, maar dan zo'n 600 jaar eerder; denk ook aan de pastoor die tijdens de Paaswake over het water van de doopvont blaast)!

Toen in 539 voor Christus de Perzische koning Cyrus zijn tegenstander Nebukadnezar versloeg, liet hij de Joden – degenen die dat wilden – terugkeren naar hun eigen land. Sterker nog, hij hielp de tempel heropbouwen. De Joden waren uitzinnig van blijdschap. Hun geloof kreeg een goddelijke BOOSTER-prik. Als God met zijn goddelijke Adem zelfs in Babylon zijn kracht kon doen gelden en zelfs een heidense keizer kon inspireren, dan moet Gods kracht wel OVERAL kunnen werken. En uit die ervaringen trokken zij de conclusie dat God alles wel geschapen diende te hebben. Voortaan konden zij overal tot God bidden (dit geloof kwam goed van pas toen ruim 600 jaar later de tempel opnieuw verwoest werd in 70 na Christus door de Romeinen).

Kerksluitingen

Bij ons worden de kerken dan wel niet verwoest, maar helaas wel regelmatig gesloten. Uiteraard een verdrietige zaak, want in zo'n kerk heb je zoveel mooie gelovige belevingen mogen ervaren. Tegelijkertijd is het ook een uitdaging voor het geloof. Gaan we net als de Joden in ballingschap down in de put zitten of staan we open voor het ervaren van Gods kracht op een nieuwe manier? Anders gezegd, staan we open voor een goddelijke BOOSTER-prik?

Leerlingen

Mijn leerlingen hebben over het Joodse verhaal hun mening gegeven. Ook zij vinden het erg dat de tempel verwoest werd (evenals het sociale leven). Tegelijkertijd vinden zij het enorm knap van de Joden dat ze het oude geloof op een nieuwe en verdiepte manier hebben herontdekt. Hier een paar reacties van hen.

- Ik vind het wel mooi om te zien dat ze – na even de moed opgeven – toch doorgezet hebben. Ook bouwden ze nieuw vertrouwen op in elkaar en daardoor werden de banden sterker met Gods kracht.
- Mooi dat God zijn kracht overal kan laten werken en dat Hij de hele wereld geschapen heeft. Mooi dat mensen de kracht van God zien. In een lastige tijd zagen ze toch weer iets moois.
- Ik vind het heel mooi hoe de Joden naar oude verhalen terugkijken en daar kracht uit halen.
- Gelukkig heeft God hen weer op adem kunnen brengen. Deze mensen hebben een moeilijke tijd doorstaan, maar ze hebben toch hun doel behaald. Hieruit blijkt dat de aanhouder wint.
- Het is bijzonder dat mensen op zo'n manier kunnen geloven dat God hun kan helpen opstaan.
- Ik vind het erg mooi. Je kan het een beetje vergelijken met Viktor Frankls ervaringen en theorie, want deze mensen leefden alleen op hoop en steun van elkaar. Zo werd hun band, maar ook hun geloof sterker.
- Ik vind het mooi om te zien dat de Joden uit elkaar en uit hun geloof zoveel sterkte kunnen halen. Ze houden moed in de meest barre situaties.

[Terug naar boven ↑](#)

KERKTAXI: OOK IN DRUNEN?

Al geruime tijd maken enkele ouderen uit Herpt, die niet meer zo mobiel zijn, gebruik van het busje van COVH (Collectief OuderenVervoer Heusden) om de missen in Heusden te bezoeken. Wellicht zijn er ook parochianen Drunen en Elshout die van deze service gebruik willen maken. Per retour betaal je een eigen bijdrage van € per persoon. Het restant wordt door de parochie bijgepast.



in
2,00

Mocht u hiervan gebruik willen maken dan kunt u dit laten weten bij het parochiesecretariaat 0416 372215, of per e-mail parochie@wonderbaremoeder.nl

[Terug naar boven ↑](#)

VACATURE

Op de pastorie van de Parochie Wonderbare Moeder in Drunen is er een vacature voor een

huishoudelijke hulp (parttime)

gedurende 2 dagdelen per week van 08.30 uur tot 13.30 uur, voor de volgende werkzaamheden:

- het schoonhouden van de pastorie en de Pastoor Vermeulenzaal (parochiezaal)
- het bereiden van de warme maaltijd voor de pastoor en diaken
- verzorgen van de koffiepauze in de ochtend

Deze taken worden verdeeld over de sollicitant en de andere mede-werkster. Vergoeding geschiedt conform de arbeidsvoorwaarden, zoals vastgesteld door het bisdom.

Affiniteit met het rooms-katholieke geloof is een pre.

Bent u geïnteresseerd in deze functie, schrijf dan **voor 1 februari** een brief voorzien van cv naar:

Parochie Wonderbare Moeder
T.a.v. pastoor D. Hedeboom
Raadhuisplein 2
5151 JH Drunen
parochie@wonderbaremoeder.nl

Voor meer informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 0416 – 372215.

VOOR DE KINDEREN



Beste jongens en meisjes,

Eens kwam Jezus in Nazareth. Hij ging naar de synagoge. Dat is de plaats waar de Joden samenkomen om te luisteren naar de Heilige Schrift. Jezus las zelf een stuk eruit voor. En toen begon Hij te preken. Hij zei, dat wat in het Oude Testament staat, in Hem zelf in vervulling is gegaan. In elke eucharistieviering wordt gelezen uit de bijbel. Dat is niet zomaar een geschiedenisboek. Nee: het is het Woord van God.

Zo spreekt God ook tot ons. Misschien denk je soms: ik heb Jezus nooit horen spreken. Maar je hoort Hem wel, als in de kerk gelezen wordt uit de Heilige Schrift. Daarom zijn we God dankbaar. Na elke lezing zeggen wij ook: Wij danken God.

PUZZEL



Oplossing van de puzzel :
„Het evangelie is Jezus' woord“



*Heer Jezus,
wij danken U
voor Uw woorden.
Gij spreekt tot ons
als Uw woord
wordt gelezen
in het heilig Evangelie.
Laat ons steeds eerbiedig
luisteren naar wat Gij ons zegt.*

KLIEDERKERK

Datum kliederkerk:

We hopen dat de eerstvolgende wel door mag gaan op: **27 maart 2022.**

Aanvang 13.00 uur. Dit keer wordt het een leuke buitenactiviteit. Voor meer informatie kijk op facebook of op Drunen4you.



LIEF EN LEED

In **Drunen** is de uitvaart geweest voor:

25 november

Cees van Rooij (85), Giersbergen 9

6 december

Lies van der Heide (79), Zorgcentrum Eikendonk

7 december	Cor van Wezel-van Drunen (87), Fellenoord 3
20 december	Jo Brok (85), Schoolstraat 2A-74
20 december	Riet Verkaart-Geurts (97), Zorgcentrum Eikendonk
27 december	Theo Hafkamp (84), Van Oldenbarneveldstraat 18

In **Elshout** is de uitvaart geweest voor:

22 november	Jan Muskens (88), De Oosters 1 (Oudheusden)
25 november	Anneke Jehoel-de Gouw (76), Schoolstraat 2A, Drunen
27 november	Dinie van Gestel-Schapendonk (80), Burg. Snelstraat 11, Drunen
29 november	Riek van Delft-van Hulten (92), Zorgcentrum Eikendonk
15 januari	Anny Vermeer-Oomen (81), Kerkstraat 61A
18 januari	Betsie van Drunen-van Wijk (90), Kapelstraat 48

In **Drunen** is gedoopt:

9 januari	Raf van Woerkom, Sweelinckstraat 54
-----------	-------------------------------------

In **Elshout** is gedoopt:

26 december	Melle van Zeeland, Burg. Steinbachstraat 2, Drunen
-------------	--

[Terug naar boven↑](#)

CORONAMAATREGELLEN VOOR DE KERK

De coronamaatregelen voor de Rooms-Katholiek Kerk blijven op dit moment, dinsdag 18 januari 2022, ongewijzigd. Dat betekent dat de regels die zijn afgekondigd op 20 december 2021 nog steeds van kracht zijn.

Op 25 januari aanstaande is er een nieuw weegmoment. De bisschoppen bezien op dat moment of voor de R.-K. Kerk aanscherping van de maatregelen nodig is of dat – hopelijk – versoepelingen mogelijk zijn. We houden u op de hoogte.

[Terug naar boven↑](#)

MISTIJDEN

	<u>Drunen</u>	<u>Elshout</u>
zondag		09.30 uur eucharistieviering
	11.00 uur	eucharistieviering
maandag	15.30 uur	Uur van stilte en gebed met aanbidding (event. eucharistieviering)
dinsdag	08.15 uur	eucharistieviering
woensdag	14.45 uur	eucharistieviering in Zandley (alleen voor bewoners)
donderdag		18.00 uur ozenkransgebed 18.30 uur eucharistieviering 19.00 uitstelling Allerheiligste met aanbidding
vrijdag	08.15 uur	eucharistieviering

Heusden
zaterdag **16.00** uur eucharistieviering in de kapel van zorgcentrum St. Antonius
Op de 3^e zaterdag van de maand is deze viering in de
Seniorensociëteit Demerhof (Soos) te Heusden.

Op zaterdag is er van 13.30 – 14.30 uur gelegenheid om te biechten in de
St. Lambertuskerk. U kunt daarvoor aanbellen bij de biechtstoel.

Bereikbaarheid

Op werkdagen is het secretariaat 's morgens van 09.00 – 12.00 uur bereikbaar.

Pastorie: Raadhuisplein 2, 5151 JH Drunen
Telefoon: 0416 - 372215
E-mail: parochie@wonderbaremoeder.nl
Website: www.wonderbaremoeder.nl

Bankrekeningnummer voor kerkbijdrage

Indien u zelf uw kerkbijdrage over wilt maken naar de parochie dan kunt u dit doen op
rekeningnummer NL17 RABO 0112 6053 03 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder.

Volgende uitgave:

De volgende 'Flitsen' verschijnt weer in het weekeinde van 19-20 februari.



De Vincentiusvereniging komt op voor ieder mens in nood.
U kunt ons voor hulpvragen bereiken via 06-13753058
Of via het contactformulier op de website www.vincentiusheusden.nl
De Vincentiuswinkel is gevestigd aan de Grotestraat 138a in Drunen
Openingstijden en verdere informatie vindt u op
www.vincentiusheusden.nl

Ieder mens telt!