

## FLITSEN – 205 - januari 2020

### INHOUDSOPGAVE

DE KUNST VAN HET ONGELUKKIG ZIJN .....	1
BLASIUZZEGEN .....	2
PALMTAKJES EN ASWOENSDAG .....	3
CARITAS .....	3
WONDERBARE MOEDER .....	3
Centrum voor Aandacht en Hulp .....	3
PASTORALE ZORG BIJ LEVENSEINDE .....	4
PAROCHIEBEDEVAART NAAR KEVELAER .....	4
MARIAGEDACHTE .....	5
STILLE ONGANG IN MIRAKELSTAD AMSTERDAM 2020 .....	6
VAN DE IDENTITEITSBEGELEIDER .....	6
WOESTIJDAG DONDERDAG 5 MAART IN HELVOIRT .....	7
VAN BIJBEL NAAR LEVEN .....	7
DANK JE WEL .....	7
VOOR DE KINDEREN .....	8
VOLGENDE ACTIVITEITEN ONTMOETEN .....	8
LIEF EN LEED .....	9
MISTIJDEN .....	9

### DE KUNST VAN HET ONGELUKKIG ZIJN

Misschien hebt u wel eens gehoord van psychiater en psychotherapeut Dirk de Wachter. Hij is heel bekend en geeft vaak lezingen. Ook in theologische circuits geeft hij lezingen in volle zalen. Niet dat hij gelovig is of tenminste, daar spreekt hij zich niet over uit, maar hij heeft een boodschap die de mens van deze tijd raakt. Hij schrijft ook boeken en de laatste heeft de pakkende titel: 'De kunst van het ongelukkig zijn.'



Hij zegt onder andere: "In een samenleving waarin het individu heilig is, verheffen we lichamelijk genot, het leven in een roes, tot het hoogste goed. Een bevestigend antwoord op de vraag 'Ben je gelukkig?' is in onze maatschappij het hoogst haalbare geworden. De keerzijde daarvan is dat we allergisch zijn geworden voor alle vormen van lijden, voor verdriet. Als psychiater ben ik een verdrietdokter. Mensen komen bij mij als ze een gemis ervaren, een tekort, een probleem. Als we doen alsof het leven alleen een feest is, en de blues niet durven te leven, dan loopt het mis. De nieuwe media zijn niet zo geschikt voor de kleine problemen van het leven; die worden niet zo vaak getwitterd. We vragen voortdurend aan elkaar: hoe gaat het? Het antwoord op die vraag is altijd 'goed', en dan stopt de conversatie."

Een belangrijk punt in zijn betoog is de verkrumpling van het sociale weefsel, de verbinding tussen mensen die teloorgaat. Hij zegt: "Doordat het 'ik' op de voorgrond staat. Mijn eigen

geluk, mijn eigen leukigheid, mijn eigen ontplooiing – dat is het ultieme doel van de westerse mens. De NV Ik als levensproject. Ik heb niets tegen het individu op zichzelf, maar die gerichtheid is doorgeschooten, ten koste van de verbinding.”

Een ander punt in zijn betoog is een gebrek aan zin. “Wat is de zin van het leven als ik niet succesvol, fantastisch, ongelooflijk ben? Als ik niet meer jong, mooi, Hollywood ben? Dat vragen héél veel mensen zich af.” Interessant is ook dat De Wachter een link legt met het geloof. Hij zegt: “In een Bijbelse God kunnen de meeste mensen niet meer geloven. Het alternatief, het humanisme van de jaren zestig, bleek niet bestand tegen de verlokkingen van een goddeloze markt. Wat er overbleef was een zielloos individualisme, de mens in *splendid isolation*. Een hardnekkige fictie en één die ons op verschillende manieren ziek maakt. Gelukkig zijn als doel *an sich* is eigenlijk een lege doos. De zoektocht naar geluk en genot lijkt mij een vergissing. Vraag jezelf: Hoe kan ik zinvol zijn, hoe kan ik goed leven? Hoe kan ik het geluk van anderen zo goed mogelijk bevorderen? Het mooie is dat dit ook een goed gevoel geeft. Verontwaardig je, en engageer je. Ga in op de oneerlijkheden in het leven, maar ga niet in een hoekje zitten wenen.”

Het zijn wat uitspraken van hem betreft het belangrijke thema van geluk en zin. Ik ben het met hem eens dat vele mensen teveel focussen op het geluk van het ik en dat ze de zin van het leven zoeken in allerlei bijzaken die hen niet een echte zin kunnen geven. Als Christenen hebben we een boodschap die misschien in deze tijd des te meer zinnig kan zijn in deze hectische wereld. Dirk de Wachter heeft het in zijn betoog ergens over een liedje van de popgroep ‘The Talking Heads’:

*We're on the road to nowhere. (We zijn op de weg naar nergens)* In de videoclip wordt dat idee visueel versterkt doordat je het hele nummer lang iemand ziet lopen, ergens naartoe onderweg, zonder dat duidelijk is waar het pad naartoe leidt. Aan de ene kant komt dat overeen met het basisgevoel van het leven dat we geen programma hebben van ons leven. Het leven is zelf een stuk mysterie, een weg naar het onbekende. Maar aan de andere kant laat het ook zien dat als je geen geloof hebt, het moeilijk is een weg te vinden, zin en doel te geven. En zeker als het lijden op de deur van je leven komt kloppen en zaken die je misschien bewust of onbewust als zin van je leven hebt beschouwd onderuit worden gehaald. De Christelijke boodschap biedt aan om naar Jezus te kijken op het kruis. En in dat zwartste moment van Zijn leven dat zijn dieptepunt vindt in de dood geeft de Vader Hem het geschenk van de verrijzenis. Ons geloof is het geloof van het kruis en de verrijzenis. God draagt ons en wil de zin van ons leven zijn, zelfs op momenten dat het leven het uitschreeuwt van onzinnigheid en duisternis. De pijn van het leven mag er zijn en we mogen dat delen met elkaar. Het hoeft niet altijd blijheid, geluk en vreugde te zijn zoals bij de mensen op de reclame. Maar de pijn mag er misschien juist te meer zijn omdat we ons geluk niet zelf hoeven te fabriceren, het hangt niet allemaal van eigen inspanningen af. En omdat we als gelovigen de hoop hebben dat God ons nooit alleen laat, dat Hij ons steeds draagt. En hoe meer we daar voor open staan en zijn weg volgen, hoe meer we daarin een vrede vinden die dieper is dan alle vrede die we zelf kunnen maken.



Pastoor Hedebouw

[Terug naar boven↑](#)

---

## BLASIUSZEGEN

Na de H. Mis van zaterdag 1 februari en zondag 2 februari op het feest van Marialichtmis hebt u de mogelijkheid om de Blasiuszegen te ontvangen. De H. Blasius vieren we op 3 februari. Het is een martelaar en bisschop van Sebaste (Armenië) die leefde in de vierde eeuw. Uit de traditie is vooral bekend dat hij kort voor zijn marteldood een jongetje genas dat door een visgraat in zijn

keel dreigde te stikken. Van dit verhaal is de Blasiuszegen ontstaan, een ritueel vooral bedoeld is ter voorkoming van keelaandoeningen en andere ziekten. De zegen wordt gegeven met twee op Maria Lichtmis gewijde kaarsen die door de priester gekruist onder de kin worden gehouden. Het is natuurlijk geen hocus pocus. Maar onze Heer heeft tastbaar onder ons willen komen en de kerk is dan ook niet vies van gebaren en objecten om Gods genade dichterbij de mensen te brengen. We zijn mensen en werken niet alleen met het hoofd. We hebben dikwijls iets tastbaars nodig. Het gaat niet om de woorden van de zegen of de kaarsen op zich maar om Gods genade die aan ieder wordt gegeven die het met geloof en vertrouwen aanvaard. Het gaat dus uiteindelijk om het geloof van diegene die het ontvangt.

[Terug naar boven↑](#)

---

## PALMTAKJES EN ASWOENSDAG

Gelieve de gewijde palmtakjes die u vorig jaar tijdens palmzondag ontvangen hebt (ten laatste) mee te nemen naar de kerk. Dat kunt u doen tot ten laatste het weekend van 22 en 23 februari. U kunt ze in een daarvoor bestemde schaal vooraan de kerk kwijt. Deze palmtakjes worden verbrand en de as wordt gebruikt voor Aswoensdag.

Pastoor Hedeboom

[Terug naar boven↑](#)



**CARITAS**  
**WONDERBARE MOEDER**  
**Centrum voor Aandacht en Hulp**

*E-mail adres: [caritas@wonderbaremoeder.nl](mailto:caritas@wonderbaremoeder.nl)*

### VASTENPROJECT: 'HOUSEHOLDS IN DISTRESS' ZAMBIA

Van 26 februari tot 11 april 2020 is het 40-dagentijd voor Pasen. Wij besteden dit jaar in onze parochie aandacht aan het landelijke vastenproject. Het "Households in Distress-programma" in Zambia helpt driehonderd alleenstaande (pleeg)ouders met hiv om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

In het weekend van 14 + 15 maart staan de vieringen in het teken van deze vastenactie en is er bij de koffie uitleg over het project.

Meer informatie hierover in de volgende flitsen.

**VASTENACTIE**

**steunt ons project**

### WIJZIGING IN BESTUUR

Bernadette Geerman heeft zich teruggetrokken uit het bestuur van Caritas Wonderbare Moeder. Harrie de Poot neemt voorlopig de functie van voorzitter waar.

### VOEDSELBANK

Iedereen die de Voedselbank een warm hart toedraagt kan dagelijks tijdens de openingstijden van de kerken (09.00-16.00 uur) houdbare levensmiddelen afgeven. In de kerken van Drunen en Elshout en in het Stiltecentrum in Heusden is een duidelijk gemarkeerd inzamelpunt ingericht. CWM zorgt er voor dat ingezamelde levensmiddelen bij de Voedselbank Den Bosch e.o. terechtkomen.

[Terug naar boven↑](#)

## PASTORALE ZORG BIJ LEVENSEINDE

### ‘Pastorale zorg bij het levenseinde’

Mogelijk herinnert u zich nog hoe we in de afgelopen jaren aan de hand van lezingen aandacht hebben besteed aan verschillende aspecten die een rol spelen bij afscheid en rouw. Deze keer willen we ons richten op een onderdeel dat nog niet zo duidelijk aan de orde is geweest, namelijk de pastorale zorg bij het levenseinde. Je kunt je afvragen wat nu het specifieke van die zorg is in de laatste fase van het leven. Wat komt daarbij speciaal om de hoek kijken zowel voor de hulp-biedende als de vragende mens in nood?

Wij hebben als Parochie Wonderbare Moeder pastor Piet de Jong bereid gevonden om een thema-avond te verzorgen rondom het thema "Pastorale zorg bij het levenseinde". Pastor dr. Piet de Jong werd in mei 2015 op 73-jarige leeftijd tot priester gewijd. Daaraan vooraf ging een loopbaan in het onderwijs aan de pedagogische academie en lerarenopleiding. Maar daarnaast is zijn actieve betrokkenheid bij de kerk en het geloof altijd groot geweest. Een studie theologie mondde uit in een promotie. In 2011 bleek zijn vrouw ongeneeslijk ziek te zijn. Na haar dood voelde hij zich geroepen tot het priesterschap.

Wij nodigen geïnteresseerden uit om deze avond te komen luisteren en mee te praten over dit onderwerp. Zo willen wij als parochiële werkgroep *Rondom afscheid en rouw* bijdragen aan het verlichten van de laatste levensfase van de zieke medemens. Ook menen wij dat samen erover pratend en naar elkaar luisterend een verrijking kan zijn.

De avondlezing van pastor dr. Piet de Jong vindt plaats op donderdag 12 maart 2020 in de Pastoor Vermeulenzaal te Drunen. Iedereen is van harte welkom om de lezing bij te wonen. De toegang bedraagt € 2,00 (inclusief koffie/thee).

Locatie: **Raadhuisplein 2 - Drunen**

Tijdstip: **donderdag 12 maart 2020 om 20.00 uur**

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met ons parochiesecretariaat, e-mail: [parochie@wonderbaremoeder.nl](mailto:parochie@wonderbaremoeder.nl) of tel: 0416-372215 (ma. t/m vrij. 9.00 – 12.30 uur).

Met hartelijke groet,  
Frits Rommers en Diaken Albert Soeterboek

[Terug naar boven↑](#)

---

## PAROCHIEBEDEVAART NAAR KEVELAER

### Informatieavond

#### Jaarlijkse bedevaart vanuit onze parochie: Kevelaer

Parochie Wonderbare Moeder is de afgelopen jaren op bedevaart geweest naar Lourdes, Den Briel en Banneux. Ook in 2020 wil de parochie met een groep parochianen op bedevaart naar een aansprekend bedevaartsoord.

Voor 2020 staat een bedevaart naar Kevelaer (Duitsland) op de planning. Het wordt opnieuw een **tweedaagse reis op 18 en 19 mei 2020**.

Voor belangstellenden is er een informatieavond op **dinsdag 11 februari a.s. om 20.00 uur** in de Pastoor Vermeulenzaal in Drunen. Aanmelden voor deze informatieavond kan via een telefoontje of e-mail naar het parochiesecretariaat, tel: 0416-372215 of e-mail [parochie@wonderbaremoeder.nl](mailto:parochie@wonderbaremoeder.nl).

Sinds 1642 wordt er een als wonderbaarlijk beschouwde afbeelding van de Maagd Maria vereerd. Veel katholieken pelgrimeren jaarlijks naar dit genadebeeld, dat in Latijn bekendstaat als de *Consolatrix Afflictorum*, ofwel de "Troosteres der Bedroefden".

De marskramer Hendrick Busman (1607-1649) zou van de Maagd tot driemaal toe de opdracht hebben gekregen een kapelletje voor haar te bouwen. Hij gaf hieraan gehoor op 1 juni 1642 toen hij op het kruispunt van de weg Geldern/Kleef in de Kevelaerer Heide bij het hagelkruis stond, waar hij bij herhaling de opdracht kreeg. Algauw kwamen er pelgrims en werden er genezingen gemeld. In 1647 erkende de Kerk acht van deze genezingen als wonderbaarlijk, tijdens een synode in Venlo, gehouden in het klooster ter Weide.



In 1645-1647 werd een bedevaartkerk gebouwd, de huidige Kaarsenkapel. In 1654 werd om de bidzuil een barokke koepelkapel gebouwd, de genadekapel. De grote Mariabasiliek verrees in de 19e eeuw en werd in 1923 tot basiliek verheven.

Kevelaer speelde een bijzondere rol voor de Nederlandse katholieken in het protestantse noorden waar alle katholieke geloofsuitingen verboden waren. Zij konden in Kevelaer in het openbaar hun geloof uitoefenen, want in het koninkrijk Pruisen bestond wel godsdienstvrijheid. Naast Heiloo, Maastricht en 's-Hertogenbosch behoort Kevelaer tot de belangrijkste pelgrimsoorden voor Nederlandse katholieken.

[Terug naar boven↑](#)

## MARIAGEDACHTE

Maria teder en jong,  
Maria, teder en jong,  
eenvoudig en fier,  
treed je ons tegemoet  
in dit nieuwe jaar.

Je geloof in Gods Geest deed je openbloeien  
tot die lieve vrouw  
die we kennen uit het evangelie.

Wat je aanvoelde,  
stak je niet onder stoelen of banken.  
Je attentiefol aanwezig zijn,  
bracht mensen in beweging.

Je behulpzaamheid zette je op weg  
voor de medemens.  
Je innerlijkheid was sterk  
en je hoop was onwankelbaar.



[Terug naar boven↑](#)

## STILLE ONGANG IN MIRAKELSTAD AMSTERDAM 2020

De Stille Omgang zal dit jaar plaatsvinden in de nacht van zaterdag 21/22 maart.

Het thema van dit jaar is: "De luisterende mens is AANWEZIG bij de Ander". Ontleend aan: Frans van der Lugt S.J. Liefde en luisteren.

AANMELDEN EN BETALEN: bij de contactpersoon van onze parochie, Eugenie van Rinsum – Wolfs tot uiterlijk vrijdag 6 maart aanstaande. Telefonisch: 06-81981297, per mail: [wolfs.jem@outlook.com](mailto:wolfs.jem@outlook.com), of schriftelijk, dan a.u.b. 20,- per persoon in een gesloten envelop in brievenbus Govert Flinckstraat 15, 5151 WK Drunen, met op de buitenkant uw naam, adres, uw telefoonnummer (graag 06 als dat kan) en opstapplaats. Of het geld overmaken naar het rekeningnummer van de Broederheer van Waalwijk en omstreken: NL 74 INGB 0795425848 t.n.v. de heer S. van Rinsum onder vermelding van: de Stille Omgang 2020, naam en aantal personen. Als u het geld overmaakt, a.u.b. Eugenie even bellen, mailen of appen i.v.m. uw opstapplaats.

OPSTAPPLAATSEN EN TIJDEN: Rabobank Grotestraat 149 Drunen. Vertrek om: 18.11 uur. En in Elshout bij de kerk, Kerkstraat 37 Vertrek om: 18.19 uur. De mensen uit Herpt kunnen ook opstappen in Vlijmen, Bruna Oliemaat 10. Vertrek om: 18.35 uur. Laat a.u.b. weten waar u opstapt.

Op internet op de site [www.stille-omgang.nl](http://www.stille-omgang.nl) kunt u alles lezen over de Stille Omgang en de route. Als u Youtube Stille Omgang aanklikt via Google ziet u verschillende mooie filmpjes over de Stille Omgang in Amsterdam van de afgelopen jaren.

Plechtig Lof om 19.00 uur in de H.Hartkerk, Edith Stein Parochie te Vught. Dit jaar gaat onze deken mee, pastoor J. Verbraeken uit Waalwijk. Hij zal voorgaan in het Lof. En om 9.30 uur is de H. Mis aan de Keizersgracht in de Onze Lievevrouwekerk. Na de Stille Omgang is er in de Lutherse kerk op het Begijnhof een gezellig samenzijn met koffie, thee en broodjes, alles te koop voor een schappelijke prijs. Tevens is er aldaar gelegenheid om van het toilet gebruik te maken en ook in de bus.

Van harte een mooie bedevaart gewenst! Het is ieder jaar weer een bijzondere belevenis met lange traditie.

[Terug naar boven↑](#)

---

## VAN DE IDENTITEITSBEGELEIDER

### **Elkaar tot zegen zijn: ontmoeting met klasse(n)**

Zegenen is een woord dat niet veel meer gebruikt wordt en veel mensen weten er ook geen raad mee. *Zegenen, dat is zoiets ongrijpbaars*, hoor je vaak. Ja, het is ongrijpbaar, maar tegelijkertijd kan zegenen ook heel concreet worden. De Latijnse uitdrukking voor zegenen (*benedicere*) maakt al iets duidelijk: iets goeds tegen iemand zeggen. Wanneer iemand iets aardigs tegen je zegt of iets voor je doet, voelt dat als een zegen: zo iemand schenkt geheel vrijwillig iets van zijn liefde aan jou.

In het onderwijs maak ik vrijwel dagelijks van zulke zegen-momentjes mee. Leerlingen die zo welwillend zijn om positief met de les mee te doen. Les-géven is dan ook niet alleen iets wat de leraar richting de leerlingen doet, maar ook iets wat de leerlingen doen richting de leraar: zij géven hun aandacht en inzet en maken zo de les mede mogelijk. Wanneer we zo samen 'lekker' aan het werk zijn, hangt er vaak zo'n heerlijke sfeer in de klas: alsof er een magnetisch / energetisch veld aanwezig is. Mijn vrouw noemde dat ooit: *ontmoeting met klasse(n)*. Dergelijke zegenende ontmoetingen maken ons onderwijs tot WONDERWIJS.\

[Terug naar boven↑](#)

## WOESTIJDAG DONDERDAG 5 MAART IN HELVOIRT

Woestijndag: Ruimte voor God

Een dag waarin we ruimte maken voor God. Er wordt gelegenheid geboden voor stilte, gebed, een eucharistieviering, uitwisseling en een wandeling. Voor een broodmaaltijd wordt overigens gezorgd.

Spreker:	Pastoor Robert van Aken
Aanmelddatum en kosten:	Voor 17 februari € 13,-- Na 17 februari € 16,--
Waar aanmelden en verdere info:	—> betalen op de dag zelf woestijndag@outlook.com Angela Moonen, 06-14834217
Aanvang:	09.30 uur met koffie/thee
Einde:	16.00 uur

[Terug naar boven↑](#)

---

## VAN BIJBEL NAAR LEVEN

Er zijn weer data gepland om bij elkaar komen om met elkaar in gesprek te gaan over het geloof en de toepassing daarvan in ons eigen leven aan de hand van een Bijbelverhaal.

Op 11 december vond de eerste bijeenkomst plaats en de volgende staat gepland op woensdag 12 februari.

De avond verloopt volgens een simpele opzet. Eerst lezen we een Bijbelpassage, dan volgt een korte inleiding en vervolgens gaan we aan de slag met het verhaal om vandaar uit na te denken over ons geloof en onze ervaringen met elkaar te delen. Tenslotte is er een gebedsmoment om af te sluiten.

Om 20.00 uur willen we beginnen en rond 21.30 uur afsluiten.

Iedereen is welkom. Graag even een seintje geven aan het secretariaat als je wil komen.

Per mail: [parochie@wonderbaremoeder.nl](mailto:parochie@wonderbaremoeder.nl) of 0416 372215

Pastoor Hedeboom

[Terug naar boven↑](#)

---

## DANK JE WEL

Op 21 november vorig jaar was ik 25 jaar in dienst bij de parochie en werd ik 's morgens om 10.00 uur bij de koffie compleet overvallen door heel veel vrijwilligers van onze parochie. Met een smoes werd ik naar de mooi versierde Past. Vermeulenzaal gelokt waar ik door al die mensen in het zonnetje werd gezet. Het was geweldig! Ik wil dan ook graag iedereen heel hartelijk bedanken voor de mooie kado's, bloemen en kaarten. Ik kijk met heel veel dankbaarheid op deze dag terug.

Hartelijke groet,  
Ely Windau

[Terug naar boven↑](#)

## VOOR DE KINDEREN

Als er een heel groot en belangrijk karwei moet gebeuren, kun je altijd goed hulp gebruiken. Je moet wel goed uitkijken wie je vraagt om je te helpen. Als Jezus het werk begint dat God Hem opgedragen heeft, zoekt ook Hij helpers. Hij roept de apostelen. Dat zijn vissers. Vissers zijn harde werkers. Jezus ziet hoe zij aan het werken zijn; ze gooien juist het net uit in het meer. Maar dan roept Hij hen. Ze laten hun boten en netten achter en volgen Jezus. Als Jezus zijn apostelen geroepen heeft, gaan ze bij Hem in de leer. Ze trekken met Hem mee. Ze horen Hem overal preken. Ze zijn erbij, als Jezus zieke mensen geneest.



Ook wij willen bij Jezus in de leer gaan. Daarom trekken wij met Hem mee. In de mis luisteren we naar zijn Woord. Dan ook zien we telkens het groet wonder: dat brood en wijn veranderen in het Lichaam en Bloed van Christus.



### Kinderwoorddienst

Elke zondag tijdens de viering van 11.00 uur is er voor alle kinderen kinderdienst. Met de kinderen worden dan verschillende activiteiten gedaan die betrekking hebben op ons geloof. Kom jij ook gezellig meedoen?

### Data kliederkerk:

Jullie zijn weer allemaal van harte welkom bij de kliederkerk op de volgende zondagen

- 29 maart
- 17 mei

Aanvang 13.00 uur in de aula van basisschool Wereldwijs (voorheen de Bolster).



[Terug naar boven↑](#)

## VOLGENDE ACTIVITEITEN ONTMOETEN



### KOFFIELEUTE

Iedere 1e vrijdag in de maand KOFFIELEUTE in de bibliotheek van Drunen tussen 10 en 12 uur.

Iedere 2e vrijdagmiddag van de maand is er KOFFIELEUTE in de bibliotheek van Oudheusden tussen 2 uur en half 4.

Iedere 2e zaterdagochtend van de maand bent u tussen half 11 en 12 uur van harte welkom voor een kopje koffie in de bieb van Vlijmen.

Er zijn geen kosten aan verbonden. Inschrijving is niet nodig. Gewoon komen!

Om elkaar te ontmoeten en voor de gezellige klets. Iedereen is van harte welkom.



### SAAMPIES ETEN



Op de laatste zondag van iedere maand is er **SAAMPIES ETEN** in de Zandley in Drunen.

Samen aan tafel voor een 3-gangenmenuutje. Het begint om 16.45 uur tot ongeveer 19.00 uur. Het is gezellig (na)praten tijdens SAAMPIES ETEN in de Zandley. De prijs voor een 3-gangen menuutje met aansluitend (u aangeboden door Zandley) een kopje koffie of thee bedraagt € 9,50 p.p. exclusief consumpties en kan **deels** contant worden voldaan.

**Inschrijving per mail/website is noodzakelijk.**



[Terug naar boven↑](#)

## LIEF EN LEED

In **Drunen** is de uitvaart geweest voor:

- 23 november - Riet van Hooff-de Wit (84), Zorgcentrum St. Antonius Heusden
- 11 december - Jeanne Aerts-Merkx (93), Zorgcentrum Zandley Drunen
- 11 december - Nel Lommers-Verkuijl (87), Zorgcentrum Zandley Drunen
- 24 december - Cor Brouwers (81), Abraham Kampstraat 29
- 14 januari - Kees van Spijk (91), Zorgcentrum Zandley Drunen

In **Elshout** is de uitvaart geweest voor:

- 27 november - Cor van Balen-van Balen (89), Kerkstraat 58a
- 15 december - Jan van Logten (63), H. van de Geldplantsoen 4
- 22 december - Annie Timmermans-Worm (86), Zorgcentrum Zandley

In **Drunen** is gedoopt:

- 29 december - Saar van de Wiel, Beukstraat 19

In **Elshout** is gedoopt:

- 12 januari - Renkse van Gerven, De Omloop 8



De Vincentiusvereniging komt op voor ieder mens in nood.  
U kunt ons voor hulpvragen bereiken via 06-13753058  
Of via het contactformulier op de website [www.vincentiusheusden.nl](http://www.vincentiusheusden.nl)  
De Vincentiuswinkel is gevestigd aan de Grotestraat 138a in Drunen  
Openingstijden en verdere informatie vindt u op  
[www.vincentiusheusden.nl](http://www.vincentiusheusden.nl)

## Ieder mens telt!

[Terug naar boven↑](#)

## MISTIJDEN

	<u>Drunen</u>		<u>Elshout</u>
zaterdag	<b>19.00</b> uur	eucharistieviering	
zondag	10.15 uur	zondagmorgengebed	09.30 uur eucharistieviering

maandag	11.00 uur	eucharistieviering	
	18.30 uur	Uur van stilte en gebed met aanbidding (event. eucharistieviering)	
dinsdag	08.15 uur	eucharistieviering	
woensdag	18.30 uur	eucharistieviering in Zandley	
donderdag			18.00 uur uitstelling
Allerheiligste			met aanbidding 18.30 uur rozenkransgebed 19.00 uur eucharistieviering
vrijdag	18.30 uur	eucharistieviering	
	<b><u>Heusden</u></b>		
zaterdag	<b>17.00</b> uur	eucharistieviering in de kapel van zorgcentrum St. Antonius Op de 3 <sup>e</sup> zaterdag van de maand is deze viering in de Seniorensociëteit Demerhof (Soos) te Heusden.	

Op zaterdag is er van 13.30 – 14.30 uur gelegenheid om te biechten in de St. Lambertuskerk. U kunt daarvoor aanbellen bij de biechtstoel.

#### **Bereikbaarheid**

Op werkdagen is het secretariaat 's morgens van 09.00 – 12.00 uur bereikbaar.

Pastorie: Raadhuisplein 2, 5151 JH Drunen  
Telefoon: 0416 - 372215  
E-mail: [parochie@wonderbaremoeder.nl](mailto:parochie@wonderbaremoeder.nl)  
Website: [www.wonderbaremoeder.nl](http://www.wonderbaremoeder.nl)

#### **Bankrekeningnummer voor kerkbijdrage**

Indien u zelf uw kerkbijdrage over wilt maken naar de parochie dan kunt u dit doen op rekeningnummer NL17 RABO 0112 6053 03 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder.

#### **Volgende uitgaven**

De volgende 'Flitsen' verschijnt in het weekeinde van 22-23 februari 2020.