



Drunen * Elshout * Hedikhuizen * Herpt * Heusden

MEI 2026 NR 259

INHOUDSOPGAVE

PINKSTEREN1

31 MEI: 'ONZEN DAG' IN ELSHOUT: AFSLUITING MEI MAAND4

SACRAMENTENVIERINGEN: EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL4

MARIAGEDACHTEN – namens werkgroep Mariabedevaart5

ROZENKRANSGEBED in de MARIKAPEL in ELSHOUT5

ZONDAG 21 JUNI: PATROONHEILIGE-VIERING IN DRUNEN5

NIEUWS VANUIT HET VATICAN EN ONS BISDOM6

LIEF EN LEED6

ZATERDAG 22 AUGUSTUS: UITSTAPJE MET DE PASTOOR7

VOOR DE KINDEREN7

Een BEDANKJE VAN SAM's kledingactie8

BLOEMENGROET.....9

BETAALMOGELIJKHEDEN9

PAROCHIESECRETARIAAT9

VOLGENDE UITGAVE10

PINKSTEREN

Beste parochianen,

Ik wens u allen een gezegend en vurig **pinksterfeest**, als we het feest van Pinksteren vieren deze week en volgende maand het Heilig Vormsel in onze parochie. *'De heilige Geest is de adem die ons tot leven wekt, de liefde die ons verbindt en het vuur dat ons in beweging zet'* zegt de heilige Augustinus.



Ken je Wilma Rudolph? Wilma Rudolph werd in de jaren zestig geprezen als de snelste vrouw ter wereld; ze werd de eerste Amerikaanse vrouw die drie gouden medailles won in atletiek tijdens één Olympisch onderdeel. Maar haar levensverhaal leert ons een les.

Neil T. Anderson vertelt in zijn boek *Victory over Darkness* een spannend verhaal over haar, een klein meisje dat werd geboren met polio en ernstige gezondheidsproblemen waardoor ze kreupel werd. Na alle testen zei de dokter dat ze nooit zou kunnen lopen. Maar haar moeder vertelde haar altijd: **"Als je gelooft, zal God het laten gebeuren. Je zult kunnen rondrennen zoals je broers en zussen."** Ze nam het advies van haar moeder ter harte en begon te geloven dat God haar kon genezen. Ze oefende te lopen zonder haar beugels met hulp van haar broers en zussen. Op haar twaalfde verjaardag verraste ze haar ouders en haar artsen door haar beugel af te doen en zonder hulp door de dokterspraktijk te lopen.

Haar volgende doel was basketbal spelen. De coach stemde er alleen mee in haar te laten spelen als manier om haar oudere zus in het team te krijgen. Op een dag benaderde ze de coach en beloofde hem, als hij haar elke dag tien minuten extra coaching zou geven, ze hem een atleet van wereldklasse zou geven. Hij lachte, maar toen hij zag dat ze het meende, stemde hij halfslachtig toe. Al snel betaalde haar vastberadenheid zich uit: ze was een van de beste speelsters van het team. Haar team bereikte de staatskampioenschappen basketbal.

Een van de scheidsrechters merkte haar uitzonderlijke talent op. Hij vroeg of ze ooit aan atletiek had gedaan. Dat had ze niet. Hij moedigde haar aan het te proberen. Dus na het basketbalseizoen ging ze atletiek doen. Op zestienjarige leeftijd was ze een van de beste jonge lopers van het land. Ze ging naar de Olympische Spelen in Australië en won een bronzen medaille als aanvoerder van het 400 meter estafette-team. Vier jaar later won ze in Rome de 100 meter sprint, de 200 meter en was ze de aanvoerder van het winnende 400 meter estafette-team, **"allemaal in wereldrecordtijden."**



Wilma Rudolph sloot het jaar af met het ontvangen van de prestigieuze Sullivan Award als meest uitmuntende amateuratleet van Amerika. Haar geloof en harde werk hadden hun vruchten afgeworpen.

In zekere zin is dat waar Pinksteren om draait. Na de dood van Jezus waren de discipelen teleurgesteld en gingen ze terug naar hun dagelijkse werk. Ze verloren hun hoop op de verwachte sociale verandering en bekrachtiging. Maar toen ze zich openstelden voor de Heilige Geest, en de Geest hen de kracht gaf om dingen te doen waarvan ze nooit hadden durven dromen. Pinksteren draait om bekrachtiging: **"een kleine groep mensen heeft de wereld op zijn kop gezet."** Dat is wat Pinksteren voor ons zou moeten betekenen.

Pinksteren is inderdaad de verjaardag van onze Kerk: Pinksteren betekent letterlijk 50e. Het is het feest dat door christenen wordt gevierd op de 50e dag na het feest van de Opstanding van Jezus door christenen. Op Pinksteren:

1. daalde de Heilige Geest neer op de apostelen en de Heilige Maagd Maria als vlammen.
2. De bange apostelen werden omgetoverd tot vurige predikers en evangelisten en kregen de 'gave van talen' door een speciale zalving van de Heilige Geest.
3. De luisteraars ervoeren een nieuwe zalving van de Heilige Geest door het *spreken in tongen* van de apostelen: ze hoorden Petrus spreken in hun moedertalen.
4. De vroege christenen werden krachtige getuigen en moedige martelaren voor hun geloof in Jezus. Het bloed van die martelaren werd het zaad van ons geloof.

Dit is de rol van de Heilige Geest in het christelijk leven:

- Als een inwonende God maakt de Heilige Geest ons Zijn Levende Tempels (1 Kor. 3:16).
- Als een versterkende God versterkt Hij ons in onze strijd tegen verleidingen en in onze missie om getuigenis te brengen van Christus door ons transparante christelijke leven.
- Als heiligende God maakt Hij ons heilig door de Sacramenten:
- Door de doop maakt Hij ons kinderen van God en erfgenamen van de hemel.
- Door het vormsel maakt Hij ons tempels van God, krijgers en verdedigers van het geloof.
- Door de Sacramenten van Verzoening en Laatste Zalving stelt Hij ons in staat met God verzoend te worden door onze zonden te vergeven.
- Door het Offer en Sacrament van de Heilige Eucharistie geeft Hij ons geestelijke voeding door brood en wijn te veranderen in Jezus' Lichaam, Bloed, Ziel en Godheid, via *Epiklesis* (aanroeping van de Heilige Geest).

- Door de sacramenten van het priesterschap (wijding) en het huwelijk (huwelijk) maakt Hij de kerkgemeenschap heilig.
- Als een lerende en leidende God verduidelijkt en herinnert Hij ons voortdurend aan de leer van Christus.
- Als een luisterende en sprekende God luistert Hij naar onze gebeden, stelt Hij ons in staat te bidden en spreekt hij tot ons, voornamelijk via de Bijbel.
- Als Gever van gaven stort Hij Zijn gaven, vruchten en charisma over ons uit, en verrijkt zo de Kerk.



Levensboodschappen:

We moeten de Heilige Geest toestaan de controle over ons leven te nemen: door voortdurend Zijn Heilige Aanwezigheid te herinneren en ons goed te gedragen; door dagelijks te bidden voor Zijn zalving, zodat we onze verleidingen kunnen weerstaan en onze kwade neigingen, slechte gewoonten en verslavingen kunnen beheersen; door Zijn dagelijkse hulp te vragen bij gebed, naar God te luisteren via meditatieve Bijbelzessen, en met Hem te spreken in persoonlijke, familiale en liturgische gebeden; en door de hulp van de Heilige Geest te vragen om goed te doen voor anderen en elke dag met God en anderen in verzoening te komen.



De Heilige Geest is altijd een vuur in ons dat ons toch iets doet doen: *Als je geen potlood kunt zijn om iemands geluk op te schrijven, probeer dan een aardige gum te zijn om hun verdriet weg te nemen.*

Nogmaals wens ik u allen een Pinksteren vol nieuwe bezieling. Moge de Heilige Geest de wind in uw zielen zijn en uw geloof een frisse ademtocht geven.

Pastoor Babu

Stof tot nadenken



Een boeddhistische monnik stelde zijn studenten een vraag: “Als je een kopje koffie vasthoudt en iemand botst tegen je aan, waarom morste je dan koffie?” Waarop elke leerling zei: “Omdat iemand tegen me aan botste.” De monnik zei: “Nee: de reden dat je de koffie morst, is omdat je *koffie* in je kopje had. Als je *water* bij je hebt, zou je water hebben gemorst.” Toen zei hij iets diepzinnigs: “Telkens wanneer het leven je schudt, zal alles wat je bij je draagt eruit stromen. Dus als je angst, jaloezie, woede of hebzucht draagt, is dat wat eruit zal komen. Als je liefde, mededogen, vriendelijkheid of empathie met je meedraagt, is dat wat eruit zal komen. Dus elke

dag moet je even stilstaan en bij jezelf nadenken: **wat draag ik vandaag in mijn beker?**”

31 MEI: 'ONZEN DAG' IN ELSHOUT: AFSLUITING MEIMAAND

Net als elk jaar sluiten we op 31 mei in Elshout de bedevaartmaand af met een bijzondere viering, bij onze parochianen bekend als "Onzen Dag". De Werkgroep Mariabedevaart zet zich al jarenlang in om van deze afsluiter weer een mooie en veilige gebeurtenis te maken. Bewoners langs de processieroute krijgen al even van tevoren een brief met het verzoek om hun auto's niet op straat te parkeren, een Mariabeeldje voor het raam te zetten en de blauwwitte Mariavlag te laten wapperen.

Goed idee!

De Kerkstraat en de Kapelstraat geven tijdens Onzen Dag altijd al een feestelijke aanblik door de standaard met bakken geraniums aan de straatkant van de huizen. Deze standaarden moesten echter elk jaar handmatig met grondboren worden geplaatst; een tijdrovend karwei. Vanuit de Werkgroep Mariabedevaart kwam eerder dit jaar het idee, om in de tuinen van de bewoners een pvc-pijpje met deksel met een lengte van 60cm en een diameter van 8cm in te graven. In deze pijpjes kunnen dan op 30 mei relatief snel en eenvoudig de standaarden voor de bloembakken worden gezet door een team van vrijwilligers. Afgelopen maand zijn, in overleg met de bewoners, de pijpjes geplaatst.

Let op: afwijkende tijden

In voorgaande jaren werd de afsluitende viering en processie vanaf 19.00 uur gestart. Dit jaar is het programma noodgedwongen aangepast: om **09.30 uur** start van de processie vanaf de kerk van Elshout (Kerkstraat 37) naar de Mariakapel (Kapelstraat 45a).

De processie wordt begeleid door Onze Lieve Vrouwe Schuts.

Onderweg wordt de rozenkrans gebeden, neem er eentje mee...!

Bij de Mariakapel is een kort gebedsmoment, waarna we allen weer teruglopen naar de kerk. Daar zal rond **10.45 uur** de afsluitende eucharistieviering plaatsvinden.

De meimaand-zondagsvieringen van 08.00 uur en 11.30 uur in Elshout, en de mis van 11.00 uur in Drunen, komen op 31 mei te vervallen.

SACRAMENTENVIERINGEN: EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL



In de afgelopen maanden hebben binnen het Familiepastaat de voorbereidingen plaatsgevonden voor de **Eerste Heilige Communie** en het **Heilig Vormsel**. Komende maand bereikt dit traject zijn voltooiing in de sacramentenvieringen, in de kerk van Drunen:

Zondag 14 juni, 11.00 uur: Eerste Heilige Communie. De zang wordt verzorgd door het koortje van het Familiepastaat.

Zondag 28 juni, 11.00 uur: Heilig Vormsel.
De zang wordt verzorgd door de Jeugdcantores.



MARIAGEDACHTE – namens werkgroep Mariabedevaart

Maria in de meimaand

Geef mij uw warmte, om uit te stralen
Geef mij geduld, dat op de ander wacht;



Geef mij de kracht, om hen terug te halen
Die dwalen in een sterrenloze nacht.
Geef dat uw licht steeds in mij blijft branden
En dat uw vreugde door mijn woorden zingt;
Geef mij zachte ogen en sterke handen
En een geloof, dat mij tot daden dringt.
Geef mij bereidheid, wat ik kán te geven
En laat mij voor de medemens iets doen;
Uw liefde zij de stuwkracht van mijn leven.
Dank u Maria, voor uw warmte en kracht
Zodat een betere wereld wordt verwacht.

ROZENKRANSGEBED in de MARIKAPEL in ELSHOUT

Van mei tot en met oktober wordt er op de volgende
zaterdagen de rozenkrans gebeden bij de Mariakapel in
Elshout (Kapelstraat 45a):

6 juni, 4 juli, 1 augustus, 4 september en 3 oktober.

Aanvang: 10.00 uur.

Na afloop drinken we samen koffie of thee bij 't Waaike.

ZONDAG 21 JUNI: PATROONHEILIGE-VIERING IN DRUNEN

In juni gaan we, na een 'pauze' in de drukke meimaand, weer verder met het onder de aandacht brengen van onze vrijwilligers en hun werkgroepen, door middel van de -inmiddels bekende- patroon-heiligenvieringen. Op 21 juni vieren we in de kerk van Drunen, tijdens de H. Mis van 11.00 uur, het feest van de heilige **Lidwina van Schiedam**. Zij is de patrones voor onze Pastoraatsgroep, de Ziekenbezoekgroep en de vrijwilligers die de eucharistievieringen in de Zandley, op woensdagmiddag, mogelijk maken. Deze feestelijke patroonheiligenviering wordt muzikaal opgeluisterd door zanggroep Chantemble, en na afloop is iedereen welkom voor een kopje koffie in de Pastoor Vermeulenzaal.



Wie was Lidwina van Schiedam?

Lidwina van Schiedam werd geboren in 1380 in Schiedam. Al jong hield zij veel van God. Ze bad graag en probeerde anderen te helpen. Toen Lidwina vijftien jaar oud was, ging zij op een winterdag schaatsen met vriendinnen. Tijdens het schaatsen viel ze hard op het ijs en raakte ernstig gewond. Vanaf die dag werd zij steeds zieker en kreeg zij veel pijn. Lidwina kon bijna niet meer lopen en bracht een groot deel van haar leven in bed door. Toch klaagde zij weinig. Ze geloofde dat zij haar lijden mocht opdragen aan Jezus, die zelf ook heeft geleden voor de mensen. Door haar sterke geloof bleef zij vertrouwen houden op God. Veel mensen kwamen bij haar langs om troost en raad te zoeken. Lidwina bad met hen en sprak over Gods liefde en barmhartigheid.

Volgens oude verhalen kreeg Lidwina bijzondere visioenen van de hemel, van engelen en van het lijden van Christus. Mensen merkten dat zij dicht bij God leefde. Sommigen vertelden zelfs dat er wonderen gebeurden nadat Lidwina voor hen had gebeden. Daarom werd zij in haar tijd al gezien als een heilige vrouw. Bijna veertig jaar lang droeg Lidwina haar ziekte met geduld en geloof. Zij overleed in 1433. Na haar dood bleven veel gelovigen haar vereren. Uiteindelijk werd zij door de katholieke kerk heilig verklaard.

Vandaag de dag is Sint Lidwina een voorbeeld voor zieken en voor mensen die het moeilijk hebben. Haar leven laat zien dat geloof, hoop en gebed kracht kunnen geven, zelfs in tijden van groot lijden. Daarom is zij als patroonheilige gesteld voor (langdurig) zieken, mensen die pijn en ongemak lijden en gehandicapten.

NIEUWS VANUIT HET VATICAAN EN ONS BISDOM

Het **Vaticaan** heeft officieel aangekondigd dat paus Leo XIV op 25 mei zijn eerste encycliek zal publiceren. Daarmee markeert hij een belangrijk moment in de reactie van de Kerk op de snel veranderende wereld van kunstmatige intelligentie en digitale technologie.

De encycliek, getiteld *Magnifica Humanitas* – over de bescherming van de menselijke waardigheid in het tijdperk van kunstmatige intelligentie – zal naar verwachting ingaan op de ethische, spirituele en maatschappelijke uitdagingen die voortkomen uit nieuwe technologieën.

Op zaterdag 30 mei viert **mgr. Gerard de Korte** zijn zilveren bisschopsjubileum én zijn tienjarig jubileum als bisschop van het bisdom 's-Hertogenbosch. Om 11.00 uur is er een pontificale eucharistieviering in de Sint-Janskathedraal; iedereen is van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.

Op zaterdag 9 mei raakte **mgr. Rob Mutsaerts**, onze hulpbisschop (67), zwaargewond toen hij met zijn auto crashte tegen een boom in het buitengebied van Biezenmortel. In het ziekenhuis bleek zijn heup uit de kom te zijn en werden een gebroken bekken en elleboog geconstateerd. Na een periode op de intensive care heeft de hulpbisschop nog een week in het ziekenhuis gelegen.

Afgelopen maandag liet het bisdom weten dat mgr. Mutsaerts weer naar huis mocht om daar verder aan te sterken. Binnenkort zal hij geopereerd worden aan zijn arm, die nu in het gips zit. Vanuit onze parochie is een kaart gestuurd met de beste wensen voor een spoedig herstel. Wilt u hem ook een kaartje sturen, dan kan dat naar: Mgr. R. Mutsaerts, Kerkstraat 95A, 5061 EH Oisterwijk.



LIEF EN LEED

In de afgelopen periode hebben in onze parochie geen kerkelijke uitvaarten, huwelijken of doopvieringen plaatsgevonden.

ZATERDAG 22 AUGUSTUS: UITSTAPJE MET DE PASTOOR

Ook dit jaar zetten we een mooie traditie voort: we gaan weer 'op stap' met onze pastoor, Babu.

Deze keer gaan we op bedevaart naar de parochie Zalige Pater Eustachius in Beek en Donk, waar we ontvangen worden door pastoor Antony Rosario. We hopen weer op een goede opkomst, zet 22 augustus dus alvast in je agenda...!



Het programma ziet er als volgt uit:

- 08.30 uur: Verzamelen bij de kerk in Drunen. Er worden noveenkaarsen en bloemen voor Maria uitgereikt.
- 08.45 uur: Reiszegen en vertrek naar Beek en Donk (ca. 45 min.):
H. Michaëlkerk, Kerkstraat 1.
- 10.00 uur: H. Mis, aansteken noveenkaars, bloemenhulde.
Aansluitend koffie/thee met traktatie in de parochiezaal.
- 11.30 uur: Lezing in de kerk door dhr. Wil van den Boomen over de zalige Pater Eustachius van Lieshout; aansluitend rozenkrans.
- 12.30 uur: Gezamenlijke à la carte lunch voor eigen rekening bij Restaria De Smickel.
- 14.45 uur: Eucharistische aanbidding met Kroontje van Barmhartigheid. Na afloop nog een gezamenlijk drankje of ijsje op een terrasje in het centrum.
Terugkeer naar Drunen in overleg met de chauffeur.
- 18.00 uur: Uiterlijk terug in Drunen.

Wilt u mee? Meld u dan even aan!

Dat kan tot vrijdag 14 augustus bij het parochiesecretariaat:
bel 0416 – 37 22 15 of mail: parochie@wonderbaremoeder.nl.

Geef bij aanmelden even aan:

- of je zelf rijdt en hoeveel mensen je nog mee kunt nemen in je auto, of
- dat je graag met iemand meerijdt (betaal bij instappen € 6,- aan de chauffeur).

Meer informatie? Bel Eugenie van Rinsum: 06 – 81 98 12 96.

Tip: zet bij deelname haar nummer in uw telefoon, dan kunt u haar indien nodig op de dag van het uitje bereiken.

VOOR DE KINDEREN

Beste jongens en meisjes,

In de Bijbel staan verhalen over bijzondere vrouwen. Sommige waren dapper, andere zorgzaam, slim of vol vertrouwen in God. In dit lied maak je kennis met een aantal sterke vrouwen uit de Bijbel. Wil je meer van ze weten? Zoek ze op in de Bijbel – of google even!

*Kom zing het lied van **Eva**, de bron vol levenskracht,
en zing het lied van **Sara**, die moeder wordt en lacht.*

Zing het lied van **Hanna**, die God bestormt met haar gebed en zing omdat **Maria** Gods woord ter wereld brengt.
 Kom zing het lied van **Sifra** en **Pua**, die 't bevel om jongetjes te doden teniet doen bij de Nijl.
 Zing ook het lied van **Mirjam**: in zee komt paard en ruiter om en zing het lied van **Esther**, die massamoord voorkomt.
 Kom zing het lied van **Tamar**, die opkomt voor haar recht en zing het lied van **Rachab** en haar geloofsgevecht.
 Zing met **Ruth** uit Moab: in uw gemeente ben ik thuis, en zing ook van **Batseba**, die meebouwt aan Gods huis.
 Kom zing het lied van **Anna**, die uitziet naar het Kind en zing het lied van **Marta**, die Jezus volgt en dient.
 Zing nu van de **Maria's** die steeds Hem hebben bijgestaan en op de hemelbruiloft aan Jezus' tafel gaan.



Een BEDANKJE VAN SAM's kledingactie

In het weekend van 25 en 26 april is er kleding ingezameld in het kerkportaal van Drunen. Deze week kregen we van de organisatie het volgende bericht:
 "Beste parochianen van de parochie Wonderbare Moeder, heel hartelijk bedankt voor uw inzet en die van uw secretariaat bij de inzameling van kleding en schoenen dit voorjaar. Mede dankzij u kunnen we projecten blijven ondersteunen voor mensen in nood. Op uw inzamelpunt is op 25 en 26 april maar liefst **220 kilo** textiel en schoeisel – ruim 30 zakken vol! – ingezameld. Daar zijn wij ontzettend blij mee.
 Door uw hulp zijn weer veel mensen voorzien van goede kleding en schoenen en hebben velen weer hoop op een betere toekomst. Zo zijn we samen goed voor elkaar. Nogmaals onze hartelijke dank voor uw tomeloze inzet, deze was wederom goud waard!



Team en bestuur Stichting Sam's Kledingactie"

BLOEMENGROET

Het Bloemetje van de Week namens Caritas Wonderbare Moeder werd in de afgelopen periode aangeboden aan:



- 26 april: Nel de Winter (Heusden)
3 mei: Annemie van de Wiel-van Nistelrooy (Drunen)
10 mei: Froukje Swinkels (Drunen)
17 mei: Nico en Thea van Drunen (Elshout)

Weet u iemand die voor een bloemetje in aanmerking zou komen, neem dan even contact op met ons secretariaat.

BETAALMOGELIJKHEDEN

Instandhouding erediensten en pastoraat

Voor de instandhouding van de eucharistievieringen, kerkgebouwen en pastoraat collecteren we wekelijks in de weekendvieringen. Ook kunt u meerdere collectes bij elkaar tellen en dat bedrag overmaken naar **NL05 RABO 0112 6040 64** t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder Drunen met vermelding 'collecte Drunen' of 'collecte Elshout'.

Aan de **collectemandjes** is ook een QR-code bevestigd. Zo betaalt u tijdens de viering eenvoudig digitaal met uw telefoon.

Ook kunt u **kaarsjes** digitaal betalen in de Mariakapel in Drunen, bij het beeld van Maria in de kerk in Elshout en in de kapel aan de Kapelstraat, en in het Stiltecentrum (voormalige kerk) in Heusden.

Indien u zelf uw **kerkbijdrage** over wilt maken naar de parochie, dan kunt u dit doen op rekeningnummer **NL17 RABO 0112 6053 03** t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder.

PAROCHIESECRETARIAAT

Het parochiesecretariaat in de pastorie van Drunen is van dinsdag tot en met vrijdag bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur (maandag gesloten). Voor dringende zaken, zoals een bediening of een uitvaart, belt u -ook buiten onze openingstijden- naar pastoor Babu: 06 – 51 51 76 87.

Contactinformatie:

Pastorie: Raadhuisplein 2, 5151 JH Drunen
Secretariaat: Esther Romeijn
Telefoon: 0416 - 372215
E-mail: parochie@wonderbaremoeder.nl
Website: www.wonderbaremoeder.nl

Kerklocaties:

Drunen: Sint-Lambertuskerk, Raadhuisplein 4
Elshout: Sint-Jan Evangelistkerk, Kerkstraat 37
Heusden: Woonzorgcentrum St. Antonius, Roomsche Kerkstraat 5

VOLGENDE UITGAVE

De eerstvolgende Flitsen verschijnt in het weekend van 20-21 juni.

U kunt onze parochiebladen 'Flitsen' en 'Parochiewijzer' ook digitaal ontvangen. Laat ons dat even weten via een e-mail naar parochie@wonderbaremoeder.nl.

