

# PAROCHIEWIJZER PASEN 2022

Jaargang 10, nummer 1

Veilig - van de redactie	2
Pasen: uiteindelijk komt het goed - van het pastorale team	3
Synodale Kerk – meepraten over de Kerk van morgen	5
De twee gezichten van het parochiesecretariaat	7
Caritas Wonderbare Moeder: wie goed doet, goed ontmoet	9
Even voorstellen: John Nederhof, lid van het kerkbestuur	10

## Uitneembare pagina – vieringen rond Goede Week en Pasen

Bedevaart naar H. Oda in Sint-Oedenrode: 28 mei	11
Bijeenkomsten 'Van bijbel naar leven'	13
De Meimaand komt!!!	14
Kom naar de Kliederkerk!	16
Tweede rij bomen aangeplant op RK begraafplaats Drunen	17
Jonassen!	18
Flitsen(d) – uit de Lambertusflitsen	19
Mariagedachte	20
Een dag niet gelachen...	20



# Veilig

- van de redactie



Het belangrijkste woord wat we deze dagen horen is VEILIG. En dan hebben we het natuurlijk over de oorlog in Oekraïne. Mensen zoeken een veilig heenkomen. Nederland maakt zich op om grote stromen Oekraïners op te vangen en deze mensen een veilig onderkomen te bieden. Een aantal vluchtelingen is al veilig ondergebracht in Abdij Mariënkroon.

Maar voel je je ooit nog veilig als je plotseling moet vluchten? Al het vertrouwde laat je achter: je huis, je vertrouwde omgeving, je familie, vrienden en zelfs je man of zoon omdat die moeten vechten. Dan ben je zelf misschien wel redelijk veilig, maar je maakt je continu zorgen over degenen die achtergebleven zijn, of ze het wel redden.

En we maken ons allemaal zorgen. De oorlog is dan nog wel op een grote afstand van ons, maar hoe snel kan het hier zijn? Zijn wij dan wel veilig en waar op de wereld zou je wel veilig zijn? Een afschuwelijke situatie waarin wij ons bevinden.

Ik vind het wel hartverwarmend hoe iedereen probeert te helpen, op wat voor manier dan ook. Mensen onderdak bieden, acties om geld op te halen, kleding doneren en verzamelen, met z'n allen proberen we de Oekraïners tot steun te zijn. De wereld die zo uit elkaar getrokken was door de corona lijkt ineens weer eensgezind. Door corona waren we bang elkaar te besmetten, we moesten afstand houden, elkaar niet zien, geen grote bijeenkomsten organiseren, geen familie-uitjes, geen feestjes; we leefden op kleine eilandjes, in bubbels.

Nu door de oorlog zoeken we elkaar op om met z'n allen de slachtoffers te helpen, elkaar te steunen en de Oekraïners een veilig gevoel te geven.

De eensgezindheid komt ook naar voren in het synodale proces. U zult er misschien al over gehoord hebben in de kerk of gelezen in de Flitsen. Er is al een aantal bijeenkomsten geweest en deze waren zeer productief. Mensen willen meedenken over de toekomst van de Kerk, hoe die er straks uit moet gaan zien. En niet alleen wereldwijd, we kunnen ook proberen om de tips vanuit onze gemeenschap lokaal vorm te geven. Fijn dat men mee wil denken.

We maken ons op voor het Hoogfeest van Pasen. Een belangrijke gebeurtenis in het kerkelijk jaar. Aandacht gaat uit naar alle perikelen in de wereld, het is onrustig. Onrustig door de oorlog, door corona maar ook door het veranderend klimaat, overstromingen, stormen, aardbevingen, vulkanen die uitbarsten. Er is altijd wel ergens iets aan de hand.

Maar laten we onze Lieve Heer niet vergeten, de Schepper van dit alles. Met ons geloof zal Hij ons door deze moeilijke tijden heen helpen, bij Hem voelen wij ons veilig.

De redactie wenst u een Zalig Pasen!

*Marie-Bernadette Stevens*

## **Pasen: uiteindelijk komt het goed...**

### **Happy End**

Ik hou van verhalen met een happy end. Het is misschien een beetje kinderachtig, maar films of romans die na tweeënhalve uur of driehonderdveertig pagina's ellende, in ongewisheid eindigen, vind ik verloren tijd. Wáárgebeurde ellende hoor ik meer dan genoeg. Kijk maar naar de tv of in de krant en ook in de parochie. Het echte leven eindigt vaak genoeg in een desillusie. Als ik dus met een filmploeg in de fantasiewereld van een schrijver ben gedoken, en de spanning van verraad, vernederingen, aanslagen, bedrog en liefdesverdriet heb doorstaan, dan vind ik wel, dat ik een gelukkig einde heb verdiend. Ik wil het nog meemaken dat de hoofdrolspelers recht gedaan worden; en dat happy-end mag van mij best even duren! Het verhaal hoort te besluiten met '...en ze leefden nog lang en gelukkig'. Omdat de realiteit ons zo vaak met vraagtekens achterlaat, zoek ik in een verhaal of in een film een beetje troost.



### **Bitter einde?**

Momenteel is de realiteit dat de brute oorlogsmachine uit Moskou velen heeft verbijsterd en beangstigd. Beelden van bloeddorstige dictators waarvan we dachten dat ze lang tot het verleden behoorden, doemen op.

Mannen, die zich onmetelijke rijkdommen hebben toegeëigend, worden paranoïde, gaan geïsoleerd leven, en omringen zich enkel nog met bewonderaars.

Ze verliezen het contact met de realiteit en dichten zich een heldenrol toe in de wereldgeschiedenis. Meegelokt door een zieke fantasie, begeven ze zich in een avontuur waar ze niet meer uit komen en sleuren een heel volk met zich mee. Zo kun je het zien. Maar betekent dit, dat wij zelf alles zo goed hebben gedaan? Hoe zijn wij omgegaan met een nationalistische narcist? Wanneer werd de trots van Rusland zo gekrenkt, dat een dictator de kans kreeg om volkssentimenten te bespelen? De vraag is: hoe loopt dit af, hoe gaat dit eindigen? En wat voor einde? Komt er rust, komt er uiteindelijk vrede, komt er stilte...zwijgen straks de wapens en raketten?

### **Verwarrend einde**

In de Goede Week neemt het evangelie ons mee in de dramatische gebeurtenis van Jezus' leven. In enkele hoofdstukken wordt verraad, doodsangst en geweld beschreven. Jezus wordt verraden, gevangengenomen, gezeseld en gekruisigd. Zijn hele levenswerk, zijn toewijding tot zieken en mensen die onder het leven gebukt gaan, staat in het voorgaande van het evangelie beschreven. En dan, na een schokkende moord, slechts enkele zinnen: 'De vrouwen vluchtten van het graf, bevangen door angst. Ze waren zo geschrokken dat ze aan niemand iets vertelden.' Dit open einde en dit verwarrend slot lijken meer op het leven zelf dan op een fijn verhaal. Dat heeft me aan het evangelie altijd zo geïntrigeerd.

De evangelist Marcus was de eerste van de vier die een evangelie schreef. Daarin bezoeken Maria van Magdala samen met een andere Maria het graf van Jezus om het lichaam te balsemen. Maar ze vinden de grot leeg. Ze raken in verwarring. Ze begrijpen het niet en dan slaan ze op de vlucht, vast van plan om het geheim voor zich te houden. Dat is allerm minst een bevredigend slot. 'De vrouwen gingen naar buiten en vluchtten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen door angst en schrik, zo erg dat ze het aan niemand vertelden...' Einde... Zijn de vrouwen toch naar Petrus gegaan? Of is die jongeman-in-het-wit de zegsman van Marcus? Is deze figuur misschien Marcus zelf? Marcus laat de lezer in dezelfde verwarring achter. Het open einde van zijn evangelie is het open einde van ons eigen leven. Wij zijn uitgenodigd het verhaal zelf af te maken.

Bedoelt Marcus misschien: wij zijn geroepen om Jezus onze tijd en ruimte te geven, en de kans zijn wonderen van liefde te blijven doen?

### **Open einde**

Een aantal van de oudste handschriften van het Marcusevangelie eindigt inderdaad in deze chaos. In onze huidige bijbels volgen er nog twaalf verzen waarin Jezus verschijnt aan Maria Magdalena en aan nog wat leerlingen, telkens op een andere manier. Dit langere einde is er later aan vastgeplakt en bestaat uit teksten die we terugvinden bij de latere evangelieteksten. Kennelijk had men – net als ik – moeite met het relaas dat eindigt in ontredding, vrees en stilzwijgen.

Voor de evangelist Marcus zelf is de verrijzenis geen happy end, geen pleister op de wonde, geen genoegdoening om de lezer te helpen over te gaan tot de orde van de dag. Jezus wordt niet gepresenteerd als een superman die door een sensationele reddingsoperatie door God wordt gekroond. Aan het slot van zijn levensverhaal klinken angst en verwarring en dan volgt een grote stilte. De vrouwen vinden het dode lichaam niet. Ze durven met niemand te praten over wat hen zo in de war heeft gebracht. De hoop van Marcus zit in stilzwijgen verpakt. Hij gunt zijn lezers de tijd. Het zaad van de hoop moet groeien in hun hart. Niet redenties of bewijzen, niet theologietraktaten en dogma's, zelfs niet de poëzie kan dit. In de stilte gaat het leven na Jezus dood verder, en daar blijkt dat de dood de Geest van Jezus niet vernietigd heeft. Daar horen ze Hem spreken. Daar leeft Hij.

De hoop op de verrijzenis ontwaakt in de stilte die volgt op de angst. Uiteindelijk komt het goed...

Zalig Pasen, mede namens het pastorale team,

*Diaken Albert Soeterboek*

## **Synodale Kerk**

### **– meepraten over de Kerk van morgen**

Vanaf oktober 2021 is binnen de katholieke Kerk een synode van start gegaan: een volksraadpleging met als thema “samen op weg”. Dit is een proces dat verschillende fases kent.

De eerste fase vindt plaats in de bisdommen, en is een fase van *luisteren*: wat vinden de mensen in ons bisdom van de Kerk? Wat zeggen onze parochianen over de thematiek die is aangedragen door het bisschoppensecretariaat in Rome?

In onze parochie is inmiddels een aantal gespreksbijeenkomsten georganiseerd. Deze waren fysiek en toch coronaproof in kleine groepjes, onder leiding van een gespreksleider en een verslaglegger. Ze vonden plaats in de Pastoor Vermeulenzaal in Drunen en het Mariahuys in Elshout.



Het viel op dat het thema jongeren en de behoefte aan verdergaande oecumene veelvuldig ter sprake kwamen. Over de hete hangijzers: euthanasie, abortus, celibaat en vrouw in het ambt werd juist minder gesproken. Het is overigens nog te vroeg om conclusies te trekken. Ook werd door velen de wens uitgesproken om hierover op een later moment door te praten. We denken erover na hoe we dit vorm kunnen geven binnen onze parochie. Ook zullen we kijken welke suggesties uit de gesprekken we kunnen gebruiken in onze eigen parochie. Door de bisschop zal in het najaar een bisdomrapport worden gepubliceerd waarin onze input is verwerkt. Via de Nederlandse Kerkprovincie zal deze input vervolgens naar Rome gestuurd worden.

### **Wat zijn de thema's?**

Het onderwerp van de bisschoppensynode luidt voluit 'Voor een synodale Kerk: gemeenschap, participatie en missie'. Om over dit onderwerp en de kernwoorden in gesprek te gaan, zijn er vanuit Rome tien thema's aangereikt. De Nederlandse bisschoppen hebben drie thema's uitgekozen waar in het bijzonder de aandacht naar uitgaat: Vieren, Medeverantwoordelijkheid voor missie, Dialoog in Kerk en samenleving. Over elk van de thema's is het gesprek aangegaan in onze eigen parochie. In alle gevallen neemt onze bisschop, monseigneur De Korte graag de bijdragen in ontvangst. Alleen zo kan hij onze stem laten horen tijdens de synode in Rome.

### **U kunt nog tot 1 mei digitaal 'meepraten': via een vragenlijst!**

Ook als mensen niet in staat zijn om met een groep over de thema's te spreken, kunnen zij hun gedachten over de thema's doorgeven. Dat kan digitaal, via een weblink die daarvoor speciaal is ontwikkeld door onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Er is een Nederlands- en een Engelstalige vragenlijst, en zelfs eentje speciaal voor jongeren.

De weblink naar de vragenlijsten vindt u op de homepage van onze website: [www.wonderbaremoeder.nl](http://www.wonderbaremoeder.nl).

## **Uw stem is belangrijk... laat 'm horen!**

We willen het nog even benadrukken: áls u in de gelegenheid bent om de enquête in te vullen, doe dat dan alstublieft! De toekomst van onze kerk is hiermee gemoeid en we hopen dat we ons mooie geloof ook in de toekomst kunnen doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen.

Laten we gebruik maken van de gelegenheid om onze stem te laten horen over zaken die ons ter harte gaan.

Namens onze bisschop en onze projectgroep danken wij u hartelijk voor alle bijdragen.



*Marie-Bernadette Stevens en diaken Albert Soeterboek  
Namens Projectgroep Synode Wonderbare Moeder*

**Ely Windau en Esther Romeijn:**

## **De twee gezichten van het parochiesecretariaat**

Ely Windau (64) geeft al 28 jaar vorm aan het parochiesecretariaat. De twee laatste jaren van haar loopbaan wil ze, vooruitkijkend naar een welverdiend pensioen, twee ochtenden per week minder werken. Daarom is per 1 december vorig jaar versterking voor het secretariaat gekomen in de persoon van Esther Romeijn (52).



Ely: 'Niet veel mensen weten wat er zoal komt kijken bij het werk van het parochiesecretariaat. De rode draad is het ondersteunen van pastores, bestuur en vrijwilligers, zodat die hun werk goed kunnen doen. Daarnaast regelen en bestellen we van alles, zoals kantoorbenodigdheden, drukwerk, actiematerialen, noem

maar op. We nemen misintenties aan en regelen dat er koren zingen tijdens de missen. Laatst maakten we nog een doopbewijs, opgesteld in het latijn, voor een jongen die hier geboren werd maar nu in Polen woont en daar zijn vormsel wil doen.

Vijf ochtenden per week is het secretariaat bemenst en beantwoorden we, via telefoon en e-mail én persoonlijk in de pastorie, vele vragen. En dit is maar een kleine greep uit de werkzaamheden.” Ely, die vorige maand voor het eerst oma werd, geniet nu al van wat meer vrije tijd. Wat ze na haar pensionering, in 2024, gaat doen? “In elk geval in beweging blijven! Ik ben regelmatig in de sportschool te vinden en wandel en fiets graag. En reizen, het liefst naar bestemmingen die aanleiding geven om lekker actief te zijn.”

Esther is het nieuwe gezicht van het secretariaat, al is ze wel al jarenlang actief als vrijwilliger binnen de parochie. Als voormalig medewerkster van het bisdom van 's-Hertogenbosch weet ze hoe de raderen draaien in de kerkelijke organisatie. “En dat is zeker een voordeel”, aldus Ely. Een massaontslag bij het bisdom betekende in 2012 het einde van Esthers loopbaan daar, en dat van 12 collega's. Ze kon meteen aan de slag bij Woonveste, waar ze nu dus al tien jaar met een duo-collega het managementsecretariaat bemant. Maar daar komt in de loop van dit jaar een einde aan. “Het combineren van beide banen blijkt zwaarder dan ik dacht. Wanneer Woonveste een vervanger voor mij heeft gevonden, kan ik me terugtrekken en me helemaal richten op het werk in de parochie. Daar ligt toch mijn hart. En dan krijg ik ook weer wat meer tijd voor dingen die ik belangrijk vind: de zorg voor mijn gezin, er zijn voor mijn ouders. En een beetje tijd voor mezelf”, glimlacht ze.

Wanneer Ely in 2024 afzwaait zal Esther haar volledig gaan vervangen. Tot die tijd tref je haar op maandag-, dinsdag- en woensdagochtend aan in de pastorie aan het Raadhuisplein in Drunen. Ely schuift op woensdag aan en maakt de week verder vol. “Die halve dag samen per week is hard nodig voor de overdracht”, vindt Esther. “Er is nog veel te leren hier, geen dag is hetzelfde!”

Esther vindt het wel apart hoe ze uiteindelijk toch bij de parochie is beland. “Al in 2004 meldde ik me bij het bisdom, eigenlijk om te vragen of er ergens een parochie was die een secretaresse zocht. In Drunen zat Ely, daar was duidelijk geen vacature... in plaats daarvan kwam ik bij het bisdom zélf in dienst. Aanvankelijk voor zeven maanden, om de Wereldjongerendagen in Keulen mede te coördineren vanuit Den Bosch. Het werden zeven jaren, waarvan het grootste deel als secretaresse van het diensthoofd bisschoppelijk archief en religieuze kunst. En daarna dus tien jaar bij onze wooncorporatie.



Uiteindelijk kwam dan toch deze baan bij het parochiesecretariaat in beeld. De cirkel is nu rond. Toch de Voorzienigheid aan het werk, lijkt het.”

Waaraan heeft Ely warme herinneringen in de afgelopen 28 jaar? “De samenwerking met alle vrijwilligers die de parochie rijk is. Deze mensen zijn van onschatbare waarde... het is mijn grote wens dat we nog lang op hen mogen en kunnen rekenen. Een hoogtepunt vond ik de bisschopswijding van onze voormalige pastoor, Ron van den Hout. Ik mocht erbij zijn, in 2017, in Groningen. Dat vond ik heel bijzonder.” Esther hoopt in de komende jaren veel mooie herinneringen te máken. “Ik vind het fijn dat ik voor een parochie mag werken, waar het echt om mensen draait. Mooier kan het toch niet!”

*Jan van Engelen*



**CARITAS**  
**WONDERBARE MOEDER**

*Centrum voor Aandacht en Hulp*

## **Wie goed doet, goed ontmoet**

Corona beheerst al meer dan 2 jaar het nieuws en maakt het leven voor velen van ons financieel en sociaal een stuk lastiger. Daar komen sinds eind vorig jaar de sterk gestegen inflatie en energiecrisis als gevolg van de vreselijke oorlog in de Oekraïne bovenop. Veel mensen kunnen hierdoor moeilijk rondkomen.

In de christelijke traditie waarmee wij in Nederland zijn opgevoed is naast het verkondigen en vieren van het geloof de dienstbaarheid een belangrijke pijler. Dat "dienen" is een onlosmakelijk onderdeel van ons christen-zijn. Deze drie opdrachten kunnen niet los van elkaar gezien worden: daar waar wij kunnen, moeten we hulp bieden aan onze medemens die het moeilijk heeft. Caritas Wonderbare Moeder (CWM) probeert daar een bescheiden steentje aan bij te dragen door te bevorderen dat inwoners binnen het werkgebied van de parochie omzien naar elkaar. Maar ook dat in het verre buitenland aan betere (economische) omstandigheden en vrede wordt gewerkt voor onze medemensen die onder armoede of geweld te lijden hebben.

U kunt via ons jaarverslag 2021 en de bijbehorende jaarrekening overigens uitgebreider kennisnemen van onze werkzaamheden.

Deze informatie treft u aan op de website van de onze parochie ([www.wonderbaremoeder.nl](http://www.wonderbaremoeder.nl)) onder het kopje **Caritas WM**.

Dagelijks zamelen we via de kerken (in de portalen van de kerken in Elshout en Drunen en het Stiltecentrum in Heusden) houdbare levensmiddelen in die beschikbaar worden gesteld aan de Voedselbank, locatie Drunen. Alleen met uw hulp kunnen we daar een blijvend succes van maken!

Uiteraard kan CWM ook uw financiële ondersteuning goed gebruiken. Dat stelt ons in staat om ruimer invulling te geven aan onze dienende taak als christen. Het is daarbij nou eenmaal leuker te kunnen geven dan te moeten krijgen! Een gift daarvoor kunt u overmaken naar bankrekeningnummer: **NL 81 RABO 0334 5155 13** ten name van Caritas Wonderbare Moeder.

Een mogelijkheid is ook CWM via een legaat als begunstigde op te nemen in een testament: over dat bedrag hoeft dan geen erfbelasting betaald te worden en met uw geld wordt steun geboden aan hen die het echt nodig hebben. Voor eventuele verdere vragen hierover kunt u zo nodig met mij contact opnemen via telefoonnummer 0416-372533 of ons e-mailadres.

Alle reden dus om uw hart te laten spreken en u 'dienend' op te stellen!

Wanneer u (hulp)vragen of suggesties/opmerkingen hebt voor CWM kunt u ons per e-mail bereiken via [caritas@wonderbaremoeder.nl](mailto:caritas@wonderbaremoeder.nl) of telefonisch via nummer 06-23 82 64 31.

*Harrie de Poot  
interim-voorzitter*

**Even voorstellen:**

## **John Nederhof, lid van het kerkbestuur**

Sinds eind 2016 is hij al actief betrokken bij het onderhoud en beheer van onze kerkgebouwen, en trad per november vorig jaar toe als bestuurslid van de parochie Wonderbare Moeder: John Nederhof. Hij stelt zich graag even aan u voor.

“Ik ben in 1950 geboren in Utrecht en getrouwd met Wilma. Sinds 1989 wonen we, na 15 jaar in Amersfoort, met veel plezier in Drunen.



We hebben drie kinderen en inmiddels ook 3 mooie kleinkinderen in de leeftijd van 5 tot 11 jaar.

Na mijn opleiding bouwkunde was ik vele jaren actief bij aannemers, architecten- en adviesbureaus, waarvan tien jaar lang als projectleider bij een adviesbureau op het gebied van onderhoud aan gebouwen en woningen. De laatste vijftien jaar werkte ik bij een grote woningcorporatie als projectontwikkelaar en projectmanager van woningbouw- en zorgprojecten. Tijdens mijn werk heb ik aanvullende opleidingen gevolgd, onder meer voor bedrijfskunde. Mijn hobby's zijn sporten, wandelen, fotografie en -nu het weer kan- bezoeken van theater en musea.

Binnen het bestuur houd ik mij, naast algemene zaken, primair bezig met het beheer en onderhoud van de gebouwen die de parochie in haar bezit heeft. Ook energiebesparing en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van energie hebben mijn aandacht. Verder begeleid ik een aantal groepen vrijwilligers die kleine (onderhouds-)werkzaamheden uitvoeren.

Ik hoop met mijn werkzaamheden een goede bijdrage te leveren aan het in stand houden van onze Parochie Wonderbare Moeder.”

## **Jaarlijks uitstapje met pastoor Hedeboom: Bedevaart naar H. Oda in Sint-Oedenrode**

Op zaterdag 28 mei organiseert de parochie een pelgrimstocht naar het heiligdom van St. Oda, in Sint-Oedenrode. U bent van harte welkom om deel te nemen!

### **Programma:**

08.45 uur Verzamelen voor de Lambertuskerk in Drunen; reiszegen.

09.00 uur Vertrek naar de Martinuskerk, Kerkplein 47a, Sint-Oedenrode.

09.40 uur Aankomst bij de kerk; mogelijkheid tot toiletbezoek en het opsteken van een kaarsje.

10.00 uur H. Mis met pastoor Hedeboom en kapelaan Van de Mortel.

11.00 uur Koffie/thee met gebak bij restaurant 'De Pastorie', tegenover de kerk. Bij mooi weer kunnen we op het terras zitten. Na de koffie leidt de heer Richard de Visser, oud-voorzitter van de heemkundekring, ons rond in en om de kerk en vertelt over de heilige Oda.

- 13.00 uur Lunch in het koetshuis van restaurant 'De Pastorie'.  
Aansluitend: eucharistische aanbidding in de kerk; bidden van het 'kroontje van barmhartigheid'.
- 15.30 uur Afsluitend drankje bij restaurant 'De Pastorie'.
- 17.00 uur (uiterlijk 17.30 uur) Terugkomst in Drunen.

### **Belangrijk om te weten:**

- Wilt u graag een intentie laten voorlezen tijdens de eucharistieviering? Dat kan. Schrijf uw intentie op de buitenkant van een envelop, waarin u € 12,50 stopt, en geef deze aan onze pastoor.
- Kunt u een aantal parochianen met u laten meerijden? Vermeld dat in uw aanmelding.
- Rijd u met iemand mee? Draag bij aan de brandstofkosten door € 5,- aan de chauffeur te overhandigen bij vertrek.
- Bent u chauffeur tijdens deze bedevaart? Zet het adres van de Martinuskerk dan al thuis in uw routeplanner, of print de route van tevoren uit.
- Koffie, gebak, lunch etc. zijn voor uw eigen rekening. Betaling kan ter plaatse, via pin of contant.

### **Aanmelden: uiterlijk woensdag 18 mei**

Meld u aan bij het parochiesecretariaat. Dat kan op de volgende manieren:

- Telefonisch via 0416 37 22 15, of
- Stuur een e-mail naar [parochie@wonderbaremoeder.nl](mailto:parochie@wonderbaremoeder.nl); vermeld uw naam/namen en uw telefoonnummer. Wilt u rijden? Laat dan ook weten hoeveel personen u nog mee kunt nemen; of
- U kunt ook het aanmeldstrookje invullen en uitknippen en dit in de brievenbus doen van de pastorie (Raadhuisplein 2, Drunen).

### **Meer informatie over deze bedevaart?**

Neem contact op met Eugenie van Rinsum-Wolfs: bel 06-81 98 12 97 of stuur een e-mail naar [wolfs.jem@outlook.com](mailto:wolfs.jem@outlook.com).



## AANMELDSTROOKJE

Ja, ik ga/wij gaan mee naar H. Oda op **zaterdag 28 mei 2022**

Naam/namen: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Mijn telefoonnummer: \_\_\_\_\_

- Ik ben chauffeur en ik kan nog \_\_\_\_\_ personen meenemen;
- Ik kom met eigen vervoer;
- Ik heb geen eigen vervoer en wil graag met iemand meerijden. Ik betaal € 5,- aan de chauffeur bij vertrek.



### Bijeenkomsten: **‘Van bijbel naar leven’**

De bijbel. Het is het belangrijkste boek in ons geloof. Maar eerlijk gezegd is het niet altijd zo toegankelijk. De bijeenkomsten ‘van bijbel naar leven’ zijn bedoeld om



inzicht te krijgen in bijbelteksten en de relevantie voor ons dagelijks leven te duiden. Iedereen is welkom en de bijeenkomsten vinden plaats in een open sfeer waar u vragen kunt stellen en opmerkingen met anderen kunt delen maar zonder dat dit moet.

Kennis van de bijbel is geen voorwaarde. U hoeft ook geen bijbel mee te nemen en u hoeft zich ook niet op voorhand in te schrijven.

De bijeenkomsten vinden plaats in de pastoor Vermeulenzaal in Drunen (links naast de kerk) van **19.30 uur tot 21.00 uur**.

De eerstvolgende bijeenkomsten:

- donderdag 21 april
- woensdag 1 juni

**Wees welkom!**

*Pastoor D. Hedebouw*

## De Meimaand komt!!!

Een vreugdekreet, niet alleen vanwege het feit dat onze Mariakapel gereed is, maar ook omdat alle coronabeperkingen zijn opgeheven, hoewel het virus nog wel voortsuddert. Eindelijk weer een meimaand



met een plechtige opening op 1 mei, in vrijwel alle heilige missen in Elshout zingen weer koren en 'Onzen Dag' op 31 mei is er als vanouds de afsluiting met processie. Dat alles met een prachtige kapel als middelpunt van de Mariadevotie.

Ik sprak met twee leden van de werkgroep Mariabedevaart, Jos Geelen en diaken Albert Soeterboek. Eerst zetten we even het hele traject wat er gerealiseerd is in chronologische volgorde:

- 2015 Kapelpark opnieuw aangeplant en opgeknapt;
- 2016 Oude Schei: sloot hersteld en duiker gebouwd;
- 2019 Nieuwe ingang gerealiseerd;
- 2021 1 juni gestart met renovatie en uitbreiding genadekapel;
- 2022 Zondag 1 mei: opening vernieuwde Mariakapel, en op 31 mei 'Onzen Dag', inzegening kapel door onze bisschop Mgr. De Korte.

De werkgroep en de ca. 20 vrijwilligers die de kapel en het Mariapark er omheen hebben gerealiseerd verdienen meer dan een pluim voor hun werk. De inzet van deze groep mensen om er iets moois van te maken is meer dan inspirerend, vindt diaken Albert Soeterboek. "Elshoutenaren die een kapelleke mogen bouwen: er is fanatiek en met zeer veel liefde en passie gewerkt! De groep moest eerder afgeremd dan aangemoedigd worden..."

Op 1 juni vorig jaar ging de schop in de grond en de volgende meimaand is het helemaal af! De betrokken vrijwilligers zijn dan ook voor het grootste deel Elshoutse parochianen, hier geboren en getogen en van de generatie die gewend is de handen uit de mouwen te steken. Bedankt heren, en niet te vergeten: de dames.

Jos Geelen geeft aan dat achteraf gezien het traject eigenlijk op rolletjes is verlopen. De fondsenwerving verliep voorspoedig, ondanks de coronatijd met alle beperkingen.

Dankzij de bijdragen van bedrijven uit de parochie en een legaat van een overleden pelgrim als startkapitaal kon op tijd met de bouw begonnen worden. Gedurende het jaar is vrijwel het volledige bedrag wat nodig was gedoneerd.

De staat van de oude kapel viel nog wat meer tegen dan verwacht. Toen de uitbreiding vorderde bleek er toch een groot kleurverschil te zijn tussen de stenen en was een grondiger reiniging van de muren noodzakelijk. Ook het voegwerk moest vervangen worden. Voor de bestrating en beplanting rondom de kapel was meer geld nodig dan begroot. De werkgroep hoopt dan ook dat gedurende de meimaand er vele pelgrims en parochianen zijn die de vernieuwde offerblokken weten te vinden.

Financieel staan de Vrienden van de Mariabedevaart, die de fondsenwerving hebben gedaan, los van de financiën van de parochie. Dit blijft ook in de toekomst zo. Het park en de kapel moeten onderhouden worden en er is ook nog een wens om de ramen van het oude gedeelte te gaan voorzien van nieuw glas-in-lood, in plaats van het oude figuurglas.

Op 1 mei wordt de gerenoveerde en uitgebreide kapel geopend met een openluchtmis bij de kapel die om 10.30 uur wordt gehouden.

De kapel wordt officieel geopend door de burgemeester of wethouder. Aansluitend is dan een H. Mis met de kroning van de nieuwe Koning van de Onze Lieve Vrouwe Schuts, waarvan de leden ook een belangrijke vrijwilligersrol hebben vervuld bij de bouw van de kapel. De Heilige Missen van 9.30 en 11.30 uur in Elshout en de mis in Drunen vervallen die dag.

Op 'Onzen Dag', 31 mei, wordt de genadekapel ingezegend door onze bisschop, monseigneur De Korte. Om 19.00 uur start de processie vanuit de kerk naar de kapel en na de inzegening en de weg terug is er aansluitend een Heilige Mis in de kerk. Ook hier nemen de Onze Lieve Vrouwe Schuts en andere Elshoutse verenigingen deel aan de processie. De gehele meimaand zijn er in de Elshoutse kerk op zondagen 3 Heilige Missen, om 8.00 uur, 9.30 uur en 11.30 uur. Op Hemelvaartsdag 26 mei is er om 11.00 uur de traditionele paardenzegening.

Zal de bedevaart en de Mariaverering in deze tijd van ontkerkelijking wel blijven bestaan? Het fenomeen doet zich nu voor dat de interesse juist lijkt te groeien: mensen zoeken troost of houvast bij Maria, ook al is de interesse in de kerk minder.

Op moeilijke momenten wordt er weer vaker een kaarsje opgestoken, ook voor een goed resultaat bij een examen, ziekenhuisonderzoek of bij crisissituaties. Ook bezoeken toevallige voorbijgangers, fietsers en wandelaars de kapel en laten dan een kaarsje branden.

Er zijn ook nieuwe initiatieven om pelgrimage en de Mariaverering te bevorderen. Onder de naam "Camino Brabant" worden pelgrimswandeltochten door het mooie Brabantse landschap langs Den Bosch,



Eindhoven, Tilburg en Breda beschreven. Camino Brabant is gebaseerd op het concept van de pelgrimstocht naar Santiago. Het zijn losse wandeltochten van 20 tot 27 kilometer die voeren langs verschillende Mariakapelletjes. Dit concept is uniek: er komt bewegwijzering, en een pelgrimspaspoort waarin je de stempels kunt verzamelen bij de verschillende Mariakapelletjes langs de route. Ook in de Elshoutse Mariakapel wordt zo'n stempel geplaatst.

De 'Camino Brabant' wordt 1 mei 2022 geopend en biedt, naast een veilige, rustige route, goede overnachtingsmogelijkheden, route-stickers en -bordjes, stempelplaatsen en startpunten die goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Stempelkaarten zijn vanaf 1 april 2022 te koop op de website [www.caminobrabant.nl](http://www.caminobrabant.nl).

In deze hectische tijd, in de nasleep van de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne is het goed om hierbij stil te staan: "Maria houdt het vlammetje van geloof brandend; als het nodig is, geeft zij alle steun die je maar kunt denken."

*Jan Brok*

## **Kom naar de Kliederkerk!**

Kliederkerk Drunen is een gezamenlijk initiatief van de katholieke en protestantse kerken in Drunen. Het is een ontmoetings-gelegenheid waar ouders en kinderen van 0 t/m 12 jaar op ontspannen en eigentijdse wijze kunnen (her)ontdekken of en hoe geloven iets kan toevoegen aan hun leven. Via stoere spelletjes of samen kliederen, een korte viering van een kwartiertje en daarna lekker met elkaar, en met andere ouders en kinderen, genieten





van een hapje en drankje. Kortom, een gezellige middag waarin je je kinderen ook nog iets meegeeft over zingeving en geloof.

De volgende Kliederkerk is op **zondag 22 mei 2022**. Waar? Kijk op de speciale Facebookpagina: [www.facebook.com/KliederkerkDrunen](http://www.facebook.com/KliederkerkDrunen).

De entree bedraagt €3 per persoon. Graag vooraf aanmelden via [kliederkerkdrunen@gmail.com](mailto:kliederkerkdrunen@gmail.com).

## **Op RK Begraafplaats Drunen: Tweede rij bomen aangeplant**

Voor de gesloten RK Begraafplaats aan de Schoolstraat in Drunen is enige jaren geleden een plan ontwikkeld ten behoeve van nieuwe beplanting, zodat de begraafplaats (die tot 2055 onaangeroerd blijft) een bijdrage levert aan de vergroening van de wereld.

Het aanwezige kruis met het bestrate pleintje (een cirkel) is het middelpunt. Vanuit hier worden 'wijkende' rijen bomen aangeplant, die dan de lichtstralen benadrukken die ook in de Bijbelse teksten ter sprake komen. Het idee is, dat zo'n straal bestaat uit meerdere boomsoorten en -vormen, te beginnen met een smalle zuilvorm en te eindigen met een grote parkboom.

De eerste rij is gevormd door elf zuilvormige *Ginkgo Biloba's*, de levensboom, ook wel de boom van hoop of tempelboom genoemd. De Nederlandse naam is Japanse notenboom, een kweekboom die kegelvormig groeit. Bij al deze elf bomen is al as van overleden parochianen uitgestrooid.

Nu is de tweede rij van elf bomen geplant. De *Quercus robur 'Fastigiata Koster'*, een zuil-eik, heeft grove opgaande takken die niet uitzakken. Hierdoor ontstaat een gesloten zuilvorm die later smal piramidaal wordt maar steeds goed gesloten blijft. De stam is meestal laag vertakt en de schors is donkergrijs en bij oude exemplaren gegroefd. Ook voor deze rij bomen is al de eerste boom voor uitstrooiing van as uitgegeven.

Meer weten over de mogelijkheid tot uitstrooiing van de as van een overledene? Neem van contact op met Johan van Arendonk, lid commissie RK Begraafplaats Drunen (0416-375005) of met het parochiesecretariaat.

## ***Leerlingen snappen Opstandingsverhaal uit Oude Testament: Jonassen!***

Met mijn leerlingen op het d'Oultremontcollege heb ik dit schooljaar veel stilgestaan bij het verhaal van Jonas. Meestal lees ik het voor en vraag ik mijn leerlingen om hun eerste reactie. U kent het verhaal wel: Jonas hoort de stem van God in zijn geweten die zegt dat hij naar de zondige stad Ninive moet, omdat de stad anders verwoest zal worden. Jonas doet het in zijn broek van angst en vlucht weg. Hij vlucht zelfs een boot in die de zee opvaart. Dan ontstaat er een onvoorstelbaar woeste storm die de hele bemanning dreigt te vernietigen. Uiteindelijk wordt Jonas gevonden en hij bekent de hele waarheid. Om de storm te stillen laat hij zich overboord gooien.

Hij zou de verdrinkingsdood gestorven zijn, ware het niet dat een soort walvis hem opslokt. Na drie dagen in de buik van de walvis – waar hij tot God bidt – wordt hij op het land gespuwd en gaat hij naar Ninive. Wonder boven wonder bekeren koning en inwoners zich en de stad wordt gespaard.

Hieronder een typische eerste reactie van een leerling: “Ik geloof niet in het verhaal, omdat het mij heel onwaarschijnlijk lijkt dat iemand leeft in de maag van een walvis. De rest geloof ik wel, maar ik denk dat hij gewoon verzopen is”. De volgende leerling denkt al iets verder na en schrijft: “Ik geloof een deel van het verhaal, omdat ik niet denk dat een walvis zomaar iemand zou opeten. Ook denk ik dat drie dagen in een walvis overleven niet mogelijk is. Wel denk ik dat Jonas zich als herboren voelde toen hij weer aanspoelde, nadat hij overboord werd gegooid. Ook denk ik dat er nog een diepere betekenis / moraal in het verhaal zit”.

Daarna vraag ik aan de leerlingen of ze misschien diepere betekenissen kunnen ontdekken in de verhaal. Nou, dan komen de tongen los. De ene na de andere wijze les vloog me om de oren. Bijv. “Je moet erkennen dat je fouten hebt gemaakt, jezelf vergeven en verder gaan. Zo kun je de moed vinden om het wel goed te doen”.

En: “De moraal van het verhaal is het zelfbewust worden van je fouten, het diep in de put zitten, het bang zijn van je eigen gedachten. Dit komt erg overeen met wat een depressie hedendaags voorstelt. Het hopen en bidden om hulp en het mannetje staan, staat voor het uit de depressie komen.”

### *Jonas als opstandingsverhaal*

Jonas dreigt te vergaan in de door hem zelf aangerichte crisis (hij komt door eigen schuld in een bodemloze zee terecht). De walvis staat symbool voor een diepere kracht die Jonas door de crisis heen helpt. Zo'n walvis kan van alles en iedereen zijn: een goede vriend, een mooi boek, een bijzondere natuurervaring, een dier, een therapeut, je innerlijke kracht, een gebed (ten diepste allemaal ervaringen van oneindige liefde en aanvaarding). Door die kracht leer je om te gaan met je crisis en kun je groeien aan je crisis.

De drie dagen in buik van de walvis staan symbool voor een hele bijzondere tijd waarin je als mens je diep ontwikkelt (van Jezus wordt gezegd dat hij na drie dagen dood geweest te zijn – 'de nederdaling ter helle' – weer opstond uit de dood, dat lijkt hier heel veel op).

Jonas is geen arrogante betweter meer, maar iemand die door schade en schande, met vallen en opstaan ietsje 'wijzer' is geworden.

Dat Jonas op het land gespuwd wordt is beeldspraak van het weer 'boven Jan' zijn, van het weer op krachten gekomen zijn. Hij heeft iets heel intens meegemaakt en heeft daardoor meer inlevingsvermogen ontwikkeld. Juist omdat hij zelf als het ware bekeerd is, kan hij de inwoners van Ninive helpen tot inkeer te komen.

Ooit zullen we – wanneer we sterven – de diepe zee van de dood ingaan. Maar ik hoop en bid dat we in dit leven al zo vaak de diepte in zijn gegaan dat er in ons een diep vertrouwen is gegroeid. Het vertrouwen dat ons zegt dat er iemand is die ons altijd weer opvangt: Hij-die-is-was-en-er-zijn-zal-voor-ons (JHWH). Dat vertrouwen is naar mijn idee het mooiste geschenk dat we in het leven kunnen en mogen ontvangen. Dit vertrouwen kan zowel een Jonas- als een Paasvertrouwen genoemd worden. Graag wens ik ons allen toe dat we flink gejonast worden en daarbij ook een Zalig Pasen mogen beleven. Amen (dit laatste schrijven mijn leerlingen vaak na een bericht in de ontelbare chats van coronatijd en ik volg hen graag na – biddend onderwijs).

*Bill Banning*

*identiteitsbegeleider katholieke basisscholen SCALA*

*leraar godsdienst-levensbeschouwing d'Oultremontcollege Drunen*

## **Flitsen(d) - uit de Lambertusflitsen**

- De coronamaatregelen voor de kerk behoren tot het verleden! Inmiddels geldt ook de anderhalve meter afstand niet meer; u hoeft

dus niet langer 'op een stip' plaats te nemen. We heten iedereen weer van harte welkom om deel te nemen aan de eucharistievieringen in onze kerken. Op bepaalde zondagen wordt er, na de H. Mis, weer als vanouds koffie geschonken. Op de website van de parochie ([www.wonderbaremoeder.nl](http://www.wonderbaremoeder.nl)) ziet u onder het kopje 'vieringen' waar (Drunen of Elshout) en wanneer het koffiedrinken is.

- Op 19 maart beleefden onze vormelingen, samen met die uit de Bommelerwaard, een speciale 'ARE YOU READY'-dag. Sport, spel, catechese én een bonte avond maakten deze bijeenkomst zeer geslaagd! We wensen hen nog een mooie voorbereiding toe.

*Jan van Engelen*

## Mariagedachte

*Namens de werkgroep Maria Bedevaart*



Als gij haar volgt, verdwaalt gij niet.  
Als gij haar aanroept, wanhoopt gij niet.  
Als gij aan haar denkt, vergist gij u niet.  
Als zij u steunt, valt gij niet.  
Als zij u beschermt, vreest gij niet.  
Als zij u leidt, wordt gij niet moe.  
Als zij u begunstigt, bereikt gij uw doel.

*Heilige Bernardus van Clairvaux over Maria*

## Een dag niet gelachen...

