

## FLITSEN – NR 221 - oktober 2021

### INHOUDSOPGAVE

ALLERZIELEN 2021 .....	1
EINDE MAATREGELEN CORONATIJD .....	3
HOE GEVEN WE DE KERK VORM NA CORONATIJD .....	3
BETAALMOGELIJKHEDEN .....	3
RENOVATIE EN UITBREIDING MARIAKAPEL .....	4
MARIAGEDACHTE.....	4
NABESTAANDENBIJeenKOMST .....	5
CARITAS WONDERBARE MOEDER Centrum voor Aandacht en Hulp .....	5
VAN BIJBEL NAAR LEVEN .....	6
JAARLIJKSE AVOND UUR VAN STILTE EN GEBED .....	6
JONGERENAVOND.....	7
VOOR DE KINDEREN .....	8
LIEF EN LEED .....	9
MISTIJDEN .....	9

### ALLERZIELEN 2021

Met Allerzielen, de dag na Allerheiligen, staan wij stil bij onze dierbare doden. In veel parochies worden de gestorvenen van het afgelopen jaar herdacht. Wij noemen hun namen en steken kaarsen aan. Gelukkig is er dit najaar de ruimte om dit te vieren zoals we gewend zijn. Dat zal velen van ons goed doen en troost geven. Emotioneel raakt de Allerzielenviering ons diep. Zeker als de dood recent een dierbaar mens uit ons midden heeft weggerukt. Wij zijn dan voorgoed getekend door verlies. Juist in deze hopelijk post-coronatijd beseffen wij, misschien sterker dan voorheen, onze sterfelijkheid. Midden in het leven zien wij de dood om ons heen. Wij denken aan de vele gezinnen en families die sinds maart 2020 een dierbare aan de gevolgen van het coronavirus hebben verloren. Maar natuurlijk ook de andere dierbaren die de dood heeft weggenomen. Als de dood ons nabij komt, is er intens verdriet. De dood betekent definitief loslaten en een lege plaats aan tafel. De dood van een dierbare maakt heel de toekomst duister.



#### Leven omgeeft ons

Maar voor een christen vormt de dood niet het laatste woord. De dood kan het leven omgeven maar midden in de dood zijn wij door het Leven, door God, omgeven. Op de Paasmorgen is Jezus Christus door de dood heengegaan. Door de opstanding van zijn Zoon heeft God de macht van de dood gebroken. Pasen vormt zo voor ons een belofte. God is trouw en wij mogen leven met het perspectief eens thuis te komen bij Hem. Wij zijn geen raketten die in het heelal

opbranden en als brokstukken doelloos rondzweven. Wij zijn geen eendagsvliegen die weer verdwijnen. De Schepper is ook onze Voltooier. Bij Hem zijn wij veilig en geborgen. Onze namen staan geschreven in de palm van Zijn hand.

### **Onzekere tijden**

In deze onzekere tijd gedenken wij met Allerzielen onze doden. De wereld is onrustig en zoekend naar een nieuwe balans. Water, gas en benzine worden duurder. Vertrouwen en integriteit in politiek en samenleving staan onder druk. Hopelijk hebben wij de ruimte om de nabestaanden te troosten die door de dood van een dierbare vaak voorgoed zijn getekend. Christelijke troost heeft alles te maken met een wenkend perspectief. En dat perspectief vormt de levende God en is daarmee de basis van ons gelovig vertrouwen. Dat perspectief kan ons kracht, rust en vertrouwen schenken. Wij mogen geloven dat de levende God mensen vasthoudt tot over de grens van dit aardse leven heen. Wij kunnen onze dierbare doden overgeven in Gods hand. In het vertrouwen dat Hij hen voorgoed zal tekenen met een zegel op hun voorhoofd. En dat zij bij Hem thuis mogen komen en mogen rusten in vrede. Juist dat geloof kan ons inspireren om onze weg in het hier en nu voort te zetten ook al zijn tijden soms onrustig en onzeker. Ik wens u sterkte en inspiratie in deze donkere dagen rondom Allerheiligen en Allerzielen...

### **Vermoeide pelgrim in het leven**

Welkom in dit huis  
hier is een stoel voor wie moe is  
hier is hoop voor wie verdwaald is  
hier is liefde voor wie vol wrok is  
hier is geloof voor wie twijfelt  
hier ben je thuis  
hier ben je verwacht zoals je bent  
Want zo dikwijls heeft God voor jou gezocht  
zo dikwijls heeft Hij op je gewacht  
uren, dagen, maanden, jaren misschien  
Sta even stil  
bewonder de schoonheid van deze kerk  
adem in het verleden van dit huis je eigen nieuwe begin

Sluit je ogen  
word even stil, want in de stilte  
hoor je de echo van Gods Woord  
Ga even zitten  
hol ook hier jezelf niet voorbij  
vouw je handen  
open je hart  
bid

En als je dat niet kunt  
als je niet geloven kunt omdat je pijn hebt  
ga dan naar je eigen huis met de groet  
vrede en alle goeds

*Tekst in Mariakapel van H. Johannes de Doperkerk in Wijk bij Duurstede*

*Diaken Albert Soeterboek*

[Terug naar boven↑](#)

## EINDE MAATREGELN CORONATIJD

Vanuit de bisschoppenconferentie hebben we de mededeling gekregen dat ook in de kerken de anderhalve meterregel vanaf 25 september losgelaten wordt. U kunt dus op elke willekeurige plaats in de kerk gaan zitten. Wel wordt gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

Ook de volkszang is weer toegestaan. Het hoestscherm bij het uitreiken van de communie zal nog wel blijven staan.

Regel is natuurlijk ook nog steeds dat u bij klachten, hoesten of koorts gewoon thuisblijft. We zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen vieren en zingen. Ook is er dankbaarheid voor het feit dat met de inzet van het protocol er tot nu toe in de liturgie geen besmettingshaarden zijn geweest.

[Terug naar boven↑](#)

---

## HOE GEVEN WE DE KERK VORM NA CORONATIJD

*Onderzoek onder kerkgangers naar geefgedrag en kerk-zijn na coronatijden*

De afgelopen twee jaar was kerk-zijn door de coronacrisis anders dan anders. Kerken in heel Nederland hebben geïnvesteerd in creatieve en digitale oplossingen voor kerk-zijn op afstand. Diensten en vieringen vonden plaats via livestream en contact met kerkgenoten ging vooral digitaal. Inmiddels zijn de kerkdeuren weer open voor iedereen. Wat hebben we in de afgelopen tijd geleerd en wat houden we daarvan vast voor de toekomst? Die vraag is aanleiding voor Actie Kerkbalans om onderzoek te doen naar de betrokkenheid van kerkgangers bij hun plaatselijke kerk in deze tijd. Vanaf 18 oktober zal onderzoeksbureau Citisens kerkleden en parochianen vragen mee te doen met dit grootschalige online onderzoek.

De nadruk in het onderzoek ligt met name op de kerk van de toekomst. Vragen die voorbijkomen zijn bijvoorbeeld: Wat hebben kerken geleerd in lockdowntijd? En wat wilt u als betrokken kerkganger hiervan eventueel behouden voor de toekomst? Wat hoopt u dat de kerk mag betekenen voor volgende generaties en waar vindt u dat de kerk vooral in moet investeren? Naast vragen over de toekomst van de kerk, wordt in de vragenlijst ook gevraagd naar het geefgedrag van christenen voor hun plaatselijke kerk.

Bij deze nodigen we u van harte uit mee te doen met dit online onderzoek! Meedoen kan via [www.gevenaandekerk.nl](http://www.gevenaandekerk.nl). Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten. Doet u mee? Uw mening telt!

De Actie Kerkbalans (die in 2022 gehouden wordt onder het thema 'Geef vandaag voor de kerk van morgen') is benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek. Verwacht wordt dat de resultaten inzicht geven in de rol van de kerk voor christenen vandaag en in de toekomst.

Werkgroep Kerkbalans

[Terug naar boven↑](#)

---

## BETAALMOGELIJKHEDEN

### **Instandhouding Erediensten en pastoraat**

Voor de instandhouding van de eucharistievieringen, kerkgebouwen en pastoraat collecteren we wekelijks in de weekendvieringen. Ook kunt u meerdere collectes bij elkaar tellen en dat bedrag overmaken naar

**NL05 RABO 0112 6040 64** t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder Drunen met vermelding 'collectebijdrage'.

**De kerk heeft uw gift hard nodig. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gift.**

[Terug naar boven↑](#)

## RENOVATIE EN UITBREIDING MARIAKAPEL

*Heeft u de klok al horen luiden?*

Bent u al gaan luisteren naar het Angelusklokje van de Mariakapel?

Vanaf 8.00 uur hoort u het aantal slagen tot 20.00 uur.

Om 12.01 en om 18.01 hoort u het Angelus en 3 x 3 slagen met 15 seconden ertussen.

En zoals u kunt zien de voordeur hangt er al in.



Een donatie kan worden overgemaakt op rekening nr.:

NL92 RABO 0112605214 t.n.v. Vrienden van Mariabedevoort

Elshout of via de bijgaande QR-code.

Doneren in contanten kan natuurlijk ook. Voor meer informatie kunt u terecht bij de voorzitter van de werkgroep Mariabedevoort, de heer Jos Geelen, via ons emailadres:

[vrienden@wonderbaremoeder.nl](mailto:vrienden@wonderbaremoeder.nl) en tel. 0416-372215 (pastorie).

Werkgroep Mariabedevoort Elshout



[Terug naar boven↑](#)

---

## MARIAGEDACHTE

**Als het donker wordt**

**Maria, Lieve Moeder,  
dankbaar kijk ik terug op deze dag.  
Mijn zorgen en werken,  
mijn verdriet en mijn vreugde,  
ze worden bedekt met de stilte van de nacht.**

**Waak over mij en allen die mij lief zijn.  
Bescherm Uw kinderen, waar ter wereld ook.  
Wacht op ons als de ochtend aanbreekt,  
opdat we ook de nieuwe dag  
weer mogen leven onder uw hoede.  
Amen**



[Terug naar boven↑](#)

## NABESTAANDENBIJEEENKOMST

### Nabestaandenbijeenkomst te Elshout op woensdag 17 november 2021

We zijn weer terecht gekomen in het najaar en het is volop herfst. Zo weten we dat Allerzielen voor de deur staat. Het is de dag waarop we in de wereldkerk de mensen gedenken die zijn overleden. Door de versoepeling van de Corona-maatregelen is het weer mogelijk om met velen samen te komen. Tijdens de viering van Allerzielen (in Drunen op 2 november a.s. om 19.00 uur en in Elshout op 31 oktober a.s. om 14.00 uur) wordt in het bijzonder stil gestaan bij onze dierbaren: de namen van de overledenen van het afgelopen jaar worden gelezen, en we bidden voor alle overledenen. Allerzielen is voor velen een moeilijke dag. Het is zo'n dag dat je wordt geconfronteerd met een lege plek in je leven. Iemand die er zou moeten zijn, maar er niet (meer) is. Zo zijn er veel van die dagen in het jaar: de feestdagen, de verjaardag, de trouwdag, de dag van overlijden. Allemaal dagen die sterk in herinnering brengen dat we een groot en belangrijk deel van ons leven met een ander hebben gedeeld. Een echtgenoot of echtgenote, een ouder, een kind....

Vanuit onze parochie organiseren pastores samen met de werkgroep Afscheid en Rouw ieder jaar, rond Allerzielen, een nabestaandenbijeenkomst. Op deze bijeenkomst willen wij de mensen, die tussen 1 augustus 2019 en 1 augustus 2021 een dierbare hebben verloren, de gelegenheid geven om iets van hun verlies met elkaar te delen. Op deze bijeenkomst staan vooral samenzijn en warmte voorop. We vinden het belangrijk dat mensen hun ervaringen kunnen delen, over de kleine en de grote dingen, en zo elkaar tot steun en zegen kunnen zijn. De bijeenkomst vindt plaats op **woensdagochtend 17 november a.s. van 10.00 tot 11.45 uur in het Mariahuys, naast de kerk in Elshout (Kerkstraat 35A)**. Mensen hebben een persoonlijke uitnodiging toegestuurd gekregen en enkelen hebben zich al aangemeld. Het is echter goed dat we als parochiegemeenschap op de hoogte zijn van deze speciale bijeenkomst en weten dat er nazorg is voor de rouwenden.

*Frits Rommers en diaken Albert Soeterboek  
Namens de Werkgroep Afscheid en Rouw*

[Terug naar boven↑](#)



**CARITAS**  
**WONDERBARE MOEDER**  
**Centrum voor Aandacht en Hulp**

### Nsobo Trust School

In de plaats Ndola in Zambia staat een heel bijzondere school. In 2009 begon het echtpaar Tomlinson met opvang van kinderen in hun huis. De opvang was in het begin vooral het geven van een veilige plaats en eten. Vrij snel zijn ze toen begonnen met het onderwijzen van de kinderen om hun toekomstmogelijkheden te verbeteren.

De school groeide snel en werd belangrijk voor heel het dorp. De meisjes leerden er kleding maken met naaimachines en gezonde maaltijden bereiden. De jongens leerden timmerwerken en huizen bouwen. Door de vaardigheden die de kinderen leerden werden ook de ouders enthousiast.

In 2012 kwamen er zoveel kinderen naar de school van het echtpaar Tomlinson dat hun huis veel te klein werd en verhuisden ze naar een schoolgebouw in het dorp. Deze school is gebouwd met hulp van de hele dorpsgemeenschap. De school werd steeds professioneler en voldoet momenteel aan de opleidingseisen van de overheid.

Het grootste probleem zijn de financiën, donaties vanuit het buitenland zijn de enige inkomstenbron.

Vorig jaar heeft de stichting Wilde Ganzen samen met de protestante gemeente Drunen een financiële bijdrage kunnen leveren waarmee twee extra lokalen zijn gebouwd.

Kijk maar eens op [www.nsobotrustschool.com](http://www.nsobotrustschool.com)

In het weekend van 13 en 14 november vieren wij de Zondag voor de Armen. In de vieringen van zondag 14 november zal iemand van de diaconie van de protestante gemeente Drunen informatie geven over dit project en tijdens het koffiedrinken na de viering is er de mogelijkheid meer over dit project te weten te komen. Er is ook een collecte voor dit project.

## Gast aan Tafel iets voor jou?!

Niet iedereen ervaart rondom de Kerstdagen de warmte en gezelligheid die in die periode zo vanzelfsprekend lijken. Caritas Wonderbare Moeder en de Open Hof zijn daarom op zoek naar mensen die plaatsgenoten willen uitnodigen voor een lunch of diner rondom of tijdens de Kerstdagen.

Ouderen en mensen die eenzaamheid ervaren vormen daarbij de doelgroep. Hierbij staat het gezellig samenzijn natuurlijk hoog in het vaandel!!

Doe mee als gastheer en/of gastvrouw.

Of als gast wanneer je tot de doelgroep hoort!

Je kunt je, voor 1 oktober as. Aanmelden bij het secretariaat van de Parochie Wonderbare Moeder, tussen 9.00 en 12.00 uur: 0416 – 372215

Voor meer informatie: [caritas@wonderbaremoeder.nl](mailto:caritas@wonderbaremoeder.nl) of Ineke van Riel: 06 – 51834229

[Terug naar boven↑](#)

---

## VAN BIJBEL NAAR LEVEN

### Bijeenkomsten van bijbel naar leven

De bijbel. Het is het belangrijkste boek in ons geloof. Maar eerlijk gezegd is het niet altijd zo toegankelijk. De bijeenkomsten 'van bijbel naar leven' zijn bedoeld om inzicht te krijgen in bijbelteksten en de relevantie voor ons dagelijks leven te duiden. Iedereen is welkom en de bijeenkomsten vinden plaats in een open sfeer waar u vragen kunt stellen en opmerkingen met anderen kunt delen maar zonder dat dit moet.

Kennis van de bijbel is geen voorwaarde. U hoeft ook geen bijbel mee te nemen en u hoeft zich ook niet op voorhand in te schrijven. De bijeenkomsten vinden plaats in de pastoor Vermeulenzaal in Drunen (links naast de kerk) van **19.30 uur tot 21.00** uur.

De eerste volgende bijeenkomsten:

### Woensdag 1 december

Wees welkom!

Pastoor Hedebouw

[Terug naar boven↑](#)

---

## JAARLIJKSE AVOND UUR VAN STILTE EN GEBED

Verslag jaarlijkse avond op 4 oktober

Maandagavond 4 oktober vierden we in onze parochie Wonderbare Moeder 28 jaar Uur van stilte en gebed in vereniging met de Clarissen in Gent te België, Barhamsville in Virginia en Palos Park in Illinois. (Daar bevinden zich de kloosters waar de Zusters van Eindhoven nu wonen). Om 18.30 uur begonnen we zoals elke maandagavond met de uitstelling van het Allerheiligste Sacrament en aanbidding, vespers en rozenkrans, onder de trouwe leiding van onze diaken Albert.

Om 19.30 uur gingen we naar de pastoor Vermeulenzaal voor koffie, thee en een lekkere traktatie. Aansluitend begon de interessante lezing, waarvoor Broeder Hendrikus van der Wal van het Carmelklooster uit Bierbeek (Blg.) naar de Lambertuskerk in Drunen was gekomen. De lezing ging over Eucharistische wonderen, Carlo Acutis en het Heilig Aanschijn. Broeder Hendrikus vertelde dat Nederland op de 3e plaats staat met het aantal Eucharistische wonderen, waarvan 11 in totaal door de R.K. Kerk erkend. Diever in het jaar 1217, Meerssen (1225 en 1465), Nievaart (1300), Stiphout (1342), Amsterdam (1445), Middelburg (1373), Boxtel (1380), Boxmeer (1400), Bergen (1421), Alkmaar (1429), Solwerd (1502). Belangstellenden kunnen dit terugvinden op internet. Ook is er allerlei informatie te vinden op YouTube over Carlo Acutis, een jongeman van 15 jaar, die in een glazen schrijn ligt opgebaard in Assisi en door onze Paus Franciscus werd zalig verklaard op 10 oktober 2020. Carlo bad elke dag de rozenkrans, ging dagelijks naar de H. Mis en hij heeft alle hedendaagse door de R.K. Kerk erkende Eucharistische wonderen in kaart gebracht. Dit prachtige rijk geïllustreerde boek is a 30,- euro in het Nederlands verkrijgbaar bij broeder Hendrikus, Carmel, Bierbeek. Zeer aan te bevelen!

Paus H. Johannes Paulus II zei: een pauze van aanbidding is geestelijk meer vruchtbaar dan iedere andere activiteit, zelfs als deze Apostolisch is. Hij zei ook: het bidden van de rozenkrans is niets anders dan samen met Maria het gelaat van Jezus aanschouwen. Broeder Hendrikus zegt dat het in onze tijd nog steeds voornaam is om eerherstel te brengen, om nieuwe Veronica's te zijn, die Jezus troosten, omdat Hij zeer ernstig beledigd wordt, zo erg dat we ons daar geen voorstelling van kunnen maken. Dat brengt ons bij het Heilig Aanschijn van Manoppello waarvan Broeder Hendrikus een prachtige replica had meegebracht, afgedrukt op mosselzijde en heel mooi ingelijst tussen 2 glazen platen. Daarop is het H. aangezicht van de verrijzende Jezus Christus te zien. Daarmee werden alle 27 aanwezigen gezegend door onze pastoor D. Hedeboom als afsluiting van een indrukwekkende lezing.

Voor eventuele nadere informatie  
Eugenie van Rinsum-Wolfs

[Terug naar boven↑](#)

---

## JONGERENAVOND



Beste tieners uit groep 8,  
Wij, de Parochie Wonderbare moeder gaan een leuke en gezellige avond organiseren voor alle tieners uit groep 8. Of je nu gelooft of niet, iedereen uit Drunen-Elshout-Heusden-Herpt en Hedikhuizen is van harte welkom op deze avond.

Wat gaan we doen? Een speurtocht, kraak de code én een graffiti-workshop. En natuurlijk gaan we ook gezellig met elkaar in gesprek met wat lekkers erbij.

Wanneer? Op 26 november 2021 van 19.30 tot 21.15 uur.

Naderhand als je het leuk vindt hebben wij nog twee bijeenkomsten gepland staan.

Geef je op voor deze leuke avond via de link of scan de QR-code.

<https://forms.office.com/r/PQH08Sr7Bx>

Heb je vragen dan kun je bellen of mailen met Mariet v.d. Bruggen.

E-mail: [pietvdbuggen@home.nl](mailto:pietvdbuggen@home.nl) – telefoon: 06-31165663

Wij hopen dat jullie met z'n allen reageren.

Voordat de avonden beginnen krijgen jullie nog persoonlijk een uitnodiging.

Scan mij  
en meld je

Pastoor Hedeboom en werkgroep Tieneravonden.



[Terug naar boven↑](#)

## VOOR DE KINDEREN

Beste jongens en meisjes,



Een blinde langs de weg hoort dat Jezus voorbij komt. Hij wil graag genezen worden en begint te roepen. Hij roept niet alleen "Heb medelijden met mij!", maar hij noemt Jezus eerst bij zijn bijzondere naam "Zoon van David". Dat is een ere naam voor Jezus. Jezus is voor hem niet zomaar een mens, maar Hij is de langverwachte Verlosser.

Jezus blijft staan, roept de blinde en geneest hem. Daarna sluit de genezene zich bij Jezus aan.

Wat moeten wij doen om zelf ook beter te worden?

Wij geloven dat Jezus veel meer is dan een bijzondere mens. Hij is de Zoon van God, Hij is de geneesheer van lichaam en ziel. Hij geeft ook ons kracht en sterkte. Kom, we sluiten ons bij Jezus aan.

## PUZZEL



"In iedere mis bidden wij met de blinde : Heer, ontfem U!"



## Wereldmissiedag van de kinderen

*Wereldmissiedag van de kinderen* heeft als motto: kinderen helpen kinderen. Het doel is kinderen ervan bewust maken dat zij zelf iets kunnen bijdragen aan een betere wereld. Dat is niet alleen iets voor volwassenen of rijke mensen. Alle kinderen ter wereld in de katholieke kerk zamelen geld in, ook de zogenaamd arme kinderen in Afrika en Azië. Het gaat niet om de hoeveelheid die je geeft, maar om de intentie: vanuit je hart iets voor anderen over hebben. Dat is solidariteit. Iedereen kan meedoen. Dit jaar is de opbrengst bestemd voor de kinderen in Guinee.

Basisschool **De Duinsprong** deed nu ook weer mee. Door de kinderen werd maar liefst € **438,03** gegeven. Daar willen we ze heel erg voor bedanken. We zijn super trots op hun!

## Data kliederkerk:

Jullie zijn weer allemaal van harte welkom bij de kliederkerk op volgende zondagen

- 28 november
- 30 januari 2022

Aanvang 13.00 uur in de aula van basisschool Wereldwijs aan de Beukstraat (voorheen de Bolster).



de

[Terug naar boven ↑](#)

---

## LIEF EN LEED

In **Elshout** is de uitvaart geweest voor:

2 oktober	Adrie de Bonth (79) Kennedystraat 47
13 oktober	Nel van der Pasch-Moonen (88), Zorgcentrum Zandley
17 oktober	Nellie van Loon-van Haaren (79),



De Vincentiusvereniging komt op voor ieder mens in nood.

U kunt ons voor hulpvragen bereiken via 06-13753058

Of via het contactformulier op de website [www.vincentiusheusden.nl](http://www.vincentiusheusden.nl)

De Vincentiuswinkel is gevestigd aan de Grotestraat 138a in Drunen

Openingstijden en verdere informatie vindt u op

[www.vincentiusheusden.nl](http://www.vincentiusheusden.nl)

## Ieder mens telt!

[Terug naar boven ↑](#)

---

## MISTIJDEN

	<u>Drunen</u>	<u>Elshout</u>
zaterdag	19.00 uur	eucharistieviering
zondag		09.30 uur eucharistieviering
	11.00 uur	eucharistieviering
maandag	18.30 uur	Uur van stilte en gebed

		met aanbidding (event. eucharistieviering)	
dinsdag	08.15 uur	eucharistieviering	
woensdag	14.45 uur	eucharistieviering in Zandley (alleen voor bewoners)	
donderdag			18.00 uur rozenkransgebed 18.30 uur eucharistieviering 19.00 uitstelling Allerheiligste met aanbidding
vrijdag	18.30 uur	eucharistieviering	
	<b><u>Heusden</u></b>		
zaterdag	<b>17.00</b> uur	eucharistieviering in de kapel van zorgcentrum St. Antonius Op de 3 <sup>e</sup> zaterdag van de maand is deze viering in de Seniorensociëteit Demerhof (Soos) te Heusden.	

Op zaterdag is er van 13.30 – 14.30 uur gelegenheid om te biechten in de St. Lambertuskerk. U kunt daarvoor aanbellen bij de biechtstoel.

### **Bereikbaarheid**

Op werkdagen is het secretariaat 's morgens van 09.00 – 12.00 uur bereikbaar.

Pastorie: Raadhuisplein 2, 5151 JH Drunen  
Telefoon: 0416 - 372215  
E-mail: [parochie@wonderbaremoeder.nl](mailto:parochie@wonderbaremoeder.nl)  
Website: [www.wonderbaremoeder.nl](http://www.wonderbaremoeder.nl)

### **Bankrekeningnummer voor kerkbijdrage**

Indien u zelf uw kerkbijdrage over wilt maken naar de parochie dan kunt u dit doen op rekeningnummer NL17 RABO 0112 6053 03 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder.

### **Volgende uitgave:**

De volgende 'Flitsen' verschijnt in het weekeinde van 20-21 november.