

FLITSEN – nr. 242 - April 2024

INHOUDSOPGAVE

LIEFDE	1
FAMILIEPASTORAAT:	2
5 MEI: BEVRIJDINGSVUUR IN ELSHOUT – KOM LANGS!	3
CARITAS WONDERBARE MOEDER	4
12 MEI: BIJZONDERE MOEDERDAGVIERING IN ELSHOUT	5
MARIAGEDACHTE.....	5
31 MEI: ‘ONZEN DAG’ IN ELSHOUT	5
VOOR DE KINDEREN.....	6
KLIEDERKERK	7
VAN DE IDENTITEITSBEGELEIDER.....	7
LIEF EN LEED.....	8
BETAALMOGELIJKHEDEN.....	8
INFORMATIE VAN HET PAROCHIESECRETARIAAT	8
MISTIJDEN	9
VOLGENDE UITGAVE	9
OVERZICHT VIERINGEN IN DE MEIMAAND 2024	9

LIEFDE

‘Zegt u wel eens tegen anderen dat u van ze houdt?’ Ik stelde de vraag aan iemand die in de eindfase van haar leven was. Zij was op die vraag niet voorbereid, maar ik merkte dat ze aankwam. Ik weet hoe belangrijk dit onderwerp is. In bijna elk gesprek dat ik heb ter voorbereiding van een uitvaart, komt het ter sprake. ‘Heeft de stervende vader nog gezegd dat hij van me hield? Kon de moeder het nog horen toen de kinderen bij haar afscheid snikten hoeveel ze van haar gehouden hadden? Tegelijkertijd kan de liefdesvraag overrompelen. Ik realiseer me dat vooral ouderen het te weinig doen. Het was vroeger ook geen deel van de opvoeding.



Verjaardagskaart

Een tijdje geleden had ik een gesprek met een slim jongetje. Hij overwoog mee te doen aan de eerste communie, maar hij was nog niet gedoopt en zijn moeder liet hem daarover nadenken. Hij had gehoord dat je bij de doop ‘een kind van God’ werd. ‘Maar alle kinderen waren toch kinderen van God?’ Dus waarom moest je dan nog gedoopt worden? ‘Kijk’, zei ik, ‘als wij vriendjes waren en jij was jarig, dan zou ik je een mooie kaart kunnen sturen met een giraf erop en in gouden letters: “proficiat met je verjaardag”. Dan zou je blij zijn! Als ik de kaart niet stuur, dan ben je evengoed jarig, maar die kaart maakt toch het verschil...!’ Hij knikte. ‘Alle kinderen zijn “kind van God”, maar als we het laten zien en het hardop zeggen, dan verandert er iets tussen ons en God.’

Hou je van me?

‘Hou je van me?’, vraagt Jezus aan Petrus. Hij vraagt het drie keer en dat irriteert Petrus. Misschien plaagt Jezus hem wel, omdat hij eerder drie keer door hem verloochend was. Let wel, deze erkenning van hun

bijzondere vriendschap wordt uitgesproken ná Jezus' dood, in een visioen, in een spirituele ontmoeting... dat is interessant. In het evangelie bij Marcus, Mattheüs en Lucas krijgt Petrus ook een bijzondere verantwoordelijkheid opgedragen voor de gemeenschap van de gelovigen, maar bij hen vraagt Jezus iets anders, namelijk: 'wie bèn ik volgens jullie?' Hij vraagt naar hun geloof. Johannes de evangelist graaft dieper. Hij laat Jezus niet hun visie peilen, hun geloof, maar naar hun liefde. Die maakt een leerling tot leerling.

Omgorden

Jezus stelt de vraag in het openbaar. De anderen mogen het horen. Het gezag van Petrus moet gebaseerd zijn op zijn liefde. Het leven zal zwaar genoeg worden. En dan besluit Johannes met een zinnetje dat misschien nog veel meer herkend is. 'Toen je jong was deed je zelf je broek aan, en fietste waarheen je maar wilde. Als je oud bent, komen anderen je aankleden en ze brengen je naar een kamer waar je niet wilt zijn....' Petrus deed het ermee. Als er liefde is, is al het andere bijzaak...

Diaken Albert Soeterboek

[Terug naar boven↑](#)

FAMILIEPASTORAAT:

Dromen over de toekomst van onze parochie



De parochie Wonderbare Moeder denkt na over de toekomst. Hoe zij nu is, past bij de tijd dat heel veel mensen lid waren van deze parochie. Alle zeilen moesten worden bijgezet om iedereen te trouwen, alle kinderen te dopen, ze voor te bereiden op hun Eerste Heilige Communie en Vormsel, enz. enz.

De tijden zijn veranderd. De jonge kerk van nu ziet er echt anders uit dan die van toen. Hoe zorgen we er nu voor dat onze parochie goed 'staat' voor de jongste generatie gezinnen? In onze parochie is sinds kort een 'denktank' actief, die in overleg dromen hebben geformuleerd voor de toekomst.

De dromen van parochie Wonderbare Moeder vertellen een verhaal van verlangen naar verbinding, inclusiviteit, en een levendige, participatieve kerk die zowel jong als oud verwelkomt en aanspreekt. Samengevat gaat de gezamenlijke droom over het creëren van een echte, inclusieve gemeenschap waarbij de kerk fungeert als een centrale plek voor ontmoeting, viering, en reflectie, die alle leeftijden en achtergronden omarmt en waar de leer van Jezus Christus centraal staat.

Gemeenschappelijke punten

- **Inclusiviteit en Diversiteit:** Een terugkerend thema is de wens voor een gemeenschap waar iedereen welkom is, ongeacht leeftijd, achtergrond, of levensfase. Men verlangt naar een plek waar verschillende meningen en geloofsovertuigingen naast elkaar kunnen bestaan en waar dialoog met andere geloofsgemeenschappen zoals Joden en Islamieten wordt aangemoedigd.
- **Verbinding en Gemeenschapszin:** Er is een sterke wens om een gemeenschap te vormen die niet alleen samenkomt voor de eredienst, maar ook voor sociale activiteiten, zoals gezinsvriendelijke evenementen, muziek en zang, en speciale themabijeenkomsten. Het idee van familiepastoraat en het samen vieren van de eucharistie onderstrepen het belang van gezamenlijke activiteiten die de banden binnen de gemeenschap versterken.

- **Catechese en Participatie:** Er wordt waarde gehecht aan het over-brengen van de christelijke leer, zowel aan kinderen als volwassenen, om een dieper begrip van het geloof te bevorderen. Hierbij heeft de stichting Caritas uitgesproken zich actief aan te willen sluiten en haar ondersteuning te bieden. De betrokkenheid bij koren en muziek-verenigingen, evenals de interesse in lezingen en preken, toont het belang aan van actieve deelname aan het kerkleven. Waarbij een herhalende frequentie van waarde lijkt te zijn. Liefst over het jaar heen verspreid. Waarbij best afgestapt kan worden van de groepsverdeling bekend van het basisonderwijs. Als voorstel is meegegeven ouders met kinderen tot 12 jaar, jongeren van 13 tot 30 jaar en echtparen en alleenstaande vanaf 31 jaar tot 80+. Waarbij de een aangeeft de sacramenten te integreren en de ander dit langzaamaan wil opnemen.
- **Openheid voor Nieuwe Ideeën en Mensen:** Een herhaaldelijk genoemd punt is de wens om open te staan voor nieuwe leden en ideeën, om zo een dynamische en groeiende gemeenschap te onderhouden. Men spreekt de hoop uit dat door deze openheid en de betrokkenheid bij de bredere samenleving, de kerk een aantrekkelijke plaats blijft voor zowel huidige als toekomstige generaties. Communicatie is hierin een belangrijke speler. Deze moet open en toegankelijk zijn.
- **Veiligheid en Acceptatie:** De dromen benadrukken de behoefte aan een veilige, accepterende omgeving waar leden zich thuis voelen, gehoord en gezien worden, en waar ze kunnen groeien in hun geloof zonder oordeel.

Analyse

Deze dromen weerspiegelen een diepgaand besef van de uitdagingen waar hedendaagse kerkgemeenschappen voor staan, waaronder secularisatie, de zoektocht naar relevantie, en de noodzaak om jongere generaties te betrekken. Tegelijkertijd tonen ze een optimistische visie op de mogelijkheden die openheid, inclusiviteit, en gemeenschapszin bieden voor de toekomst van de kerk. Er wordt een duidelijke wens uitgesproken voor een kerk die niet alleen een plek is voor spirituele voeding en liturgische vieringen, maar ook een bruisend centrum van gemeenschapsleven en een veilige haven voor iedereen die op zoek is naar zingeving en verbondenheid.

Zoals één van de leden van de 'denktank' het verwoordde:

Ik droom.... Ik droom... Over een plek om te zijn....

Over een plek om te verwonderen, te ervaren en te beleven

Ik droom... Ik droom.... Over een plek om te ontmoeten

Over een plek om samen te nemen maar vooral ook te geven.

Ik droom.... Ik droom.... Over een plek om te leren

Over een plek om te horen, ruiken, voelen en kijken

Ik droom..... Ik droom.... Over een plek genaamd de kerk

Over een plek waar iedereen samenkomt om zich met de Bijbel te verrijken.

Wilt u reageren op de dromen van de parochie?

U wordt van harte aangemoedigd om mee te praten en mee te denken! Stuur uw reactie via e-mail naar parochie@wonderbaremoeder.nl. Liever schriftelijk? Dan zien wij graag uw bericht op ons adres: Raadhuisplein 2, 5151 JH Drunen.

Projectgroep Familiepastoraat

[Terug naar boven↑](#)

5 MEI: BEVRIJDINGSVUUR IN ELSHOUT – KOM LANGS!

Vrede en vrijheid zijn niet vanzelfsprekend!

Deze boodschap herdenken en vieren we jaarlijks in mei. Van 4 op 5 mei haalt een groep lopers het bevrijdingsvuur op in Wageningen en brengt het in estafette naar Het Witte Kasteel in Loon op Zand.

We moeten de verhalen blijven vertellen

Op 4 mei herdenken we hen die zijn gevallen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op 5 mei vieren we onze vrijheid. In Nederland is deze vrijheid al 79 jaar vanzelfsprekend. Sterker nog, we hoeven er niet over na te denken. Voor hen die geleden hebben onder de bezetting in de oorlogsjaren is dat niet zo. Vooral die verhalen zijn essentieel en belangrijk omdat hetgeen waar zij voor gevochten hebben in delen van Europa (en de wereld) niet vanzelfsprekend is.

Actueel en belangrijk

Inmiddels duurt de oorlog in Oekraïne al meer dan twee jaar. Nog dagelijks zien we beelden van verwoeste huizen en ontredderde mensen. Eveneens in de Gazastrook en Israël. Vrijheid en vrede zijn actueler dan ooit. De beelden en verhalen moeten doorgegeven worden, aan generaties, volken, leiders, jong en oud. In de hoop dat het gemeengoed van vrede en vrijheid gemeengoed wordt.



Route dit jaar op verzoek via Elshout!

Dit jaar gaat de route, op verzoek, ook langs Elshout waar we ook even stil staan bij 79 jaar bevrijding. In samenwerking met de Werkgroep Mariabedevoort van de Parochie Wonderbare Moeder zal ook hier het bevrijdingsvuur ontstoken worden. De groep zal vervolgens doorlopen naar Loon op Zand. De lopers worden verwacht op **zondag 5 mei, tussen 10.30 – 11.30 uur**, op het kerkplein voor de Sint-Jan Evangelist.

[Terug naar boven↑](#)



CARITAS WONDERBARE MOEDER

Centrum voor Aandacht en Hulp

Bloemengroet

De **bloemengroet** is de afgelopen weken gegaan naar:

25 februari:	Sjef van Dal
3 maart:	Ton van Sambeek
10 maart:	An van Sluisveld – van Drunen
17 maart:	Anita Burmanje
24 maart:	Ad Raaijmakers
7 april:	Willie van Delft
14 april:	Marietjes Blankers – Brok

Oekraïners in Elshout in de meimaand

Op zondag 12 mei, Moederdag, is de Oekraïense gemeenschap in Heusden uitgenodigd in de kerk van Elshout voor de viering van 11.30 uur. Na de mis is er in het Rad koffie met een worstenbroodje voor de volwassenen en voor de kinderen een pannenkoek. De aanwezige moeders krijgen bij aanvang van de mis een bloem uitgereikt die zij bij Maria kunnen zetten. Verderop in deze Flitsen leest u er meer over.

[Terug naar boven↑](#)

12 MEI: BIJZONDERE MOEDERDAGVIERING IN ELSHOUT

"Hei mam, heb je zin om met mij naar de kerk te gaan met Moederdag?"

Met Kerst en Pasen gaan er ontzettend veel mensen naar de kerk. Of ze nu iets met het geloof hebben of meegaan met hun familie. Op geen enkel ander moment zitten er zo veel mensen in de kerk als met deze grote feestdagen.

Hier in de westerse landen overwegen kerkbezoekers niet om anderen uit te nodigen voor een dienst. Waarom niet eigenlijk?

Enkele enthousiastelingen zijn van mening dat het helemaal niet raar is om anderen uit te nodigen om een viering bij te wonen. En met de bedevaarts-maand voor de boeg is de link al snel gelegd.

Meimaand, Mariamaand, Moederdagmaand

Ook al staan de kerkdeuren het hele jaar wagenwijd open, bij dezen wordt iedereen uitgenodigd voor een speciale moederdagviering op 12 mei om 11.30 uur in de kerk van Sint-Jan Evangelist in Elshout. Wist u, dat Elshout de oudste bedevaartplaats van de Lage Landen is? Iets om trots op te zijn! Deze bijzondere eucharistieviering wordt muzikaal opgeluisterd door zanggroep Rainbow Swing. Tijdens de viering willen we met name stilstaan bij de Oekraïense moeders die tijdelijk in Heusden wonen.

Inmiddels zijn er kleurplaten verspreid over de diverse basisscholen in de parochie en op alle locaties waar momenteel Oekraïense vluchtelingen wonen.

Iedereen is van harte welkom!

Bij binnenkomst in de kerk krijgen alle mama's een bloem en liggen er misboekjes klaar voor iedereen. Na afloop van deze viering krijgen alle kinderen gratis een pannenkoek aangeboden. Voor alle anderen is er koffie met worstenbroodjes in Het Rad.

"Hei mam, zullen we samen met de hele familie, met de oma's en opa's erbij, Moederdag gaan vieren en proeven, in Elshout op 12 mei om half 12? En zullen we de burens ook vragen met de kinderen?"

Werkgroep Mariabedevaart
[Terug naar boven↑](#)

MARIAGEDACHTEN

ONZE LIEVE VROUW

Moeder van God en onze moeder
Vol vertrouwen bidden wij tot U
Schenk ons iets van Uw geloof
En leer ons dienstbaar te zijn aan mensen.
Help onze zieken
En allen wier hart door leed getekend is
Laat geluk en liefde wonen in onze familie
Zegen allen die ons dierbaar zijn
En blijf ook mij nabij met Uw bescherming
Onze lieve vrouw
Bid voor ons.



[Terug naar boven↑](#)

31 MEI: 'ONZEN DAG' IN ELSHOUT

Hoewel het nog meer dan een maand duurt, wordt er ook dit jaar door velen de handen uit de mouwen gestoken om de meimaand-Mariamaand weer groots te vieren, met als grootse afsluiter de processie op vrijdag 31 mei: 'Onzen Dag'. Een prachtige traditie, waarvoor u van harte bent uitgenodigd om dit eens mee te maken.

Voor de viering, die om 19.00 uur begint bij de kerk in Elshout, en de daaropvolgende processie naar het Kapelpark heeft onze oud-pastoor en huidige bisschop van Groningen-Leeuwarden, monseigneur Ron van den Hout, zijn komst al bevestigd.

Noteer deze speciale datum alvast in uw agenda!

[Terug naar boven↑](#)

VOOR DE KINDEREN

Jezus, de goede herder

In de kerk zijn er mensen nodig, die in de naam van Jezus ook vandaag een goede herder voor de gelovigen zijn. In de hele wereld wordt daarvoor gebeden op "Roepingen-zondag".

Wij bidden dat vele mensen, vooral jongeren, Jezus helemaal durven te volgen. Sommigen geven hun leven aan God als broeder, zuster of in een andere bijzondere roeping, bijvoorbeeld om zieken te verzorgen. Wij bidden op die zondag vooral ook voor roepingen tot het priesterschap.



De priester heeft 3 taken:

- 1) De schapen luisteren naar de stem van Jezus. De priester heeft daarom als eerste taak om het woord van God te verkondigen. Dat doet hij onder andere in de preek.
- 2) Jezus, de goede Herder, verzamelt zijn schapen en gaat op zoek naar het verloren schaap, om het te redden en te genezen, als het gewond is. Zo ook helpt de priester de mensen om tot God te komen, wanneer hij hen sterkt, geneest en heiligt met de sacramenten, bijvoorbeeld het doopsel, de biecht en de eucharistie.
- 3) De derde taak van de priester is: als een goede herder leiding geven aan de kudde van God, het volk van God. Zoals Jezus zijn kudde leidt naar groene weiden, zo geeft de priester leiding aan de mensen. Hij toont hen de goede weg.

PUZZEL



"Vandaag bidden wij in elke katholieke kerk voor de roepingen".

[Terug naar boven↑](#)

KLIEDERKERK



Op **2 juni** zijn jullie weer van harte welkom bij de Kliederkerk. Dit seizoen zijn we bij de Protestantse Kerk 'de Open Hof' aan de Vennestraat 57 in Drunen. Jullie zijn daar weer om 13.00 uur van harte welkom.

Voor meer informatie: kijk op Facebook of op Drunen4you.

[Terug naar boven↑](#)

VAN DE IDENTITEITSBEGELEIDER

Inass en Renske doen unieke ervaringen op

Knutselen voor de kerk als levensbeschouwelijke activiteit

Alle derde- en vierdeklassers havo-vwo doen op het d'Oultremontcollege een ministage om ook buiten de schoolmuren zich levensbeschouwelijk te ontwikkelen. Inass en Renske (gymnasium 3) deden dat, afgelopen december, in de pastorie van de St. Lambertuskerk.

Adventsactie: 'Ieder kind mag kind zijn'

Kinderen in India moeten vaak zeven dagen per week meewerken in fabrieken en mijnen. Hierdoor krijgen ze minder kansen op een goede baan later en het belangrijkste: ze missen het recht om kind te zijn. In het kader van hun levensbeschouwelijke ministage hielpen Inass en Renske in de Drunense pastorie met het maken van decoraties voor de kerk: vrolijke, kleurige kinderhoofdjes, die het thema van de adventsactie van 2023 symboliseerden: 'Ieder kind mag kind zijn'.



Renske:

"Bij aankomst van de pastorie werden wij met open armen ontvangen door de huishoudster Els. Samen gingen wij aan de slag met de knutselwerkjes. Tijdens het knutselen was het heel gezellig en hebben we leuke gesprekken gehad. In de middagpauze hebben we gepraat met andere lieve mensen die werken in de pastorie, ook met pastor Antony Rosario die kennis kwam maken met ons. Van hem hebben we allebei een boekje over 'Jozef in Egypte' en 'Jakob en Esau' mogen ontvangen. Daarbij kregen wij ook een notitieboekje met de Wonderbare Moeder van Elshout voorop. Dit vonden wij een gul geschenk van de pastor en wij waren hier dan ook erg dankbaar voor."

Inass:

"Het heeft mij veel voldoening gegeven dat ik met deze knutselwerkjes heb mogen bijdragen aan het overbrengen van het adventsthema. Ik ben islami-tisch geboren en opgevoed. Ondanks dat ik dus een andere geloofsover-tuiging heb, heeft dit mij niet tegengehouden deel te nemen aan deze activiteit. Ik vind het namelijk juist ontzettend belangrijk om buiten mijn eigen perspectief te kijken en anderen te ondersteunen in de gemeenschap. Ik kan hiermee de wereld om mij heen beter begrijpen (weten waarom dingen gaan zoals ze zijn en zijn zoals ze zijn) en bewonderen."

Zelf ben ik als docent enorm trots op zulke geweldige leerlingen!

Bill Banning – docent levensbeschouwing d'Oultremontcollege Drunen

[Terug naar boven↑](#)

LIEF EN LEED

In **Drunen** is de uitvaart geweest voor:

7 maart	Riet de Peffer-Lommers (86), Abraham Kampstraat 44
14 maart	Betsie Brok-Brok (82), Rooijackerserf 13
24 maart	Bertha de Wit-Wolfs (85), Stationsstraat 19C

In **Elshout** is de uitvaart geweest voor:

3 april	Kees Klijn (84), Heusdenseweg 8
---------	---------------------------------

In **Drunen** is gedoopt:

10 maart	Fleurie Bruinsma
----------	------------------

In **Drunen** zijn gevormd:

5 juni	John Adu-Opuku, Ilvy Blom, Megan van Engelen, Dominik Huizer, Esmée van Hulten, Meike Klijn, Maja Wojtowicz
--------	---

[Terug naar boven↑](#)

BETAALMOGELIJKHEDEN

Instandhouding Erediensten en pastoraat

Voor de instandhouding van de eucharistievieringen, kerkgebouwen en pastoraat collecteren we wekelijks in de weekendvieringen. Ook kunt u meerdere collectes bij elkaar tellen en dat bedrag overmaken naar **NL05 RABO 0112 6040 64** t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder Drunen met vermelding 'collecte Drunen' of 'collecte Elshout'.

QR-code scannen

Op de binnentoegangsdeur van de kerk hangt -en in de kerk staat- deze QR-code die u kunt scannen. Open de **camera-app** op uw mobiele telefoon en richt deze op de QR-code. De rest wijst zich vanzelf.



Ook kunt u voortaan kaarsjes digitaal betalen. Deze QR-codes vindt u bij de Mariakapel in Drunen, bij Maria in de kerk in Elshout en in de kapel aan de Kapelstraat, en in het Stiltecentrum (voormalige kerk) in Heusden.

[Terug naar boven↑](#)

INFORMATIE VAN HET PAROCHIESECRETARIAAT

Het parochiesecretariaat in de pastorie van Drunen is van dinsdag tot en met vrijdag bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur (maandag gesloten).

Voor dringende zaken, zoals een bediening of een uitvaart, belt u -ook buiten onze openingstijden- naar de pastorie op het gebruikelijke telefoonnummer. Het antwoordapparaat vermeldt dan het noodtelefoonnummer wat u kunt bellen.

Contactinformatie:

Pastorie:	Raadhuisplein 2, 5151 JH Drunen
Telefoon:	0416 - 372215
E-mail:	parochie@wonderbaremoeder.nl
Website:	www.wonderbaremoeder.nl

Bankrekeningnummer voor kerkbijdrage

Indien u zelf uw kerkbijdrage over wilt maken naar de parochie, dan kunt u dit doen op rekeningnummer NL52 RBRB 0660 6649 33 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder.

[Terug naar boven↑](#)

MISTIJDEN

Drunen

zondag	11.00 uur	eucharistieviering
maandag	18.30 uur	uur van stilte en gebed met aanbidding
woensdag	14.30 uur	eucharistieviering zorgcentrum Zandley
donderdag	18.30 uur 19.00 uur	rozenkransgebed * eucharistieviering *
zaterdag	19.00 uur	eucharistieviering

Elshout

09.30 uur eucharistieviering

Heusden

zaterdag	17.00 uur	eucharistieviering in de kapel van zorgcentrum St. Antonius
----------	-----------	---

* **Vanaf 2 mei tot oktober vinden deze vieringen weer in Elshout plaats.**

[Terug naar boven↑](#)

VOLGENDE UITGAVE

De volgende Flitsen verschijnen in het weekend van **17-18 mei**.

Wilt u de Flitsen digitaal, per e-mail, ontvangen?

Stuur dan een mailtje naar parochie@wonderbaremoeder.nl.

OVERZICHT VIERINGEN IN DE MEIMAAND 2024

in de kerk van St. Jan Evangelist te Elshout

Datum			
Woensdag 1 mei	19.00 uur Dameskoor Elshout		
	08.00 uur	09.30 uur	11.30 uur
Zondag 5 mei	Viooltrio Fiedelino, Drunen	Gemengd Koor – O.L.V. Schuts <i>livestream</i>	Elshouts AkKOORDje
Donderdag 9 mei - Hemelvaartsdag	Jan van Loon, Waalwijk	Koren St. Cecilia Berndijk en St. Cecilia De Moer	Avondwakekoor Parochie Wonderbare Moeder
Zondag 12 mei	Jan van Loon, Waalwijk	Zanggroep Chantemble Gilde St. Barbara en OLV Schuts, Vlijmen	Rainbow Swing, Waalwijk
Zondag 19 mei – Eerste Pinksterdag	Zangduo Crique, Waalwijk	Gemengd Koor	Vioolschool Fiedelino, Drunen
Maandag 20 mei -Tweede Pinksterdag	Jan van Loon, Waalwijk	Harpiste Tamara Baar, Kaatsheuvel	Harpiste Tamara Baar, Kaatsheuvel
Zondag 26 mei	Jan van Loon, Waalwijk	Gemengd Koor Elshout	Fanfare EMM, Elshout St. Ambrosiusgilde Haarsteeg

Vrijdag 31 mei "Onzen Dag"	19.00 uur: Afsluiting meimaand – Onzen Dag – Gemengd Koor Elshout – Dameskoor Elshout – Fanfare EMM Elshout - O.L.V. Schuts Elshout - <i>livestream</i>		

Van **mei t/m oktober** is er ook iedere **donderdag** om 19.00 uur een eucharistieviering in **Elshout** (vooraf rozenkransgebed om 18.30 uur).

Informatie: Werkgroep Mariabedevaart, Elshout
Tel.: 0416-372215 of www.wonderbaremoeder.nl
E-mail: vrienden@wonderbaremoeder.nl

Rozenkransgebeden andere locaties:

Maandag: 18.30 uur van stilte en gebed, met rozenkransgebed;
St. Lambertuskerk, Drunen
Dinsdag: 19.00 uur, Stiltecentrum (Mariakapel), Heusden
Woensdag: 14.00 uur, Zorgcentrum Zandley, Drunen

